

We  
Serve



BULLETIN 301  
JILANG 34 - NOVEMBER 2014

## **Bestuur**

President : Henk Dijk  
Oud President : Theo Soontiëns  
1° Vice President : Rob Harding  
2° Vice President : Harco Kikkers  
Secretaris : Pim Vestiens  
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne  
Bankrekening : Rabobank: NL74RABO0157577066

## **Secretariaat**

Pim Vestiens : Lijsterbeslaan 73  
7004 AG Doetinchem  
Telefoon : 0314 -325997  
E-mail : [info@lionsclubdoetinchem.nl](mailto:info@lionsclubdoetinchem.nl)  
Website : [www.lionsclubdoetinchem.nl](http://www.lionsclubdoetinchem.nl)  
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>

## **Bijeenkomsten**

Iedere maand : 1° woensdag 20.00 uur Vergadering  
3° woensdag 18.00 uur Taphap  
5° woensdag 18.00 uur Taphap met 

Plaats : Bistro de Kruisberg  
Kruisbergseweg 172  
7009 BT Doetinchem  
Telefoon : 0314 - 324123  
E-mail : [info@dekruisberg.nl](mailto:info@dekruisberg.nl)

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd via de site afmelden**
- Bij verhindering voor de taphap **altijd** uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur **via de site afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zullen de kosten in rekening worden gebracht t.b.v. de fundraisingkas!!

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden

**Wat staat er deze maand in het bulletin?**

Van de redactie. ....	3
Pres(s) praat November 2014.....	4
Op pad met de Lions Club!.....	5
Bestuuroverdracht 2 juli 2014.....	7
Lions Clubavond op 5 november 2014.....	9
Verjaardagen. ....	12
Ondernemen in de Achterhoek. ....	13
Notities uit het Vlinderrijk. ....	15
Verslag Jumelagebijeenkomst op 8 november 2014.....	21
Rolling Dinner. ....	23
Kronkelwegen .....	25
Peace Poster Contest.....	26
Commissies.....	29
Agenda 2014-2015.....	30



### **Van de redactie**

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar hier ligt dan toch het eerste bulletin van fiscal year 2014-2015. Het voelt wat vreemd, de vingers weer aan de toetsen te hebben en na te denken over hoe het bulletin er uit moet zien.

Vooralsnog gaat de cie. Publiciteit voor elke maand een bulletin, aangevuld met actuelere of uitgebreidere informatie op de website. De vormgeving van het bulletin blijft nog even zoals hij was, maar het kan best zijn dat die in de loop van het jaar wat gaat veranderen. Zo is de omslag alweer wat jaartjes oud en aangezien Herman de club heeft verlaten, zoeken we -hoe moeilijk Herman ook is te vervangen- toch een andere voorkant.

En wellicht gaan we ook aan de vormgeving van de binnenkant het een en ander wijzigen. Dat is nog even toekomstmuziek. Eerst maar eens kijken of we in dit nummer al die artikelen die er nog lagen kunnen verwerken tot lezenswaardig materiaal.

De redactie bestaat eigenlijk uit alle leden van de cie. Publiciteit, daar ieder in de loop van dit jaar wel een of ander verslag voor zijn rekening zal nemen. Leuk en spannend om al die verschillende inbreng te hebben. Dat zal een gevarieerd bulletin tot gevolg hebben. Ook mogen we Henk Breuker weer in de redactie begroeten en dat stemt ons vreugdevol. We zien uit naar zijn serie "Berichten uit het Vlinderrijk." waarin hij verslag doet van zijn gesprekken met Papillons.

Ook van de hand van een van de leden van onze kersverse seniorenclub zal regelmatig een artikel in het bulletin verschijnen, zodat we van elkaar weten wat we aan het doen zijn.

Het heeft even geduurd, maar het belooft een rijk jaar te worden voor ons bulletin!





**Pres(s) praat November 2014**

Beste Lions,

Met veel genoegen kijk ik terug op de opening van het jaar op het zonovergoten landgoed van Marie José en Hans Kietselaar. De opkomst was ongemeen goed waarbij ook een grote delegatie uit Dorsten aanwezig was. Voor de inwendige mens had Marc Jansen weer voortreffelijk gezorgd.



Het nieuwe jaar staat in het teken van Sociale Cohesie. Een containerbegrip weliswaar, maar wanneer je er goed over nadenkt, heeft het alles te maken met woorden als: verbinden, betrokkenheid, werken aan, aandacht hebben voor etc. Kortom woorden waar wij als Lions iets mee moeten en iets mee kunnen. Immers, *We Serve* is ons internationale motto. Ook dit jaar hebben we weer een aantal kleine en grote sponsoractiviteiten. Het initiatief van Chris Geurink voor de groep asielzoekers in Doetinchem is een prachtig voorbeeld hoe we eenvoudig onze medemens te hulp kunnen komen. Chris vertelde onlangs op een bijeenkomst dat hij verrast was over de grote hoeveelheid schoenen die vanuit de Lions zijn aangeboden. Isala heeft ons opgeroepen om DE-punten mee te nemen naar de club. Die worden vervolgens door Isala ingewisseld voor pakken koffie voor de Voedselbank. Een prachtig initiatief dat overigens door LC Bronkhorst is gestart. Daarnaast verricht Aart van Silfhout al jaren, met een club vaste vrijwilligers van de Lions, goed werk voor onze medemens in Den Ooiman. Natuurlijk hebben we als club ook onze jaarlijkse wijnactie en citycurling. Met de Lionsclub in Dorsten willen we dit jaar proberen een gezamenlijk project op te zetten over de grenzen heen. Kortom, allemaal goede initiatieven die alle bijdragen aan een volwaardig leven van onze directe medemens. *We Serve*.

De Seniorenclub is dit jaar van start gegaan onder de vlag van de Lionsclub Doetinchem. Ze heeft inmiddels een eigen bestuur en de leden komen tweewekelijks in "*de Bengel van Lengel*" bijeen. Maar we hopen we hen ook nog regelmatig in ons midden te zien.

Met vriendelijke groet,

**Henk Dijk, President**

---

## **Op pad met de Lions Club!**

Leerlingverslag van de jeugduitwisseling op 27 mei 2014

Op een mooie winterdag in februari, kreeg onze klas te horen dat wij op uitnodiging van de Lionsclub in Doetinchem op excursie zouden gaan naar Duitsland. Er zat wel één voorwaarde aan: Het was de bedoeling dat iedereen mailcontact had met een leerling van het Petrinum in Dorsten. Na het verzamelen van onze e-mailadressen werd er voorzichtig contact gezocht. Bij een enkeling leidde dit meteen tot druk verkeer via de mail, facebook én what's app.



Op 27 mei 2014 was het dan zover, wij verzamelden ons om 7.00 uur op het Ludger College. Vanuit deze locatie vertrokken wij onder leiding van leden van de Lionsclub naar Kaffeehaus Böhmer in Dorsten-Lembeck. Op deze plek ontmoetten wij de Duitse leerlingen en hebben we heerlijk ontbeten! Het duurde wel even voordat het talige ijs gebroken was.

Rond 09.30 uur stond er een touringcar voor het hele gezelschap klaar en gingen wij op weg naar Landschaftspark Duisburg Nord. Dit park heeft een oppervlakte van 180 hectare, en bestaat uit industriële cultuur en natuur. De industriële installaties die vroeger gebruikt werden, worden tegenwoordig onder andere gebruikt voor evenementen. Er is nu bijvoorbeeld een klimterrein voor Alpinisten. De ontdekking dat het Duitse “klettern” klimmen betekent en in het Nederlands net het tegenovergestelde, zorgt voor veel hilariteit. Het park beschikt ook over een duikcentrum en over een grote uitkijktoren. Wij zijn het park rondgelopen onder leiding van een gids, die ons van alles vertelde over de functie van de industriële installaties. Tevens hebben wij de installatie beklommen, zodat wij van een mistig maar prachtig uitzicht konden genieten. Helaas regende het. Dit gaf echter weer de gelegenheid om internationaal onder paraplu's te verzamelen. Enkele Duitse leerlingen maakten van de gelegenheid gebruik om een overheerlijke Nederlandse stroopwafel te proeven.

Na deze indrukwekkende rondleiding had iedereen toch wel een beetje trek. Maar dat kwam goed uit, want ook voor de lunch was gezorgd! In het restaurant van het Landschapspark hebben wij heerlijke spaghetti gegeten.



Na de lunch was het tijd geworden om te vertrekken naar Flughafen Düsseldorf. Eenmaal daar aangekomen, vertrokken wij per bus naar onder andere de landingsbanen. Maar eerst moest iedereen gecontroleerd en gefouilleerd worden. Ook hier vertelde de chauffeur van de bus erg veel over het vliegveld, de vliegtuigen en de werkzaamheden. Zeer indrukwekkend!

Na de vele activiteiten keerden wij als groep terug naar Kaffeehaus Böhmer om daar heerlijk te dineren. Zalige frites en knakworsten vulden ieders maag goed! Opvallend vonden wij dat Nederlandse leerlingen onderling veel kletsten, maar dat de Duitse leerlingen onderling tamelijk stil waren!

Na een leuke, gezellige en leerzame dag keerden wij weer terug naar het Ludger College in Doetinchem, waar we rond 20.00 uur aankwamen. Onderweg kwam er hier en daar alweer een what's-appje binnen van leerlingen van het Petrinum die al thuis waren.

Deze 27 mei 2014 was een zeer leerzame dag. Zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant zijn (onverwachte) ontdekkingen gedaan over taal en cultuur van de ander. Na een onwennige start verliep de communicatie soepel. Wij stonden versteld van het niveau van de Duitse leerlingen: Wat kunnen zij goed Nederlands praten en verstaan na één jaar les te hebben gehad! Ook wij konden onze 'skills' in het echte leven gebruiken. Al blijkt het soms toch best wel lastig om een gesprek in een andere taal te voeren.

Wij willen de Lions Clubs Doetinchem en Dorsten erg bedanken voor de organisatie van deze geweldige dag!

**Merle Vermandel**

(Leerling Ludgercollege)

---

**Bestuuroverdracht 2 juli 2014**

Het zou jammer zijn als een 15-tal leuke foto's van de bestuurswisseling niet gepubliceerd zouden worden.

**Marnix Jansen Venneboer**, foto-officer

“Nog net President” Theo Soontiëns opent de bijeenkomst en presenteert een uitgebreide terugblik op het afgelopen fiscal year.



Voordat de officiële overdracht plaatsvindt heeft Theo nog veel werk te doen. Aart van Silfhout in het zonnetje zetten i.v.m. zijn 35 (!) jarig Lionslidmaatschap.

Lea de Pooter bedankt de Lions en hun partners voor hun medeleven bij het overlijden van haar partner en Lions Hans Bruyn.





Gerben Weulen Kranenburg krijgt het speldje "Lion van het jaar" opgespeld.

Ook poseert Theo graag met charmante vrouwen. Hier deelt hij - met veel plezier - namens alle aanwezige Lions de complimenten en bloemen uit aan Annelieke en Francis van Bistro De Kruisberg voor hun geweldige bediening!



Henk Dijk, onze nieuwe president, spreekt zijn *maiden speech* uit en verhaalt over een jaar vol sociale cohesie.

**Lions Clubavond op 5 november 2014**

verslag van de secretaris

**1. Opening / verslag 1 oktober**

- President huldigt de jarigen: Aart van Silfhout, Albert Middelkoop, Bart Jaap Pull ter Gunne, Toon van Oudheusden.
- Rolling Diner was volgens de President een succes.
- Opmerkingen verslag van 1 oktober.

**2. Binnengekomen stukken en mededelingen**

- Ingekomen stukken (Zie blauwe map)
- Uitgegane stukken (Zie map secretaris)
- Mededelingen:
  - Verzoek Han Meibergen tot Privilege member is Gehonoreerd  
Han is hier blij mee, doch wenst niet helemaal niets te doen.
  - 17 december bezoek Jos Gribreau over de Zone

Opmerking van Peter Bob Peerenboom. Wenst niet meer te worden herinnerd aan ingekomen en uitgegane stukken tijdens de ALV die reeds aan iedereen is toegezonden. ALV toont adhesie dmv massaal applaus en als gevolg hiervan acht de secretaris zich ontheven van zijn tot heden bestaande taak om deze stukken aan de vergadering voor te dragen.

**3. Senioren.**

Wim Frommé doet verslag van de voortgang betreffende de oprichting van de senior Lions club. Ook de toekomstige activiteiten worden uit de doeken gedaan. De potentiële nieuwe seniorleden zijn zich thans aan het beraden of zij definitief senior lid worden of bij de moederclub willen blijven.

Vraag Bert Lamers: Theo Kamps is lid van de seniorenclub, terwijl hij opgezegd heeft bij de Lions? Antwoord: Dit is aan de senioren. De moederclub gedooft deze gang van zaken in deze oprichtingsfase, maar in een later stadium zullen alle seniorleden Lionslid moeten zijn.

Bert Lamers: Hoe zit dat met toetreding van andere Lions leden? Antwoord: Dat is aan de nieuw op te richten seniorenclub.

---



#### **4. Begroting nieuwe jaar 2014-2015**

- **Verantwoording**  
Penningmeester Bart Jaap Pull ter Gunne legt verantwoording af. Er zijn geen vragen uit de vergadering, echter op aandringen van de president doet de kascie. nog verslag. Kascie. heeft een aantal opmerkingen over de financiën. Zij is van oordeel dat niet verschijnen op bijeenkomsten kosten met zich meebrengt die door diegenen betaald moeten worden die niet verschenen zijn. Lions die ondanks aanmeldingen, wel komen, doch niet betalen moeten ook gewoon betalen! Dit nog afgezien van de leden die zich aanmelden en niet komen en niet betalen. Hierover is de ALV het eens.  
Dan zijn er nog kosten van de Jumelagecie die volgens Henk Drost altijd gebruikelijkerwijze door de penningmeester zijn voldaan.  
De Penningmeester wordt gedecharcheerd.  
Nieuwe kascommissie dient te worden geïnstalleerd. Penningmeester wenst Harrij Mathijsen nog 10 jaar als kascontrolecie. Bij adhesiebetuiging worden Harrij Mathijsen en Albert Middelkoop opnieuw geïnstalleerd als kascontrolecie voor het komende fiscal year.
- **Begroting fiscal year 2014-2015**  
Volgens de penningmeester zitten hier een aantal fouten in die door de kascontrolecie. zijn ontdekt. Penningmeester daagt de ALV uit deze fouten te ontdekken en deelt de (aangepaste) begroting opnieuw uit.

#### **5. Cie Programma**

- Bert Lamers heeft deze middag overleg gehad. Nieuwjaarsreceptie zal plaatsvinden op 'De Bylandt', samen met Lions Dorsten. Wordt een uitje van 's ochtends 10.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. Voorstel van dubbelconcert met Dorsten is nog in ontwikkeling. Het Nederlandse optreden is waarschijnlijk op 19 juni in Ulft.

## 6. Cie Internationaal

- Jumelagebijeenkomst. Organisatie in handen van LC Doetinchem.
- Peace Poster Contest: Harco Kikkers: 14 november 19.00 uur worden zoveel mogelijk leden verwacht in het Slingeland Ziekenhuis voor de prijsuitreiking van de Peace Poster Contest.
- Hans Kietselaer nodigt alle leden daarna uit om in zijn woning de bestelde wijnen op te halen, en wellicht er eentje op te drinken. Henk Drost doet nog verslag over de gang van zaken rondom de te verwachten prijsuitreiking van de Peace Poster Contest.

## 7. Cie Middelen

- Martin Liefink doet verslag over de City Curling. Streeft ernaar om 48 teams mee te laten doen! Verspreid over 4 avonden met als doel een mooie opbrengst voor het goede doel, hetgeen in dit geval Spindo is. City Management doet de inschrijving en de facturering. Ook arrangementen aan bedrijven e.d. zullen worden aangeboden. Woensdag 17 december is normaliter onze TapHap die ditmaal in het centrum van Doetinchem gehouden zal worden. Wellicht dat ook (onze) dames (naar voorkeur van de leden) uitgenodigd kunnen worden.

Harco Kikkers: Pas op! Dat het initiatief van onze Lions niet uit handen wordt gegeven aan City Management. Martin en Jan Jurriens stellen de ALV gerust. President wenst 'het patent' van dit initiatief aan de Lions te houden.

## 8. Cie. Mensen

- Bart Jaap wenst het woord aan Chris Geurink te geven die echter niet meer aanwezig is. Albert Middelkoop geeft aan dat Gerben Weulen Kranenbarg voorlopig niet aanwezig zal zijn, doch aandacht van de Lions enorm waardeert.
  - Henk Drost: Rien ter Brugge gaat slecht. Stelt aandacht op prijs, Toon van Oudheuden is eigenlijk hetzelfde verhaal.
-

### 9. Cie. Maatschappij

- Tom Jacobs heeft verzoek van Doetinchemse uitdaging of er belangstelling is uit onze club om evt kennis ter beschikking te stellen aan hun instelling. Secretaris aan commissie verzoekt verzoeken van belangstellenden te beantwoorden. In ieder geval zal het antwoord aan de secretaris worden medegedeeld, waarna hij in de gelegenheid is deze verzoeken te beantwoorden.

### 10. Cie Publiciteit

- Bulletin? Geen nieuws.

### 11. Wvttk

- Niets

### 12. Sluiting

- Om 22.36 uur

---

### Verjaardagen

In de periode 1/10 - 19/11 zijn de volgende Lions jarig geweest:

13 oktober	Aart van Silfhout	77 jaar
17 oktober	Fred Huisman	50 jaar
18 oktober	Albert Middeldorp	55 jaar
20 oktober	Toon van Oudheusden	82 jaar
31 oktober	Bart Jaap Pull ter Gunne	68 jaar

Bij deze (nogmaals) van harte gefeliciteerd.

De komende periode hopen de volgende Lions hun verjaardag te vieren:

11 december	Martin Liefrink	69 jaar
14 december	Chris Geurink	61 jaar

Wij wensen beiden alvast een heel aangename verjaardag.

---

---



**Ondernemen in de Achterhoek**

Verslag van de op 5 november 2014 gehouden inleiding  
door Henk Grootjans (voorzitter IG&D)

Grootjans gaf aan dat tot begin jaren 90 van de vorige eeuw er overleg was tussen de diverse ondernemersclubs in Doetinchem, IG&D, OVD, Horecavereniging Doetinchem en VVV Doetinchem in de stichting Doetinchem 70/VVV, die opkwam voor de gezamenlijke belangen.

*(N.B. Ik weet dat uit eigen ervaring want ik ben van 1988 tot 2000 penningmeester geweest van Stichting Doetinchem 70/VVV).*

Begin jaren 90 is er een losser verband ontstaan waarbij iedere groepering meer haar eigen belangen ging behartigen.

Met name IG&D was van mening dat er door de lokale overheid te weinig naar haar geluisterd werd en te weinig rekening werd gehouden met de belangen van de ondernemers. De feitelijke macht was in handen van het College van B&W en de ambtenaren. Er was



**Henk Grootjans**

(en is nog steeds naar mijn idee) te veel cultuurverschil in denken en handelen bij ondernemers, ambtenaren en politiek. Ondernemers denken in doelen en uitkomsten en overheden denken in procedures en regelgeving. Daar is moeilijk iets gemeenschappelijks uit te destilleren.

IG&D is destijds begonnen met commissies in te stellen voor de 6 kerntaken:

- ▶ Infrastructuur & Ruimtelijke Ordening
- ▶ Communicatie & Ledenwerving
- ▶ Parkmanagement
- ▶ Activiteiten & Thema's
- ▶ Arbeid & Scholing
- ▶ KVO-B Doetinchem en Gaanderen

Parkmanagement is als een van de eerste zaken opgepakt wat er in geresulteerd heeft dat er per bedrijventerrein een stichting parkmanagement in het leven is geroepen. Vervolgens ontstond er een levendige discussie over het mislukken van het laatst ontwikkelde bedrijven terrein A18 , waar 4 gemeenten in participeren en waar nu al miljoenen verlies op zijn geleden, terwijl op alle andere bedrijventerreinen sprake is van grote leegstand.

Vervolgens werd het project 2020 ter sprake gebracht , waarvan de oud minister Liesbeth Spies tot voor kort de aanjager was. Voor dit project is uitvoerig gelobbyd in Den Haag echter zonder resultaat. Nu men echter aan Minister Blok heeft gevraagd om ook de Achterhoek als krimpregio aan te wijzen is dit verzoek afgewezen onder verwijzing naar het project 2020.

Inmiddels heeft het project 2020 een ondernemer als voorzitter gekregen.

IG&D werkt samen met de industriële kringen in de overige gemeenten in de Achterhoek in het SIKa.

De gemeente Doetinchem heeft inmiddels een Team Economie samengesteld , bestaande uit 4 FTE's. Dit team moet zorgen voor betere afstemming van beleid en tevens zorgen voor betere coördinatie.

Conclusie is dat de rol van IG&D nog altijd beperkt is en dat weinig tot geen invloed heeft op het politieke beleid. Het enige wat is bereikt is dat er wat meer begrip over en weer is ontstaan voor elkaars opvattingen en belangen.

Als uitsmijter werd nog medegedeeld dat het industrieterrein De Huet in feite is afgeschreven.

**Harry Mathijssen**

---

**Notities uit het Vlinderrijk**

*De traditionele jaaropening is de ideale gelegenheid om bij te praten. Vaak over de vakantie en maar soms ook ontstaan er plotseling interessante gesprekken. Dat overkwam mij toen ik spontaan in gesprek raakte met een Papillon die een bijzonder verhaal te vertellen had. Het leek mij meer dan de moeite waard om dat in het bulletin op te nemen. Sterker nog, ik bedacht dat er in de kring van de Papillons vast en zeker nog meer zijn die ons iets boeiends te bieden hebben. Daarom zal het bulletin dit clubjaar steeds een verhaal verschijnen over een Papillon. De eerste keer zal dat zijn:*

[José Kietselaer, gastvrouw op Kasteel Slangenburg](#)



Ik maak een afspraak met José en in het gerieflijke tuinhuis praten wij een paar uur over de Slangenburg en de functie die het vervult als "Huiskamer van Nederland". Voor mij is de Slangenburg een *terra incognita*; ik ben er nooit geweest. Nooit verder gekomen dan het voorgeborchte van het Koetshuis...

De Slangenburg is oud, heel oud. Het wordt voor het eerst vermeld in 1354 als eigendom van Maes van Baer.

Zoals dat gaat volgen talloze erfopvolgingen. Zo werd Dirk van Baer in de 16e eeuw Heer van Slangenburg. Maar helaas, omdat hij de Spaanse kant koos, werd het kasteel in 1585 door een Staatse ruiterbende ingenomen en vervolgens geplunderd en verwoest.

Gelukkig koos zijn zoon Frederik de Staatse kant en kon hij met de restauratie beginnen. Het jaartal 1612 in de achtergevel geeft mogelijk aan dat het herstel voltooid was.

---





**Kasteel Slangenburg en omgeving. Kaart door Nicolaas van Geelkercken (1641)**

Een belangrijke nazaat was Frederik Johan van Baer die na een indrukwekkende militaire loopbaan in 1704 benoemd werd tot Eerste Generaal der Infanterie. In hem school niet alleen een kundig militair maar ook een zeer ontwikkeld en kunstzinnig man. Hij heeft aan de Slangenburg het aanzicht gegeven dat het vandaag de dag nog steeds heeft. Hij is verantwoordelijk voor de wand- en plafondschilderingen waaruit bleek dat hij goed op de hoogte was van de Griekse en Romeinse mythologie, destijds de maatstaf voor de graad van algemene ontwikkeling. (Kom daar nu nog eens om...) Maar ook bouwde hij de voorvaderlijke havezate, die alleen maar bestond uit de westelijke toren met aangrenzend bouwwerk, uit tot het U-vormige slot zoals wij dat vandaag de dag kennen.

Sinds Frederik Johan is de Slangenburg vaak van eigenaar gewisseld, meestal door vererving, soms door verkoop. Zo kwam het in de 18e eeuw in het bezit van de familie Steengracht en vererfde in 1781 op de familie Van der Goltz in welke familie het tot 1863 bleef. De laatste verkoop was in

1895 toen de Duitse houthandelaar en grootindustriële Arnold Passmann het kocht vooral om de grote hoeveelheid hout die er te kappen was. Zijn zoon Hermann volgde hem op en hij probeerde om het landgoed zo goed mogelijk door de Tweede wereldoorlog heen te slepen. Maar helaas, na de oorlog werd hem zijn landgoed als "vijandelijk bezit" ontnomen, uiteraard zonder enige geldelijke compensatie. (Veel leden van de Passmanns zijn begraven op de bij het kasteel behorende begraafplaats die zij tot 1990 in erfpacht hadden.) Uiteindelijk



kwam de Slangenburg onder het beheer van Staatsbosbeheer en is de Rijksgebouwendienst verantwoordelijk voor het onderhoud.

Na de oorlog werd het kasteel als een tijdelijk onderkomen verhuurd aan de orde der Benedictijnen. Deze orde had al vanaf 1932 het plan opgevat om in Gelderland een klooster te stichten. (Tot dan was er slechts één Benedictijnenklooster in Nederland.) De leegstaande Slangenburg was dus een geschenk uit de hemel... Na lange onderhandelingen was de orde in staat om ruim 63 ha van het Slangenburglandgoed te kopen dankzij een schenking van de abdij in Oosterhout. Plannen voor een eigen abdij werden gemaakt door de architect Tholens en in de periode tussen 1948 en 1952 werd door de monniken zelf de Sint Willibrordsabdij gebouwd zoals wij die nu kennen. Na de ingebruikname werd besloten om de Slangenburg te gaan gebruiken als het gastenhuis van het klooster.

In zijn openingstoespraak in juni 1953 gaf overste pater Cees Tholens de doelgroep aan: "een gastenhuis voor mannen en vrouwen, voor katholieken, protestanten en andersdenkenden, voor arbeiders en intellectuelen, voor gehuwden en alleenstaanden". Waarbij als uitgangspunt overeenkomstig de regel van Benedictus geldt: "Iedere gast moet worden opgenomen als de Heer zelf", een principe dat ook in Slangenburg nog steeds serieus genomen wordt.

---

Natuurlijk is er sindsdien veel veranderd op het gebied van inrichting, voorzieningen en comfort maar de band met de abdij en de ruime doelstelling zijn onveranderd gebleven. Zo is er een kleine professionele staf voor de dagelijkse leiding, de keuken, de huishouding en de administratie. Maar de zorg voor de eigenlijke gastvrijheid ligt in de handen en harten van een groot aantal vrijwilligers die als gastheer en gastvrouw werkzaam zijn. Sinds 1998 is José één van hen.



Hoewel je er dagen kunt verblijven is Slangenburg niet echt een gewoon hotel. Het is “wel een beetje schools” zegt José. Zo is de dagindeling tamelijk strak: ontbijt stipt tussen 08.30 en 9.30 uur, om 10.45 uur koffie, om 12.45 uur het diner, om 15.45 uur thee, om 18.00 uur het souper, om 19.45 uur koffie en tussen 21.00 en 23.00 uur gelegenheid voor een drankje.

De taak van een vrijwilliger is veelzijdig: het ontvangen van de gasten, het laten kennismaken met het kasteel (soms, want 80% van de gasten komt minstens 1x per jaar terug), zorgen voor koffie, thee en drankje, openen en sluiten van de maaltijden (“hoeft niet altijd een gebed te zijn hoor, kan ook een gedichtje zijn van bijvoorbeeld Toon Hermans”) en het bieden van enige ondersteuning van de huishouding. Eén van de aantrekkelijke

kanten van het gastvrouwschap is het contact met de gasten. Naast het verlenen van allerlei hand- en spandiensten worden er vaak boeiende gesprekken gevoerd over alle mogelijke onderwerpen. Vanwege de betrekkelijke kleinschaligheid (er kunnen hooguit 30 gasten verblijven) is contact leggen niet moeilijk. De gasten vormen een gevarieerd gezelschap. Sommigen komen om tot rust te komen na drukte of een moeilijke periode, anderen komen om te lezen, te schrijven, te studeren of op andere manieren creatief bezig te zijn. Het zijn mensen van allerlei gezindten,

---

jongeren en ouderen, alleenstaanden of echt)paren. De informele sfeer in huis, bijvoorbeeld door de gemeenschappelijke maaltijden en koffiemomenten, biedt net zoveel ruimte voor contact of privacy als men zelf wil. In de loop der jaren heeft José wel een verschuiving in de gasten opgemerkt: kwamen er vroeger vooral 60+ers, nu zijn het veel vaker veertigers. Ook noemt zij een opmerkelijk verschil tussen de vrouwen en mannen die er logeren. Vrouwen komen vaker om hun leven weer op orde te krijgen, om gewoon "een tijdje uit te blazen" of om een omwenteling in hun leven te realiseren. Mannen daarentegen komen vaker om een tijdje bij te komen van de drukte van alledag en vooral hun werk. Bijzonder is waarschijnlijk ook wel de mogelijkheid tot meditatie. José bewaart goede herinneringen aan deze bijeenkomsten. Vertederd praat zij over een 90-jarige die dat voor het eerst doet, maar ook voor de anderen geldt de soms bevrijdende rust die deze bijeenkomsten kunnen opleveren. Niet alleen dus ontmoeten maar ook ont-moeten. Wat een mooi woord!

José is een zogenaamde "losse" gastvrouw. Dat betekent dat zij minstens 2 dagdelen per maand aanwezig moet zijn. Voor de "vaste" vrijwilligers geldt dat zij minstens 4 nachten in Slangenburg aanwezig zijn en daarbij twee dagdiensten doen. (Een klein rekensommetje leert dat er dan al zeker 16 vrijwilligers nodig zijn. Op een groepsfoto zag ik zeker 45 vrijwilligers.)

Nadat José gestopt was met haar werkzaamheden als maatschappelijk werkster (waarin zij zich vooral richtte op de zorg voor mensen met een beperking) is zij als vrijwilligster aan de slag gegaan op Slangenburg. Op mijn vraag hoe zij zo op Slangenburg terecht gekomen was antwoordde zij dat haar moeder hetzelfde werk al sinds 1983 deed na





het overlijden van haar man. Ook dochter Suzan heeft een periode als (weekend) kamermeisje op Slangenburg gewerkt.

Een paar uur praten met José biedt een boeiend beeld van een gastvrije en bijzondere plek in onze omgeving. Voor mij was het een eye-opener die veel respect afdwingt voor de mogelijkheden die de Slangenburg biedt en waarvan in mijn ogen nog te weinig bekend is. (Voor degenen die overwegen zelf van de mogelijkheden die Slangenburg biedt gebruik te maken: afhankelijk van de kamergrootte en het aantal personen variëren de prijzen van ongeveer € 45 tot € 145 per dag. Prijzen zijn gebaseerd op volpension, inclusief koffie en thee. Waarbij vermeld dat een verblijf minimaal drie dagen is.)

José hield mij een mogelijke rondleiding voor. Dat lijkt mij geweldig. In een brochure over het huis worden uitgebreid de diverse kamers en zalen besproken: de grote zaal, de provisiekamer, de opkamer, de Dido-zaal, de ontvangstaal. Alles welhaast overwoekerd met de vooral Griekse mythologie. En als dat er niet van komt is het misschien gewoon de moeite waard om een driedaags bezoek te boeken. Maar dan wel ook de herdruk meenemen van het boek van Gustav Schwab "Griekse mythen en sagen"...

Het in stand houden van Slangenburg vergt een grote inzet van veel vrijwilligers. Velen doen dat met hart en ziel en vinden daar dan ook heel veel voldoening in. Maar ook hier is er soms door een natuurlijk verloop behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wie weet geeft het verhaal van José aanleiding daar eens over na te denken. Zij zal jullie daar graag in bij staan.

Tot slot laat José mij een heel mooi uitgegeven boek zien: "Huiskamer van Nederland" geeft een schitterende indruk van het reilen en zeilen van Slangenburg. Te koop bij bol.com voor €24,95 of op het Slangenburgkantoor voor €20. Zeker de moeite waard met de decembermaand in aantocht!

**Henk Breuker**



**Verslag Jumelagebijeenkomst op 8 november 2014.**

Deelnemers:

LC Doetinchem: Henk Dijk (voorzitter,) Henk Drost, Rob Harding, Fred Huisman, Jan van Iersel, Marnix Jansen Venneboer, Han Meibergen, Theo Soontiens, Harco Kikkers.

LC Dorsten: Rüdiger Wilimzig (voorzitter), August Langenbrink, Henry vd Wurp, Jiri Habarta.

Om 10 uur arriveerden de leden van de LC Dorsten bij "Het Borghuis" in Doetinchem op de Burgemeester van Nispenstraat 4a. Daar werden ze verwelkomd door leden van de LC Doetinchem met een heerlijk ontbijt.

Daarna werden de volgende punten besproken.

- Lionsvriend Van Iersel gaf informatie over de jeugduitwisseling 2015. Studenten uit het 4e jaar van het "Ludger College" in Doetinchem moeten het programma zelf maken. LC Doetinchem begeleidt dat proces, geeft de financiële kader en adviseert de leerlingen. Verdere details worden met mevrouw Inge V.D. Zande besproken. De exacte datum zal worden bepaald in overleg met de "Petrinum" in Dorsten.
- Voor het komende kalenderjaar werd een club-uitje voor de leden van de twee partnerclubs voorgesteld. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in Nederland op 25 april 2015, natuurgebied "de Veluwe". Het van 10.00 uur tot ongeveer 17.30 uur durende programma bestaat uit onder meer een bezoek aan diverse musea en een jachthuis en een interessante fietstocht. Als aftrap wordt





koffie en gebak geserveerd. Om de dag af te ronden, wordt er een gezellig samenzijn in een gastronomisch kader overwogen.

- Hierna gaf Lionsvriend Habarta inzicht in de financiële situatie op het jumelage bank-account. Opnieuw moest worden vastgesteld dat in de nabije toekomst de kosten van de jaarlijkse jeugdtrip niet meer gedekt kunnen worden door de lopende betalingen. Afsproken werd om agressief waakzaam te blijven!
- Daarop kwam het grote gezamenlijk project voor het jaar 2015 aan de orde. Concreet werd er een concert gepland met een Nederlands en een Duits orkest, die elk moeten plaatsvinden op een locatie in Nederland en in Duitsland. Het door de twee partnerclubs georganiseerde concert, is in Nederland nu gepland voor 19 juni 2015. Als locatie staat de SSP-hal van de DRU cultuurfabriek in Uift bovenaan de lijst. Lionsvriend v.d. Wurp wees er opnieuw op de begroting niet uit het oog te verliezen. De financiering en de potentiële inkomsten roepen op dit moment nog veel vragen op.
- Tot slot werd door Lionsvriend Soontiëns ieders aandacht gevestigd op de Vrede Posters Actie die door LC Doetinchem is georganiseerd. In dit project werden kinderen van drie scholen in Doetinchem gevraagd om "schilderachtig" uiting te geven aan het begrip "vrede. Een selectie van deze werken waren te zien in het Slingelandziekenhuis. Geïnteresseerden werden uitgenodigd deze te bekijken na afloop van de bijeenkomst.
- De volgende vergadering van de beide commissies zal op de 9 mei 2015 plaatsvinden in het "Hotel Albert" Borkener Str. 199 in 46284 Dorsten.



**Jirka Habarta**

### **Rolling Dinner**

Het moet al meer dan 10 jaar geleden zijn dat Han Meijbergen de laatste editie van "Meals on Wheels" organiseerde. Alleen al om die reden was het initiatief van president Henk Dijk de moeite waard om herinneringen daaraan op te halen. En om blij te zijn met deze reprise die nu onder de naam Rolling Dinner de gelegenheid bood weer eens op een andere manier bij elkaar te zijn.

Zelf begaf ik mij voor het voorgerecht naar het smaakvolle appartement van Annemarie en Gerard Roelofsens waar ik, net voor het donker werd, nog even kon genieten van het schitterende uitzicht over de IJssel. Samen met Marjolein en Bart vd Laan genoot ik van (hoe kan het anders) een heerlijke Doesburgse mosterdsoep gevolgd door een fraai ogend en heerlijk smakende carpaccio-schotel. De complimenten waren welverdiend en terecht voor Annemarie.

Maar belangrijker is misschien wel dat je tijdens zo'n uurtje culinair genot ook eens wat uitgebreider en ongedwongen met elkaar kunt praten, zeker als je dat kunt doen onder het genot van een voortreffelijk glas witte wijn. Aan onderwerpen geen gebrek: het enquêteverslag over de woningbouwcorporaties, de naheffing die Brussels ons land heeft opgelegd, de naheffing die de fiscus miljoenen mensen zal doen toekomen, het vertrouwen in de binnenlandse politiek. Kortom, de staat van Nederland in een uurtje besproken...

Daarna op weg naar het hoofdgerecht. Dat bracht mij naar Anneke en Peter-Bob Peerenboom. Daar trof ik onze president, (en ja, weer) Annemarie en Gerard en Janny en Wim Frommé. In tegenstelling tot het voorgerecht werd hier aanvankelijk eerst ruim aandacht besteed aan de situatie in het buitenland, Immers, brandhaarden genoeg. IS, Syrië, het Palestijnse conflict en de onoplosbaarheid daarvan, Ebola, maar ook reflectie over de gruwelijkheden die wij in het Westerse verleden zelf hebben veroorzaakt. Een boeiend scala van onderwerpen die de aanloop naar de maaltijd als een schim voorbij deed gaan. Zeker ook omdat Anneke ons uitgebreid informeerde over de familie aan de hand van een *tableau de famille* dat de vijf kinderen en hun nageslacht middels een fotocollage voor ons inzichtelijk maakte. Een bijzondere familie, de Peerenbooms!

---

Voor acht personen een hoofdgerecht maken vergt natuurlijk de nodige voorbereiding. Dat heeft Anneke geweldig gedaan want zonder dat iemand er veel erg in had toverde zij een verrukkelijk smakende boeuf bourguignon op tafel. Smakelijk en uitnodigend om de gesprekken aan tafel even geanimeerd voort te zetten. Aan het eind daarvan kwam ook de seniorenclub ter sprake. Natuurlijk niet geheel vreemd omdat initiatiefnemer Wim ook aan tafel zat. Mij is helaas de status van deze club niet veel helderder geworden. Sterker nog, ik kreeg veeleer de indruk dat de kool en de geit gespaard worden. Daarom ben ik benieuwd naar de situatie over een jaar; ik hoop niet dat het een doodgeboren kindje zal blijken te zijn.

Het slotakkoord was, net zoals vroeger, bij Jannij en Harrij Mathijssen. Koffie, thee, bonbons en wijn stonden klaar en alle deelnemers druppelden binnen. Natuurlijk werden ervaringen uitgewisseld. Iedereen enthousiast over de kookkunsten van de diverse koks. En er was voldoende ruimte om gewoon weer eens verder bij te praten.

Al met al alle lof voor Henk Dijk die het initiatief heeft genomen om het Rolling Dinner weer op de clubagenda te zetten. Ook al had het aantal deelnemers wel wat hoger kunnen zijn, degenen die er wel waren hebben een meer dan geslaagde avond gehad. Ik kan mij niet anders voorstellen dat ook volgend jaar deze culinaire rondgang gewoon weer in het programma zal worden opgenomen!!

**Henk Breuker**

---

**Kronkelwegen****Theo's Column**

Het schiet niet op, de laatste tijd in de Achterhoek. Overall zijn wegen opgebroken en afgesloten; omleidingen brengen me eerder verder van mijn doel dan dichterbij. Als ik pech hebt staat er helemaal geen aanduiding van een kilometers verderop afgesloten dorpscentrum zodat ik gedwongen ben het hele eind weer terug te rijden.

En juist in deze periode moet ik mij op zoveel mogelijk plekken in de Achterhoek laten zien. De klad zit in de cultuur en de handen zitten op de knip. Scholen waar ik een jarenlange relatie mee heb laten niets van zich horen. Nergens wordt een groot theaterspektakel voorbereid en daar waar al iets gebeurt, is weinig geld beschikbaar.

Een periode van veel plannen maken, veel praten, veel reizen en hopen dat het wat wordt. Dan helpen al die omwegen ook niet. Integendeel. Ik zit me er enorm over op te winden. Wilde gedachten schieten door mijn hoofd. Over geld dat, sinds de crisis in 2008 begon, eindeloos in asfalt wordt gegoten; wegen waar witte, dure strepen steeds aanwezig en dikker en breder worden; wegen die er prima bij liggen maar die toch maar weer op de schop worden genomen. En ik denk te weten hoe dat komt: de budgetten moeten op. Want niet gebruikt budget wordt volgend jaar gekort. Zo werkt dat bij de overheid. En ondertussen kan ik er niet door. Want waar vroeger het verkeer gewoon over een halfbrede weg langs de werkzaamheden werd geleid, gaan wegen nu gewoon 6 weken potdicht. Mijn hoofd kookt er van. Maar mijn hoofd wil niet 6 weken woeden. Mijn hoofd zoekt rust. "Niets is toeval en alles heeft een reden." herinner ik mezelf. Maar wat kan de reden voor zoveel samenlopend oponthoud dan zijn?

Dan ineens zie ik het. Het wegennet van de Achterhoek is mijn wereld. En mijn wereld moet op de schop. Oude trajecten voldoen niet meer. Die zijn verstopt of versleten. Ik word gedwongen andere routes te zoeken. Zonder bordjes; zonder garanties. De boodschap is begrepen. Ik haal mijn voet van het gas, stop en stap uit. Lucht en licht komen me tegemoet. Even bezinnen.

---

### **Peace Poster Contest**

Vrijdagavond 14 november 2014, bijna 19.00 uur, het auditorium van het Slingelandziekenhuis stroomt vol met leerlingen van groep 8 van diverse scholen die deel hebben genomen aan de vredesposter wedstrijd. Natuurlijk vergezeld door papa's, mamma's, broertjes en zusjes en enkele opa's en oma's.



Harco Kikkers legt uit dat het thema van deze wereldwijde wedstrijd dit jaar is "Peace, Love and Understanding". Theo Soontiëns heeft op diverse scholen gastlessen

gegeven en sinds het begin van deze week hebben de 21 ingestuurde posters bij de ingang van het ziekenhuis gehangen. Bezoekers konden hun stem uitbrengen op hun favoriete poster zodat er ook een heuse publieksprijs te verdienen viel. Daarnaast werden de posters beoordeeld door een professionele vakjury die 6 genomineerden liet doorstromen naar de volgende (districts)ronde. De winnaars daarvan gaan naar de landelijke finale die dan weer genomineerden oplevert om door te gaan naar de wereldwijde eindronde. En slaag je daar om eerste te worden dan lonkt een bezoek aan het gebouw van de VN in New York!

Harco riep vervolgens één voor één de leerlingen naar voren om uitleg te geven over hun poster. Lang niet voor iedereen gemakkelijk om dat te doen voor een vol auditorium... Opvallend veel wereldbollen werden getekend en geschilderd, met of zonder vredesteken en vredesduiven. Ook veel handen die naar elkaar grijpen. Een paar reacties van de kunstenaartjes: "Ik heb een wereldbol getekend met een lintje er om heen omdat de wereld een cadeautje is voor iedereen!". En "Ik laat een pistool afschieten met hartjes met het V-teken van No War.". Of gewoon: "Ik heb

alleen maar getekend wat in me opkwam...".

Terecht werden alle deelnemers beloond met een enorme doos met kleurpotloden!

Daarna kwam de vakjury aan het woord. Lilian de Jong, kunstenaar uit Heelweg lichte de keus van de jury toe die leidde tot de keuze van 6 genomineerden voor de volgende ronde. Gekeken was naar de compositie, de gebruikte techniek en de originaliteit. Geen gemakkelijke opgave want de diversiteit van de posters was groot. Wasco, potlood, verf en krijt, de meest verschillende technieken waren toegepast.



Twee voorbeelden die de degelijkheid van de jury mooi weergeven: over de winnaar van de vierde plaats staat in het juryrapport *“de tekening van Ralph (leerling van de Canadaschool) kon de juryleden bekoren door een sterk en een krachtig kleurgebruik. Het knalde eruit! Echter, er zit een probleem aan deze poster en we weten niet of de jury van de regionale wedstrijd dat door de vingers wil zien. Dat is het gebruik van de letters “Peace” in de poster. De regels vermelden duidelijk dat er op de tekening geen letters en cijfers gebruikt mogen worden. Ralph was niet de enige die die regel niet kende of was vergeten. De jury hoopt dat het gebruik van het overal in de wereld bekende woord “Peace” opgevat zal worden als een beeld. In dat geval dingt hij mee naar de regionale prijs”*.

En over de uiteindelijke winnaar van deze wedstrijd Demi Boesveld van de basisschool St Martinus uit Gaanderen vermeld het juryrapport: *“Hoe schilder je een witte vredesduif?? Door hem niet te schilderen, maar het papier in de vorm van een duif wit te laten. Het is misschien wel die creatieve keuze waar de jury voor gevallen is. Maar laten we je niet tekort doen. Een krachtige regenboog omhult het Vrijheidsbeeld en de wereld. Van grote afstand zien we de kleuren al op ons afkomen. Een optimistisch beeld dat ons inpeert: “Mensen denk er aan: vrede moet!”*

---





**Commissies**

<b>Internationaal</b>	<b>Middelen</b>
<u>Harco Kikkers</u> (VZ)	<u>Martin Liefrink</u> (VZ)
<u>Theo Soontiëns</u> (VVZ)	<u>John Brands</u> (VVZ)
Fred Huisman	Jan Jurriëns
Gerben Weulen-Kranenbarg	Jos Niesink
Han Meibergen (Senior)	Pim Vestiëns
Henk Drost	Willem Terpstra
Jan van Iersel	
Marnix Jansen Venneboer	
Rob Harding	

<b>Maatschappij</b>	<b>Programma</b>
<u>Tom Jacobs</u> (VZ)	<u>Hans de Vries</u> (VZ)
<u>Bart van de Laan</u> (VVZ)	<u>Bert Lamers</u> (VVZ)
Peter-Bob Peerenboom	Gerard Roelofsen
Kees van Wingerden	Rob Harding
	Hans Kietselaer (Senior)

<b>Mensen</b>	<b>Publiciteit</b>
<u>Bart Jaap Pull ter Gunne</u> (VZ)	<u>Toon Gasselink</u> (VZ)
<u>Chris Geurink</u> (VVZ)	<u>Harry Mathijssen</u> (VVZ)
Albert Middeldorp	Han Meibergen (Senior)
Henk Drost	Henk Breuker
Jan Loggers (Senior)	Marnix Jansen Venneboer
Kees van Steenbergem	Ruud Wink
	Theo Soontiëns

---

**Agenda 2014-2015**

1 november 2014	18.00 uur	<i>Rolling Dinner</i>	
5 november 2014	20.00 uur	<b>Henk Grootjans (IG&amp;D)</b> <i>Ondernemen in de Achterhoek</i>	
14 november 2014	19.00 uur	<i>Prijsuitreiking PeacePoster in Slingeland</i>	
19 november 2014	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
23 november 2014	10.00 uur	<i>Koekjes bakken met en in Dorsten</i>	
3 december 2014	20.00 uur	<b>Karin Geurts</b> Stadsfeest Doetinchem	
15 -29 dec. 2014	20.00 uur	<b><u>City-Curling toernooi</u></b> met op	
17 december 2014	18.00 uur	<i>Tap hap met partners bij Café Simons</i>	
7 januari 2015	20.00 uur	<b>Henk-Jan Kok</b> Krimp in de Achterhoek	
10 januari 2015	16.00 uur	<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	
21 januari 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
4 februari 2015	20.00 uur	<b>Heidi Otten</b> Workshop Creatief	
18 februari 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
4 maart 2015	20.00 uur	<b>ds. Klaas Bakker</b> Sociale Cohesie	
18 maart 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
1 april 2015	20.00 uur	<b>John van Dijk</b> - Leegstand in Doetinchem	
15 april 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
29 april 2015	20.00 uur	<i>5<sup>e</sup> woensdag - Gegevens volgen</i>	
6 mei 2015	20.00 uur	<i>Avond van de nieuwe Commissies</i>	
20 mei 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
3 juni 2015	20.00 uur	<i>Bezoek aan Rotra, Poort van de Achterhoek</i>	
17 juni 2015	18.00 uur	<i>Tap Hap met "Roll call"</i>	
19 juni 2015 (ovb)	20.00 uur	<b><u>Dubbelconcert Dorsten/Doetinchem</u></b> <i>inde SSP hal in Ulft</i>	
1 juli 2015	17.00 uur	<i>Presidentsswisseling</i>	

---