

### Bestuur

President : Theo Soontiëns  
Oud President : Bart van der Laan  
1<sup>e</sup> Vice President : Henk Dijk  
2<sup>e</sup> Vice President : Rob Harding  
Secretaris : Pim Vestiens  
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne  
Bankrekening : Rabobank: 15.75.77.066

### Secretariaat

Pim Vestiens : Lijsterbeslaan 73  
7004 AG Doetinchem  
Telefoon : 0314 -325997  
E-mail : [info@lionsclubdoetinchem.nl](mailto:info@lionsclubdoetinchem.nl)  
Website : [www.lionsclubdoetinchem.nl](http://www.lionsclubdoetinchem.nl)  
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>



### **Bijeenkomsten**

Iedere maand :

- 1<sup>e</sup> woensdag 19.45 uur Vergadering
- 3<sup>e</sup> woensdag 18.00 uur Taphap
- 5<sup>e</sup> woensdag 18.00 uur Taphap met Papillons

Locatie (tenzij anders aangegeven):

Bistro de Kruisberg  
Kruisbergseweg 17  
27009 BT Doetinchem  
Telefoon: 0314324123  
E-mail:[info@dekruisberg.nl](mailto:info@dekruisberg.nl)

Bij verhindering voor de vergadering

**altijd via de site afmelden**

Bij verhindering voor de taphap

**altijd uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur via de site afmelden**

**LET OP! BIJ NIET-TIJDIG AFMELDEN ZULLEN DE KOSTEN IN REKENING WORDEN GEBRACHT T.B.V. DE FUNDRAISINGKAS!!**

Voor bijeenkomsten met Papillons partner opgeven of afmelden

## **Inhoudsopgave**

Beste Lionsvrienden,	3
Van de redactie...	4
De pen van ..... (1)	5
De pen van ..... (2)	6
De 10 minuten van ..... (1)	8
De 10 minuten van .... (2)	9
Vlindertjesdag 2013	13
Een schot in de roos	14
Clubavond Excursie Brouwerij Rodenburg in Rha	17
De verjaardagskalender	19
Lions-Ausflug am Samstag, den 28. September 2013	20
Agenda 2013-2014	23
Commissie-indeling 2013 - 2014	25

## Beste Lionsvrienden,

Het is verraderlijk weer! Want de temperaturen dalen maar langzaam. Gisteravond zaten de terrassen in de Doetinchemse binnenstad nog helemaal vol en waren het de kinderen in Halloween-uitdossing die me duidelijk maakten dat het echt eind oktober was en dat komende Kerst dichterbij ligt dan de zomervakantie achter ons. Zo verglijdt de tijd zonder dat we er ons druk over maken. Ten onrechte!

Want er naderen allerlei belangrijke data die aandacht verdienen. Zoals 25 januari. De dag dat onze club 20.000 dagen bestaat. In mijn hoofd zouden we grootse dingen gaan doen. De tijd schrijdt voort maar de ontwikkeling van de ideeën niet. Wat zal het gaan worden? Schrik slaat me om het hart. Ik moet de voorzitters van de commissies



Middelen en Programma bij elkaar vragen! En hoe zit het met de dansante kant van de Taphap die ik beloofd had? Oh jee, die moet nog geregeld worden. En zo heb ik, aan het begin van mijn geplande Sabbaticale maanden, ineens de stress die ik zo goed ken van de tijden dat ik aan het werk ben. “Een stimulerende achterstand op de planning” noem ik dat. Meestal komt het dan goed.

We hadden de afgelopen taphap maar liefst 4 aspirant-leden op visite. Het was een gezellige taphap, waarin Henk Kets een prachtige 10 minuten hield, die niet over hemzelf ging, maar toch ook weer wel. Na een aanloop die eerst leek uit te draaien op een voordracht over de geohistorische aspecten van de omgeving Braamt, ging het uiteindelijk toch over Henk en hoe hij met dat landschap en zijn dorp verbonden is. Een heerlijk en eerlijk verhaal dat licht wierp weer een nieuw facet van Henk.

Ook fijn dat we weer eens konden luisteren naar taitwister Chris Geurink, die al zijn voorbereiding ten spijt, zijn verhaal, vrijuit improviserend, toch maar over iets heel anders liet gaan dan waarover hij zou hebben gesproken, maar wel de gulle lach losmaakte! Fascinerend. Kortom, een avond waarmee we aan onze gasten duidelijk hebben kunnen maken wat de spirit van een Lionsclub kan zijn en wat zou het fijn zijn als alle vier zouden besluiten om daadwerkelijk lid te worden van onze club. Nieuw bloed met de drang om te stromen. En wellicht dat we binnenkort nog een of twee mensen kunnen voorstellen aan de groep. We zijn er klaar voor.

Laat ik niet vergeten nog even te memoreren aan ons bezoek aan de brouwerij van Steve Gammage in Rha. Een in meerdere opzichten heerlijke avond waarop we met elkaar konden genieten van een boeiend verhaal (in een smeugig accent) en bijzondere bieren waarvan de afgelopen week bleek dat er prijswinnaars bij waren: de in Rha gebrouwen IJsselbock werd in Amsterdam uitgeroepen tot het beste bokbier van Nederland!! Om maar even aan te geven wat voor parels de Achterhoek herbergt. Complimenten aan Hans de Vries voor zijn idee om hier naar toe te gaan en de voortreffelijke uitvoering!

Al met al is het goed om ons te realiseren hoe bijzonder het is om lid te zijn van onze club. Het brengt ons toch in aanraking met mensen en werelden die anders verborgen zouden blijven. Inderdaad: we zijn allemaal privileged!

Theo Soontiëns  
president

### Van de redactie...

Het eerste bulletin van de vernieuwde bulletincommissie, nu genaamd Commissie Publiciteit, hebt U inmiddels kunnen lezen. Een redelijk gevuld nummer. Bedoeld om onze leden en hun partners betrokken te houden bij onze club, door te berichten van al datgene wat wij zo allemaal doen. En als je dat zo naleest zijn wij zeker geen ingedutte club.

Onze nieuwe rubriek "de pen van..." (wij staan open voor een originelere naam) ging meteen de eerste keer niet helemaal goed. In het gedrukte bulletin las U per ongeluk een indeling voor verslaggeving van activiteiten bedoeld voor de leden van de commissie Publiciteit. Vroeger heette zoiets een zetduivel. Daarom in dit nummer twee afleveringen. Het verhaal van Marnix verdient ook een gedrukte versie en Gerard is terecht trots op zijn bedrijf en zijn zoons.

Ook het voor U liggende nummer is met deze intentie samengesteld. Bericht van ons bezoek aan de bierbrouwerij Rha van een gepassioneerde brouwer, opstel over onze geslaagde Ausflug met onze vrienden uit Dorsten, wederwaardigheden op de golfbaan van onze Papillons, en de al eerder genoemde pen van.... Dat alles naast de vaste rubriek Presspraat.

Wat de redactie vooral plezierig stemt is dat velen een gewaardeerde bijdrage leveren. Dat vergroot de bedoelde betrokkenheid. Het lijkt ons goed als het bulletin een middel is om de levendigheid en saamhorigheid van onze club te versterken.

Zoals beschreven in de Lions erecode: voorzichtig met kritiek (*af en toe een plaagstootje met een lach mag wel, bijvoorbeeld als de President zich verslaapt, zie Ausflug Lions Dorsten*), royaal met lof en niet negatief maar constructief.

henkdrost

*Omdat in het vorige nummer “de pen van .....” niet is geplaatst, nu een dubbele aflevering.*

## De pen van ..... (1)

In hoge sferen

Medio augustus ging ik met mijn zoons Bas en Michiel naar onze favoriete wintersportplaats Serfaus. Nu eens niet met board of ski's naar beneden, maar “gewoon” met de mountainbike de berg af.

Het is een bijzondere ervaring om in de zomer een afdaling te doen per bike, op een single trail nog wel, waar in de winter een van de skipistes ligt (hier: de Frommesabfahrt). Bergopwaarts valt echt niet mee, maar ik was niet voor één gat te vangen..... En zoals meestal, goed materiaal is meer dan het halve werk. (kijk goed naar de foto van mijn fiets).

Vooraf voor families met kleine kinderen is dit een waard lustoord, er worden veel activiteiten georganiseerd gericht op de “kleintjes”, maar ook voor de ouderen is er veel te doen en te zien. We hebben een paar fantastische dagen beleefd met uitzonderlijk mooi weer. Naast biken hebben we ook nog wandeltochten gemaakt tot zo'n 3000 meter hoogte. Na gedane “arbeid” is het welverdiend uitrusten bij het zwembad met een geweldig panorama-uitzicht op het dak van het hotel.





Kortom, een geweldige ervaring en wat mij betreft voor iedereen een aanrader. Ik geef de pen door aan **Gerard Roelofsen** voor zijn verhaal in het volgende Bulletin.

Marnix Jansen Venneboer, sept. 2013

## De pen van ..... (2)

In Tenerife:

Het werk gaat nog even door. Dagelijks behandel ik enkele tientallen mails maar gelukkig nemen de aantallen langzaam maar zeker af.

Een terugblik op vorige week:

Rotra was gastbedrijf voor "De Techniekdag" georganiseerd door VNO-NCW op het bedrijfsterrein van Rotra. Voor het eerst is een techniekdag voor Achterhoek en Liemers samen gehouden en volgens de organisatoren was het een groot succes. Leerlingen van diverse scholen waren met hun ouders uitgenodigd. Er waren ca. 65 standhouders uit de regio - bedrijven en scholen die hun activiteiten en producten lieten zien, en ook defensie was er met een indrukwekkend team. Een dag met ca. 5.000 bezoekers tussen 10 en 16 uur! Veel enthousiaste kinderen met hun ouders aan "het werk" gezien, voor mij een geweldige, positieve ervaring





Zaterdagavond is Rotra uitgeroepen tot win-naar in de finale van: EY Entrepeneur of the year - Exelerating (Snelle groeier). Machiel heeft een tijdje geleden de pitch gedaan en Harm heeft de prijs in ontvangst genomen, een mooie samenwerking.



En vorige week heeft De Stadsregio uit Nijmegen laten weten dat Rotra een prijs heeft gewonnen voor het door haar ingediende plan "de groene hub". Wij hebben hiervoor een plan ingediend waarin we aangeven hoe we onze bedrijfsactiviteiten substantieel "groener" gaan maken, minder CO2 en fijnstof uitstoot in het wegtransport en het toepassen van de modal-shift (weg/water/rail).

Nu na de eerste dagen breekt voor ons de relaxperiode aan en dat bevalt ons zeer goed hier op dit mooie eiland met een fantastisch klimaat.



Gerard Roelofsen

Gerard geeft de pen door aan **Jan Jurriëns** voor zijn verhaal in het volgende bulletin.

### **De 10 minuten van ..... (1)**

Geen letterlijk verslag van Harry's 10/20 minuten.

Harry, geboren op 04-08-1949, is het grootste gedeelte van zijn leven accountant geweest. Ik heb hem leren kennen in het bestuur van VVV/Doetinchem 70, waar hij de penningmeester was. Ruud Wink en Theo Kamps zaten toen ook in dat bestuur. Een tijd van zware, maar gezellige vergaderingen daar boven in de Walmolen. Later is Harry ook nog mijn accountant geweest, totdat hij naar Texel ging.

In 1998, hij is inmiddels ook mediator, besluit hij iets anders te gaan doen. Het accountant vak draait steeds meer om de cijfers en steeds minder om de adviesfunctie.

Harry komt al sinds 1956 op de camping Kogerstrand op Texel, waar hij via zijn ouders een campingshuisje bezit. Tijdens een klus als mediator voor Texelcampings, wordt hij gevraagd om directeur te worden van "zijn" Texelcampings. 30 Uur per week gaat hij er werken, de rest van de week gebruikt hij voor bestaande relaties en mediator klussen.

Een opmerkelijke overstap, van accountant naar uitvoerend directeur in de gastvrijheidseconomie. Texelcampings heeft 4 locaties, Kogerstrand, Loodsmansduin, De Shelter en Om de noord. In totaal ongeveer 1500 campingplaatsen. Harry heeft renoveert en investeert veel in de campings. Een heel karwei omdat er veel overlegt moet worden met de gemeente, de provincie en niet te vergeten Staatsbosbeheer. De campings liggen namelijk in de duinen, die een beschermd natuurgebied vormen.

Het botst weleens in de omgang met de gasten (die steeds mondiger worden) en met het aansturen van het personeel (met veel seizoenkrachten), maar toch gaat hem dit goed af. Harry is in alles namelijk wel duidelijk, afspraak is afspraak. Met wie dan ook. Op dit moment lopen er fusiebesprekingen met De Krim, een Texels bedrijf met een camping, chalets, hotel en een golfbaan. Het begint met een vriendelijk gesprek met het bestuur, de fusie zal rond zijn pensionering (medio 2014) plaats vinden. Maar na een aantal maanden blijkt dat de fusie naar voren wordt gehaald en Harry misschien al eind 2013 kan vertrekken. Iets wat voor hem meteen een financieel gat oplevert en ook organisatorisch de nodige problemen oplevert, zoals voor de jaarrekening en het directieverslag.



In de steek gelaten door zijn bestuur en enigszins gefrustreerd, wacht hem nu nog een stormachtige herfst op Texel. Hoe het met zijn campinghuisje anno 1956 afloopt is ook nog ongewis.

Toon G.

P.S.

Najaar 2012, Marnick mijn jongste zoon is druk op zoek naar een stageplek als receptionist. Het wil maar niet lukken, de meeste bedrijven zoeken voor achter de receptie; 18 jr, blond, 170 cm en cup D. Dus wat te doen? Harry heeft toch ook recepties? Marnick solliciteert en wordt aangenomen voor de periode van februari tot en met augustus op Loodsmansduin. Liever hebben ze hier ook dames, maar Harry's wil is wet. Marnick krijgt een goede stagevergoeding (wat lang niet overal gebeurt) en een nette kamer in het appartement boven de receptie. De stage verloopt soepel en hij wordt goed geholpen bij zijn stage opdrachten. Marnick is voor het eerst van huis, maar geniet met volle teugen van het half jaar op Texel. Alleen de Focus heeft er wat minder goede herinneringen aan.

## **De 10 minuten van .... (2)**

De 10-minuten van Henk Kets.

Nadat bleek dat John Brands verhinderd was om zijn 10-minutenpraatje te houden is Henk Kets bereid gevonden hem te vervangen en volgt hierna de letterlijke tekst zoals door Henk op 16 oktober 2013 uitgesproken voor een gehoor dat zijn stemvolume goed kon volgen.

De passie en de warmte waarmee Henk getuigt van zijn liefde voor het dorpje Braamt en omgeving, ontlokte na afloop aan Han Meibergen de opmerking dat niet voor niets het Bourgondische van Braamt ook landde tijdens de jarenlange BBQ –feestjes van de Lions op het erf van de familie Kets, hetgeen in de zaal leidde tot een instemmend applaus!

Koos Kuiper.

En nu .....uw aandacht voor Henk Kets, en wel als volgt:

“De instructie voor een 10minuten praatje van onze President luidt “ je mag het niet

over jezelf hebben” Dat past mij, omdat ik niet veel meer over mezelf kan vertellen, want ik sta aan de wieg van deze 10 minuten praatjes want in 2004 in het jaar dat Henk Drost president was, heb ik voor de club een video laten zien, die gemaakt was door mijn zwager over de activiteiten van Willy in het onderwijs en van mij als boer. Naar aanleiding daarvan vond het bestuur het wenselijk, dat alle leden een 10 minuten praatje na afloop van onze derde woensdag in de maand over hun leven zouden houden.

Als je de tachtig gepasseerd bent en de derde generatie bent, die op dezelfde boerderij woont vraag je je wel eens af wat is het nu, dat je generatie op generatie je zo verbonden voelt met de zelfde plaats en met hetzelfde beroep.

Ik weet het antwoord: Het is de omgeving waar je opgeroeid bent. En daar ga ik het over hebben. De directe aanleiding voor mijn praatje is een vondst bij een archeologisch onderzoek op een steenworp afstand aan de overkant van de weg Doetinchem-Zeddam van een Urnen begraafplaats uit de Bronstijd ( 1300 – 950 jaar voor Chr.) Er was al eens eerder een vuistbijl en een vuursteentje gevonden. De reden dat die mensen in die tijd daar misschien wel honderden jaren gewoond hebben is waarschijnlijk geweest: op de scheiding van water en land.

Als vreemden mij vragen waar ik woon, dan antwoord ik in Braamt, een dorpje aan de voet van het massief van de Hettenheuvel en Montferland. Bij ons gaat de zon elke dag 6 minuten eerder onder. Het is een stuwwal uit de ijstijd gevormd door een gletsjer uit Scandinavië, 350.000 jaar geleden. De stuwwal is waarschijnlijk wel 300 m hoog geweest, maar door erosie afgevlakt. De Hettenheuvel is nu nog bijna 100 m boven N.A.P. Bovendien is na het terugtrekken van het landijs, het landschap in 100.000 jaren door wind en smeltwater ingrijpend veranderd. De Rijn stroomde vanaf Zwitserland naar het noorden, maar werd door landijs bij Wezel, gedwongen naar het westen af te buigen en stroomde ten noorden van de stuwwal die toen nog met het Reichswald en de stuwwal bij Groesbeek één geheel vormde naar het westen.

Veel erosie materiaal vooral uit de Eifel is toen ten oosten van Hettenheuvel en Montferland afgezet. Ongeveer 10.000 jaar geleden is de verbinding tussen de stuwwal en het Reichswald doorbroken en is de Gelderse Poort ontstaan. Toen stroomde de Rijn rechtstreeks naar het westen en kwam bij Lobith in ons land. Alleen bij hoogwater liep het gebied ten oosten van de stuwwal nog onder water.

De Universiteit van Amsterdam vond de stuwwal in het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw, een interessant project voor hun eerstejaars studenten, omdat er in oostelijke richting binnen 3 kilometer zoveel verschillende afzettingen zijn. Gewapend met een grondboor en een meetlint werden de verschillende terrassen en trajecten in kaart gebracht.

Het begint met grof zand op de heuvelrug. Dan een strook van hetzelfde zand, dat er door erosie is afgespoeld, gevolgd door een dikke laag windafzetting van lemig fijn zand. Waar deze laag overgaat in zavel en lichte klei hebben de mensen uit het Bronstijdperk gewoond.

Het wordt vervolgd door het Rijn stroomdal ``Vinkwijkerbroek`` van zeer zware rivierklei met aan weerszijden oeverwallen. Dan hebben we Braamt verlaten en komen we in het buurtschap Vethuizen. Vethuis ) de naam zegt het al is al heel vroeg in de tijd van het leenstelsel in cultuur gebracht. Leenheren als Bergh, Gelre, Keppel en Wisch en ook kloosters als Bielheim, Bethlehem en Elten worden genoemd. Het Vinkwijkerbroek met de rij grote boerderijen op regelmatige afstand langs de westzijde langs het Rijn stroomdal is voor het eerst ontgonnen in 1150 en 1250. De ontginningen in Braamt stammen uit dezelfde tijd of iets later in 1233, 1141, 1245. Ten westen en ten noorden van deze goederen lag de Braamtse hei, eigendom van de geërfden of van de gemeente. Pas in het eerste kwart van de 19<sup>e</sup> eeuw is er een twintigtal woningen gebouwd tegen de heuvelrug. En toen ontstond er een probleem, want daar bleef het niet bij. Of het nu de gedeserteerden uit het Napoleontische leger waren of een gevolg van de landloperij, wie zal het zeggen. Verpaupering deed zich toen in heel Nederland voor. Feit is dat zich daar een ontwikkeling voordeed, waar de Braamtse bevolking niet gelukkig mee was. De ene hut na de andere ontstond. Op deze grond groeide niets. Bovendien was het door de lage grondwaterstand niet mogelijk een pomp te slaan. Een natuurlijke bron was er wel, nl. Achter wat nu hotel de Hettenheuvel heet was een spreng ``de BAN``.

Het was de enige mogelijkheid om aan water te komen. Braamtse hei is een ander woord voor armoede. Vooral in de crisisjaren van de jaren dertig. De mensen leefden van sprokkelen, stobbenrooien, bosbessenplukken met toestemming van huis Bergh. En velen leefden van stropen en kippen stelen. All kippenhokken in de verre omgeving waren voorzien van tralies en bij ons stond het kippenhok bij het slaapkamerraam. Bij onraad hoorde je kabaal. Ik heb nooit armoede gehad maar wel veel gezien. Er was een groot standsverschil tussen de inwoners van Braamt en die van de Braamtse hei, zij gingen niet met elkaar om en een huwelijk tussen een jongen en een meisje of omgekeerd was onmogelijk.

Dat is nu allemaal voorbij. Armoede is niet erfelijk. De generatie die het moeilijk gehad heeft voor en net na de oorlog is er niet meer en de Braamtse Hei is een elite buurt geworden. Hun kinderen hebben het gemiddeld goed gedaan en zijn naar Braamt of naar elders vertrokken.

Opvallend is dat een groot aantal van hen stratenmaker is geworden. Vooral in Duitsland in de weekenden bij de Deutsche Bahn. De woningen waar hun ouders hebben gewoond zijn vaak voor veel geld verkocht aan geïnteresseerden en dat waren er veel. Ook de extreme opvattingen over de verschillen tussen Braamt hoog

en Braamt zijn er niet meer. Het enige waar ik nog wel eens aan denk is aan de bijnamen van deze mensen, zoals Jan Pot, Suukerpap, Jan met de zeven dassen, Toon van de Kaat. enz. enz.

En ook denk ik nog wel eens aan een uitspraak van een grapjas over de crisisjaren: De katten lagen dood voor de kelderkast, want de moezen waren van de honger gestorven. En ook aan het grote compliment voor mijn vader van de grootste stroper van Braamt: ow vader was een beste keal hi'j het mien nooit aangegeven!.

In Zeddum, achter de grote molen staat een museum boerderijtje "het Gildekoat". Je krijgt daar een uitstekend inzicht hoe het leven op het Liemerse platteland zich afspeelde.

En als je van het panorama van het massief van de Hettenheuvel en Montferland wilt genieten kun je dat het beste aan de Langeboomsestraat in Vethuizen. De boerderij Groot Vethuizen (vroeger leen van klooster Bielheim) is sinds kort een horeca bedrijf Carpe Diem. In de tuin voor de boerderij heb je bij mooi helder weer een uitstekend uitzicht.

Tot slot nog het rijke sociale leven in Braamt. De voetbalclub, de carnavalsvereniging "de Nóttenskrakers", de schutterij St. Martinus en niet te vergeten twee kermissen, het feest van het einde van de bouwvakvakantie en het bekende Maisfeest (nieuw toegevoegd). Het is een

Bourgondisch dorp met een Rooms katholieke traditie met een pastoor die de landelijke pers en TV haalt, omdat hij een conflict met de Bisschop heeft die vindt dat hij moet stoppen. (Hij wordt in november 91!) Braamt kent ook nog een zeer elitaire club waar zelfs de Lions bij verbleken. Het st.Joris gilde of de geërfden van Braamt. De geërfden van Braamt is een hele oude instelling die eigenaar was van heide en bosgronden die gezamenlijk beheerd werden.

Het lidmaatschap is verbonden aan de oorspronkelijke woonerfpercelen. Dat recht zit ook op onze boerderij. Het totale bezit was oorspronkelijk meer dan 25 ha en de pacht opbrengsten werden besteed aan een verenigingsgebouw, sociale Braamtse doelen en aan de jaarlijkse kermis met vogelschieten. Het Gilde bezit ook nog een prachtig vaandel voor haar schutterij. De voorzitter heet nog steeds Kapitein. Op de eerste avond van de tweedaagse kermis worden de leden die respectievelijk 10, 20, 25, 30 40 of 50 jaar lid zijn, gehuldigd. Ik ben met de kermis in 2011 gehuldigd in verband met mijn 50 jaar lidmaatschap. Uit beleefdheid heb ik de kapitein en de leden bedankt voor hun prachtige onderscheiding. Je moet wat zeggen, dus heb ik verteld dat Willy en ik onze vakantie in Zeeuws-Vlaanderen vroegtijdig hebben afgebroken, maar dat wij die ochtend nog in Brugge hert Marktplein hebben bezocht en dat ik 2 foto's gemaakt heb die ik hierbij aan de kapitein overhandig. 1 foto van de lakenhal en

1 van het grote restaurant St Joris aan de overzijde van het plein waar wij een kop koffie hebben gedronken. Dat ik in een gesprek met de gérant verteld heb dat wij spoorlags weer naar Braamt moesten omdat ik die avond gehuldigd zou worden voor mijn 50 jarig lidmaatschap van het St Joris Gilde. Waarop de man zei: "maar dan zijt gij Henk Kets"

Waarop ik zei "hoe weet gij dat". Ik ben een slimme Belg.

Henk Kets.

### Vlindertjesdag 2013



Op 26 september streden 10 Papillons om de Vlindertjesdag-trofee. Dit jaar speelden we op "de Lochemse". Het was prima golf weer: droog, een beetje zon en geen wind.

Na een heerlijk kopje koffie op het terras van het clubhuis gingen we in 4 groepjes de mooie baan in met z'n prachtige brede fairways. Na het spelen konden we buiten nog een glaasje met

elkaar drinken. Ook dit jaar mocht ondergetekende de trofee mee naar huis nemen. Volgend jaar is de nu jaarlijkse terugkomende golfdag op de golfclub 't Zelle.



Willemien de Vries.

## **Een schot in de roos**

### **verslagje van een prettige middag interservice bijeenkomst**

Het was al een verrassende uitnodiging, die vragen opriep (Lionsking or Queen), maar ook de locatie was bijzonder te noemen; restaurant Van Hal in Voorst. Niet direct een locatie waar Doetinchemse Lions regelmatig vertoeven, maar voor de mensen van de organiserende LC Wisch - de Hamalandse Marken waarschijnlijk een zeer bekende plek. Voor mij was het zeker een bekende plek want vast verbonden aan mijn jeugd in Gendringen. Daar, waar wij als kinderen overdag voetballend op de Anholtseweg (probeer dat nu nog maar eens), met zekere regelmaat aan Duitse automobilisten moesten uitleggen waar ze van Hal in Voorst konden vinden. Wijzelf hebben er als kind overigens nooit gegeten; met 8 kinderen was dat voor mijn ouders geen doen en niet te betalen.

Maar drie jaar geleden heb ik, in het kader van het oppimpen van het hele gebied Engbergen, een circusfestival mogen organiseren en in dat kader niet alleen te maken gehad met de huidige eigenaar Caspar van Hal, maar ook met een aantal andere ondernemers in het gebied. En het moet gezegd, ondernemend zijn ze. Want hoewel ze allemaal afkomstig zijn uit het gebied aan het randje van ons land; ze weten wat er in de wereld te koop is en zijn zeer wel in staat om aan te voelen wat mooie handel is in een uniek landelijk gebied. Terughoudend zijn ze ook niet, want naast van Hal is een heus vliegveld aangelegd, inclusief windzak, voor Ultra Lichte Vliegtuigjes en indien voorhanden, helikopters. En terwijl in heel de gemeente Oude IJsselstreek zwaar en emotioneel gediscussieerd wordt over welke zwembaden open mogen blijven en welke moeten sluiten, floreert al enkele jaren bij golfboerderij 't Lohr, de overbuurman van Casper van Hal, in de voormalige varkensstallen een mooi overdekt zwembad voor jonge kinderen en hun ouders. Zo kan het ook.



In deze omgeving was het waar een mooie delegatie van 8 leden van onze club acte de présence gaven op de jaarlijkse interservice-bijeenkomst. En de omgeving presenteerde zich zoals ik haar had leren kennen bij het circusfestival: regenachtig. Terwijl het statistisch gezien het op één na droogste plekje van Nederland is!! Waarmee maar weer gezegd is dat statistiek een wetenschap is die bruikbaar is voor beleid, niet voor wetten.



Zeker als je uit deze omgeving komt is het eerste waar je bij van Hal vrolijk van wordt, [de molen](#). Dat hij daar nu zo trots met zijn wieken staat te malen is iets dat wij als kinderen nooit hebben gezien. Een romp met een pat dat, dat was alles. Er was een tijd dat ik dacht dat het restaurant daarboven in zat. Nu weet ik dat het restaurant gewoon

beneden is te vinden en in een van de zaaltjes werden wij van harte welkom geheten door een gewoon Achterhoekse sprekend lid van LC Wisch - de Hamalandse Marken. Ik weet niet of ik het me verbeelde of omdat ik me daar meteen zo thuis voelde, maar het was allemaal een stuk Achterhoekser dan wanneer we in



Doetinchem bij elkaar komen. Gemoedelijk; gewoon doen; plat praten; i'j ziet maar's.



Na het welkomswoord wisten we ook meteen wat ons te doen stond: Vogelschieten. Achterhoekse kon het ook eigenlijk niet. Iedereen die hier in een dorp geboren is kent de traditie van het vogel schieten tijdens de jaarlijkse kermissen. Het dorp zit een hele ochtend bij elkaar en een voor een worden de mannen (ja ja) opgeroepen om een schot te

wagen. Eerst de hals eraf, dan de rechter vleugel (publieks-rechts?) dan de linkervleugel, dan “de stat” en tenslotte: om het koningsschot: de romp. En als je die er af schiet, ben je een jaar lang schutterskoning en mag je van de 150 euro (of zo) die je van het comité ontvangt, de hele kermis rondjes geven in de kroegen en ‘s morgens word je om half zeven door de schutterij met het Wilhelmus uit bed geblazen en mag je in pyjama buiten staan kijken naar het vendelzwaaien. Kijk, dat heb je in Doetinchem niet.

Het vendelzwaaien had de organiserende Lionsclub achterwege gelaten, en de vrouwen mochten in dit geval ook mee schieten en dat deden ze niet onverdienstelijk, maar verder kreeg de middag een sfeer die een kleine kermis niet zou misstaan. Alleen wat veel wijn en weinig pils onder de vogel, maar dat terzijde.

Ach, en laat het dan ook maar gezegd zijn; wij deden het niet slecht. Met onze kleine afvaardiging schoten we toch maar mooi twee ledematen van het hardhouten beest af, hetgeen de succesvolle schutters, Bert Lamers en ondergetekende, een fraaie medaille opleverde. Maar dat stond in geen verhouding tot de übercoole wijze waarop uiteindelijk het Hamalandse lionslid (???) schutterskoning werd. Nadat wij urenlang -in de regen- kilo’s lood in de vogel hadden staan pompen, het ding bezweek niet, kwam (???) uit zijn auto gestapt en kreeg meteen het geweer in zijn handen geduwd. Hij legde aan en schoot in een keer het laatste stukje vogel naar beneden (zie de foto’s) Veel mooier kan een schietwedstrijd dan ook niet eindigen; een verhaal met eeuwigheidswaarde.

Nou ja, en daarna begint -zoals bij kermissen in dorpen altijd na het vogelschieten- het echte feest. Eten en drinken en kletsen en relaties die ontstaan en ook weer eindigen. Mannen die vreemd dreigen te gaan en vrouwen die praten over samenwonen. Het hoort er allemaal bij, niets kwaadaardigs, maar voorlopig zullen Isala en LC Doetinchem het waarschijnlijk wel gewoon bij *samenwerken* laten.

De dag liep voor ons vrolijk af omdat onze President de juiste kant van het muntje koos en wij volgend jaar (wanneer we 55 jaar zullen bestaan) gastheer zullen zijn van deze absoluut fijne samenkomst van Lionsclubs. De Commissie Programma zal zich mogen uitputten in verrassende en creatieve ideeën om de voorgaande twee succesvolle afleveringen een majesteitelijk vervolg te geven!

Het wordt een mooi jaar!

Theo Soontiëns



## Clubavond Excursie Brouwerij Rodenburg in Rha

Om acht uur 's avonds werden 24 Lionsleden welkom geheten door president Theo Soontiens in de Brouwerij Rodenburg in Rha.

We konden daar met volle teugen genieten van de bierverhalen van brouwer/eigenaar Steve Gammage, met zijn plezierige Yorkshire accent.

Zijn vrouw Yvonne verzorgde ons ondertussen met het schenken van vele glazen bier en voorzag ons met heerlijke kaas en worst uit de regio.

Steve Gammage had in Yorkshire een "restauratieschildersbedrijf", maar na een ontmoeting met Yvonne uit Steenderen besloot hij naar Nederland te komen.

Hier begon hij weer met een "restauratieschildersbedrijf" met opdrachtgevers als de Stichting Gelderse Kastelen, Gelderse Kerken, Openluchtmuseum, etc.

Op zijn 50ste vatte hij het plan op om van zijn gepassioneerde hobby - bier brouwen - een vak te maken. Zijn woonsituatie droeg zeker in belangrijke mate bij aan de keuze: een schitterend gelegen boerderij met een ruime schuur - een ideale plek voor een uitstekend geoutilleerde brouwerij annex proflokaal.



Hij verkocht zijn schildersbedrijf met op dat moment 10 medewerkers, ging op cursus in Yorkshire (het graafschap met de meeste biercultuur in Engeland).

Daarnaast verdiepte hij zich in het kleinschalige bierbrouwen bij collega's in binnen en buitenland.

Uiteindelijk kocht hij een brouwinstallatie in Duitsland, wat hij recent nog heeft kunnen uitbreiden door de aanschaf van een 5 tal gistingsetels van de Texelse brouwerij.

De vooraanstaande scholing in Engeland en veel praktijkervaring, gecombineerd met liefde voor het vak en een uitgekiende gevoeligheid voor de juiste ingrediënten, resulteerden in smaakjuwelen voor de kieskeurige bierliefhebber.

De Bronckhorster bieren kennen maar liefst 9 varianten. Vanaf het begin vinden deze

gretig aftrek via slijterijen, winkels en een aantal bekende horecabedrijven in een nog steeds uitbreidende regio.

Het Bronckhorster Abdicatiebier was dit voorjaar een hype. Dit bier is speciaal gebrouwen ter gelegenheid van de troonswisseling op 30 april j.l. Alain Schepers bedacht het concept en Steve Gammage brouwde het blonde, oranjekleurige bier met een bescheiden 6% alcohol. De kenners zijn het erover eens: dit is een vol en zacht bier dat dankzij de citrustonen een verfrissende afdronk heeft.

Steve Gammage was wel overdonderd door de enorme belangstelling, meerdere televisieploegen kwamen naar Rha, en ook de schrijvende pers liet zich niet onbetuigd.

Uiteindelijk kwamen ook nog een 12-tal burgemeesters uit de regio (o.a. Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Doetinchem, Doesburg, Bronckhorst, Lochem, Winterswijk, etc., etc.) het Abdicatiebier in de brouwerij proeven. Ook dit leverde weer veel publiciteit op.

Trots zijn Yvonne en Steve op de dankbrief van - toen nog - Koningin Beatrix welke ingelijst staat op de toog in het proeflokaal.

Maar misschien nog de meeste voldoening geven de recente prijzen die Steve heeft mogen ontvangen voor zijn bijzondere bieren, o.a. in Dublin, Tokio en München.



We kunnen terugzien op een zeer geslaagd bezoek aan de mooie microbrouwerij van Steve en Yvonne in Rha.

## De verjaardagskalender

Deze leden waren jarig:

23 september: Pim Vestiens (50)  
13 oktober: Aart v. Silfhout (76)  
20 oktober: Toon v. Oudheusden (81)  
27 oktober: Hans Bruyn (81)  
31 oktober: Bart Jaap Pull ter Gunne (67)

Alsnog van harte gefeliciteerd!



Deze leden zijn binnenkort jarig:

2 december: Koos Kuiper (61)

Alvast van harte gefeliciteerd!



## Lions-Ausflug Dorsten – Doetinchem am Samstag, den 28. September 2013

Zaterdagmorgen om kwart over zeven loopt de wekker af. Bij onze President Theo waarschijnlijk ook. Maar gezegend met een gezonde portie slaapvermogen lukt het Theo niet zo vroeg tot volledig bewustzijn te geraken. Gevolg: oud-president Bart staat voor een gesloten deur. Uiteindelijk lukt het beiden toch nog na een inhaalrace

bij het verdere programma aan te sluiten.

De overigen, dit keer een bemoedigende en fraaie opkomst, zijn dan al per bus met onze Duitse vrienden vertrokken naar het eerste

programmapunt, een bezoek aan het indrukwekkende en grootse **Chemiepark Marl**. Start met een mooi verhaal in een soort collegezaal



door een voorlichter van het bedrijf. Het chemiewerk bestaat sinds 1938. Begonnen als Chemische Werke Hüls GmbH met als grootaandeelhouder I.G. Farben (heeft onze Prins Bernhard daar vóór zijn bezigheden als gemaal van koningin Juliana niet ook gewerkt?). In de Tweede Wereldoorlog werd hier door meer dan 10.000 arbeiders vooral "Buna" geproduceerd, een kunststof gebruikt voor rubber banden. Na de oorlog weer opgekrabbeld en producent van vele soorten kunststoffen, gebruikt in o.a. voetbalschoenen, Pampers en skies. Op weg van de collegezaal naar de bus werd en passant nog even de koekjesschaal geplunderd, die eigenlijk was bedoeld voor een fundraisingactie van de dames Rotary, die in datzelfde gebouw stond te beginnen. Niet met kwade opzet.

In de bus, helaas een nogal lawaaierig model, stand-in voor de voorziene bus die defect was geraakt, werden we rondgereden over het terrein van het Chemiepark. Een soort Centre Pompidou in 100-voudig kwadraat. Opvallend schoon, zuiver, geen mens te zien, terwijl het toch een continu bedrijf is (er werken in het weekend 800, op door-de-weekse dagen 10.000 mensen). En Infracor, dat dus eerst Hüls was, heet nu Evonics. Tegenwoordig met hightech uitstraling. Nanotechnologie, biotechnologie

(ontwikkeling pillen zonder bijwerkingen) en research naar betere (lithium ion) batterijen. Vanaf de 9<sup>de</sup> verdieping fraai uitzicht over het immense terrein.

Onze vrouwelijke chauffeur reed beter dan dat ze navigeerde: **restaurant Himmelmann** in Lippramsdorf werd pardoes voorbijgereden, maar vervolgens werd de lange bus vloeiend weer in de goede richting gekeerd. Met een kop soep en een zoet toetje werden onderling geanimeerd de Duitse en Nederlandse politieke en economische ontwikkelingen bediscussieerd. Leerzaam. Ook om het Duits weer wat op te poetsen.



's Middags na busrit en korte wandeling **Besichtigung und Führung im Schiffshebewerk Henrichenburg**. Aan de hand van een model werd de werking van de scheepslift, want dat was het in feite, gedemonstreerd. Hier werden van 1899 tot zo'n

40 jaar geleden op het hoogtepunt zo'n 40 schepen per dag over een hoogteverschil van 14 meter opgetild of neergelaten tijdens hun vaart over het Dortmund-Ems kanaal. De stalen delen van het indrukwekkende Hebewerk werden door popnagelschieters met gevaar voor eigen leven en met een bloedlawaaï (na 2 jaar waren deze arbeiders zo goed als



doof) aan elkaar geniet. Arbo bestond toen nog niet. Aan boord van een historisch schip dat daar museaal in het water ligt, konden we zien hoe vroeger de schippersfamilie met hun matrozen leefden en werkten.

De inspirerende dag werd afgesloten met een Braumeistersteak of Ofenkartoffel met Hähnchenbrust in het **Bottroper Brauhaus**, een omgebouwde tramremise, die in werkelijkheid nooit een echte brouwerij geweest is. Maar het eten was op-zijn-Duits-goed en preiswert. Onze President maakte zijn verslapen meer dan goed met een enthousiast dankwoord in door ons voortreffelijk te verstaan Duits. Overdag had hij al de harten gestolen van twee Duitse kinderen van onze Dorstener Lionsvrienden, die hem twee fraaie kindertekeningen geschonken hadden.



In het donker per eigen vervoer weer terug naar Doetinchem, Braamt, Doesburg, Silvolde. Einde van een mooie dag.

henkdrost

**Agenda 2013-2014**

21 augustus 2013	17.00 uur	Start Seizoen - Buffetconcert bij Herberg 't Hengeveld	
4 september 2013	20.00 uur	Over de Leo's - Mariëlle vd Corput & José Barendsen	
18 september 2013	18.00 uur	(♫ Ben Simmes - 10 minuten John Brands)	
28 september 2013	09:30 uur	Jumelagedag in Dorsten (programma op site)	
2 oktober 2013	20.00 uur	Excursie Brouwerij Rodenburg in Rha (ovb)	
16 oktober 2013	18.00 uur	Taphap (♫ Ben Simmes - 10 minuten John Brands)	
30 oktober 2013	18.00 uur	5e woensdag: Taphap - Dansant Borghuis	
6 November 2013	20.00 uur	Cultuurlezing dr. M.P.J. (Mathijs) Sanders	
20 november 2013	18.00 uur	Taphap (♫ Zwaan Stam - 10 minuten Aart van Silfhout)	
4 december 2013	20.00 uur	Sint Nicolaasmaag - Culinaire Sinterklaasviering	
18 december 2013	18.00 uur	Taphap (♫ Zwaan Stam - 10 minuten Rien ter Brugge)	
1 januari 2014	16.00 uur	Nieuwjaarsbijeenkomst (Info volgt)	
15 januari 2014	18:00 uur	Taphap (♫ Bram Versteegen - 10 minuten Jan v Iersel)	
<b>25 januari 2014</b>	<b>ACTIEDAG</b>	<b>Jubileumdag LC Doetinchem: 20.000 dagen!</b>	
5 februari 2014	20.00 uur	Avond van de Sociale Media (Jan Jurriëns)	
19 februari 2014	18.00 uur	Taphap (♫ Bram Versteegen - 10 minuten Jan Kruit)	
5 maart 2014	20.00 uur	"Restauratie van de zorg" in de gerestaureerde Anna-Hoeve Ernst van Drumpt – Fatima	
20 maart 2014	19.00 uur	Benefizkonzert Dorsten	
19 maart 2014	18.00 uur	Taphap (♫ Sylvia Sars - 10 minuten Bert Lamers)	
2 april 2014	20.00 uur	Lezing Verborgten Theater door Melle Daamen	
16 april 2014	18.00 uur	Taphap (♫ Sylvia Sars - 10 minuten Tom Jacobs)	
30 april 2014	18.00 uur	5e woensdag vd maand: Taphap in 't Brewinc	
7 mei 2014	20.00 uur	Avond van de Nieuwe Commissies	
21 mei 2014	18.00 uur	Taphap (♫ Emma Heijink - 10 minuten Henk Kets)	

4 juni 2014	20.00 uur	Kunstwandeling Hummelo (ovb)	
18 juni 2014	18.00 uur	Taphap (♩ Slotzang - 10 Minuten Hans Kietselaer)	
28 juni 2014	19.30uur	Sommerfest, Dorsten	
2 juli	18.00 uur	Presidentwisseling	



## Commissie-indeling 2013 – 2014

### Commissie Internationaal

Han Meibergen (zelf aangemeld)  
Henk Drost  
Jan Kruit  
Jan van Iersel  
John Brands  
Marnix Jansen Venneboer

### Commissie Maatschappij

Arnold van der Goot  
Chris Geurink  
Kees van Wingerden  
Ruud Wink  
Tom Jacobs  
Rob Harding

### Commissie Middelen

Kees van Steenbergen (voorzitter)  
Hans Kietselaer  
Harco Kikkers  
Willem Terpstra  
Jos Niesink  
Martin Liefink

### Commissie Programma

Jan Jurriëns (Voorzitter)  
Bart van der Laan  
Bert Lamers  
Gerard Roelofsen  
Hans de Vries  
Pim Vestiens

### Commissie Publiciteit

Henk Drost (Voorzitter)  
Han Meibergen  
Koos Kuiper  
Marnix Jansen Venneboer  
Peter Bob Peerenboom  
Toon Gasseling

### Commissie Mensen

Bart Jaap Pull ter Gunne  
Bert Lamers  
Henk Dijk  
Jan Loggers

### Werkgroep Zorg

Aart van Silfhout, (coördinator)  
Bert Lamers  
Chris Geurink  
Henk Breuker  
Henk Dijk  
Henk Drost  
Jan Loggers  
Kees van Wingerden  
Marnix Jansen Venneboer  
Martin Liefink  
Wim Frommé (PM)  
Dinie Wink   
Pietje Pull ter Gunne 

### Kascontrole

Harrij Mathijssen  
Koos Kuiper

### Tailtwister

Chris Geurink  
Ruud Wink

### Liontamer

Harco Kikkers

### Opmerking

Ieder lid (ook PM) staat het vrij om zich **naast deze indeling** uit betrokkenheid en interesse aan te melden bij een commissie of werkgroep waar zijn interesse ook ligt. Extra handen zijn overal welkom.

**Commissie Mensen**

Houdt zich actief bezig met werving en begeleiding van nieuwe leden en het volgen van elkaars lief en leed.

**Voorheen: ledencommissie.**

**Commissie Programma**

Houdt zich bezig met het invullen en uitvoeren van alle activiteiten die de Lions zelf betreffen. Zorgt voor de invulling van het jaarprogramma v.w.b. de reguliere clubbijeenkomsten. Organiseert evenementen voor de clubleden en, indien gewenst, hun partner. Ook hoort de Interservice tot de taken van deze commissie.

**Voorheen: activiteitencommissie / programma- en evenementencommissie.**

**Commissie Publiciteit**

Is verantwoordelijk voor de interne en externe publiciteit. Zij verzorgt het bulletin en onderhoudt de website, onderhoudt wanneer nodig de contacten met de pers en neemt het voortouw bij het opzetten van publiciteit voor onze acties.

**Voorheen: bulletincommissie / PR-officer**

**Commissie Maatschappij**

Houdt actief zicht op ontwikkelingen in de samenleving en is pro-actief in het signaleren van behoeftes die er in de samenleving (gaan) ontstaan. Deze commissie kan ook ideeën aandragen voor het programma van de Lionsclub: lezingen en bezoeken. De werkgroep Zorg valt onder deze commissie.

**Voorheen (statuten): activiteitencommissie**

**Commissie Middelen**

Is pro-actief in het verzinnen van formats voor acties. Zij kent en ontwikkelt methoden om gelden bij derden los te maken ten behoeve van de door de Werkgroep Maatschappij aangedragen doelen. Daarnaast houdt de werkgroep contact met de Doetinchemse Uitdaging en NL Doet om te bezien waar en wanneer onze "handjes" ingezet kunnen worden. De jaarlijkse wijjnactie valt onder deze commissie.

**Voorheen (statuten): fundraisingscommissie**

**Commissie Internationaal**

Houdt zich bezig met die activiteiten waarin de landsgrenzen worden overschreden. Daarin vallen dan activiteiten als jumelage, peaceposter en jeugdruisseling, maar de werkgroep houdt ook zicht op de impulsen die vanuit Oakbrook op ons afkomen. En niets staat ze in de weg om de noden uit andere werelddelen onder onze aandacht te brengen.

**Voorheen: jeugdcommissie en jumelagecommissie.**

**Liontamer**

Beheert en verzorgt de clubeigendommen en richt de zaal voor de clubbijeenkomsten in en verzorgt de attenties voor gasten. Dientengevolge is hij de contactpersoon met de exploitant.