

We
Serve



BULLETIN 286
JAARGANG 32 - SEPTEMBER 2019



BESTUUR

President : Bart van der Laan
Oud President : Chris Geurink
1^e Vice President : Theo Soontiëns
2^e Vice President : Ben Smeenk
Secretaris : Pim Vestiens
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne
Bankrekening : Rabobank: 15.75.77.066

SECRETARIAAT

Pim Vestiens : Lijsterbeslaan 73
7004 AG Doetinchem
Telefoon : 0314 -325997
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>

BIJENKOMSTEN

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met 

Plaats : Bistro de Kruisberg
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem

Telefoon : 0314 - 324123
E-mail : info@dekruisberg.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd via de site afmelden**
- Bij verhindering voor de taphap **altijd** uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur **via de site afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat September 2012.....	3
Als vanouds.....	4
Het Vakantieverhaal van Huub Hermans.....	6
Nog meer over het Youth Camp.....	8
De Verjaardagskalender.....	9
Wat moet ik zonder jou beginnen?.....	10
15 jaar Wijnactie Lions Club Doetinchem.....	14
Reismoe.....	16
Culitainment.....	19
Attendance 2011-2012.....	20
Commissies 2012-2013.....	22
Agenda 2012-2013.....	24

PRES(S)PRAAT SEPTEMBER 2012

Beste lions,

Ik had mij voorgesteld mijn eerste pres(s)praat anders te beginnen dan stil te staan bij het overlijden van Janny Thijssen op 11 september 2012. We wisten dat het met de gezondheid van Janny niet goed ging, maar haar overlijden kwam toch nog onverwacht snel. Een groot verlies voor Jan en zijn gezin. Met het overlijden van Janny verliezen ook wij iemand aan wie onze Lionsclub veel dank is verschuldigd voor haar niet aflatende inzet voor de Papillons. We wensen Jan en zijn kinderen veel sterkte en hopen hem snel weer in ons midden te mogen begroeten.



Met de barbecue bij Henk en Wil werd een traditie – éénmalig – in ere hersteld. Voor mij een bijzondere gelegenheid omdat het niet alleen mijn eerste echte optreden als president was maar ook omdat ik voor het eerst een barbecue bij Henk en Wil zou meemaken. De verhalen erover kende ik wel, over de geweldige entourage, over de gezelligheid, over de aankleding en ik kan nu beamen: die verhalen zijn waar, ze kloppen. Door de inzet van de programmacommissie was het een geanimeerde avond waarbij ook onze jumelageclub uit Dorsten – zij het mager – vertegenwoordigd was.

Na de warming-up met de barbecue komen we langzaam aan in ons vertrouwde ritme van TapHap's en clubavonden. Maar ook de commissies moeten aan het werk. Gelukkig zie ik daar al de nodige activiteiten op stapel staan. Als club moeten we ambitie tonen en er naar streven om dit jaar één of meerdere projecten in de steigers te zetten. Kleine projecten vind ik daarbij net zo waardevol als grote(re) projecten. En onder het motto 'Lions doen' moeten we niet alleen plannen maken maar die plannen ook in daden omzetten. Met alle creativiteit en talenten die we binnen onze club voorhanden hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat het een mooi jaar wordt. Laten we het met elkaar doen!

Bart van der Laan

President

ALS VANOUDS...

Een paar weken voor de jaaropening werd ik gebeld door Toon Gasseling met de vraag of ik samen met "mijn bloemenmeisje" letsje, de bloemen wilde verzorgen bij de bbq op de boerderij van Henk en Wil. Natuurlijk wilde ik dat (letsje en ik hadden er al bij de bestuursoverdracht over gesproken) en navraag bij de penningmeester leerde dat er budget beschikbaar was.

We bestelden 50 traditionele zonnebloemen en voor het materiaal gingen wij shoppen bij tuincentrum Peer. We hoefden niet op een € te letten maar hielden de schade toch beperkt tot iets meer dan € 60 in totaal.



Op de boerderij stonden Wil en Toon ons al op te wachten, want het erf moest natuurlijk nog wel aangekleed worden. Niet zo als vroeger, waarbij Henk op de tractor ons naar de plaatselijke kroeg reed om het meubilair op te halen. Dus geen sjouwwerk meer, alles werd keurig afgeleverd door de cateraar en de activiteitencommissie onder leiding van Rob hoefde derhalve slechts lichte hand- en spandiensten te verlenen, waarbij de grootste klus was de van de carnavalsvereniging geleende vlaggetjes op te hangen.

Ondertussen gingen letsje en ik vol enthousiasme aan de gang. Sinds de laatste bbq op de boerderij had ik geen bloemstuk meer gemaakt, maar net zoals met fietsen verleer je dat niet echt. En binnen een paar uur zag het er best zonnig uit.



Gelukkig was de belangstelling voor de jaaropening, zoals ieder jaar, weer heel behoorlijk en kon Rob Harding ruim 65 aanwezigen welkom heten (en in het bijzonder Bep en Mieke, plus de enige vertegenwoordiger van LC Dorsten, die wel een heel bijzonder levensverhaal had) alvorens het woord aan nieuwe president Bart te geven.

Deze maakten natuurlijk van de gelegenheid gebruik om zijn ideeën voor zijn jaar uit te leggen. Belangrijkste nieuwigheid is de omvorming van de commissies naar werkgroepen waarvan meer dan vroeger initiatieven en actie wordt verwacht. De verwachtingen zijn hoog gespannen, maar met de komst van een aantal jonge leden zal dat vast een succes worden.



(De verjonging werd ook zichtbaar door het opvallend grote aantal fietsen dat in de stal stond. berijders waren natuurlijk moest er kinderen worden tijd in de club geen geweest.)



Veel van de alleen gekomen: thuis wel op de gepast... Was lange belemmering meer

Daarna alle ruimte te praten na de (te) Een betere niet dan dat te genot van een drankje en een weer voortreffelijk bbq.

om elkaar weer bij lange zomerpauze. gelegenheid is er doen onder het



Uiteraard werden Henk en Wil hartelijk bedankt voor de gastvrijheid die zij ons nog één keer geboden hebben. Met enige weemoed moesten we nu definitief afscheid van de prachtige locatie met het onvergetelijke uitzicht.

HB

HET VAKANTIEVERHAAL VAN HUIB HERMANS

Afgelopen zomer kon Huub Hermans door de inspanningen van onze jeugdcommissie samen met zijn begeleidster Anouk een week op vakantie in Italië. Dat we hem daarmee een geweldige week hebben bezorgd blijkt uit zijn persoonlijke verslag hieronder

Dit ben ik.... Een doodgewone jongen schrijvend over zijn vakantie, met een grote zak drop een dagboek en harde rockmuziek draaiend op de achtergrond. Denk aan AC/DC Deep Purple en Disturbed.....

Mijn naam is Huub Hermans 20 jaar (19 voordat ik dit schreef) In een rolstoel genietend van ieder moment in het leven. Laten we maar beginnen want mijn vingers zijn aan het jeuken om dit verhaal op te schrijven, maar eerst een ander nummer opzetten. The Cars: Just what I needed.

Vrijdag 29 juni

Vandaag was de 1e dag van de Lions vakantie, heel spannend want we wisten niet wat we moesten verwachten (zowel mijn begeleidster Anouk niet en ik nog minder).

We kwamen aan op een vliegveld. Ik, als simpele boer afkomstig van het platteland, had nog nooit met een groot vliegtuig mee gevlogen. Alles zag er heel indrukwekkend uit, maar we waren gehaast dus eerst onze koffers goed afleveren. Natuurlijk daar al een hoop foto's gemaakt voor het opstijgen.

Even later zaten we in het vliegtuig, alles was super goed geregeld ivm met mijn rolstoel. We werden opgehaald bij het vliegveld en naar het vliegtuig gereden met een bus.

Later in het vliegtuig nog super veel foto's gemaakt, ons mam had nog niet meer gezien dan een uitlaat van een auto en ik ook niet in dit opzicht.

Eenmaal daar, nog lekker gedanst en lekker gedronken. Mmmm een geweldig begin van de eerste dag.

Zaterdag 30 juni

Vandaag is alweer dag 2, en de muziek knalt hier nog steeds door de boxen...

Het begon al weer geweldig vandaag... aan de eettafel kreeg ik al meteen te horen dat de pizza naam Margarita vernoemd is naar een Italiaanse koningin, omdat zij de pizza uitvond. Toch bij ieder stukje voortaan een lekker stukkie koningin :P. Ook had ik vandaag iemand gezien met een vlinder tattoo, hier heb ik een mooie foto van gemaakt. Dit vind ik vooral interessant sinds ikzelf AC/DC op mijn lijf heb staan. En dan vooral de betekenis er achter...

Maar verder met het verhaal.....

Vandaag hebben we ook buiten gekeken bij het hotel.... En daar waren me toch 2 enorme zwembaden wowwww coooll :) en lekker tot 30 graden verwarmd mmmmmmm. Dus ik na ongeveer 2 jaar niet gezwommen te hebben een lekkere duik genomen (zonder rolstoel). :P

Later hebben Anouk en ik nog verder alles verkend. Er was een gymzaal (natuurlijk moesten er wat jongens stoer doen voor Anouk even laten zien wat ze in huis hadden) In mijn arm zat vocht dus ik keek vol genot toe....

Daarna lekker gegeten en tebed bijslapen voor de volgende dag want we moesten er weer vroeg uit. En dat was al weer dag 2, het ging super snel...

Maandag 2 juli 2012

Hai vandaag was een geweldige dag! We zijn naar het Italia racecircuit geweest waar we semi-pro motorracers zagen racen tegen elkaar. Heel indrukwekkend. En dat is niet het enige, op dit racecircuit kwamen ook de F1 racers. We hebben zelf op het circuit gestaan met de bus en foto's gemaakt. Ook zijn we bij de trofeekast geweest. Verder hebben we met 14 man assasins-creed gespeeld, een kaartspel.

Donderdag 5 juli 2012

Gister waren we naar de toren van Pisa en een hoop andere mooie gebouwen geweest. Ook waren we in een kathedraal geweest. Super mooi, het coolste van alles was nog dat er een belangrijke katholieke in een open kist lag. Het dak daar was van 24 karaat goud.

Samenvatting.

Het was een geweldige vakantie die ik iedereen zou gunnen en zou aanraden met een 10 als ze er naar zouden vragen. De begeleiding was helemaal top, hier kunnen andere instanties nog zeker veel van leren.

En tot slot.. Mijn eigen begeleidster vond deze vakantie ook helemaal geweldig. We hebben veel gelachen en als ik nog een keer gevraagd zou worden om mee te gaan zou ik zonder twijfel JA zeggen.

Ook is er nog veel meer gebeurd dan wat ik hier heb opgeschreven maar zoveel dat ik het niet allemaal kreeg onthouden.

Veel plezier met deze info en succes bij de volgende Lions vakantie.

Huub Hermans

NOG MEER OVER HET YOUTH CAMP

Graag willen we jullie attent maken op de volgende link:
<http://www.youtube.com/watch?v=b-eJVRQK6gA>

Het betreft een foto-impressie van het Lions disabled youth Camp in Toscane Italy. Zoals jullie weten hebben wij als Lionsclub Huub Hermans, een vrolijke rolstoelafhankelijke jongen en Anouk Schoenmaker, begeleidster van Huub, gesponsord en daarmee hun deelname aan dit kamp mogelijk gemaakt. Huub en Anouk hebben een onvergetelijke tijd gehad en vele nieuwe internationale vrienden gemaakt. Anouk heeft zelfs door de nieuwe contacten het plan opgevat om vrijwilligerswerk in Moldavia te gaan doen.

Een foto van Huub en Anouk is bijgevoegd. De oplettende kijker zal beiden herkennen in de foto-impressie.

Kortom een geslaagde actie waar we als Lions trots op mogen zijn.

Namens de jeugdcommissie

Tom Jacobs

Harco Kikers

Theo Soontiëns

Gerard Roelofsen

Henk Dijk



DE VERJAARDAGSKALENDER

DE AFGELOPEN MAANDEN		
29 juni 2012	<i>Henk Kets</i>	80 jaar
5 juli 2012	<i>Gerard Roelofsen</i>	66 jaar
24 juli 2012	<i>Bart van der Laan</i>	50 jaar
4 augustus 2012	<i>Harrij Mathijssen</i>	63 jaar
10 augustus 2012	<i>Theo Soontiëns</i>	55 jaar
19 augustus 2012	<i>Jan Loggers</i>	75 jaar
27 augustus 2012	<i>Wim Frommé</i>	74 jaar
1 september 2012	<i>Hans de Vries</i>	68 jaar
9 september 2012	<i>Jan van Iersel</i>	71 jaar
15 september 2012	<i>Arnold van der Goot</i>	89 jaar
16 september 2012	<i>Jan Thijssen</i>	81 jaar
17 september 2012	<i>Willem Terpstra</i>	45 jaar
<i>Alsnogmaals gefeliciteerd!</i>		

DE KOMENDE MAAND		
23 september 2012	<i>Pim Vestiens</i>	49 jaar
13 oktober 2012	<i>Aart van Silfhout</i>	75 jaar
<i>Fijne verjaardag!</i>		



WAT MOET IK ZONDER JOU BEGINNEN?

Een 5000 jaar oude vriendschap tot leven gebracht

Pakweg 150 jaar geleden werden bij de stad Ninivé, in wat tegenwoordig Irak heet, bij opgravingen door Henry Layard, een Engelse archeoloog (als je iemand die in die tijd opgravingen deed al zo mocht noemen) een respectabel aantal kleitabletten opgegraven.

Layard kon toen niet vermoeden wat het belang van die vondst was. Hij was allereerst niet op zoek naar kleitabletten waarin allerlei versierinkjes waren gedrukt; hij was op zoek naar monumentale sculpturen en architectuur uit de verste oudheid! Ten tweede wist hij niet dat die “versierinkjes” geen tierelantijntjes waren, maar schrift! Spijkerschrift!

God zij geloofd en geprezen, Layard voelde wèl dat er iets was met deze tabletten die tot op een hoogte van 30 centimeter lagen opgestapeld in ruimtes die op 9 meter diepte waren bereikt door zijn arbeiders. Dat opgraven ging in die tijd niet met stoffertjes en schrapertjes en minutieus vastleggen van elke stap en elk gevonden voorwerp. Het ging van dik hout zaagt men planken. Een godswonder dat die tabletten ooit gevonden zijn. Sowieso: zij lagen oorspronkelijk, zeg tot 612 voor Christus, in de bibliotheek van koning Assoerbanipal. In dat jaar werd die bibliotheek door Meden en Babyloniërs in brand gestoken. Schokkend zou je zeggen, maar laat nou net die brand ervoor gezorgd hebben dat die kleitabletten werden gebakken en daarmee voor verpulvering behoed en voor de eeuwigheid bewaard! Soms moeten dingen zo lopen.

Uiteindelijk kwam een groot gedeelte van die tabletten terecht in het British Museum in Londen, waar nijver werd gewerkt aan het ontcijferen van het spijkerschrift. In 1872 werd daar door George Smith, een vrijwillig werkende self-made Assyrioloog een ontdekking gedaan die hem en de wereld zou schokken:

“Smith legde het tablet op tafel, sprong op en rende door de ruimte in een grote staat van opwindung. Vervolgens begon hij zich, tot verbazing van de aanwezigen, uit te kleden.” Wat was het dat Smith in het tablet ontdekt had?



In 1872 was de Bijbel een onaantastbaar boek met teksten die de bron van alles waren. George Smith ontdekking nu was niet minder dan een uitgebreidere versie van het Bijbelse verhaal van Noach en de zondvloed. Alleen heette de redder van alles wat leeft op Aarde hier niet Noach, maar Oetnapistim. En was er niet één God die zich stoorde aan het gedrag van de mensen, maar een heel rijtje Goden die hun gram over de wereld uitstortten. Tegenwoordig zouden we er misschien de schouders over ophalen maar in die tijd was deze ontdekking niet minder dan een wereldschokkende sensatie.

George Smith was ook meteen vrijwilliger af. De Daily Telegraph stelde hem in staat om een aantal expeditie naar Ninivé uit te rusten waar hij nog 3000 tekstfragmenten van het Gilgamesj-epos veilig stelde voordat hij op zijn 36^e in Aleppo aan dysenterie overleed.

Het Gilgamesj-epos

Het verhaal van Oetnapistim en de zondvloed, bleek een onderdeel te zijn van een veel groter verhaal dat op die kleitabletten werd verteld. Een verhaal dat over de hele wereld -opnieuw- beroemd werd onder de naam "Het Gilgamesj-epos", een tekst die met recht de moeder van alle verhalen genoemd zou kunnen worden. Niet alleen omdat het de oudst bekende, op schrift gestelde, tekst is, maar ook omdat de thematiek van het verhaal van alle tijden en van alle plaatsen is: Wat maakt ons mensen menselijk?

Gilgamesj is koning van Oeroek, een stad zonder gelijke. Groot, rijk, "met muren van steen, niet zomaar van klei, maar gebakken en glanzend".

Maar Gilgamesj is een hardvochtig heerser en de mensen doen hun beklag bij de goden. En zij verzinnen een prachtoplossing: Een vriend!

Zij scheppen een natuurmens, Enkidoe, die zich verbindt met de dieren en die het de jagers knap- lastig maakt. De jagers klagen bij Koning Gilgamesj dat zij niets meer in hun vallen vinden door die sterke man, de sterkste van de wereld. Die zich met de dieren verbonden heeft.



Koning Gilgamesj bewijst zijn inzicht door de tempelvrouw, Sjamchat, naar Enkidoe te sturen met de opdracht hem te verleiden en te temmen, iets dat voor de mooie Sjamchat geen probleem is. En als eenmaal de geur van de mens om Enkidoe heen hangt, vluchten de dieren van hem weg en gaat hij graag in op de uitnodiging van Sjamchat om mee naar Oeroek te gaan. Maar dan moet hij zich wel scheren, kleden en brood leren eten in plaats van gras.

Lied 6 - Zonder de vrouw - Koor

Koor: Zonder een vrouw is de man een dier
zonder beschaving
zonder cultuur
Zonder een vrouw is de man een beest
die vreet uit de trog,
en leeft in zijn mest
Zonder een vrouw is de man een zwijn
Kom vrouw en red hem!
Kom vrouw en kleeed hem en kneed hem
zodat hij niet langer een dier hoeft te zijn.

Vijfduizend jaar later lezen twee meisjes in Londen stiekem deze teksten in het notitieboekje van de vader van een van hen, Elisabeth Smith. Dochter van haar wereldberoemde vader George. Maar Elisabeth is niet blij met die wereldberoemdheid van haar vader. Nooit is hij meer thuis en zelfs nu ze binnenkort 13 wordt zal hij niet op haar verjaardag zijn. Zo boos was ze dat ze onhandelbaar werd en haar moeder ten einde raad. Gelukkig hebben haar moeder en haar vriendin een pracht van een oplossing bedacht: een vriendin! Elinoor komt bij Elisabeth in huis wonen en samen beleven zij avonturen die voor meiden van hun leeftijd prachtig zijn, maar die hun ouders grote zorgen baren.

Ook Gilgamesj en Enkidoe sluiten, zodra Enkidoe in Oeroek aankomt, vriendschap en beleven grootse avonturen, die prachtig zijn voor mannen van hun leeftijd, maar die de Goden grote zorgen baren. En het is misschien voor volwassen mannen een even wijze les als voor meisjes van 12: weet wie je tegen je in het harnas jaagt! Elinoor moet naar huis en Enkidoe moet dood.

Gilgamesj is ontroostbaar. Wat heeft het leven voor zin als de mens toch moet sterven? Hij verlaat zijn paleis en gaat in de steppe wonen op zoek naar de man die weet hoe je onsterfelijk moet worden: Oetnapisjtım.

En zo gaat Lisa op zoek naar haar vader. Want “als papa niet naar de verjaardag komt, dan komt de verjaardag wel naar papa.”

Twee helden op eenzelfde zoektocht. En op een manier die alleen in het theater mogelijk is komen zij elkaar uiteindelijk tegen in de herberg die aan het-einde-van-de-wereld staat en waar de wijnschenkster Sidoeri de scepter zwaait. En al drukt deze Godin van de Gisting hen beiden nog zo nadrukkelijk op het hart hun zinloze zoektocht te staken, het helpt niet. Beiden moeten hun bittere tocht tot het einde volbrengen om tenslotte tot het diepste inzicht te komen.

De voorstelling [Koning Gilgamesj](#)

De komende maanden toert een groep van 23 jongeren in de leeftijd van 12 tot 22 jaar door de Achterhoek om deze door mij geschreven bewerking van het Gilgamesj-Epos te spelen in alle zes de schouwburgen van de Achterhoek. Met prachtige muziek van [Dolf de Kinkelder](#), aangeleerd door de ons bekende zangpedagoge Zwaan Stam, en choreografieën van Brigitte Teering kan de regisseur al weinig meer stuk maken aan deze familievoorstelling die kinderen van 8 tot 80 op een poëtische manier (opnieuw) laat kennismaken met deze Moeder Van Alle Verhalen.

Het zal niemand verbazen dat iemand met een dergelijk onderneming in deze tijd een geweldig risico neemt. Maar zoals iedereen zou moeten weten, kunnen kunstenaars niet enkel spelen wat de mensen vragen. Want dan zouden ze binnen de kortste keren alleen nog de Matthäus Passion, Jesus Christ Superstar, Cats en De Meezing versie van de Sound of Music spelen. Kunstenaars zijn er voor om mensen werelden voor te schotelen die ze nog niet kennen. Bezoekers zullen ze dan ook steeds moeten verleiden om te komen kijken en daar voor te betalen. Sponsors en andere Mecenassen zullen ze dan ook steeds moeten verleiden om de kunst financieel bij te staan.

Binnenkort valt er een prachtige brief in uw bus die er alleen toe dient u te verleiden om het een of het ander te doen. Of beide!

Inderdaad: Wat moet ik zonder jou beginnen?

Theo Soontiëns

15 JAAR WIJNACTIE LIONS CLUB DOETINCHEM

Het was in 1998 dat Jan Kruit en ondergetekende voor het eerst in een van Jan's zoon geleend transportbusje naar Meerssen togen om daar bij Jan Kamsma 70 dozen wijn in te laden. 600 flessen rood, 240 flessen wit. Na een dag flink sjouwen reed Jan, met Mia als steun om hem wakker te houden, 's avonds laat nog in zijn eigen auto naar Dorsten om daar de door de Dorstenaren bestelde wijn af te leveren. De auto zakte er bijna van door z'n assen. En de wijn voor Doetinchem werd bij iedere Lion persoonlijk thuis bezorgd. Gelukkig boden Hans en José Kietselaer enkele jaren later hun garage aan als tijdelijke opslag, waar eenieder dan zijn wijn kon afhalen. Zo geschiedt het tot op heden.

De wijnactie was ontstaan vanuit de jumelagecommissie. Afsproken met onze jumelagepartner Dorsten was om jaarlijks per club 1000 gulden, later 1000 euro te storten in een fonds om daar goede dingen mee te doen. De wijnactie was bedoeld om op die manier dat geld bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn er vanaf 1998 tot nu in totaal 14 jaar wijnactie ruim 31.000 flessen verkocht. Was het aanvankelijk moeilijk mensen te vinden om mee de wijn op te halen, inmiddels is het bijna een gewild uitstapje geworden, met een culinaire lunch of diner in Venlo onderweg en een leerzame proeverij bij Jan Kamsma.



31.000 flessen Italiaans rood en wit. Kwalitatief goede wijn voor een heel schappelijke prijs. Vrijwel zonder overhead. Slechts een paar tanken benzine voor de busjes die we van derden in bruikleen kregen en een paar flessen wijn als dank voor het lenen, gingen van de winst af. Alle ander kosten rekening man. Zo hebben we in 14 jaar

ongeveer 35.000 euro bijeengebracht. Een deel voor het jumelagefonds, waarmee we giften hebben gedaan aan Srawana, het Friedensdorf in Oberhausen en waarmee we hebben getracht "die Verständigung der Völker" (en dan vooral via de jeugd) te bevorderen. In de eerste jaren door twee padvindergroepen uit

Doetinchem en Dorsten elkaar te laten ontmoeten en de laatste jaren leerlingen van het Ludgercollege uit Doetinchem en het Petrinum Gymnasium uit Dorsten.



Zij die zijn mee geweest bij de uitwisseling zullen kunnen beamen dat het waardevolle ontmoetingen zijn.

Meer dan de helft van de opbrengst bleef over voor ons fundraisingfonds ter bekostiging van allerlei projecten die wij als Lions Club

Doetinchem in de loop der jaren gesteund hebben.

Dit jaar, 2012, gaan we dus voor de 15de keer wijn ophalen voor het goede doel. Zelfde leverancier, zelfde format. Nog steeds niet sleets. De wijnen altijd uit Italië. Onze eerste rode was de Rosso Conero van Umani Ronchi uit de Marche en



de witte was de Soave classico van Pieropan uit de regio Veneto. Beide wijnen liggen wat prijs betreft nu ver boven onze limiet. Het zijn bekende wijnen geworden die op menige menukaart van goede restaurants prijken. De laatste jaren zijn we voor rood uitgekomen bij een nu nog relatief onbekende Montepulciano d' Abruzzo van Caldora en een in de restaurantwereld wel bekendere witte Grillo van het Siciliaanse wijnbedrijf Firriato. Wellicht dat we volgend jaar als men dat op prijs stelt weer eens iets nieuws moeten proberen.

Nieuw bestuur, nieuwe inzichten, nieuwe commissies. Maar de "wijncommissie" blijft met uw welnemen voorlopig op de oude voet doorgaan. En namens de wijnploeg spreek ik de hoop uit dat ook dit jaar onze wijnactie weer een succes zal worden. Bestel goed en bedenk, U steunt het goede doel: we serve! Het wordt ons derde lustrum.

Henk Drost

REISMOE

Wij hadden in het voorjaar geen echte behoefte om reisplannen te maken voor deze zomer. Eerder overheerste het gevoel dat er een zekere reismoeheid over ons was gekomen. We kijken terug op talrijke fantastische reizen die ons overal ter wereld hebben gebracht en ons vaak met andere culturen in aanmerking brachten. Nu dus maar even niet.

Hoe anders kan het gaan! Toen wij hoorden dat de eerste verjaardag van ons oudste kleinkind een week lang op Texel zou worden gevierd, besloten we om daar ook een hotel-chalet te huren. Fietsen mee om toch vooral het eiland beter te leren kennen waar we nooit langer dan 1 dag waren geweest. Geen spijt van gehad. Een fantastische verjaardag meegemaakt. En tijdens één van de fietstochten onder de indruk geraakt van "De opstand der Georgiers" in WO II.

Net thuis ontvingen we de mededeling van onze Amerikaanse pleegdochter Laura dat haar oudste dochter een "graduationparty" zou geven. Hoewel we Laura vorig jaar nog in Istanbul hadden gezien, waren we al een aantal jaren niet meer bij haar thuis in Newark, Delaware geweest. We keken elkaar aan en nog dezelfde middag waren de tickets naar Philadelphia geboekt. Heerlijk 9 dagen onderduiken in een Amerikaans gezin, oude bekenden ontmoeten, niet de toerist uithangen. Wat goed uitkwam want de hittegolf kluisterde ons aan het geweldige zwembad. Als extraatje 3 dagen naar New Jersey op bezoek bij Suzy, die ooit 4 maanden bij ons heeft gewoond. Haar bruiloft hadden wij jaren geleden in Washington (state) meegemaakt, we hebben haar en haar man daarna in Nederland nog gezien, maar hun kinderen waren nieuw voor ons. De nachtvlucht terug was wat minder en ik nam me direct voor voorlopig niet meer zulke lange vluchten te maken.

Nauwelijks waren de koffers uitgepakt of we kregen het verzoek van dochter Marije om met haar een weekje naar de Cote d'Azur te gaan. Vliegen naar Nice, auto huren en op weg naar een comfortabele Mobil Hom bij Fréjus. Gezellig met kleindochter iedere morgen naar het winkeltje om baguettes te halen, een bezoek brengen aan een kennis in Monaco, dagelijks het zwembad in en een weerzien met het charmante St. Paul de Vence. En ontdekken dat vliegen vanaf Rotterdam wel zo comfortabel en tijdbesparend is.

Voor mij zou dat nog niet het einde zijn van de onverwachte reizen in deze zomer toen Marije mij uitnodigde om met haar naar de Olympische Spelen te gaan om de damesfinale volleybal te zien.

Een cadeautje voor mij omdat ik haar de laatste tijd wat geholpen had. Zo iets kan je natuurlijk niet afslaan. Ook nu weer voor dag en dauw via Amersfoort op weg naar Schiphol en binnen drie kwartier sta je op Stansted om even veel treintijd nodig te hebben om in Londen te komen. Onderweg verveelde Marije mij door voortdurend te sms'en, iets waar ik een enorme hekel aan heb. Haar verklaring was dat zij mij een verrassing aan het bezorgen was. Eenmaal op Liverpool Street moesten we direct per taxi naar het hotel in plaats van met de metro. Daar aangekomen gebeurde er niets en ik zei haar even naar buiten te gaan om een sigaret te roken. Hetgeen mij stellig verboden werd. Zij ging naar buiten om na een minuut of tien terug te komen in het gezelschap van een echtpaar. Toen ik wat beter keek vielen mij de schellen van de ogen: naast Marije zag ik [Jon Uriarte](#) staan. Wij vielen elkaar geroerd in de armen. Jon is een Argentijnse volleyballer die zijn internationale loopbaan is begonnen bij Orion in de tijd dat ik daar manager was. Het Engels destijds nog nagenoeg onmachtig kwam hij regelmatig bij ons thuis. Na de begroeting hebben we uitgebreid de tijd genomen om bij te praten. Hij wist nog veel van zijn tijd in Doetinchem en sprak ook nog wat Nederlands. Sinds Orion heeft hij over de hele wereld gespeeld en momenteel is hij bondscoach van Australië. Het toeval wilde dat ik een paar dagen voor ons vertrek een wedstrijd van zijn team zag en zijn naam hoorde noemen. Ik googelde of het dezelfde Jon was en vertelde

dat later op de dag aan Marije, die hem ook nog kende uit de vroege jaren '80. Modern als zij is, heeft zij via de nieuwe media contact met hem gezocht en aldus de verrassing tot stand gebracht. Ik was stomverbaasd en zei direct na afloop dat we wel weer naar huis konden, want het hoogtepunt van het weekend had ik al gehad... Maar goed dat we dat niet gedaan hebben. Ik heb in mijn leven honderden volleybalwedstrijden meegemaakt, in Nederland, maar ook in talloze Europese landen. Maar nog nooit





heb ik een wedstrijd gezien in een tot volleybalstadion omgebouwde congreshal waar 18.000 (!!) enthousiaste supporters een fantastische avond beleefden. Brazilië won met 3-1 van de USA, maar dat is alleen van belang voor de statistieken. De twee uur durende wedstrijd was één groot feest. (En het grote glas bier dat ik na afloop met mijn zwager en schoonzus- die die avond toevallig voor een concert naar de Royal Albert Hall waren gekomen- dronk bij Marble Arch was de beste godendrank ooit.)

De volgende ochtend fietsen gehuurd om de mannenmarathon beter te kunnen volgen. Via Hydepark naar Buckingham Palace om te midden van ontelbaar veel toeschouwers (het moeten er in totaal miljoenen zijn geweest) naar het marathongeweld te kijken. Onvoorstelbaar hoe hard deze mannen lopen!! Van BP naar Westminster Abby, het 15 km punt. Er werd nog even hard gelopen al begonnen de verschillen op te lopen. Maar het talrijke publiek bleef ook de mindere goden hartstochtelijk aanmoedigen. (Op mijn sportschool heb ik eens gelet op degenen die in mijn ogen heeeel hard lopen. 15 km per uur is al indrukwekkend en dan nog maar gedurende een 5 tal minuten. De Olympiërs lopen 20 km gedurende ruim 2 uur!!)

Marije zou Marije niet zijn als zij niet nog een afspraak had geregeld, dit keer met de coördinator van de Nederlandse atletiekploeg, Willem van der Schop. Ook met hem uitgebreid gesproken over alles was met de OS samen hangt. Boeiende verhalen over de logistiek van de maaltijden, vervelende verhalen over de hockeymeiden die na het goud de beest uit zijn gaan hangen en op geen enkele wijze meer rekening hielden met nog actieve atleten, de simpele rekensom dat een kwart van de Nederlandse atleten boven verwachting presteert, 50 % aan de verwachting voldoet en dus een kwart onderpresteert.

Na deze enerverende ontmoeting nog een fietstocht gemaakt door het schitterende Chelsea en langzamerhand weer op weg naar trein, vliegtuig en auto om heel laat weer in Doetinchem terug te komen. Wederom met een ontzettend reismoe gevoel, maar wel weer met een koffer vol onvergetelijke "once-in-a-lifetime" ervaringen.

CULITAINMENT

Nog maar een goede maand en het is zover: het fundraisingproject Culitainment van de drie Doetinchemse Lionsclubs krijgt zijn primeur. De voorbereidingen zijn natuurlijk al heel lang aan de gang onder de bezielende leiding van Mirjam Toepoel en Tessa de Jong van LC Isala. Het belooft een spetterend gezellige en culinair hoogstaande avond te worden. Het is geweldig om te zien hoe ook het Graafschapcollege zich mede inzet om als onderwijsproject voor de 4e jaars leerlingen de avond naar een hoog niveau te tillen. En reken maar dat het gaat lukken!! (Ik heb zelf gekeken naar de website van [WhateverHappens](#) en was onder de indruk van wat deze mensen op de planken zetten. Zo iets wil je niet missen...)

Maar natuurlijk gaat het bij een fundraisingavond vooral om het binnenhalen van zo veel mogelijk geld voor het fantastisch goede doel om de vrijwilligersorganisatie Spindo duurzaam onder dak te brengen. De verkoop van de couverts loopt goed. Een beetje jammer is wel dat wij als LC wel achterblijven bij LC Isala. Gelukkig zijn er leden die tafels hebben gekocht dan wel hebben verkocht aan bedrijven, instellingen en instanties. Nadeel voor ons is denkkelijk wel dat het nog werkzame deel van onze leden relatief klein is, met gevolgen voor het hebben van in te schakelen netwerken. Er zal ook wel iets meespelen van de economische crisis. (Maar dat kan ook wel als een te gemakkelijk excuus worden gebruikt...)

De vraag daarbij komt dan op of een couvert van €125 niet te hoog is. Natuurlijk, het is een fors bedrag en samen gaat het ons dus gewoon €250 kosten. Iets dergelijks doe je wellicht niet ieder jaar. Reden te meer om daar nu eens een uitzondering voor te maken. De Culitainmentgroep heeft een geweldig concept van hoog niveau bedacht. Topkok Toine Smulders verzorgt belangeloos- het culinaire gedeelte, het entertainment heeft grote klasse en alle drankjes zijn natuurlijk helemaal gratis. In het kader van het zo moderne maatschappelijk ondernemen kunnen bedrijven er eigenlijk niet omheen. Maar ook individuele leden kunnen hun betrokkenheid laten blijken door het goede doel te steunen en tegelijk een heel bijzondere avond mee te maken. Een betere manier is er eigenlijk niet om een direct gevolg te geven aan het jaarthema van de president: "Lions doen!".

We hopen jullie daarom heel graag in grote getale te mogen verwelkomen op 26 oktober a.s. in het Graafschapcollege. Jullie hebben tijdens de bestuursoverdracht al een aanmeldingsformulier gekregen, maar natuurlijk kan je je ook even aanmelden bij Martin, Tom, Theo of Henk.

ATTENDANCE 2011-2012

Dit is het laatste bericht dat ik jullie als (past) secretaris stuur. De afgelopen tijd ben ik nogal uithuizig geweest en heb daarom een aantal bijeenkomsten moeten missen. Jammer, maar het is niet anders. Toch wil ik jullie de attendance van het afgelopen jaar niet onthouden. En nu bij uitzondering maar eens de hele lijst. Sommigen onder jullie hebben daar ook om gevraagd. Kan je jezelf nog eens lekker met een ander vergelijken. Maar let op, de één is afwezig vanwege een onbenullige reden, de ander ziek, de volgende aan het werk en de laatste op vakantie. Dus het blijft een beetje appels en peren vergelijken.

Henk Kets	100%	Pim Vestiens	71%
Henk Breuker	100%	Rien ter Brugge	65%
Chris Geurink	94%	Theo Kamps	65%
Bart van der Laan	94%	Henk Dijk	65%
Han Meibergen	94%	Martin Liefrink	65%
Jan Thijssen	88%	Peter Bob Peerenboom	65%
Tom Jacobs	88%	Theo Soontiëns	65%
Bert Lamers	88%	Kees van Wingerden	65%
Aart van Silfhout	88%	Herman van den Broek	59%
Ruud Wink	88%	Kees van Steenberg	59%
Henk Drost	82%	Jan Kruit	53%
Wim Frommé	82%	Toon Gasseling	53%
Hans Kietselaer	82%	Jan Jurriëns	53%
Koos Kuiper	82%	Gerard Roelofsen	53%
John Brands	76%	Ben Smeenk	53%
Rob Harding	76%	Willem Terpstra	47%
Marnix Jansen Venneboer	76%	Hans Bruyn	41%
Harco Kikkers	76%	Jos Niesink	41%
Bart Jaap Pull ter Gunne	76%	Toon van Oudheusden	35%
Arnold van de Goot	71%	Hans de Vries	35%
Jan van Iersel	71%	Harrij Mathijzen	18%
Jan Loggers	71%		

Even een toelichtende tekst om het geheel wat beter te kunnen interpreteren. In totaal zijn 17 bijeenkomsten geturfd. De laatste bijeenkomsten van het jaar (6 en 20 juni 2012) niet!

Er komen duidelijk twee “winnaars” uit de bus, Henk Kets en Henk Breuker. De gemiddelde attendance van de gewone leden was 70%, van de privileged members 65%. Overigens een prima score, want in het jaar 2010-2011 waren de scores respectievelijk 65% en 60%. In het jaar 2009-2010 was het zelfs erg droevig gesteld met de gewone leden: 60%, maar daarentegen deden onze ‘oudjes’ het toen nog veel beter: 73%. Mijn eigen score viel me nog mee, want het vorige jaar zat ik onder de 50%. Dat neemt niet de weg dat de combinatie secretaris – veel reizen geen gelukkige is. Ik zat te vaak onder stress om de zaken toch maar rond te krijgen. Maar met de nieuwe commissiestructuur zijn er voor ons allen weer nieuwe kansen. En ik weet zeker dat mijn opvolger een leuke tijd in het bestuur tegemoet gaat.

Peter Bob Peerenboom
past-secretaris

Commissies 2012-2013

● **Commissie Mensen**

Houdt zich actief bezig met werving en begeleiding van nieuwe leden en het volgen van elkaars lief en leed.

Voorheen: Ledencommissie.

Chris Geurink, voorzitter

Jan Loggers

Pim Vestiens

Bert Lamers

● **Commissie Programma**

Houdt zich bezig met het invullen en uitvoeren van alle activiteiten die de Lions zelf betreffen. Zorgt voor de invulling van het jaarprogramma v.w.b. de reguliere clubbijeekomsten. Organiseert evenementen voor de clubleden en, indien gewenst, hun partner. Ook hoort de Interservice tot de taken van deze commissie.

*Voorheen: activiteitencommissie,
programmacommissie en
evenementencommissie*

Rob Harding, voorzitter

Hans Kietselaer

Toon Gasseling

Jan Jurriëns

Gerard Roelofsen

■ **Werkgroep Zorg**

Aart van Silfhout, Coördinator

Rien ter Brugge (PM)

Henk Drost

Wim Frommé (PM)

Jan van Iersel

Theo Kamps (PM)

Jan Kruit (PM)

Bart van der Laan

Martin Liefink

Jan Loggers

Hans de Vries

Kees van Wingerden

● **Commissie Maatschappij**

Houdt actief zicht op ontwikkelingen in de samenleving en is pro-actief in het signaleren van behoeftes die er in de samenleving (gaan) ontstaan. De commissie kan ideeën aandragen voor het programma: lezingen en bezoeken. De werkgroep Zorg valt onder deze commissie.

Voorheen: activiteitencommissie (statuten)

Peter Bob Peerenboom, voorzitter

Willem Terpstra

Ruud Wink

Kees van Wingerden

Herman van den Broek

Hans de Vries

● **Commissie Middelen**

Is pro-actief in het verzinnen van formats voor acties. Zij kent en ontwikkelt methoden om gelden bij derden los te maken ten behoeve van de door de Werkgroep Maatschappij aangedragen doelen. Daarnaast houdt de werkgroep contact met de Doetinchemse Uitdaging en NL Doet om te bezien waar en wanneer onze "handjes" ingezet kunnen worden. De jaarlijkse wijnactie valt onder deze commissie.

Voorheen: fundraisingscommissie (statuten)

John Brands, voorzitter

Harco Kikers

Theo Soontiëns

Martin Liefink

Henk Drost

Kees van Steenberg

Jos Niesink

● **Commissie Publiciteit**

Is verantwoordelijk voor de interne en externe publiciteit. Zij verzorgt het bulletin en onderhoudt de website, onderhoudt wanneer nodig de contacten met de pers en neemt het voortouw bij het opzetten van publiciteit voor onze acties.

*Voorheen: Bulletincommissie
PR-Officer*

Henk Breuker, voorzitter

Koos Kuiper

Theo Soontjens

Han Meibergen

Henk Drost, photo-officer 1

Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2

● **Commissie Internationaal**

Houdt zich bezig met die activiteiten waarin de landsgrenzen worden overschreden. Daarin vallen dan activiteiten als jumelage, peaceposter en jeugduitwisseling, maar de werkgroep houdt ook zicht op de impulsen die vanuit Oakbrook op ons afkomen. En niets staat ze in de weg om de noden uit andere werelddelen onder onze aandacht te brengen.
Voorheen: jeugdcommissie en jumelagecommissie.

Tom Jacobs, voorzitter

Henk Drost

Jan van Iersel

Marnix Jansen Venneboer

Jan Kruit (PM)

Han Meibergen

● **Liontamer**

Beheert en verzorgt de clubeigendommen en richt de zaal voor de clubbijeenkomsten in en verzorgt de attenties voor gasten. Dientengevolge is hij de contactpersoon met de exploitant.

Harco Kikkers

● **Kascontrole**

Henk Drost

Harrij Mathijssen

● **Tail Twister**

Jan Jurriëns

● **Privileged Members**

Rien ter Brugge

Hans Bruyn

Wim Frommé

Arnold van der Goot

Theo Kamps

Henk Kets

Jan Kruit

Toon van Oudheusden

Jan Thijssen

● **Members at Large**

Gerard Hehenkamp

Henk Dijk

AGENDA 2012-2013

- 5 september 2012 17.00 uur *Start seizoen - Barbecue bij Henk Kets* 
- 19 september 2012 18:00 uur *Taphap (10 minuten van Koos Kuiper)*
- 3 oktober 2012 20.00 uur *mr. F. Schippers, directeur Belastingdienst*
- 17 oktober 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Gerard Roelofsen)*
- 26 oktober 2012 18.30 uur *Culitainment 2012*
- 31 oktober 2012 18.00 uur *Taphap 5^e woensdag vd maand*
- 7 November 2012 20.00 uur *Pim Vestiens; zijn verhaal*
- 21 november 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Henk Drost)*
- 5 december 2012 20.00 uur *Vrolijke Viering Sint Nicolaas*
- 19 december 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Toon Gasseling)*
- 12 januari 2013 16.00 uur *Nieuwjaarsbijeenkomst in De Kruisberg*
- 16 januari 2013 18:00 uur *Taphap (10 minuten van Harrij Mathijzen)*
- 30 januari 2013 18.00 uur *Taphap 5^e woensdag vd maand* 
- 6 februari 2013 20.00 uur *-invulling door Commissie Programma-*
- 20 februari 2013 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Jos Niesink)*
- 6 maart 2013 20.00 uur *-invulling door Commissie Programma-*
- 20 maart 2013 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Willem Terpstra)*
- 3 april 2013 20.00 uur *-invulling door Commissie Programma-*
- 17 april 2013 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Hans de Vries)*
- 1 mei 2013 20.00 uur *-invulling door Commissie Programma-*
- 15 Mei 2013 18.00 uur *Taphap (10 minuten van Han Meibergen)*
- 29 mei 2013 18.00 uur *Taphap 5^e woensdag vd maand* 
- 5 juni 2013 20.00 uur *-invulling door Commissie Programma-*
- 19 juni 2013 18.00 uur *Taphap (10 Minuten van John Brands)*
- 3 juli 18.00 uur *Presidentswisseling* 