

We
Serve



BULLETIN 285
JAARGANG 31 - JUNI 2019



BESTUUR

President : Chris Geurink
Oud President : John Brands
1^e Vice President : Bart van der Laan
2^e Vice President : Theo Soontiëns
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne
Bankrekening : Rabobank: 15.75.77.066

SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>

BIJENKOMSTEN

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met 

Plaats : Bistro de Kruisberg
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem

Telefoon : 0314 - 324123
E-mail : info@dekruisberg.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd via de site afmelden**
- Bij verhindering voor de taphap **altijd** uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur **via de site afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat 2011-2012..	5
Fotoalbum van 16 mei.	8
Bezoek bij leden thuis (1).	9
Bezoek bij leden thuis (2).	11
Bezoek bij leden thuis (3).	12
De Verjaardagskalender.	15
Jeugduitwisseling met Dorsten.	16
Uitstapje 26 mei Airborne Museum..	18
Commissies 2011-2012..	20
Agenda 2011-2012.	21

PRES(S)PRAAT 2011-2012

Beste Lionsvrienden,

Het valt mij op dat sommige Lionsvrienden erg vrolijk kijken en anderen daarentegen weer somber. Wat is dat toch? Ik vermoed dat het zo is dat de Lionsvrienden die vrolijk kijken blij zijn dat het "tijdperk" Geurink voorbij is. De Lionsvrienden die somber kijken, dat zal te maken hebben met de geweldige prestaties van ons nationale



voetbalteam. Ik ontkom er toch niet aan om over die prestaties nog wat te zeggen. Dit komt mede omdat ik toch een behoorlijk voetbalverleden heb. Ik ben dus zogenaamd één van de voetball kenners. Hoe is het toch mogelijk dat een team dat twee jaar geleden nog in de finale speelde van het wereldkampioenschap, nu compleet afgaat. Ik vermoed dat het te maken heeft met teamgeest. Het wat voor elkaar over hebben. De voetballers die stuk voor stuk allemaal multimiljonair zijn, zijn tot ego's geworden, doch een goed team is daar niet mee te maken. Geldt dit ook niet voor onze club?

Het einde van dit Lionsjaar komt nabij. Jullie, de leden, hebben veel respect voor mij getoond. Ik werd steeds netjes aangesproken en dit gaf ook een kick. De opkomst aan het eind van het jaar werd wat minder. Het lijkt net of de meeste leden dan ook veel andere beslommeringen hebben. Daarvoor was de opkomst zeer goed. Ik wil ook alle leden bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. Je moet constateren dat wanneer er veel leden zijn, dit ook stimulerend werkt.

Hoewel ik nog één jaar in het bestuur blijf, zal het roer worden overgenomen door Bart van der Laan en daarna Theo Soontiëns. Ik heb daar veel vertrouwen in. Het worden nieuwe wegen die worden ingeslagen en een nieuw elan. Op zichzelf is dit voor de club niet verkeerd.

Wij hebben een goede uitbreiding gehad met nieuwe leden en er zitten er ook nog een aantal in de pijn. Ik vind dat de ledencommissie goed werk heeft gedaan.

Afscheid van ons bestuur nemen Peter Bob en John. Peter Bob, onze onvolprezen secretaris. Zelfs in de bush-bush in Afrika was hij paraat en punctueel als altijd. Knap hoor! John gaat genieten van zijn "rust". Wat een

energie heeft die jongen. Ik blijf zelf nog één jaar in functie en noem mij nog af en toe “Mijnheer Past President”!

Normaal eindig ik de Pres(s)praat met de slogans, doch ik laat dit nu achterwege. Ik wens Bart veel succes in het nieuwe jaar en wij zullen hem steunen waar dat mogelijk is.

Met vriendelijke groet,
Chris Geurink,
de President.

Doetinchem, woensdag 20 juni 2012



DE 10 MINUTEN VAN HANS BRUYN

“Ik ben dus Hans Bruyn”, met deze woorden begint Hans zijn 10 minuten alsof daar ook maar enige twijfel aan mocht bestaan....

Hans is geboren in Surabaya in 1932 (en wordt op 27 oktober dus 80 jaar). Zijn vader was timmerman bij de Marine Luchtvaartdienst en werd 4 jaar uitgezonden naar Makassar in Nederlands Indië. Hij werd later onderwijzer aan de ambachtsschool in Surabaya. Ook zijn moeder was onderwijzeres.



Hans herinnert zich zijn jeugd als een gouden tijd. Hij beleefde heerlijke vakanties met o.a. uitstapjes naar de Borobudur. Dat werd anders toen de oorlog daar in 1941 uitbrak (“Ik heb daardoor andere gedenkdagen aan de tweede wereldoorlog...”) en zijn vader door de Jappen werd opgepakt. Het gezin werd later ook opgepakt. Daardoor belandde hij o.a. in een jeugdgevangenis/psychiatrische inrichting. Met het vallen van de atoombom kwam voor hem een eind aan de oorlog.

In 1946 keerde het gezin per boot terug naar Nederland. Hij herinnert zich dat bij een stop in Zuid Egypte een kapel het Wilhelmus speelde als voorschot op de kennismaking met het vaderland. Saillant detail is dat deze kapel bestond uit Duitse krijgsgevangenen.

Eenmaal in Nederland bezocht Hans de HBS en ging daarna 57 jaar in Delft studeren. Om vervolgens 1 jaar in militaire dienst te gaan waar hij werd ondergebracht bij het bureau brugclassificatie. Hij is daar een simpele soldaat gebleven waardoor hij zijn bevindingen naar hoger geplaatsten altijd via een ingewikkeld communicatiepatroon moest doorgeven. Geen wonder dat hij zegt: “Ik heb het leger altijd een komisch element gevonden”.

Na zijn studie heeft hij 4 jaar gewerkt op het Waterbouwkundig Laboratorium. Hij deed daar “leuk en speels werk”. Daarna volgde de overgang naar de Achterhoek waar hij werkzaam was bij de Watermaatschappij Oost

Gelderland, beter bekend als de WOG, om daar uiteindelijk directeur te worden. Hij vertelt daar weinig over; deelt sober mee dat hij daar op de leeftijd van 62½ jaar met pensioen is gegaan. Zoals de meeste mensen dat doen want Hans vindt zich zelf "een man van gemiddelden".

Op latere leeftijd heeft Hans tijdens een vakantiereis naar Italië Lea ontmoet. (Beiden zijn operaliefhebbers, hb) Droogjes deelt hij mee "Het is aan, tot nu toe.", om daar direct aan toe te voegen dat die opmerking "niet bedoeld is als twijfel voor de toekomst".

Op zijn typerende onderkoelde wijze besluit hij zijn verhaal: "Bij elkaar heb ik geen onaardig leven gehad. Ik zie er met genoegen op terug".

HB

FOTOALBUM VAN 16 MEI



Glunderende Jarigen



Onderonsje Marnix & Arnold



Onze gastheer, serves like a Lion

BEZOEK BIJ LEDEN THUIS (1)

Om in voetbaltermen te spreken: ik was in een mooie poule ingedeeld: Ruud Wink, Bart van der Laan en Pim Vestiens kwamen bij mij op bezoek om met elkaar over clubaangelegenheden te praten. (Henk Kets was eveneens ingeloot, maar die bleek om onduidelijke reden naar Tom Jacobs te zijn gegaan.)

Ook vanwege de aanwezigheid van de inkomend president had ik voorgesteld om als eerste over de nieuwe commissie-indeling te praten. Bart kreeg natuurlijk alle ruimte om zijn voorstel toe te lichten. Aan de basis daarvan ligt het feit dat de taken langzamerhand wel erg richting bestuur zijn gegaan, hetgeen dan uiteraard gepaard gaat met een “gemakkelijker achteroverliggen” van de leden.

Wij allen konden ons goed vinden in de voorstellen. Waarbij de kans van slagen voor een groot deel bepaald zal worden door de bereidheid van alle actieve leden om zich metterdaad voor de club in te zetten. Heel positief werd gevonden dat het bestuur structureel met de voorzitters van de commissies bijeenkomt om de voortgang van de activiteiten te evalueren. Geopperd werd ook om de minder actieve leden op hun gedrag aan te spreken. In dit verband werd er ook voor gepleit om de attendance-score weer in het bulletin op te nemen. Het kan geen kwaad om dit “rapportcijfer” aan elkaar bekend te maken. Stilgestaan werd met de overlap tussen de commissie Maatschappij en Middelen. Zij zijn wel degelijk complementair.

Een ander onderwerp was de langzaam ingeslopen verkorting van het clubjaar. Dit jaar is de bestuursoverdracht 20 juni en de jaaropening eerst op 5 september. Bedenk daarbij dat de eerste echte vergadering pas is in oktober, de januarivergadering er vaak bij in schiet door de nieuwjaarsbijeenkomst en je houdt slechts 7 reguliere vergaderingen over! We waren het er over eens dat er alle reden is om weer terug te keren tot de oorspronkelijke frequentie waarbij de bestuursoverdracht plaats vindt op de eerste woensdag van juli en de jaaropening op de derde woensdag in augustus. Helaas is het deze zomer niet meer mogelijk dit te realiseren en moeten we wachten tot september. Op de boerderij van Henk en Wil, dat dan weer wel. Geopperd werd om ter opvulling van deze veel te lange “vakantie” bijvoorbeeld midden juli een midzomerbbq te organiseren. Dan hebben we in

ieder geval weer een mogelijkheid om bij elkaar te komen. Onduidelijk bleef wie dit zou moeten organiseren. De activiteitencommissie of zo maar een paar individuele Lions?

Er werd van gedachten gewisseld over het karakter van de club. Vroeger was attendance van de bijeenkomsten, meer dan nu wellicht, een kwestie van er-zijn-tenzij.... Nu lijkt dat iets anders, in extremis weliswaar, er-zijn-als-er-niets-anders-is. Natuurlijk, de maatschappij verandert, we zijn allemaal steeds drukker, maar toch, het lidmaatschap is niet vrijblijvend en een attendance "norm" van 75 % niet al te hoog.

Veranderende omstandigheden kwamen ook aan bod bij het onderwerp Jaarlijks Uitstapje. Gingen we vroeger en masse één keer per jaar op stap, de laatste jaren is de belangstelling zienderogen teruggelopen. Dat leidt uiteraard ook tot frustratie bij de organisatie. Het is te vaak voor gekomen dat te veel moeite is gedaan voor te weinig mensen. In dit verband kwam ook de jumelage aan de orde. Steeds weer blijkt dit een heikel punt. Een kleine groep Lions heeft zich met enthousiasme gecommitteerd aan deze uitwisseling en daar is helemaal niets mis mee. (Hetzelfde geldt overigens ook voor de Dorstener Lions.) De jeugduitwisseling is een meer dan geslaagd initiatief (maar natuurlijk niet handig om die op de dag van een clubavond te organiseren). Waar de jumelagepijn waarschijnlijk vooral zit is het feit dat er geen bijeenkomsten meer zijn waar wij als club "onder elkaar kunnen zijn met de Papillons". Het verdient aanbeveling om de Duitse Lions een keer niet uit te nodigen voor jaaropening of jaarlijks uitstapje. Standing invitation is prima, maar laat die beperkt blijven tot de typische clubavonden. Dan kunnen we gewoon weer terug naar de oorspronkelijk opzet van de jumelageafspraken.

Het voordeel van een klein groepje bij iemand thuis is dat er natuurlijk ook veel informeler over dingen gesproken kan worden. Onder genot van een glas wijn en iets te knabbelen worden er wat opmerkingen gemaakt zonder dat dat tot uitgebreide discussie leidt. Zo kwam de zone-indeling even langs, waar het bestuur een kans heeft laten liggen door passief te zijn, continuïteit in het contact met zone en district. Moet je wel of niet alle clubleden informeren als er iets aan de hand is met een lid? Is een Lionsclub nu wel of geen vriendenclub?

Maar gelukkig is er ook alle ruimte om gewoon wat met elkaar te praten. Deze avond gebeurde dat ook redelijk uitgebreid. Verrassend vond ik het verhaal van Pim. Natuurlijk, hij is nog niet zo lang lid en heeft zijn levensverhaal nog niet gehouden, maar het was een grote verrassing om te horen dat één hobby van hem is zweefvliegen. Dat hebben we in de club nog niet eerder gehoord en die wereld zal voor de meesten van ons een totaal onbekende zijn. Het was boeiend hem daar over te horen vertellen. Afgelopen zaterdag nog 3½ uur in zijn eentje vliegen. Hij zal dat ongetwijfeld nog wel eens doen in de club. Maar mocht je in het weekend een zweefvliegtuig in de lucht zien, dan bestaat de kans dus dat Pim boven je hangt. Een zwevende man, maar niet zweverig!

Voor deze groep Lions was het in ieder geval een geslaagde avond!

HB

BEZOEK BIJ LEDEN THUIS (2)

Op 6 juni is onze, door omstandigheden kleine groep, bijeengekomen bij Jan Kruit in Kranenburg. Een kleine drie kwartier rijden van Doetinchem via Emmerik langs Kleef.

De bespiegelingen waarover we ons bogen betroffen vooral de vorm van onze Lionsclub.

Vanuit historisch besef gevoed, meenden we dat bepaalde rituelen of symbolische handelingen in ere hersteld zouden moeten worden. Ook discipline en hoe we elkaar benaderen was een punt van reflectie.

Eén motief om lid te worden is het verbreden van je horizon. Het kennismaken met andere beroepsgroepen.

In onze hectische periode waarin we overspoeld worden met informatie, door de technische mogelijkheden en mede door de globalisering is het onvermijdelijk dat er veel verandert in de maatschappij. Het kenmerkende van de Lions, de tradities, moeten op een of andere manier in stand blijven en bewaakt worden. Wat en hoe?

Aan een uitgebreidere bespreking van de voorstellen van Bart zijn we niet toegekomen. Wel dachten we dat er aan de acties die goed lopen niet getornd moest worden.

Van Jan Kruit begrepen we dat de Lionsleden uit Dorsten heel enthousiast zijn over de jumelage met onze club.

Jan Loggers

BEZOEK BIJ LEDEN THUIS (3)

Het was een bont gezelschap dat op 6 juni samenkwam op Patrijsplein 65 in Silvolde. Henk Drost, Wim Frommé, Chris Geurink en Theo Kamps hadden de weg naar het huis van ondergetekende op tijd gevonden, zij het met enige hulp van hun TomTom's.

Om inhoudelijk niet al te veel gaan zweven kregen we allemaal kaartjes met daarop gekleurde stickers: een Lionslogo, een Wereldbol, een sticker met "Het Geheim" er op, een bloterik waarop "Ik Facebook, dus ik ben." geschilderd stond en een foto met dansend kinderen.

Elk kaartje stond voor een apart thema waarover de deelnemers gevraagd werden een regel tekst in de vorm van een vraag of een stelling te schrijven. Die kaartjes werden goed geschud en op een stapel in het midden van de houten tafel gelegd. Eén voor een mochten de deelnemers aan het gesprek een kaartje trekken en voorlezen wat er op stond. Deze vraag of stelling werd dan enige tijd door de vergadering besproken waarbij ieder hierover zijn persoonlijke licht liet schijnen.

De thema's waren, zoals u wel zult kunnen raden: De Lionsclub, De Wereld, Een Geheim, Filosofie en Ontspanning.

Het lukte ons om 9 van de 25 kaartjes aan de orde te laten komen en het toeval wilde dat alle thema's aan de orde kwamen, behalve de Wereld. Wellicht was dat onderwerp ook te groot voor ons clubje.

Het voert te ver om over al die 9 onderwerpen verslag te doen, maar in ieder geval wil ik u niet de 9 onderwerpen onthouden:

Lions: - Zullen we de club opheffen? En wat dan?

- Waarom is er zo weinig belangstelling voor ons jaarlijkse uitje?
- Wat vinden wij van het blad "de Lion"?

Geheim: - Washandje in de doucheceel op kostschool
- Is pensioen leuk?

Filosofie: - Facebook, Hyves, Linked in: Exhibitionisme of nuttig?
- Ego Sum is van alle tijden:
Facebook zal blijken van vluchtige aard te zijn.

Ontspanning: - Met een aantal Lions & Dames weer eens op dansles gaan!
- Humor van kinderen is het mooiste van de schepping

Tijdens de bespreking van deze inspirerende punten kregen we heel wat inzichten in elkaars ideeën en standpunten.

Verrassend om te horen hoeveel ideeën er, naar aanleiding van het voorstel op dansles te gaan, opkwamen om samen dingen te ondernemen. Wat te denken van een theatervoorstelling (voor het goede doel) door Lions geschreven, gespeeld en geproduceerd? Of een debatwedstrijd? (Uiteraard om de kunst van het debatteren).

Herinneringen werden gedeeld aan en gefantaseerd over de gedachte om nog eens samen naar de Nationale Conventie te gaan, en dan te overnachten op een camping.

Maar ook interessant om te horen hoe Wim een in detail uitgewerkt idee heeft over hoe meer mensen (en vooral oudere lionsleden) deel zouden kunnen gaan nemen aan Lions activiteiten, zoals het uitje. In het komende fiscal year zal dat absoluut aan de orde gaan komen. Wellicht in de nieuw te vormen Programmacommissie.

Een ander onderwerp dat veel reacties opriep was het geheim of pensioen wel leuk is. In een gezelschap van mensen die al een tijdje van hun pensioen genieten (of niet), mensen die op het punt staan (en twijfelen) om te stoppen met werken en een persoon die wel nooit met pensioen zal gaan, bracht dit onderwerp veel persoonlijke verhalen op tafel die nogal wat dimensies toevoegden aan het idee van "Hè, lekker met pensioen." Om zeker niet te vergeten, de vaststelling dat we eens goed met elkaar zouden moeten kijken

hoe we het potentieel dat onze gepensioneerden vertegenwoordigen meer zouden kunnen aanspreken tot nut van iedereen.

Ook het onderwerp "nieuwe media" bracht veel ideeën en (voor)oordelen op tafel en ook het idee dat het wellicht goed zou zijn om onze club praktisch voor te lichten over de mogelijkheden van de nieuwe media. Zelfs voor senioren. Als we samen kunnen leren reanimeren, zou het bijvoorbeeld ook ok leuk zijn te leren hoe je een (Lions) facebookpagina aan kunt maken?

De avond vloog om. En er liggen nog 16 kaartjes waar ik als verslaggever al een *sneek preview* van kon nemen. En alleen al om de Geheimen die nog niet aan de orde zijn geweest zou ik al een nieuwe avond willen plannen. Want van een geheim als "Ik word iedere avond om kwart over elf gebeld. Maar niet op dinsdagavond" wordt een mens wel heel nieuwsgierig. Helaas kwam dat kaartje - en nog 15 andere - niet aan de orde.

Volgende week dan maar weer afspreken?

Theo Soontiëns

DE VERJAARDAGSKALENDER

DE AFGELOPEN MAAND

23 mei 2012	<i>Kees van Steenberg</i>	57 jaar
27 mei 2012	<i>Herman van den Broek</i>	62 jaar
5 juni 2012	<i>Toon Gasseling</i>	58 jaar
11 juni 2012	<i>Henk Breuker</i>	66 jaar

Alsnogmaals gefeliciteerd!

DE KOMENDE MAAND

29 juni 2012	<i>Henk Kets</i>	80 jaar
5 juli 2012	<i>Gerard Roelofsen</i>	66 jaar
24 juli 2012	<i>Bart van der Laan</i>	50 jaar
4 augustus 2012	<i>Harry Mathijzen</i>	63 jaar
10 augustus 2012	<i>Thea Soontiëns</i>	55 jaar
19 augustus 2012	<i>Jan Loggers</i>	75 jaar
27 augustus 2012	<i>Wim Frommé</i>	74 jaar
1 september 2012	<i>Hans de Vries</i>	68 jaar

Fijne verjaardag!



JEUGDUITWISSELING MET DORSTEN

Het jeugduitstapje in het kader van de Jumelage met Dorsten was zonder meer een succes. Een van de leerlingen, Jese van Wieren, heeft een klein verslagje gemaakt. Docente Inge van der Zanden bedankte namens het Ludgercollege de Lionsclubs voor deze geslaagde dag.



Op woensdag 6 juni zijn wij met een aantal leerlingen naar Dorsten gegaan. We begonnen 's ochtends vroeg op school. Met personenauto's werden we opgehaald en naar Dorsten gereden. Het weer zat helaas niet mee: het regende helaas bijna de hele dag.

In Dorsten stond er een heerlijk ontbijt klaar. Nadat we even gewacht hadden kwam de groep met Duitse leerlingen aan. We hadden van tevoren al contact gehad met deze leerlingen en tijdens het ontbijt leerden we elkaar nog beter kennen. Het verstaan van de Duitse leerlingen was niet zo moeilijk. Het lastigste was om het goed te spreken. Na een tijdje ging dit wel een stuk beter.



Na het ontbijt gingen we met een bus naar een gebouw waar eerder gas in werd opgeslagen en nu kunstwerken in staan (het Gasometer). Het is een gebouw van meer dan 100 meter hoog en vanaf het dak heb je mooi uitzicht over de omgeving.



Rond het middaguur hebben we in een restaurant in de buurt geeten. Waarna we weer de bus in gingen om naar de Opel fabriek in Bochum te rijden.



Daar kregen we een lange rondleiding. Het was super interessant om te zien hoe de auto's gemaakt worden en wat er wel of niet door machines gemaakt wordt.

Tegen de avond waren we weer in Dorsten, waar we weer op een gezamenlijk eten getrakteerd werden om vervolgens afscheid te nemen en weer huiswaarts te gaan.



Wij, de leerlingen uit Doetinchem vonden het een super geslaagde dag en willen de leerlingen uit Dorsten en vooral ook de leden van de Lions-club hiervoor hartelijk bedanken.

Jesse van Wieren
4V Ludger College

UITSTAPJE 26 MEI AIRBORNE MUSEUM

Het was een zonovergoten zaterdag de 26^e mei en dit leverde een geweldige bijdrage aan het jaarlijkse uitstapje met onze Lionsvrienden uit Dorsten.



Dit keer was het doel het Airborne museum in Oosterbeek. We ontmoetten elkaar op het overvolle terras van Restaurant “Klein Hartenstein”; hier dronken we een kopje koffie/thee, om vervolgens gezamenlijk naar het museum te lopen. Om een goed inzicht te krijgen wat er zich destijds in en om Arnhem heeft afgespeeld, werd eerst een film vertoond met uitleg over de militaire situatie in

september 1944 en de plannen van de Geallieerden. Het ging hier om de grootste militaire operatie aller tijden: “Market Garden”. De vele z/w foto’s gaven op een indrukwekkende wijze weer hoe de strijd verliep tussen Duitsers en Geallieerden en niet te vergeten het leed dat de plaatselijke bevolking moest ondergaan ten gevolge van het enorme geweld. Militair materieel was er ook te zien uiteraard, zoals geweren, parachutes, blikjes levensmiddelen en sigaretten. Zelfs een bebloed schort van een hulpverlenende chirurg, maakte deel uit van de collectie.....En natuurlijk was er een Willy’s jeep met aanhanger te bewonderen en een nagebouwde z.g. “glider” (een soort “aanhanger” gekoppeld aan een vliegtuig), waarin toen de parachutisten vervoerd werden, voordat ze op de Ginkelse- of Renkumse heide werden gedropt. Vooral de





audiovisuele presentatie was zó echt, dat je je als het ware in persoon betrokken voelde bij de zware gevechten op de Rijnbrug (thans John Frost-brug). De reacties na afloop waren zowel van Duitse- als Nederlandse zijde erg positief over de inrichting van het museum, als ook over de objectieve uitleg/presentatie van deze

verschrikkelijke episode uit de 2e wereldoorlog. Dorstig geworden van alle indrukken, hebben we nog een glaasje gedronken op het inmiddels leeggestroomde terras en vertrokken we daarna richting Doetinchem à Het Borghuis. Hier genoten we behalve van een uitstekend buffet “gelardeerd” met prachtige zang en gitaarmuziek van aankomend talent Lenneke, dochter van Rob en Els Harding. Jumelage betekent interactie: door een spontane “Mischung” van Duitsers en NL-ers ontstond een informele en amicale (Lions)sfeer. Jammer dat de opkomst deze dag – vooral van onze zijde – erg magertjes was. Hoe dan ook, het was wederom een interessante en gezellige Lionsactiviteit!



Marnix Jansen Venneboer

COMMISSIES 2011-2012

● **Activiteiten**

Marnix Jansen Venneboer, voorzitter
Herman van den Broek, vice-voorzitter
Toon Gasseling
Hans Kietselaer
Jan Loggers
Kees van Wingerden

● **Bulletin & ICT**

Henk Breuker, voorzitter
Henk Drost, photo-officer 1
Henk Dijk
Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2
Han Meibergen, content officer
Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & Puzzle
Theo Soontiëns, bulletin

● **Interservice**

Toon Gasseling
Bert Lamers

● **Jeugd**

Tom Jacobs, voorzitter
Henk Dijk, vice-voorzitter
Gerard Roelofsen, vice-voorzitter

● **Jumelage**

Jan van Iersel, voorzitter
Henk Drost
Marnix Jansen Venneboer
Jan Kruit
Han Meibergen

● **Kascontrole**

Hans Kietselaer
Henk Drost

● **Leden**

Martin Liefink, voorzitter
John Brands
Kees van Steenbergen
Harco Kikkers

● **Tail Twisters**

Henk Dijk
Jan Jurriëns

● **We Serve**

Ruud Wink, voorzitter
Jan van Iersel, secretaris
Koos Kuiper
Jos Niesink
Ben Smeenk
Kees van Steenbergen

● **Privileged Members**

Rien ter Brugge
Hans Bruyn
Wim Frommé
Arnold van der Goot
Theo Kamps
Henk Kets
Jan Kruit
Toon van Oudheusden
Jan Thijssen

● **Members at Large**

Gerard Hehenkamp

■ **WE SERVE - Zorg**

Aart van Silfhout, voorzitter
Rien ter Brugge PM
Henk Drost
Wim Frommé PM
Jan van Iersel
Theo Kamps PM
Jan Kruit PM
Bart van der Laan
Martin Liefink
Jan Loggers
Hans de Vries
Kees van Wingerden

■ **Betrokken Doetinchem**

Toon Gasseling
Bert Lamers

AGENDA 2011-2012

- 7 september 2011 18.00 uur *Start seizoen "De Kelder"* 
- 21 september 18:00 uur *Taphap (10 minuten Herman v.d. Boek)*
- 5 oktober 2011 20.00 uur *Kees van Wingerden; zijn verhaal*
- 19 oktober 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Henk Breuker)*
- 2 november 2011 20.00 uur *Mr. P. Noppen, strafrechtadvocaat*
- 9 November 2011 09.00 uur *Bezoek Rechtbank Zutphen - max 25 pers (ovb)*
- 16 november 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Koos Witkop)*
- 30 november 2011 18.00 uur *Taphap in Borghuis (5^e Woensdag)* 
- 7 december 2011 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 december 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Theo Kamps)*
- 7 januari 2012 16.00 uur *Nieuwjaarsbijeenkomst in De Kruisberg* 
- 18 januari 2012 18:00 uur *Taphap (10 minuten nieuw lid)*
- 1 februari 2012 20.00 uur *W. Dekker, ex-wethouder, raadslid gemeente Ede*
- 15 februari 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Wim Frommé)*
- 1 maart 2012 19.30 uur *Benefietconcert Dorsten* 
- 7 maart 2012 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 maart 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Arnold v.d. Goot)*
- 4 april 2012 20.00 uur *Moskee & Turks Cultureel Centrum*
- 18 april 2012 18.00 uur *Taphap (10 min Marnix Jansen Venneboer)*
- 2 mei 2012 20.00 uur *Vrije avond - Event. Verhalen over de oorlog*
- 16 Mei 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Hans Bruyn)*
- 26 mei 2012 13.45 uur *Uitstapje met Dorsten naar Oosterbeek* 
- 6 juni 2012 20.00 uur *Bezoek bij leden thuis (4 à 5 personen)*
- 20 juni 2012 18.00 uur *Bestuursoverdracht* 
- 29 juni 2012 19.00 uur *Sommerfest Dorsten* 
-