

BESTUUR

President : Chris Geurink
Oud President : John Brands
1^e Vice President : Bart van der Laan
2^e Vice President : Theo Soontiëns
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne
Bankrekening : Rabobank: 15.75.77.066

SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>

BIJENKOMSTEN

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met 

Plaats : Bistro de Kruisberg
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem

Telefoon : 0314 - 324123
E-mail : info@dekruisberg.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd via de site afmelden**
- Bij verhindering voor de taphap **altijd** uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur **via de site afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat Januari 2012.....	3
Nieuwjaarsbijeenkomst 2012.....	5
Bezoektip	9
Installatie Willem Terpstra.....	10
De Verjaardagskalender.....	11
Beslobbering.....	16
Commissies 2011-2012.....	18
Agenda 2011-2012.....	19

PRES(S)PRAAT JANUARI 2012

Beste Lionsvrienden,

Het is donderdag 2 februari 2012, 8.30 uur en ik zit op mijn kantoor. Ik heb al weer aardig genoeg van de kou. Gistermiddag kreeg ik een noodsignaal van Theo Soontiëns dat ik mijn Pres(s)praat moest inleveren. Zij, de bulletin commissie, zat erop te wachten. Ik was in de veronderstelling dat het al geregeld was. Het ritme voor het aanleveren van de Pres(s)praat zit er bij mij nog niet in.



Gisteravond hadden wij Wilke Dekker, voorheen wethouder, raadslid van de gemeente Ede, vervolgens waarnemend burgemeester in Renswoude en onlangs is hij voor vast benoemd. De gemeente Renswoude is een kleine gemeente in het Utrechtse. Hij hield een inspirerend verhaal over politiek. Het sprak mij enorm aan. Een manier van communiceren met de mensen, zodat de communicatie met de kiezers/inwoners goed blijft en ook het vertrouwen in de politiek. Hij gaf een aantal leuke voorbeelden. Het gaat nu te ver om hierover uit de weiden. Diegene die niet geweest zijn hebben wat gemist. Een bijzonderheid van Wilke Dekker is ook dat hij in Lunteren is geboren. Ik ken hem al bewust van de lagere school en daarna de middelbare school. Ik had nooit voorzien dat hij de politiek in zou gaan. Het aantal vragen over Lunteren bleef zeer beperkt. Ik ben van mening dat dit de lezing en discussie ten goede is gekomen.

Met het bestuur en vooral ook met de twee komende presidenten zijn we al bezig om na te denken over de komende seizoenen.

Inmiddels hebben wij ook gesproken met alle commissies, althans de voorzitters van die commissies. Dit is een goede zaak geweest. Ook dit was al voor een deel met het oog op het nieuwe seizoen. Ik kan al wel verklappen dat het de bedoeling is dat de leden zo nodig meer zullen worden aangesproken op het feit dat ze lid zijn van onze club en dat dit ook inhoud moet hebben. Hoewel dit natuurlijk heel normaal is, zal dit waarschijnlijk in de komende jaren meer vorm krijgen. Meer informatie zal hierover komen van Bart van der Laan en Theo Soontiëns.



Onze aandacht gaat ook uit naar die leden die het op dit moment niet makkelijk hebben. In het bijzonder wil ik daarbij ook noemen Koos Witkop. Zijn herstel gaat toch moeilijker dan hij had verwacht en gehoopt. Het zou goed zijn dat de leden zelf ook initiatief nemen om bezoeken of anderszins activiteiten te ondernemen, die door hen op prijs worden

gesteld. Het is vaak een kleine moeite, doch de waardering is enorm.

Tot slot meld ik nog even dat ik in de periode van 20 februari t/m 2 maart a.s. afwezig ben in verband met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u zich wenden tot Bart van der Laan of Theo Soontiens, dan wel één van de andere leden van het bestuur.

Ik wens u allen een goede tijd toe en spreek uit "Jij en ik" en "Oeboentoe".

De President,
Chris Geurink.



NIEUWJAARSBIJENKOMST 2012

Voor het eerst in ons nieuwe onderkomen maakten ook de Papillons kennis met De Kruisberg. Handen schudden, nieuwjaarswensen uitwisselen, een opkomst van ongeveer 70 mensen maakten direct al een heel warme en gezellige sfeer mogelijk.



Ook nieuw voor de Papillons was de sinds dit clubjaar de actieve rol van de taitwisters. Bang om de volle zaal niet te kunnen bepraten toeterde Henk Dijk iedereen naar een zitplaats. Om verschrikte Papillons gerust te stellen, en de leden er nog maar eens aan te herinneren, legde hij sprankelend uit wat de rol van een taitwister is. Eigenlijk misschien wel de belangrijkste man bij de bijeenkomsten want hij immers



dient er voor te zorgen dat alles in goede banen verloopt en de Lions zich conform de voorschriften gedragen. Dat alles natuurlijk niet van humor gespeend. De speldjesplicht is daar een mooi voorbeeld van, zeker ook door de manier waarop Theo Soontiëns liet zien hoe een verstokte truidrager zich daaraan niet durft te onttrekken.

Langzaam aan verlegde Henk de aandacht naar de (zeer contre-coeur) belangrijkste man in de club, onze president. Verrassend liet hij eerst enkele aanwezigen zich uitspreken over de kwaliteiten van president Chris, die zich daarmee wellicht wat opgelaten begon te voelen. Want het hoogtepunt van de bijeenkomst was natuurlijk de traditionele nieuwjaarstoespraak van de president.

Na iedereen ("mede namens het bestuur" want al zijn woorden vallen onder dit collectief) een goed en zinvol 2012 te hebben gewenst, blijkt hij toch even

terug op het afgelopen jaar. In het bijzonder memoreert hij het overlijden van de Lions Henk Heezen en Harm Kloosterboer. Ter nagedachtenis vraagt hij iedereen te gaan staan en een moment stilte in acht te nemen. Een even mooie als indrukwekkende traditie. Vervolgens verheelt de president niet dat het afgelopen clubjaar niet eenvoudig is geweest en er soms momenten zijn



geweest die een negatieve indruk hebben nagelaten. Natuurlijk, dat is niets vergeleken met wat er in de “grote” wereld is gebeurd met een Japanse tsunami en een uitdijende Eurocrisis, maar toch...

Liever blikt de president daarom vooruit. Gelukkig is de attendance in het lopende clubjaar bemoedigend. Dat komt natuurlijk niet door zijn eigen aantreden maar wellicht wel

door de nieuwe locatie De Kruisberg. Aanvankelijk hier en daar met scepsis bekeken blijkt het in toenemende mate gelukkig heel goed te bevallen.

Als Leitmotiv heeft hij er voor gekozen te streven naar het hechter maken van de club waarbij hij gebruik maakt van het bekende “recluer pour mieux sauter”. (Waarbij het de redactie niet geheel duidelijk is waar het stapje terug uit bestaat in deze 15e eeuwse zinsnede...) Zo zijn om te beginnen de 10-minuten verhalen weer ingevoerd. “Wij vinden dit een nuttig en goed initiatief en een verrijking van de inhoud van de clubavonden”. Datzelfde geldt voor de avonden



waarop nieuwe leden hun levensverhaal presenteren, zoals onlangs Harco Kickers heeft gedaan en binnenkort Rob Harders zal doen. En ook met de mogelijke komst in de club van Willem Terpstra en Pim Vestiens zullen wij ook

onze eigen reikwijdte kunnen uitbreiden. De uitbreiding van de club met jonge leden is een continu proces dat door de ledencommissie zorgvuldig moet worden begeleid. Daarom wordt ook een jong en nieuw lid aan die commissie toegevoegd.



Hier aangekomen zou de president het liefst een pleidooi houden voor uitbreiding van de club met vrouwen en allochtonen, maar hij begrijpt wel dat dat zeker wat de eersten betreft dat een kansloze missie is...

Vervolgens laat de president de commissies de revue passeren om te concluderen dat er binnen onze club talloze

activiteiten ontplooid worden. Een tendens die verder ontwikkeld moet worden, reden waarom het bestuur bezig is met een her-inventarisatie van de verschillende commissies, anders gezegd het gestalte geven aan de wens van het bestuur om meer verantwoordelijkheid bij de leden te leggen. Niet voor niets is de president daarvoor in het Huishoudelijk Reglement van de club gedoken om de goede dingen uit het verstofte verleden weer naar boven te halen.

Zo zou bijvoorbeeld de programmacommissie weer in het leven geroepen kunnen worden. (Vroeger inderdaad een goed werkend instituut dat verdwenen is nadat Ruud Wink in zijn jaar als president een kant en klaar -sportief getint- programma presenteerde. Red)



En waarom Zou er ook geen “goede doelen”-commissie kunnen komen? Het bestuur heeft de indruk dat er teveel taken bij haar zijn komen te liggen. Wil de club meer club worden dan is spreiding en delen van verantwoordelijkheden meer dan gewenst.



Zeker omdat ook door de algemene ontwikkelingen in de maatschappij er een groter beroep op anderen moet worden gedaan, liggen er kansen voor een serviceclub als de onze om zich dienstbaar te maken. Daarvoor is invulling van het jaarthema “Jij en Ik” met als uitroep “Oeboento” een welkome uitdaging. (Overigens, Oeboentoe is een begrip uit het Bantoe. “Het gaat

over de essentie van menselijkheid. Het betekent dat we een mens zijn door andere mensen. We zijn gemaakt voor interafhankelijkheid, voor verbondenheid met anderen. Als je Oeboentoe hebt, omhels je anderen. Dan heb je compassie en ben je vrijgevig van aard. Als de wereld meer Oeboentoe zou hebben was er geen oorlog.” Aldus Desmond Tutu. Red.)

Geheel in zijn stijl eindigt de president met de nadruk te leggen op zijn beperkte rol in de club. Onder de indruk van het boek van Dick Swaab “Wij zijn ons brein”, via een (betwistbaar) citaat daarin over het belang van nature boven nurture, houdt hij ons ter overdenking voor: “Ieder brein is uniek, dus zo uniek is het niet om uniek te zijn.”

Een hartelijk applaus is zijn deel, zeker ook omdat zijn toespraak op een typisch Geurinkiaanse manier regelmatig de lachers op zijn hand kreeg. Want, of hij het nu wil of niet, daarin is Chris toch echt wel uniek.

Daarna is er ruimschoots gelegenheid om na de korte winterstop bij te praten en te genieten van een prima



verzorgd winterbuffet. Het succes van deze nieuwjaarsbijeenkomst werd misschien wel het best verwoord door een Lion die opmerkte dat er zo massaal, gezellig en ongedwongen met elkaar werd gepraat. Met dank aan de daarvoor zo geëigende ruimte en niet te vergeten de voortreffelijke bediening van het personeel.

HB

BEZOEKTIP

Als je in Amsterdam mocht komen, ga dan eens op het Rokin kijken naar het in aanbouw zijnde metrostation. Voor het publiek is een ondergronds uitkijkpunt gemaakt (ingang bij de enorme rode stalen "M") met een uniek inkijkje in de enorme bouwput van de Noord-Zuidlijn. Het station ligt op 26 meter diepte en is 270 meter lang. Boven het station komen nog 4 parkeerlagen.



Tijdens graafwerkzaamheden is - naast ontelbare (archeologische) vondsten - ook een rem-element gevonden van een Ford uit 1930 die daar destijds te water was geraakt en er ook weer werd uitgetakeld.

Veel kijkplezier.

Marnix JV

INSTALLATIE WILLEM TERPSTRA

Tijdens de Taphap van 18 januari werd Willem Terpstra geïnstalleerd als Lionslid. Een feestelijke gebeurtenis die door president Chris Geurink en co-sponsor Henk Drost op de gebruikelijke plechtige wijze werd vormgegeven.

Hieronder de foto's.



DE VERJAARDAGSKALENDER

DE AFGELOPEN MAAND

<i>4 januari 2012</i>	<i>Kees van Wingerden</i>	<i>74 jaar</i>
<i>5 januari 2012</i>	<i>Gerard Hehenkamp</i>	<i>74 jaar</i>
<i>12 januari 2012</i>	<i>Harco Kikkers</i>	<i>40 jaar</i>
<i>13 januari 2012</i>	<i>Ben Smeenk</i>	<i>52 jaar</i>
<i>3 februari 2012</i>	<i>Peter Bob Peerenboom</i>	<i>63 jaar</i>

Alsnogmaals gefeliciteerd!

DE KOMENDE MAAND

<i>9 februari 2012</i>	<i>Jan Jurriëns</i>	<i>60 jaar</i>
<i>17 februari 2012</i>	<i>Bert Lamers</i>	<i>60 jaar</i>
<i>24 februari 2012</i>	<i>Hank Drost</i>	<i>59 jaar</i>
<i>1 maart 2012</i>	<i>Marnix Jansen Venneboer</i>	<i>65 jaar</i>
<i>9 maart 2012</i>	<i>John Brands</i>	<i>55 jaar</i>
<i>12 maart 2012</i>	<i>Jan Kruit</i>	<i>77 jaar</i>

Fijne verjaardag!



Hoeraaaaauuuuwwrgggrrr

DE 10 MINUTEN VAN THEO KAMPS



Theo begint met een herinnering aan zijn vader die juist op deze 21ste december in 1953 is overleden. Aan hem dankt hij o.a. de uitspraak dat het notariaat in het teken van weldoen hoort te staan, maar ook dat het eigen baas worden daarin lang duurt.

En dat klopt ook wel. Want na functies als kandidaat te hebben vervuld in Winterswijk, Ridderkerk en Rotterdam werd hij uit een gezelschap van 17

sollicitanten in 1972 benoemd tot notaris in Doetinchem.

Gevestigd in een pand aan de Passtraat, vader van een net schoolgaand kind en voorsnog zonder inkomsten, maakt hij een start mee die niet meeviel. Het moet raar geklonken hebben dat een notarisvrouw de vraag naar het inkomen (teneinde de hoogte van het schoolgeld vast te stellen) moet antwoorden dat er (nog) geen inkomen is.

Reclame maken voor de praktijk was in die tijd uit den boze, een eenvoudige advertentie over de vestiging van het kantoor was het maximaal toegestane.

Gelukkig kon Theo wel via zijn contacten bij de Open Tafel een relatienetwerk opbouwen. Maar een lidmaatschap van de Club van 1000 bij De Graafschap werd nog steeds als te commercieel gezien en dus not done. Het wat povere begin van de praktijk leverde het eerste halfjaar een inkomen op van fl 6000, maar al snel groeide de praktijk uit tot een kantoor waar hij trots op mag zijn.

Opvallend is dat Theo één van de beste beslissingen uit zijn loopbaan noemt het aannemen van Jos Niessink als klerk op zijn kantoor. Een boerenzoon die af en toe gewoon thuis moest helpen met hooien. Maar ook een doorbijter. Want na zijn Mulo-examen is Jos niet stil blijven zitten en heeft via het volgen van een colloquium de universitaire trappen mogen bestijgen en is inmiddels ook benoemd tot notaris. Theo beschouwd Jos dan ook als een zoon van wie hij de hele notariële ontwikkeling van nabij heeft meegemaakt.

Waarschijnlijk veel leuker dan praten over zijn loopbaan vindt Theo het om ons te wijzen op een op 1 januari weer in te voeren traditie, het spelen van de Gijsbrecht van Amstel in de Amsterdamse stadsschouwburg. Van 1638 tot 1968 vrijwel zonder onderbreking opgevoerd. Hij aarzelt niet om met veel flair daaruit geheel uit het hoofd de Rei van Clarissen te citeren. Voorwaar een enorme prestatie, want het gaat hier wel om 50 versregels in het Nederlands dat wij nauwelijks meer verstaan en alleen al lezend moeite kost:

REY VAN KLAERISSEN

*O Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen,*

*Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebeden?
Zijn hoogmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.*

*Hy pooght d'onnoosle te vernielen,
Door 't moorden van onnoosle zielen,
En weckt een stad en landgeschrey,
In Bethlehem en op den acker,
En maeckt den geest van Rachel wacker.
Die waeren gaet door beemd en wey.*

*Dan na het westen, dan na'et oosten.
Wie zal die droeve moeder troosten,
Nu zy haer lieve kinders derft?*



De Gijsbrecht in 1960 met
Ramses Shaffy en Ellen Vogel

*Nu zy die ziet in 't bloed versmooren,
Aleerze naulix zijn geboren,
En zoo veel zwaerden rood geverft?*

*Zy ziet de melleck op de tippen
Van die bestorve en bleecke lippen,
Geruckt noch versch van moeders borst.*

*Zy ziet de teere traentjes hangen,
Als dauw, aen druppels op de wangen:
Zy zietze vuil van bloed bemorst.*

*De winckbraeuw deekt nu met zijn booghjes
Geloken en geen lachende ooghjes,
Die straelden tot in 't moeders hart,
Als starren, die met haer gewemel
Het aenschijn schiepen tot een' hemel,
Eer 't met een' mist betrocken werd.*

*Wie kan d'ellende en 't jammer noemen,
En tellen zoo veel jonge bloemen,
Die doen verwelckten, eerze noch
Haer frissche bladeren ontloken,
En liefelijck voor yder roken,
En 's morgens droncken 't eerste zogh?
Zoo velt de zein de korenairen.*

*Zoo schud een buy de groene blaeren,
Wanneer het stormt in 't wilde woud.*

*Wat kan de blinde staetzucht brouwen,
Wanneerze raest uit misvertrouwen!
Wat luid zoo schendigh dat haer rouwt!*

*Bedruckte Rachel, schort dit waeren:
Uw kinders sterven martelaeren,
En eerstelingen van het zaed,
Dat uit uw bloed begint te groeien.
En heerlijk tot Gods eer zal bloeien,
En door geen wreedheid en vergaet.*

Om jaloers op te worden! Zeker omdat ik hem ook wel eens hele stukken uit de "Mei" van Gorter heb horen citeren. En ik herinner mij dat hij ergens in de jaren 80 toen ik een verhaal hield over een onderwerp dat ik niet meer weet, hij mij aanvulde met het slot uit de "Max Havelaar" van Multatuli. Thuis heb ik dat toen direct opgezocht en jawel, alles klopte...

Wellicht maakt dit geweldige optreden nieuwsgierig naar dit stuk van Vondel. Een cultureel erfstuk dat je toch minstens 1x in gezien moet hebben. Welnu, op 14 februari a.s. wordt het gespeeld in Amphion.

Langdradig als in zijn oorsprong wellicht geweest is met de zangerige alexandrijnen, is het zeker niet meer, al zullen niet alle "modernisering" door iedereen even gewaardeerd worden. Zo heeft de dichter Willem Jan Otten de Rei van Clarissen wel heel vrij bewerkt.



Niet meer

*O, Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes 't licht verdraegen
Dat in uw duisternisse blinckt,
En word geviert en aengebden?*

maar

*O Kerstnacht, het is nu
het uur van bevallen,
uw mama, Maria,
is vol van ontsluiting.*

Dat zal dan vast even wennen zijn, maar het hemelse gerecht is gelukkig geheel in tact gebleven, net zo als de oprechter trouw nog steeds "twee zielen gloende aen een gesmeed" oplevert.

Nieuwsgierig ben ik er wel naar, de kaartjes liggen al in huis.

HB

BESLOBBERING

Het stond er zo maar, zonder enige aanleiding: "Ik treed (even?) terug als uw wijnscribent en drink een heerlijk pilsje op Uw aller gezondheid!". En dat nog maar kort nadat ik in een eerder bulletin schreef dat ik vroeger heel geïnteresseerd in wijn was maar tegenwoordig maar wat aanslobber...

Dat laatste begon weer wat te veranderen misschien wel onder invloed van de wijnmijmeringen die Henk ons een aantal maanden liet delen. Makkelijk leesbaar, met eens soms ironische ondertoon, droge humor en best wel informatief ook. Het kan toch niet zo zijn dat ons dat ineens onthouden wordt, zeker niet omdat de mijmeringen door heel veel lezers gewaardeerd worden.

Ik wil niet zeggen dat er nu een groot wijngat ontstaan is, maar het is toch wel heel vervelend om terug te moeten vallen op de rubriek "'n goed glas" van topvinoloog Cees van Casteren in De Gelderlander. Want wat moet ik met een proefnotitie die ik op 5 januari lees over de Plateawijn waarin ik lees: "paarsrode, intense kleur, met tranencircus en vanillierijke geurstart, gerookte eikimpresies naast rijpe bessen en pruimen. Ook wat fume in de smaak, met daarna pruimencompote, rijpe kers en blauwe bes, zoete ceder en dropjes. Kruidige tannine in de finale. Nog veel reserve." Helaas of gelukkig is deze wijn niet direct in Doetinchem verkrijgbaar want wat moet je er mee? Je gaat je als wijnkenner toch al snel een "loser" voelen als je ook in het tweede glas de ceder en de dropjes mist...

"Na ruim 1 jaar mijmeren over wijn lijkt de tijd gekomen even pas op de plaats te maken". Wij kunnen ons dat wel voorstellen maar denken ook dat je alle sorteerwerkzaamheden van je wijnvoorraad tijdens de feestdagen wel hebt afgerond. Je hebt er wel Goethe en Schopenhauer bijgehaald om je te verontschuldigen, maar je hebt dan toch over het hoofd gezien de uitspraak



van diezelfde Goethe: "Het leven zorgt ervoor dat er zorgen zijn. En de zorgen verdrijven, dat doet de wijn." Of, misschien nog overtuigender de uitspraak van de Franse journalist Henri Jeanson: "Hartsaangelegenheden en wijn gaan goed samen. Wie zijn glas ledigt, vult zijn hart."

Je bent ontegenzeggelijk dus de meest geschikte man om ons zorgeloos van de wijn te laten genieten! En daarom ben je ons toch zeker nog een tijd verplicht met je smakelijk gemijmer ons een ontslobberingskuur voor te zetten.

Neem nog een pilsje, vooruit, dat zij je gegund, maar dan gewoon weer aan de mijmerij...

Een redacteur.

COMMISSIES 2011-2012

● **Activiteiten**

Marnix Jansen Venneboer, voorzitter
Herman van den Broek, vice-voorzitter
 Toon Gasseling
 Hans Kietselaer
 Jan Loggers
 Kees van Wingerden

● **Bulletin & ICT**

Henk Breuker, voorzitter
 Henk Drost, photo-officer 1
 Henk Dijk
 Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2
 Han Meibergen, content officer
 Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & Puzzle
 Theo Soontiëns, bulletin

● **Interservice**

Toon Gasseling
 Bert Lamers

● **Jeugd**

Tom Jacobs, voorzitter
Henk Dijk, vice-voorzitter
Gerard Roelofsen, vice-voorzitter

● **Jumelage**

Jan van Iersel, voorzitter
 Henk Drost
 Marnix Jansen Venneboer
 Jan Kruit
 Han Meibergen

● **Kascontrole**

Hans Kietselaer
 Henk Drost

● **Leden**

Martin Liefcrink, voorzitter
 John Brands
 Kees van Steenbergen
 Harco Kikkers

● **Tail Twisters**

Henk Dijk
 Jan Jurriëns

● **We Serve**

Ruud Wink, voorzitter
 Jan van Iersel, secretaris
 Koos Kuiper
 Jos Niesink
 Ben Smeenk
 Kees van Steenbergen

● **Privileged Members**

Rien ter Brugge
 Hans Bruyn
 Wim Frommé
 Arnold van der Goot
 Theo Kamps
 Henk Kets
 Jan Kruit
 Toon van Oudheusden
 Jan Thijsen
 Koos Witkop

● **Members at Large**

Gerard Hehenkamp

■ **WE SERVE - Zorg**

Aart van Silfhout, voorzitter
 Rien ter Brugge PM
 Henk Drost
 Wim Frommé PM
 Jan van Iersel
 Theo Kamps PM
 Jan Kruit PM
 Bart van der Laan
 Martin Liefcrink
 Jan Loggers
 Hans de Vries
 Kees van Wingerden

■ **Betrokken Doetinchem**

Toon Gasseling
 Bert Lamers

AGENDA 2011-2012

- 7 september 2011 18.00 uur *Start seizoen "De Kelder"* 
- 21 september 18:00 uur *Taphap (10 minuten Herman v.d. Boek)*
- 5 oktober 2011 20.00 uur *Kees van Wingerden; zijn verhaal*
- 19 oktober 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Henk Breuker)*
- 2 november 2011 20.00 uur *Mr. P. Noppen, strafrechtadvocaat*
- 9 November 2011 09.00 uur *Bezoek Rechtbank Zutphen - max 25 pers (ovb)*
- 16 november 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Koos Witkop)*
- 30 november 2011 18.00 uur *Taphap in Borghuis (5^e Woensdag)* 
- 7 december 2011 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 december 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Theo Kamps)*
- 7 januari 2012 16.00 uur *Nieuwjaarsbijeenkomst in De Kruisberg* 
- 18 januari 2012 18:00 uur *Taphap (10 minuten nieuw lid)*
- 1 februari 2012 20.00 uur *W. Dekker, ex-wethouder, raadslid gemeente Ede*
- 15 februari 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Wim Frommé)*
- 1 maart 2012 19.30 uur *Benefietconcert Dorsten* 
- 7 maart 2012 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 maart 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Arnold v.d. Goot)*
- 4 april 2012 20.00 uur *Moskee & Turks Cultureel Centrum*
- 18 april 2012 18.00 uur *Taphap (10 min Marnix Jansen Venneboer)*
- 2 mei 2012 20.00 uur *Vrije avond - Event. Verhalen over de oorlog*
- 16 Mei 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Hans Bruyn)*
- 26 mei 2012 13.45 uur *Uitstapje met Dorsten naar Oosterbeek* 
- 6 juni 2012 20.00 uur *Bezoek bij leden thuis (4 à 5 personen)*
- 20 juni 2012 18.00 uur *Bestuursoverdracht* 
- 29 juni 2012 19.00 uur *Sommerfest Dorsten* 
-