

BESTUUR

President : Chris Geurink
Oud President : John Brands
1^e Vice President : Bart van der Laan
2^e Vice President : Theo Soontiëns
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Bart Jaap Pull ter Gunne
Bankrekening : Rabobank: 15.75.77.066

SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : <https://lolas.lions.nl/logon>

BIJENKOMSTEN

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met 

Plaats : Bistro de Kruisberg
Kruisbergseweg 172
7009 BT Doetinchem

Telefoon : 0314 - 324123
E-mail : info@dekruisberg.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd via de site afmelden**
- Bij verhindering voor de taphap **altijd** uiterlijk dinsdag vóór 20.00 uur **via de site afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat December 2011.	4
Verslag clubavond 7 december.	5
Van uierontsteking tot slachtbank.	7
De 10 minuten van Koos Witkop.	12
De Verjaardagskalender.	14
De Borghuistaphap.	15
Wijnreizigers.	17
Toronto, Baby!	18
Zorg.	20
Wijnmijmeringen.	21
Commissies 2011-2012.	22
Agenda 2011-2012.	23



PRES(S)PRAAT DECEMBER 2011



Beste Lions,

Hier de laatste presspraat van dit jaar.

Wederom werd ik er door overvallen

Deze keer zal ik het kort houden.

De komende kerstdagen zijn voor de meesten een feest

Maar voor anderen soms moeizame dagen

Ook de dagen rond de jaarwisseling

Laten we aandacht geven aan hen die aandacht behoeven

Zowel binnen als buiten de club

Want ik wens, mede namens het bestuur

iedereen goede **feestdagen** en een mooi uiteinde.

Chris Geurink



VERSLAG CLUBAVOND 7 DECEMBER

Deze avond starten we met het vergader gedeelte. Na de pauze zal Harco Kikkers iets over zichzelf vertellen.

Na een welgemeend welkom aan de vele aanwezige leden (32 welgeteld) geeft de secretaris een overzicht van de ingekomen stukken. Een lange lijst met veel aanvragen voor ondersteuning. De voedselbank bedankt ons voor onze aanwezigheid bij de opening van het nieuwe pand. Met Alzheimer Nederland is enige correspondentie geweest over hun aanvraag voor ondersteuning van het plaatselijke café. Het bestuur heeft besloten 250 euro te doneren, waarmee de vergadering van harte instemt.

Vervolgens worden drie jubilarissen gehuldigd. In de eerste plaats memoreert John Brands als oud-president de vele verdiensten van onze huidige president Chris Geurink. Hij is nu 20 jaar lid, vroeger onder andere secretaris geweest, maar de meest recente herinnering is toch die aan zijn nauwelijks te evenaren interventies als taitwister.

Daarna huldigt Chris zelf Henk Breuker



en Jan van Iersel, beiden al 30 jaar lid van onze club.

De mededelingen vanuit het bestuur gaan over de laatste taphap van het jaar (21 december) waar Theo Kamps iets over zichzelf zal vertellen, de nieuwjaarsreceptie op 7 januari (opgave vóór 16 december via de site!) en de winteractie in februari



- * **De activiteitencommissie** doet bij monde van Marnix een oproep om massaal aanwezig te zijn op 11 en 25 februari a.s. We gaan hout kappen bij Arnold. Iedereen wordt verwacht de handjes uit de mouwen te steken.
- * **Jumelage:** eind mei is er het uitje met Dorsten. Daarmee komt de bijeenkomst samen met papillons op de laatste woensdag van mei te vervallen.
- * **Jeugdcommissie:** Een kleinzoon van Jan Kruit heeft zich opgegeven voor de uitwisseling. De commissie is nog op zoek naar een jeugdige met 'sociale indicatie'. De vergadering stemt er mee in dat eventuele kosten op dat moment door de club worden gedragen.
- * **De WeServe-commissie** is zich in overleg met Bert Lamers aan het beraden over de toekomst van 'Betrokken Doetinchem'. Een deel van het initiatief (de kennisbank) is meer professioneel overgenomen door 'De Doetinchemse Uitdaging'. Er ontstaat een levendige discussie omdat BD toch uit onze koker kwam en meerdere leden zich daarvoor hard hebben ingespannen. Diverse leden zijn nog steeds betrokken bij Betrokken Doetinchem, waaronder John Brands als penningmeester. Terugkoppeling van de discussie zal plaatsvinden in het geplande voorzittersoverleg van 18 januari a.s.
- * **De commissie Zorg** draait goed, maar heeft behoefte aan versterking. Aart zal een oproep in het bulletin plaatsen. Wie meldt zich?
- * **De onderwijscommissie** is in overleg met het Metzocollege over een project rond 'het chronisch zieke kind'. Er is een lesprogramma ontwikkeld en binnenkort kunnen wij, als leden, vogelhuisjes bestellen. Meer nieuws volgt. Op termijn denkt de commissie ook aan fondsenwerving ten aanzien van de stichting 'Sailing Kids'.

In de rondvraag

- * benadrukt Han het belang van de website, hetgeen door het bestuur wordt onderschreven. Het is een prima manier om actuele informatie te verspreiden.
- * Hans Kietselaer verzoekt iedereen die nog wijn heeft staan dit vooral vóór het weekend af te halen. Daarna is hij met vakantie. De

voorzitter bedankt de commissie hartelijk voor deze toch elk jaar weer geslaagde actie.

- * Bart-Jaap roept alle leden op om de bestelde wijn maar ook het lidmaatschap op tijd te betalen. "Betaalde wijn smaakt aanmerkelijk beter dan onbetaalde" meent onze penningmeester.
- * In het kader van de ledezenorg kan worden gemeld dat Jan Kruit onlangs is opgenomen. In een rondzendbrief zal hier aandacht aan worden besteed. Het zou leuk zijn om iets van ons te laten horen. Bellen kan makkelijk, bezoeken mag vanzelfsprekend ook. Meer informatie staat op de website.

Precies om 21.00 uur starten wij met de pauze waarin de nodige (gratis) consumpties kunnen worden genuttigd, met dank aan de 3 jubilarissen.

VAN UIERONTSTEKING TOT SLACHTBANK

Het leven van Harco Kikkers



“Het is voor mij de eerste keer dat ik zo iets doe en ook een enorme uitdaging”, zo begint Harco Kikkers zijn verhaal waarin hij zijn levensloop zal schilderen.

Hij is in de club nog maar een “jonkie” van 39 jaar, alhoewel hij de volgende maand al een 40er wordt en woont sinds een paar jaar zeer tot tevredenheid op (of is het aan?) de IJsseltuinen, een recht dat hem ooit door loting in onze eigen “De Kruisberg” is toegefallen. Samen met zijn vrouw Marieke van Iersel (“vandaar dat ik hier nu ben...”) en hun drie kinderen. Uiterekend deze dag is hij 9 jaar getrouwd, hetgeen hij gisteren vierde

om vandaag hier te kunnen zijn.... Een toestemming die hij kreeg, mits hij wel een familieportret in zijn presentatie opnam.

Harco is geboren in Assen en is enig kind gebleven. Soms vond hij dat wel jammer, maar aan de andere kant heeft het wel een extra band met zijn ouders opgeleverd. In het gezin bestond een grote onderlinge betrokkenheid, iets wat tot de dag van vandaag in stand is gebleven.

Zijn vader was docent Engels in het voortgezet onderwijs en moeder was naast huismoeder ook op verschillende terreinen actief. Zo was zij geruime tijd organiste.

Op zijn middelbare school krijg Harco les van zijn vader wat hem toch een beetje in een bijzondere positie bracht. Hetgeen overigens niet de reden is geweest dat hij een jaartje langer over het VWO heeft gedaan...

Na het eindexamen wilde Harco diergeneeskunde gaan studeren, doch de numerus fixus stond dat in de weg. Het werd een jaar biologie. Een jaar later was hij bij de loting gelukkiger en kon hij alsnog zijn favoriete studie beginnen. Zijn biologiejaartje had hem inmiddels geen windeieren gelegd, want hij kon in zijn eerste jaar diergeneeskunde terugvallen op een prettig aantal vrijstellingen. Tijdens zijn studie waren het niet alleen de boeken die open gingen, ook op andere terreinen was hij actief. Hij heeft goede herinneringen aan de tijd dat hij deel uitmaakte van de feestcommissie...

De studie verloopt voorspoedig. Na 4 jaar behaalt hij zijn doctoraal en 2 jaar later zijn postdoc. Daarna staan de co-schappen te wachten, maar door het roulersysteem moet hij daarvoor geduld opbrengen. Om de tijd te doden vertrekt hij naar Hongarije om in de buurt van Boedapest onderzoek te doen op een runderbedrijf, waar 1200 beesten rondlopen. Hij schrijft in die tijd zijn scriptie en verzorgt zelfs 2 publicaties in Hongaarse tijdschriften. Het was een



tijd waarin de naweën van de communistische periode nog voelbaar waren. Marktwerking en eigen verantwoordelijkheid waren nog geen gemeengoed geworden. Het onderzoek ging overigens over het lig-gedrag van koeien en



het risico van uierontsteking. Zo'n onderzoek begint natuurlijk met een idee, uitmondend in een hypothese ("Koeien die veel op rechts liggen, zullen waarschijnlijk aan die kant van de uier ontstekingen ontwikkelen"). Maar hoe er ook onderzocht werd, er bleek geen verband tussen beide te bestaan. Hetgeen vanzelfsprekend niet betekent dat het onderzoek daarmee invalide was geworden...

Na 2 jaar verdere studie is hij volledig afgestudeerd op het terrein van landbouwhuisdieren. Een vakantie zat er niet in want al na 1 week treed hij in dienst van een 2-mans maatschap in Elburg. Om al vrij snel in de gaten te krijgen dat de beide maten de nodige ruzie met elkaar hadden met als gevolg dat Harco de praktijk draaiende moest zien te houden en daarbij in een sandwichsituatie zat. Weg dus, om vervolgens neer te strijken in Westendorp waar hij terecht kwam in de praktijk van een vee-verloskundige. Zo'n praktijk heeft het niet echt gemakkelijk want enige *jalousie de metier* is bij de concurrerende "echte" praktijken niet vreemd. Immers de eigenaar is geen echte dierenarts... En dat levert ook veel toezicht op en voelbare botsing van verschillende belangen. Vandaar de overstap naar de waarneming van een praktijk in Spijk, gevolgd door de overstap naar een fusiepraktijk in Apeldoorn, waar na een jaar blijkt dat er te weinig werk was. Een vervolgstap werd een volgende fusiepraktijk, ditmaal in Doesburg, waar hij met bijzonder veel plezier heeft gewerkt. Hij heeft daar hoogwaardig kunnen functioneren en bijvoorbeeld op het gebied van operaties interessante dingen kunnen doen.

Op dit punt aangekomen verhaalt Harco over het voornemen om de dierenartspraktijk los te koppelen van de apothekers bezigheden, hetgeen hij

een onverstandig idee vindt. Ongeveer de helft van de praktijkomzet komt uit medicijnen. De praktische dienstverlening wordt zodoende deels betaald door de apotheekafdeling. Ontkoppeling hiervan zal zeker nadelige gevolgen hebben voor het dierenwelzijn.

In Doesburg is een commerciële insteek niet door gegaan. Daarbij heeft de suïcide van een collega een diepe indruk op Harco gemaakt, en toen hij terloops in aanraking kwam met de V(oedsel) en W(aren) A(utoriteit) besloot hij zijn loopbaan in deze richting voort te zetten. Uiteraard vergde dat een aanvullende opleiding waarna hij zich nu een "officiële dierenarts" mag noemen.

Harco is bevoegd om te certificeren, hij oefent controles uit op transporten, bewaakt de kwaliteit, controleert de export en houdt toezicht op het dierenwelzijn.

De missie van de VWA luidt o.a.:
'De VWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving.'



Bedacht moet worden dat het jaarlijks gaat om miljoenen transportbewegingen, waardoor een waterdichte controle wel moeilijk blijft. (Nooit geweten dat er in Nederland even veel vleesvarkens rondlopen als er mensen zijn...)

De hoofdtaak van Harco valt onder het Team Toezicht Levend Vee. Dat toezicht nodig is blijkt wel uit de toestanden die kunnen ontstaan als er besmettelijke ziektes uitbreken. De belangen en risico's zijn groot.

Vaccinatie kan een goede remedie zijn, maar belemmert wel de export. Het zou verstandig zijn als in Europees verband er uniforme regels zouden gelden. Nu komt overbezorgdheid naast dramatische verwaarlozing nog te vaak voor. De regels in

Oost-Europese landen zijn in dit opzicht nauwelijks te vergelijken met de normen die in het Westen worden gehanteerd.

Harco laat een paar voorbeelden zien van ongewenste situaties. Een paardenmarkt kan heel leuk zijn en soms een toeristische attractie, maar daarachter schuilt vaak een keiharde handel en zijn de omstandigheden soms regelrecht in strijd met het dierenwelzijn. Uit een ander voorbeeld wordt duidelijk dat zich ook tijdens transporten ontoelaatbare situaties kunnen voordoen die een schrijnende minachting voor het dierenwelzijn zijn.

Dierenwelzijn en economische belangen kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Gelukkig heeft Harco in dat opzicht nog nooit met geweld te maken gehad. Of dat altijd zo blijft weet je natuurlijk nooit, maar hij is er op getraind en bezit dus ongetwijfeld fysieke vaardigheden die hij nooit hoopt toe te passen.

Als "uitsmijter" laat Harco een tweetal films zien waarin het verschil zichtbaar wordt tussen normaal en ritueel slachten. Uiteraard een actueel en boeiend onderwerp.

Bloederig is het in beide gevallen. Op de normale manier wordt een koe middels een verdoving weggemaakt. "Hij heeft hem prachtig geraakt" zei Harco toen een koe als een blok omver viel, nadat hem een shot tussen de hoorns was gegeven. Bij het rituele en dus onverdoofde slachten is het aan de voorsnijder (een mooi Bijbels begrip) om zo snel mogelijk de keel door te snijden waarna het bloed heel snel en het leven iets minder snel uit de koe verdwijnt.

Een bloederig eind aan een boeiend verhaal over een wereld waar wij niet zo veel van weten.

**HB**

DE 10 MINUTEN VAN KOOS WITKOP



“Meneer Alzheimer is niet mijn naaste buur, maar woont wel in mijn straat”. Een wel heel aardig statement aan het begin van zijn verhaal dat aantoont dat er met ons oudste lid helemaal niets mis is. Om vervolgens te verhalen dat hij zo ongeveer alle clubleden heeft zien komen en het daarom wellicht goed is een inblik te geven in zijn leven.



In 1939 heeft Koos eindexamen gedaan op de HBS in Ter Apel. (Wat een toeval, ook onze andere Koos komt uit TA.) Europa was al in rep en roer en oorlogsgevaar dreigde. Even kwam de mogelijkheid in zicht om in september '39 de officiersopleiding te volgen, maar dat zou uitmonden in een nieuwe oproep in mei 1940. Het werd evenwel een studie weg- en waterbouw aan de HTS in Groningen. Maar de oorlogsomstandigheden noopten tot een onderduik: “als ik niks deed ging het goed”. Uiteindelijk kwam Koos terecht in een onderduik in de Noordoostpolder waar hij greppels moest graven in een bont gezelschap van andere onderduikers zoals architecten, kunstenaars, notarissen en zeelieden. Na de oorlog vond Koos in diezelfde polder werk en trouwde daar ook met zijn Bep. Woonruimte was beperkt: een woonwagen die door hen eufemistisch als een salonwagen werd betiteld.

Uiteindelijk is Koos in de Achterhoek terecht gekomen waar hij tot 1966 heel veel wegenwerken tot stand heeft gebracht. Overigens niet onafgebroken want rugklachten zorgden ervoor dat hij 2 jaar het bed heeft moeten houden.

Aansluitend is hij gaan werken als Chef Uitvoering Wegen in het rivierengebied, een verhuizing “van zand naar klei”. Hij werkte daar tot 1980 om vervolgens tot zijn pensionering in 1986 Chef Uitvoering van de provincie Gelderland te zijn. Dat betekent dat Koos inmiddels al 25 jaar van zijn

pensioen geniet! En we moeten vooral niet denken dat hij sindsdien in een zwart gat gevallen is. Hij is altijd op diverse fronten actief geweest o.a. als secretaris van het Rode Kruis. Bekend is ook zijn passie voor houtbewerken. Hoogtepunt daarin misschien wel de [Rietveldstoel](#) die hij Jan van Iersel heeft leren maken.

Koos en Bep hebben altijd veel samen gedaan en doen dat nog steeds. (Het is altijd leuk om beiden bij Albert Heijn tegen te komen. Opvallend vaak lopen zij daar dan rond met een meer dan goed gevulde winkelwagen, waarin veel meer zit dan een echtpaar op leeftijd nodig heeft. Steevast is dan het antwoord dat het weekend de kinderen en kleinkinderen komen. Gezien de frequentie van het AH bezoek doen die dat vaak en graag, hetgeen niemand zal verwonderen.)

Jammer genoeg hebben Koos en Bep ook veel met ziekte te maken gehad. Kenmerkend is zijn opmerking dat zij het desondanks aardig redden en nog steeds van het leven weten te genieten. Zij tellen en koesteren hun zegeningen en dat zijn er vele. En Koos rekent daar ook veel Lionsleden bij.

Het was een indrukwekkend inkijkje in een lang en bewogen leven dat meer dan terecht met een luid applaus werd beloond.

HB

NAGEKOMEN POST



Op de bijeenkomst van 2 november was strafrechtadvocaat Paul Noppen onze gast. De foto die bij het artikel geplaatst had moeten worden bereikte ons iets te laat. Vandaar alsnog dit plaatje, waarop president Chris Geurink Paul bedankt voor zijn boeiende verhaal.

DE VERJAARDAGSKALENDER



DE AFGELOPEN MAAND

<i>2 december 2011</i>	<i>Koos Kuiper</i>	<i>59 jaar</i>
<i>11 december 2011</i>	<i>Martin Liefink</i>	<i>66 jaar</i>
<i>14 december 2011</i>	<i>Chris Geurink</i>	<i>58 jaar</i>
<i>23 december 2011</i>	<i>Ruud Wink</i>	<i>63 jaar</i>

Alsnogmaals gefeliciteerd!

DE KOMENDE MAAND

<i>4 januari 2012</i>	<i>Kees van Wingerden</i>	<i>74 jaar</i>
<i>5 januari 2012</i>	<i>Gerard Hehenkamp</i>	<i>74 jaar</i>
<i>12 januari 2012</i>	<i>Harco Kikkers</i>	<i>40 jaar</i>
<i>13 januari 2012</i>	<i>Ben Smeenk</i>	<i>52 jaar</i>

We wensen jullie een fijne verjaardag!



DE BORGHUISTAPHAP

Voor de eerste keer hielden wij de traditionele taphap met Papillons in het nieuwe onderkomen van het Borghuis. Voor de één een hernieuwde kennismaking, voor de ander een eerste bezoek. Vooral voor de laatsten was het een bijzondere ervaring. Een grote verrassing was de enorme ruimte en schitterende inrichting die de stijl van Het Oude Postkantoor tot zijn recht doet komen.

Uiteraard opende de president op zijn karakteristieke wijze de avond met een welkomstwoord waarna Sabine Elfers nog eens gloedvol uitlegde waarom alle medewerkers zo heel gelukkig zijn met de nieuwe behuizing. Alles is groter, er is een eigen omkleedruimte

voor de medewerkers, een klein kantoorje en de ruime opzet maakt het ook veel gemakkelijker voor de medewerkers om hun gasten goed van dienst te kunnen zijn.

Verrassend was dat een aantal van die medewerkers voor ons het nieuwe Borghuislied ten gehore brachten. Ik had er nog nooit van gehoord en kan niet anders zeggen dat het lied



inderdaad helemaal op het bijzondere van het Borghuis is toegesneden:

Couplet:

*Ooit bedacht voor ieder mens
Gedachten van, een droom, een wens,
Dit is een huis gemaakt voor iedereen
Een plek waar je nog wordt gekend
En waar je zijn mag wie je bent
Een huis gemaakt voor iedereen
Met alle vrienden om ons heen*





Refrein:

*Welkom in het Borghuis
Fijn dat je er bent
Wees welkom in het Borghuis
Waar je nog wordt gekend
Huis van lekker eten
fijne mensen en gezelligheid
Geeft je een goed gevoel van thuis
Welkom in het Borghuis*

Couplet:

*Met passie en verlangen
Vol idealen, onbevangen
Grote steden rijzen steen voor steen
De sfeer, het eten, de muziek
Dat maakt ons huis wel heel uniek
Een huis gemaakt voor iedereen
Met alle vrienden om ons heen*

*Doetinchem heeft ons gegeven
Een monument dat weer gaat leven
Welkom in het Borghuis
Welkom in het Borghuis*

Refrein:

*Een huis gemaakt voor iedereen
Met alle vrienden om ons heen
De plek waar je nog wordt gekend
En zijn mag wie je bent.
Huis van lekker eten
fijne mensen en gezelligheid
Geeft je een gevoel van thuis!
Welkom in het Borghuis.*

Dit prachtige lied staat op de cd die is gemaakt door Het Borghuis Collectief en is voor 15 euro ter plaatse te koop. Naast dit lied staan er tien andere nummers op die zeer de moeite waard zijn. Kopen dus! Een goed idee voor een kerstcadeautje? En je steunt er natuurlijk ook Het Borghuis mee... Bijna als gewoonlijk waren de buffetten overheerlijk en de sfeer prima. Wat is

het toch bijzonder om in deze omgeving te verkeren met zulke speciale medewerkers die enorm hun best doen, daarbij liefdevol bijgestaan door vrijwilligers! En gewoon weer eens ruim de tijd hebben om hier en daar bij te praten. Opvallend daarbij dat de president zich niet liet weerhouden om dat vooral met de Papillons te doen. En hij deed dat met een zichtbaar genoegen.



Het enige minpuntje van deze taphap was misschien dat de belangstelling wat aan de magere kant was. Jammer, ook en vooral omdat het eigenlijk maar heel weinig voorkomt dat er een 5e woensdag in een maand is. Dat zal met de nieuwjaarsbijeenkomst vast wel beter zijn.

HB

WIJNREIZIGERS



Vorige maand togen enige Lions welgemoed richting Limburg om voor de rest wijn op te halen. Bijgaande foto geeft een goed beeld van hun ontberingen.

Heren, hartelijk dank voor uw onzelfzuchtige inzet voor een van onze meest geslaagde fondsenwervingsacties!!

TORONTO, BABY!



Wanneer je, zoals ik, je hele leven in de Achterhoek theater maakt met kinderen, is dat heel bevredigend, maar niet bijster goed voor je CV of je gevoel van eigenwaarde.

Niet dat je als een gefrustreerde kip rondloopt op zoek naar de uitgang van de ren, maar er is een permanent bewustzijn dat je je niet te veel moet “verbeelden”. En dat in de Achterhoekse betekenis van het woord. Heel gek, van de weeromstuit denk je dan ook dat het niveau waarop je je werkt doet, in vergelijking met dat in andere landsdelen, waarschijnlijk niet zo hoog zal zijn. Je kloddert maar wat aan. Het echte talent, zo denk je dan, dat zit toch in het westen.

Ach ja, ik weet wel, als ik dit tegen een architect of een chirurg in de Achterhoek zeg, dan zeggen zij meteen: “Ben je mal jongen, wat jij doet is hartstikke belangrijk en goed.

Maar ja, dan denk ik weer: “Jij loopt ook alleen maar tuinhuisjes en dakkapellen te tekenen of een blindedarmpje te doen. De echte architecten zitten in Rotterdam en de echte chirurgen in Nijmegen.” Dat is niet zo maar, heel raar, zo denken we in de Achterhoek. Zo dacht ik. Tot mijn reis naar Toronto afgelopen maand.

Het was niet zo maar een vakantietripje. De bedoeling was om me in die stad op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op het gebied van jeugdtheater en ik had een aantal adressen om voorstellingen te gaan zien en jeugdtheatermakers te spreken. Op dinsdag had ik een afspraak met het [Young People's Theater](#) op 165 Frontstreet. Isaac, een pr-medewerker zou me rondleiden. Indrukwekkend gebouw, compleet theaterproductiebedrijf met decorbouwafdeling, kostuumatelier, 5 dagen per week 2 voorstellingen voor scholieren en in de weekenden vrije voorstellingen. De acteurs geven ook les aan kinderen en jongeren. Een slimme combinatie van functies.

Isaac stelde me op elke afdeling voor aan iedereen die daar aan het werk was en het was zo opvallend hoe hartelijk en open iedereen was en nieuwsgierig naar wat ik in Nederland deed. En ik hoorde mezelf alweer zeggen dat het niet zoveel voorstelde en dat ik werkte in “the eastern part” ver weg van



Amsterdam en ik dacht: "wat een looser ben ik toch!" Terwijl ik mijn werk zat af te doen waren zij enthousiast en herkenden wat ik vertelde. Op mijn beurt was daar ook niets dat ik niet kende of waarover ik niet kon meepraten.

Aan het einde van de twee uur durende rondgang ontmoette ik Greg Thomas, en Greg was meteen helder: "Kom donderdag met me mee, als je wilt." Greg zou naar een achterbuurt van Toronto gaan om daar te werken met een groep jongeren die over hun bestaan daar een voorstelling aan het maken was.

De achterbuurt bleek te bestaan uit vooral torenhoge flatgebouwen waar 60.000 mensen in bleken te wonen. Ik was iets eerder in het kleine bibliotheekje zodat ik even kon rondkijken. In niets -dan de voertaal- verschilde het bibliotheekje van onze bibliotheek in Terborg. Klein, gezellig, veel kinderen en smiespelende tieners rondom de computers.

Een half uurtje later druppelden de jongeren binnen: groter en zwarter dan alle jongeren die ik in de Achterhoek kende. En, naar later bleek, met ervaringen waar Achterhoekse jongeren -hopelijk- hun hele leven niet aan toe zullen komen. Maar desondanks waren de jongeren even open en hartelijk en geïnteresseerd als de mensen die

ik de hele week in Toronto al tegenkwam. Een volksaard die me zeer beviel.

Greg nam het woord en binnen no time waren we aan het werk. Persoonlijke verhalen omzetten in scènes. En scènes achter elkaar zetten tot een verhaal. Spelen, selecteren, kiezen, discussiëren, zingen, rappen, teksten schrijven.

Voor ik er erg in had zat ik, in het

engels, met jongeren uit een wereldstad te werken alsof het mijn eigen Achterhoekse lieverdjes waren.

En tot mijn stomme verbazing, waren ze blij met mijn aanwijzingen, kwamen ze vooruit met hun spel en hun verhaal. En na 4 uur werken zat ik te glimmen van trots. Hier zat hij dan, het dramadocentje uit Silvolde, met 14 jongeren in Toronto theater te maken. En het werkte!





ZORG

Vrijwilligerswerk in de zorg is cruciaal voor de bewoners in Den Ooiman en natuurlijk ook op meerdere plaatsen.

Als Lions hebben wij gekozen voor de bewoners in Den Ooiman, hetgeen goed verloopt. Voornamelijk besteden wij onze zorg op de psychogeriatrische afdeling (o.a. alzheimer). Deze bewoners hebben veel zorg nodig en voor hen is mantelzorg bittere noodzaak, temeer daar de overheid steeds meer moet bezuinigen op de zorg.

De werkzaamheden bestaan uit bewoners ophalen van de afdeling om hen te brengen naar de ontspanningsruimte en ze daar een gezellige middag of avond te bezorgen.

Verder voorzien wij de bewoners van een hapje en drankje. Erg geliefd is het advocaatje met slagroom, als Lions kunnen wij genieten van de tevredenheid van de bewoners. In de maand december helpen wij 4 keer. Als voorbeeld van zulke activiteiten kun je noemen een playbackshow, een optreden van een koor, of een zanger (Harald) en tot slot een oliebollenbal!

Om in 2012 ook hiermee door te kunnen gaan, hebben wij dringend wat aanvulling van Lions nodig. Papillons zijn natuurlijk ook van harte welkom. Helaas zijn er Lions die om gezondheids- en andere redenen op dit moment niet kunnen worden ingeroosterd. Er is in de vergadering geopperd om er een clubgebeuren van te maken, hoewel ik het al als een clubgebeuren zie.

Graag stel ik mijn e-mail ter beschikking om je aan te melden voor de zorg. Geef je bij mij op en geef aan of je de middag of de avond het beste uitkomt. Natuurlijk is de middag én de avond is ook prima!

Laten wij er met ons allen, ook in 2012, in de zorg een groot succes van maken! Het is niet voor ons, maar de bewoners die hulp nodig hebben. Ik twijfel er niet aan dat het ons lukt om hiermee door te gaan.

Bij voorbaat mijn dank namens te bewoners.

Aart van Silfhout

e-mail: aartsil@planet.nl

De tijden: 's middags van 14.15 - 17.00 uur

's avonds van 18.30 - 21.00 uur

WIJNMIJMERINGEN

Na ruim 1 jaar mijmeren over wijn lijkt **de tijd** gekomen even pas op **de plaats** te maken.

De inkt raakt op, het glas leeg. Even weer gelegenheid nemen de flessen op het **wijnrek** te sorteren. De **Bordeaux** en de **Bourgognes** bij elkaar. De **Riesling** uit de Elzas scheiden van **het witte goud** uit de Bourgogne, de **Meursault**, de **Chassagne Montrachet**. En vooral mijmeren over al het geestrijke vocht dat Italië ons te bieden heeft. De **Brunello's** en de **Barolo's** nog eens verlekkerd bekijken en de flessen door de vingers laten gaan en op de plank boven de Franse wijnen sorteren.

Wat zal die **Amarone** heerlijk smaken op maandagavond na een **weekenddienst**. Weer tijd hebben voor **verdieping**. Bestuderen van de talloze reacties op mijn wijnschrijfsels... Tijd voor nieuwe reizen naar **opwindende wijnbestemmingen**. In gedachte de **smaak** op de tong ervaren van de zes **amuses** bij **Beluga**. En de herinnering aan die fantastische witte wijn daarbij uit Oostenrijk, waarvan ik de naam **helaas vergeten** ben.

U merkt, de **fantasie** gaat met mij aan de haal. Toch maar **een glaasje wijn minder** de volgende keer? Maar ik moet nog zoveel proeven. **In der Beschränkung zeigt sich der Meister**. Ook nu heeft **Goethe** weer gelijk. Ook hier. Volgens **Schopenhauer** maakt alle beperking gelukkig, alle Beschränkung beglückt. Ik denk toch dat ik het hier **niet helemaal mee eens** ga zijn.

Ik treed (even?) terug als Uw wijnscribent en drink een **heerlijk pilsje** op Uw aller gezondheid!

Henk Dorst



Henk, hartelijk bedankt! Het was niet weinig wijngig wat je ons een jaar lang bracht!

COMMISSIES 2011-2012

● **Activiteiten**

Marnix Jansen Venneboer, voorzitter
Herman van den Broek, vice-voorzitter
 Toon Gasseling
 Hans Kietselaer
 Jan Loggers
 Kees van Wingerden

● **Bulletin & ICT**

Henk Breuker, voorzitter
 Henk Drost, photo-officer 1
 Henk Dijk
 Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2
 Han Meibergen, content officer
 Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & Puzzle
 Theo Soontiëns, bulletin

● **Interservice**

Toon Gasseling
 Bert Lamers

● **Jeugd**

Tom Jacobs, voorzitter
Henk Dijk, vice-voorzitter
Gerard Roelofsens, vice-voorzitter

● **Jumelage**

Jan van Iersel, voorzitter
 Henk Drost
 Marnix Jansen Venneboer
 Jan Kruit
 Han Meibergen

● **Kascontrole**

Hans Kietselaer
 Henk Drost

● **Leden**

Martin Liefink, voorzitter
 John Brands
 Kees van Steenbergen
 Harco Kikkers

● **Tail Twisters**

Henk Dijk
 Jan Jurriëns

● **We Serve**

Ruud Wink, voorzitter
 Jan van Iersel, secretaris
 Koos Kuiper
 Jos Niesink
 Ben Smeenk
 Kees van Steenbergen

● **Privileged Members**

Rien ter Brugge
 Hans Bruyn
 Wim Frommé
 Arnold van der Goot
 Theo Kamps
 Henk Kets
 Jan Kruit
 Toon van Oudheusden
 Jan Thijssen
 Koos Witkop

● **Members at Large**

Gerard Hehenkamp

■ **WE SERVE - Zorg**

Aart van Silfhout, voorzitter
 Rien ter Brugge PM
 Henk Drost
 Wim Frommé PM
 Jan van Iersel
 Theo Kamps PM
 Jan Kruit PM
 Bart van der Laan
 Martin Liefink
 Jan Loggers
 Hans de Vries
 Kees van Wingerden

■ **Betrokken Doetinchem**

Toon Gasseling
 Bert Lamers

AGENDA 2011-2012

- 7 september 2011 18.00 uur *Start seizoen "De Kelder"* 
- 21 september 18:00 uur *Taphap (10 minuten Herman v.d. Boek)*
- 5 oktober 2011 20.00 uur *Kees van Wingerden; zijn verhaal*
- 19 oktober 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Henk Breuker)*
- 2 november 2011 20.00 uur *Mr. P. Noppen, strafrechtadvocaat*
- 9 November 2011 09.00 uur *Bezoek Rechtbank Zutphen - max 25 pers (ovb)*
- 16 november 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Koos Witkop)*
- 30 november 2011 18.00 uur *Taphap in Borghuis (5^e Woensdag)* 
- 7 december 2011 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 december 2011 18.00 uur *Taphap (10 minuten Theo Kamps)*
- 7 januari 2012 16.00 uur *Nieuwjaarsbijeenkomst in De Kruisberg* 
- 18 januari 2012 18:00 uur *Taphap (10 minuten nieuw lid)*
- 1 februari 2012 20.00 uur *W. Dekker, ex-wethouder, raadslid gemeente Ede*
- 15 februari 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Wim Frommé)*
- 1 maart 2012 19.30 uur *Benefietconcert Dorsten* 
- 7 maart 2012 20.00 uur *Verhaal nieuw lid*
- 21 maart 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Arnold v.d. Goot)*
- 4 april 2012 20.00 uur *Moskee & Turks Cultureel Centrum*
- 18 april 2012 18.00 uur *Taphap (10 min Marnix Jansen Venneboer)*
- 2 mei 2012 20.00 uur *Vrije avond - Event. Verhalen over de oorlog*
- 16 Mei 2012 18.00 uur *Taphap (10 minuten Hans Bruyn)*
- 26 mei 2012 13.45 uur *Uitstapje met Dorsten naar Oosterbeek* 
- 6 juni 2012 20.00 uur *Bezoek bij leden thuis (4 à 5 personen)*
- 20 juni 2012 18.00 uur *Bestuursoverdracht* 
- 29 juni 2012 19.00 uur *Sommerfest Dorsten* 