

BESTUUR

President : Kees van Steenbergem
Oud President : Martin Liefrink
1^e Vice President : John Brands
2^e Vice President : Chris Geurink
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Jos Niesink
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
Mobiel :
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : www.lionslolas

BIJENKOMSTEN

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.
Plaats : Hotel Villa Ruimzicht
Ds van Dijkweg 40
7001 CV Doetinchem
Telefoon : 0314 - 320680
E-mail : info@hotelvillaruumzicht.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd** bij de secretaris **afmelden**

- Bij verhindering voor de taphap **altijd** dinsdag vóór 20.00 uur bij de secretaris **afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat november 2009.....	5
Verslag Clubavond 4 november 2009.....	6
Een niet te missen aanrader.	9
Attendance en ledenzorg.	12
De Fatima Christmas Fair.	14
De Telefooncirkel.	15
De Verjaardagskalender.	16
Digibaal.	17
Omgangsvormen.	19
Bezoek aan Dorsten	23
Commissies 2009-2010.....	25
We-Serve projectgroepen 2009-2010.....	26
Agenda 2009-2010.....	27

PRES(S)PRAAT NOVEMBER 2009

Daar zit ik dan weer om een presspraat te schrijven. We zijn alweer een stuk onderweg in dit Lionsjaar. Of zijn we pas net begonnen, het is maar hoe je er tegen aan kijkt.

Er gebeurt een heleboel in de club. Afgelopen maand zijn we met 9 personen naar Dorsten geweest. (Daarover verderop in het bulletin meer). Er wordt hard gewerkt om “Stem voor een kind” weer tot een succes te maken. Er hebben zich al een boel mensen aangemeld om bij de ACF de helpende hand te bieden. De “we serve” commissie Zorg gaat weer veel helpen in den Ooiman, zeker de aankomende tijd met al die feestdagen. We zijn een echte service-club.

De nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari in de DRU fabriek wordt ook vast weer een succes.

Tijdens de afgelopen club-avond op 4 november hield Willem Traag een boeiend verhaal over verkeersproblematiek in Doetinchem en over mogelijke toekomstige oplossingen. Een levendige discussie volgde hierop. Tijdens de vergadering die daarop volgde bleek (weer) dat ik wel eens ergens snel overheen wil stappen, omdat het in mijn belevingswereld zo logisch is. Voor mij is het veel makkelijker om een bulletin op de PC te lezen en te bewaren (dan raak ik het tenminste niet kwijt en kan ik er veel sneller en makkelijker in zoeken). Dat dit niet voor iedereen zo is, is nu ook duidelijk. Een leermoment.

Dat het vak van president van een Lionsclub niet zo makkelijk is blijkt uit het feit dat ik tijdens de tap-hap van 21 oktober gewoon de tail-twister vergeten ben. Ik hoop dat dit in de toekomst niet weer voorkomt.

Kees van Steenbergen, 9 november 2009

VERSLAG CLUBAVOND 4 NOVEMBER 2009

Inleiding Willem Traag Rijkswaterstaat

Na een kort welkom van onze voorzitter Kees van Steenberg, geeft Willem Traag een boeiende inleiding over zijn kijk op de verkeersstromen in de gemeente Doetinchem. Daarbij maakt hij gebruik van de planningsmethodiek van Rijkswaterstaat. Volgens zijn berekeningen lijkt het meer voor de hand te liggen aan de westzijde van Doetinchem het wegennet te verbeteren in plaats van een oostelijke rondweg aan te leggen. Zijn idee sluit aan op het beleid van de Provincie. Maar de uiteindelijke keuze van bepaalde varianten hangt vooral af van de politieke visie over de toekomst van Doetinchem. En daarover hebben we vanzelfsprekend allen een idee, zodat de voordracht eindigt in een levendige discussie.

Na de pauze hebben we het meer huishoudelijke deel van de vergadering. Er zijn een aantal ingekomen verzoeken voor ondersteuning die door de secretaris (negatief) zijn beantwoord. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Mededelingen

- Per abuis is de vorige vergadering Henk Drost benoemd in de kascommissie. Jan Kruit was in het najaar 2008 reeds bereid gevonden deze commissie te versterken. Henk komt op de wachtlijst voor volgend jaar.
 - Het bestuur heeft een brief geschreven aan het College van B&W waarin wij onze belangstelling kenbaar maken voor een mogelijk medegebruik van het oude postkantoor. Te zijner tijd zullen de leden vanzelfsprekend worden betrokken bij deze discussie en een eventueel besluit tot verhuizing.
 - Woensdag 28 oktober zijn 9 leden van ons in Dorsten geweest om een lezing bij te wonen over de veranderingen in Duitsland bij/na de val van de muur.
 - De clubbijeenkomst van 2 december a.s. vindt plaats in het kantoor Doetinchem van de Rabobank. We worden verwacht op de 2e verdieping en kunnen naar binnen door de personeelsingang (achterkant gebouw). Details hierover worden nog rondgestuurd via de mail.
-

Bulletin

Naar aanleiding van het voornemen van het bestuur om het bulletin alleen digitaal uit te geven volgt een levendige discussie. Hieruit blijkt enerzijds hoe het bulletin leeft bij onze leden (en partners) en anderzijds hoe verschillend onze leden omgaan met het digitale tijdperk. Alles overziende zegt het bestuur toe dat het bulletin voorlopig op de normale manier blijft verschijnen. Het bestuur zal een eventuele verandering meer geleidelijk invoeren en daarbij rekening houden met de verschillende ideeën daarover. De redactie van het bulletin zal bij deze discussie worden betrokken. Wordt vervolgd.

Nieuwjaarsreceptie

De activiteitencommissie heeft het leuke idee uitgewerkt om onze nieuwjaarsreceptie op 9 januari a.s. te houden in de voormalige DRU-fabriek. We worden om 14.00 uur verwacht in het oude schaftlokaal en kunnen genieten van een rondleiding en buffet.

Diverse commissies

De jeugdcommissie heeft geen nieuws te melden. Aan de interservice commissie wordt gevraagd om na te gaan wanneer wij als club weer geacht worden de jaarlijkse activiteit te organiseren. De jumelagecommissie is bezig de jeugduitwisseling naar Duitsland voor volgend jaar voor te bereiden. De ledencommissie meldt dat er één potentieel nieuw lid is aangemeld. Alle leden wordt gevraagd te reageren op de rondgestuurde informatie. Vanuit de WeServe werkgroepen wordt gemeld dat de werkgroep zorg al 6 evenementen heeft verzorgd. De werkgroep ontwikkelingssamenwerking komt binnenkort bij elkaar.

Lezing Oude IJssel in Dorsten

Op 26 november a.s. is er bij onze zusterclub in Dorsten een lezing over de Oude IJssel door de heer Renners. Per abuis is er eerder de datum van 11 november gecommuniceerd. Geïnteresseerde leden kunnen zich opgeven bij Han, die daarover nog een aparte mail zal verzorgen.

X-masfair en Stem voor een Kind

De voorbereidingen zijn in volle gang. Zaterdag 7 november wordt er een repetitie gehouden waar alle leden (informeel) van harte welkom zijn. Dat vergroot de betrokkenheid van onze club bij deze activiteit. Voor de kerstmarkt worden nog handjes gezocht. Iedereen kan zich zelf (en eventueel partner!) opgeven bij Henk Breuker. Het formulier staat op de website.

Wijnactie

De wijnactie is dit jaar een doorslaand succes: 222 dozen van 12 flessen zijn besteld! Zaterdag 5 december zal Hans Kietselaer voor Sinterklaas spelen, vanzelfsprekend onder voorwaarde dat Henk Drost u niet de Zwarte Piet toespeelt.

Rondvraag

- ▶ Kees van Wingerden meldt ons dat hij onverwachts onze club heeft vertegenwoordigd op de districtsconventie (hulde!). Overigens is het onduidelijk of hij nog lion is; op 1 juli 2009 was hij nog niet door de secretaris aangemeld bij onze club.
- ▶ Wim Frommé vraagt of er 5 mei 2010 geen clubavond is. De voorzitter meldt dat die dag een officiële nationale feestdag zal zijn en dat er inderdaad geen clubactiviteit is gepland.
- ▶ Henk Kets meldt dat hij op bezoek is geweest bij Henk Heezen, die het redelijk maakte. De secretaris heeft recentelijk een mail gehad van Lea. Hans is geopereerd aan zijn cataract; het gaat redelijk.
- ▶ Bart Jaap vraagt zich hardop af of we als club niet te veel bij externe activiteiten zijn betrokken waardoor de interne zorg voor elkaar in het gedrang komt. Hierop volgen diverse reacties, waarbij ook het registreren van de attendance en het vroeger bestaande signaal systeem aan de orde komen. Het bestuur zegt toe het onderwerp een van de komende vergaderingen weer aan de orde te stellen.

Peter Bob Peerenboom, secretaris.

EEN NIET TE MISSEN AANRADER

een stem voor een kind 2009

Het moet eerlijkheidshalve gezegd worden: een tweede jaar “Een stem voor een kind” organiseren zag ik niet zo zitten. Of het geweldige concept ervan een tweede jaar zou aanslaan leek mij twijfelachtig.

Maar zoals het behoort te gaan besloot de commissie tot stemming over te gaan en jawel, de meerderheid was voor. Je kunt dan uit de werkgroep stappen, maar gelet op de prettige manier van werken vorig jaar doe je dat niet zo snel. En misschien viel ik ook wel voor het argument van Theo Soontiëns: “Je weet pas echt of het een succes was als het ook een tweede keer lukt!”. Dus toch maar besloten ook dit jaar weer mee te doen, nog niet wetend dat ik kort daarna door omstandigheden een tijd lang de zijlijn zou komen te staan.

Eenmaal weer aangehaakt kwam het enthousiasme weer heel snel terug. De “zanggroep” was verrassend snel gevonden, waarbij het een goed idee was om ook buiten Doetinchem rond te neuzen. Ook dit jaar zullen 12 min of meer bekende Achterhoekers excelleren, waarbij de deelname van het kinderkoor de “Uiftse Nachtegalen” een extra invulling betekent voor het thema van de avond. Ook het gesprek met de voorzitter van de Stichting De Opkikker gaf een impuls aan de organisatie. Wederom zijn wij er in geslaagd een inspirerend doel te vinden: langdurig zieke kinderen uit de Achterhoek, samen met het gezin, even de sleur van lange ziekenhuisopnames en/of talloze behandelingen te laten doorbreken.

Vergaderd wordt er intussen volop. Het draaiboek van vorig jaar blijkt ook nu weer goed bruikbaar. En evenzeer als toen worden er steeds meer onderdelen in groen geschreven wat inhoudt dat een dergelijk punt is afgewerkt. Veel werk moet nog wel gedaan worden en de tweewekelijkse vergaderingen zijn geen luxe. Zeker omdat het, mee als gevolg van de crisis, niet gemakkelijk is om voldoende sponsors te vinden. Maar wij zijn op de goede weg. Prettig is natuurlijk ook dat Graafschap TV weer heeft toegezegd om opnames te maken en die tijdens de Kerstdagen weer uit te zenden.

Het eerste contact met de zangers was voor mij de “doorloopdag” in de studio van John Brands. De coaches waren inmiddels al druk bezig met hun zangers en de eerste hoorbare resultaten daarvan waren veel belovend. De extra bemoeienis van professional Zwaan Stam als coördinator werpt direct vruchten af. Samen met Theo Soontiëns staat zij garant voor kwaliteit daarbij zeker ondersteund door de andere coaches.

Een volgende gelegenheid deed zich voor op 7 november jl. In De Gruitpoort waren de musici en zangers bijna een hele dag druk met oefenen. Voor het eerst werd ook het slotlied geoefend. En denk niet dat dat zomaar gaat. Eerst moet er ingezongen worden: ademhalingsoefeningen en ladders in allerlei toonaarden. En dan moet het slotlied “Happy New Year” natuurlijk ook tweestemmig gaan klinken.

De coaches doen hun uiterste best om de zangers op hun gemak te stellen. Zwaan spreekt ze bijna moralistisch toe dat iedere dag Nieuwjaarsdag kan zijn. Dat kan dus ook vandaag zijn: “Ik moet iets voelen als jullie zingen”. En nadat de twee stemmen apart geoefend zijn klinkt het al bij de eerste keer gezamenlijk behoorlijk goed. Tegelijkertijd zie je het enthousiasme in de groep toenemen. Ik ben er zeker van dat er net zo als vorig jaar een hechte band tussen de performers zal zijn. Musici, coaches en zangers groeien zichtbaar naar elkaar. Binnen de kortste keren klinkt het slotlied al beter dan vorig jaar na een uur repeteren. Beloofd dus wat.

Daarna is het tijd om individueel te repeteren. Voor de meesten betekent dit lang wachten, ook al werd er tussentijds heel attent door de Gruitpoort voor soep gezorgd. En ondertussen natuurlijk luisteren naar de zangers die om de beurt hun lied zingen. De sfeer is meer dan goed en ieder lied wordt met applaus begroet. Ondertussen is het bijzonder te horen hoe de musici in rap tempo en voor de leek onbegrijpelijke vaktaal de arrangementen doornemen. De mollen, bessen, akkoorden en modulaties vliegen door de zaal. Knap hoe dat dan weer snel wordt omgezet in prachtige klanken nauw aansluitend bij het karakter van het te zingen lied.

Ik zal niet alle zangers nu al de revue laten passeren. Daarvoor moet je op 12 december in de Catharinakerk zijn. Maar een paar tipjes van de sluier wil ik wel oplichten.

Tessa de Jong (van Villa Ruimzicht) komt met haar fraaie stem heel zelfverzekerd over. In een prachtig arrangement zingt zij op een wat jazzy-achtige manier haar lied. Onze eigen Theo Kamps en zoon Lennard stelen de show met een bijna onnavolgbare versie van Eenzame kerst van André Hazes. "O, wat is dit leuk", liet Tineke Beishuizen zich ontglippen. Nu al kregen zij een daverend applaus. Maar eerlijk gezegd was voor mij de grootste verrassing van de middag het optreden van de jonkheer Beelaerts van Blokland. Bijna ontroerend zong hij Stille nacht, Heilige nacht. Het is groots wat coach Zwaan nu al bij hem heeft tot stand gebracht. Afwachten hoe dat op de avond zelf gaat, maar het ziet er goed uit.

Over de andere zangers zeg ik nog niets, maar neem van mij aan dat het allemaal de moeite waard is om aan te horen. Omdat Theo Soontiëns de namen al op vergadering heeft genoemd herhaal ik die hier nog een keer: Esther vd Haar (dir. De Gruitpoort), Corinne Hartmann (schrijfster van literaire thrillers als In vreemde handen), Loes van der Meys (wethouder van Doetinchem), Ria Tomesen (dirigente) en zoals gezegd Tineke Beishuizen (schrijfster en columniste in de Libelle) en de mannen Henk Raben (genoegzaam bekend en begiftigd met een fluwelen stem), She (de bekende Doetinchemse modeontwerper) en Henk Aldering (burgemeester van Bronckhorst). (In de afgelopen week is aan deze lijst tot onze vreugde ook Jan Aandewiel bijgevoegd. Jan is Korpschef van de politie Achterhoek - red.)

Voorwaar een voortreffelijk tableau waar je een wel heel bijzondere avond van kan verwachten, zeker als je bedenkt dat ook de Ulfse Nachtegalen hun opwachting zullen maken.

De voorbereidingscommissie gaat onverdroten voort. Evenals vorig jaar zullen jullie niet gevraagd worden om kaarten te gaan verkopen (hoewel dat natuurlijk wel mag). Wij gaan er wel vanuit dat onze leden massaal aanwezig zullen zijn. Het is tenslotte niet voor niets dat de Lionsclub Doetinchem het slotakkoord is van de Achterhoekse Christmas Fair.

En bestellen is heel gemakkelijk: even een telefoontje of mailtje naar Bart vd Laan en het is geregeld. Op de volgende bijeenkomsten zal hij daartoe ook een intekenlijst bij zich hebben. Dus tot 12 december in de Catharinakerk voor een uniek en sprankelend kerstconcert.

ATTENDANCE EN LEDENZORG

Naar aanleiding van diverse gebeurtenissen in de afgelopen maanden en de recente discussie in de ledenvergadering heb ik me hardop een aantal vragen gesteld. Onderstaand stukje geeft geen hapklare antwoorden, maar is meer bedoeld om de discussie een stapje verder te brengen.

- Momenteel worden al onze clubactiviteiten op de website vermeld. Leden worden geacht zich aan- of af te melden via de website. In de praktijk blijkt een (klein) aantal leden daarmee grote moeite te hebben. Zij sturen een e-mail naar het secretariaat in plaats van het een en ander via de website te doen. Mijn indruk is dat het hier niet gaat om (oudere) digibeten, maar meer om (jongere) leden die zich de moeite willen besparen om in te loggen op de website?
 - Voor alle normale activiteiten staat men standaard aangemeld. Bij iedere taphap is het aantal eters echter kleiner dan ik via de website doorgestuurd krijg. Dat veroorzaakt irritatie, want enerzijds rekent Ruimzicht op meer eters, anderzijds krijgen sommigen achteraf de rekening gepresenteerd. Afmelden in de loop van de woensdag heeft geen zin, omdat het aantal eters 's morgens reeds aan Ruimzicht wordt doorgegeven. Je kunt de vraag stellen of dit een goed systeem is. Zou actieve aanmelding niet beter zijn? Dan zijn er hoogstens meer eters dan voorzien. Graag uw mening daarover.
 - Het digitale tijdperk heeft zijn intrede gedaan en het gebruik van de website voor aan- of afmeldingen vind ik een goede zaak. Ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken dat iedereen zich weer per telefoon bij mij gaat aan- of afmelden. Maar via de website is de reden van afmelding niet te achterhalen. Dus dat vraagt om een andere manier van actie.
 - Ik houd als secretaris de attendance bij. Maar welke actie ondernemen als iemand om wat voor reden dan ook een aantal malen niet aanwezig is? Ik heb het even geturfd. Afgelopen seizoen waren 11 verschillende leden minimaal 3 activiteiten achtereenvolgens niet aanwezig. Kortom, dat komt nogal eens voor en de redenen daarvoor zijn divers. Overigens wordt door mij zeker eenmaal per jaar verslag
-

gedaan van de attendance in het bestuur en bezien we gezamenlijk of actie moet worden ondernomen. Ook halverwege het verslagjaar kijk ik extra kritisch naar de lijst en bespreek mogelijke zorgpunten.

- Als je vanuit de registratie van de attendance actie wilt ondernemen, wil dat zeggen dat iemand langere tijd niet heeft deelgenomen. Het is namelijk niet zinvol om bij twee keer afwezigheid al actie te ondernemen. Dat komt te vaak voor. Zelfs drie keer afwezigheid is niet ongebruikelijk (zie boven). Een eventuele actie als er echt wat aan de hand is komt dan veel te laat. En dan de vraag: welke actie ondernemen? Sommige leden zullen het toch vooral als controle beschouwen, terwijl zij mogelijk op onderdelen zeer actief zijn zonder de regulier bijeenkomsten bij te wonen.
 - Mijns inziens is de attendance registratie dus geen goed middel om een goede ledenzorg te garanderen. Wel om bepaalde leden aan te spreken als het echt de spuigaten uitloopt. Dat lijkt me een verantwoordelijkheid voor het bestuur. Maar meestal zal daar geen reden voor zijn.
 - Ledenzorg is niet alleen de verantwoordelijkheid van het bestuur, maar van ons allemaal. Ook van het individuele lid dat langere tijd niet deelneemt aan activiteiten. Onze ervaring is dat het merendeel van de leden zelf actief aangeeft als zij om wat voor reden dan ook een aantal malen afwezig zullen zijn. En dat lijkt mij als regel ook een goede zaak. Is daar een vaste afspraak over te maken? Bijvoorbeeld: ieder lid meldt aan het secretariaat als hij meer dan tweemaal achtereen afwezig is (of verwacht te zijn)? Zo niet, dan zoekt het bestuur actief contact? En dan moet dan maar als zorg (en niet als controle) worden opgevat?
 - De bellijst voor 'urgente' ledenzorg heb ik bijgewerkt en wordt in dit ledenbulletin gepubliceerd. Print hem uit svp en bewaar hem ergens. Ik heb Han gevraagd deze lijst ook op de website te vermelden. Mocht gebruik een keer nodig zijn dan moet iedereen die lijst kunnen terugvinden!
-

- Als belangrijkste voor een goede ledezzorg zijn de onderlinge contacten tijdens onze formele activiteiten en daarbuiten. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het eventueel melden van zorg onderling, in onze vergaderingen, aan het bestuur, in het bulletin, enz. Dat vraagt van ieder lid een actieve houding, waarbij hij zelf eventueel zaken aangeeft of rapporteert.
- Vanuit de WeServe commissie zijn twee jaar geleden werkgroepen gestart, die mede ten doel hadden om bij elkaar op bezoek te gaan en de onderlinge band te verstevigen. Ik weet dat dit vanuit de werkgroep ontwikkelingssamenwerking ook zo heeft gewerkt. Maar bij andere werkgroepen mogelijk niet? Misschien een punt van aandacht voor een van onze bijeenkomsten om daar nog eens uitdrukkelijk op te wijzen? Het gaat niet alleen om WeServe voor anderen, maar ook om WeServe voor elkaar.

Uw secretaris,
Peter Bob Peerenboom

DE FATIMA CHRISTMAS FAIR

Veel Lions hebben zich aangemeld om te helpen op de FCF. Het intekenformulier op de website heeft kennelijk goed gewerkt. Ik heb alle aanmeldingen verwerkt en vanaf 20 november a.s. zal de ingevulde lijst op de website terug te vinden zijn. Dan kan je nog even nagaan wanneer je ook al weer zou komen helpen.

Allen zeer bedankt voor de spontane medewerking en veel plezier tijdens de fair!

HB

DE TELEFOONCIRKEL

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in gang zetten van de telefooncirkel. In de eerste plaats de voorzitter en bij diens afwezigheid de secretaris.
2. Iedereen belt het volgende lid van de lijst. Bij afwezigheid of onbereikbaarheid de daarop volgende van de lijst.
3. Onder geen beding mag de cirkel worden onderbroken. Iemand die onbereikbaar is, wordt gemeld aan de bovenste van de lijst.

John Brands	0314-362891	Toon Gasseling	0314-345050
Henk Breuker	0314-343056	Chris Geurink	0314-341680
Herman vd Broek	0314-381025	Arnold vd Goot	0315-323268
Rien ter Brugge	0313-472763	Wim Frommé	026-4437976
Henk Drost	0314-366214	Hans Kietselaar	0314-341813
Henk Dijk	0314-624426	Jan van Iersel	0314-326602
Hans Bruyn	0314-333638	Theo Kamps	0314-325253
Kees v Steenberg	0314-342385	Martin Liefink	0314-323629
Tom Jacobs	0314-382404	Jan Kruit	49-2826-992717
Marnix Jansen Venneboer	0314-334984	Bart vd Laan	0314-324253
Jan Jurriëns	0314-346082	Bert Lamers	0314-326804
Henk Kets	0314-651270	Jan Loggers	0314-342420
Harm Kloosterboer	0313-474135	Koos Kuiper	0314-340339
Henk Heezen	0314-381720	Harry Mathijssen	0314-360933
Gerard Hehenkamp	0314-333461		
Peter Bob Peerenboom	0314-346096	Jos Niesink	0314-641731
Han Meibergen	0313-484301	Theo Soontiëns	06-51707168
Ben Smeenk	0314-662699	Jan Thijssen	0314-324876
Bart Jaap Pull ter Gunne	0314-641896	Hans de Vries	0314-381822
Gerard Roelofsen	0313-474821	Kees v Wingerden	0314-684511
Aart van Silfhout	0314-324044	Ruud Wink	0314-326500
Toon van Oudheusden	0315-324192	Koos Witkop	0315-323398

DE VERJAARDAGSKALENDER**DE AFGELOPEN MAAND**

27 oktober Hans Bruijn 77 jaar

31 oktober Bart-Jaap Pull ter Gunne 63 jaar

Alsnogmaals gefeliciteerd!

DE KOMENDE MAAND

2 december Koos Kuiper 57 jaar

11 december Martin Liefvink 64 jaar

14 december Chris Geurink 56 jaar

Een fijne verjaardag gewenst!



DIGIBAAL

Plotseling is daar op 27 oktober een mail:

“Het bulletin van september/oktober staat op de website. Wegens hoge druk- en verzendkosten wordt het bulletin niet meer per post verstuurd: u kunt zelf eventueel de gewenste pagina's afdrukken.”

Onpersoonlijker kan het niet. Onjuister ook niet.

Immers, op 7 oktober heeft de club de begroting voor het lopend jaar goedgekeurd inclusief een bedrag van € 1500 voor het (drukken van) bulletin. Dat het bestuur wil nadenken over het terugdringen van de kosten van het bulletin, daar is niets tegen. Maar daar een besluit over nemen is niet aan het bestuur maar aan de club. Een bestuurlijke vergissing dus. En helaas niet de enige.

Al jarenlang zorgt de bulletincommissie voor het verschijnen van ons cluborgaan. Een aantal leden besteedt daar veel tijd en energie aan. Het zou dus op zijn zachtst gezegd elegant te noemen zijn om met die commissie in contact te treden over een mogelijke kostenreductie. Is niet gebeurd, ook een jammerlijke vergissing. Zo hoor je niet met elkaar om te gaan.

Over de afweging van het bestuur geen woord. Hoge druk- en verzendkosten vormen geen afweging. Die vindt pas plaats als naast de pro's ook de contra's worden genoemd. Want die contra's zijn er genoeg.

Het lijkt mij niet erg waarschijnlijk dat alle leden het digitale bulletin (direct) gaan lezen. Een aantal heeft ongetwijfeld al moeite om het überhaupt op onze clubsite te vinden. Evenmin ligt het voor de hand er van uit te gaan dat als men al het bulletin heeft *gedownload* dat ook helemaal ineens gelezen wordt. En om dat later nog eens te doen is toch weer een heel gedoe.

Mutatis mutandis geldt dit voor de Papillons. Het overgrote deel zal het bulletin niet meer onder ogen krijgen. Want als de leden al doorgeven dat het bulletin op de site staat is het maar zeer de vraag of zij daar ooit naar zullen kijken. Veel te ingewikkeld en in ieder geval veel gedoe.

De functie van het bulletin komt daarmee in het gedrang. Het reilen en zeilen van de club wordt een stuk moeilijker toegankelijk. En dat kan toch nooit de bedoeling zijn.

Het charmante van de gedrukte uitgave is dat je het gewoon even op een tafel weglegt en er af en toe even in kijkt. Even iets opzoeken, nog eens overlezen of wat ook. (Zelf wilde ik even nagaan wie de spreker was op de novembervergadering. Moest ik het hele website gedoe weer voor af. Normaal keek ik gewoon even in het bulletin) En dan natuurlijk niet in een zelf geprinte stapel A-viertjes, maar in een uitgave die er mooi uitziet. Het is toch ook een beetje een visitekaartje van de club en niet alleen iets voor de makers ervan om trots op te zijn.

Aan de andere kant: de kosten zijn best wel hoog. Weliswaar geen € 2000 zoals een paar keer ten onrechte vermeld, maar hoogstens € 1500. (De overschrijding in de jaarstukken kwam door de peperdure uitnodigingen voor het 50-jarig bestaan. De precieze kosten van het bulletin zijn overigens alleen het bestuur bekend.) Maar een substantiële bezuiniging ligt al heel gemakkelijk voor de hand. Vroeger was het gewoon dat het bulletin werd uitgereikt tijdens de bijeenkomst. Sinds enige tijd wordt dat per post verstuurd. Op jaarbasis kost dat minstens € 500. Tel uit je winst en de kosten voor het bulletin komen in een ander perspectief te gaan. Meer dan € 90 van onze contributie stromen rechtstreeks weg naar de hogere echelons van de Lionsorganisatie. Daar zien wij nauwelijks iets van terug. Het bulletin gaat ons hoogstens € 25 per jaar kosten. Het ziet er prachtig uit en is bovendien functioneel. Dat is daarom zijn prijs ten volle waard, toch?

Veel van bovengenoemde bezwaren zijn van links en rechts aangedragen in de vergadering van 4 november jl. Het is mij volstrekt onduidelijk of en zo ja wat er nu is afgesproken over de toekomst van het bulletin. Waarschijnlijk zal het bestuur wel gezegd hebben de gemaakte opmerkingen mee te nemen.

Veel tijd lijkt mij dat niet te kosten. Het kan in mijn ogen niet anders zijn dat het onjuiste bestuursbesluit wordt ingetrokken en dat het bulletin weer in de vertrouwde vorm zal verschijnen. Natuurlijk niet per post thuis bezorgd, maar gewoon uitgereikt bij de taphap. Komt misschien de attendance ook nog ten goede.

Anders gezegd, ik verwacht binnenkort de volgende mail:

“ Beste Lions,

Het bulletin zal weer als vanouds in gedrukte vorm aan de leden worden uitgereikt en daarna ook op de website worden geplaatst.

Het bestuur”

De woorden waren zo gek nog niet die vroeger in de Hamburgerpoort gebeiteld stonden: “ Versint, eer chi begint”

HB

OMGANGSVORMEN

Het was heel opmerkelijk: een zacht aarzelend applaus gevolgd door een serene stilte....

Dit volgde op een indringende toespraak van Bartjaap tijdens de rondvraag van de laatste vergadering waarin hij niet alleen een fraai voorbeeld gaf van wat een taitwister geacht wordt te doen, maar ook en bovenal zijn hart liet spreken over de manier waarop hij onze club de laatste tijd ervaart. Mijn buurman reageerde daarop door mij toe te fluisteren: "Hij heeft wel een punt."

Omdat hij door verschillende omstandigheden al een tijd de bijeenkomsten niet heeft kunnen bezoeken, merkte hij op dat er kennelijk nergens een belletje gaat rinkelen om eens te informeren of er iets aan de hand is. Om vervolgens tot de kern van zijn verhaal te komen: "Hoe gaan wij in onze club met elkaar om?"

Dat is kennelijk een lastige vraag. Opmerkingen over een signaleringssysteem en ziekenbezoek waren noch relevant noch aan de orde. Dat was bepaald niet de kern van de vraag. Gelet het moment (tijdens de rondvraag) en de tijd (al redelijk laat) was een echte discussie over dit onderwerp natuurlijk niet mogelijk. Maar gelet op de importantie daarvan was het terecht dat de president mededeelde "dit zeker niet te laten gaan". Krijgt dus een vervolg.

Ik ben zo vrij om zelf alvast een voorzetje te geven. Daar kan uiteraard van alle kanten op geschoten worden.

Volgens mij probeerde Bartjaap aan de orde te stellen het contrast tussen ons optreden naar buiten en het omgaan met elkaar. Zeker in het afgelopen jubileumjaar hebben wij naar buiten laten merken wat een geweldige club wij wel zijn. Het mocht wat kosten en het moest de klasse van een "high brow event" hebben. Maar strookt dat wel met de manier waarop wij met elkaar omgaan?

Vriendschap

In de Lions erecoode staat o.a. dat van een Lion mag worden verwacht dat hij "vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt en dat ware vriendschap niet berust op wederzijdse diensten, niets verlangt (...)". Beter omschreven staat het in een brief van 8 april 1957 die toen nog eega Hanny Michaelis schreef aan Gerard Reve: "Vriendschap veronderstelt solidariteit en bereidheid om te helpen wanneer het nodig is, ook en misschien vooral wanneer die hulp alleen kan bestaan uit het tonen van oprecht medeleven". (Nop Maas: Gerard Reve I)

Mooie woorden, dat wel, maar wat komt er in de praktijk van terecht?

Je maakt deel uit van een grote club met (gelukkig) een diversiteit aan karakters. Dat heeft tot gevolg dat je met de één een wat andere band opbouwt dan met de ander.

Daar is niets op tegen. Maar het mag ook niet te ver doorslaan. Uit hoofde van het lidmaatschap is iedereen verplicht om zijn aandacht ook op anderen te richten. Een voorwaarde daarvoor is wel dat daartoe ook gelegenheid moet zijn. En de vraag is of dat het geval is.

Neem onze vergaderavond: wij druppelen kort voor tijd binnen, drinken snel een kop koffie (want simpel is het niet om een bestelling te plaatsten) en luisteren dan gewillig naar een inleider. Dan een (niet te lange) pauze en vervolgens een huishoudelijk deel waarna de vergadering meestal op een zodanig tijdstip beëindigd wordt dat de meeste leden fluks weer op huis aan gaan.

Bij de taphap is het niet veel anders. Er is wat meer tijd om elkaar te ontmoeten, maar daarna beperkt die mogelijkheid zich tot de tafelenoten, als wij tenminste niet in de kookstudio terecht komen, want dan ben je al blij als het je lukt met je buurman te kunnen praten.

Dit overdenkend herinnerde ik mij een artikel van Geert Mak in "De goede stad". Gaat over de ontwikkeling van de maatschappij sinds de gouden eeuw en het ontstaan van een mentaliteit die wereldwijd tot een crisis heeft geleid. Hij citeert een paar sociale wetenschappers die constateren dat er een nieuwe klasse is ontstaan die veel minder gericht is op het in stand houden van een "civic community". "Hun mentaliteit is niet meer gericht op een gemeenschappelijke continuïteit, maar op scoren en individuele prestaties. Wie geslaagd is, heeft dat in hun visie alleen aan zichzelf te danken." De Amerikaanse socioloog Richard Sennet spreekt in dit verband over een "cultuur van doelbewuste vluchtigheid". Het is te hopen dat wij daar niet door geïnfecteerd zijn geraakt

Ontmoeten

Hoe zouden wij elkaar in de praktijk meer echt kunnen "ontmoeten"? Misschien door bij de vergaderingen het hh-gedeelte te beperken tot zo'n 20 minuten. Het is echt niet nodig iedere keer weer allerlei commissies aan het woord te laten. Als dat twee keer per jaar gebeurt tijdens een speciale avond waar alleen clubzaken worden besproken, dan is dat meer dan genoeg. Als zij tussentijds iets te melden hebben kunnen zij dat op de website kwijt. Tijd genoeg dan voor napraten en toch niet te laat naar huis. En trouwens, wat is er tegen om terug te vallen op een oude gewoonte om de inleiders uit eigen kring te rekruteren. Is volgens mij al jaren niet meer gebeurd. Er zijn genoeg leden die een interessant verhaal kunnen houden over werk of liefhebberij. Zo leer je elkaar ook beter kennen.

Tijdens de taphap kan er van 18.00 tot 19.00 uur tijd zijn om te converseren onder genot van een drankje (maar dan natuurlijk niet tegen zevenen binnendruppelen) om vervolgens een uur te tafelen. Een uur uittrekken voor twee gangen is meer dan genoeg. Ben je om 20.00 uur klaar en is er tijd voor een (kleine) nazit voor de liefhebber. Zo kan je met kleine veranderingen veel meer ruimte kunnen creëren om met elkaar om te gaan. (Het zou natuurlijk ook wat eleganter zijn als onze contributienota gewoon ondertekend wordt door de penningmeester in plaats van een onbekende secretaresse.)

Een andere mogelijkheid is om een aantal keren per jaar met elkaar een activiteit te ondernemen. Welke goede herinneringen hebben wij niet aan de genoeglijke zaterdagochtenden houthakken bij Arnold vd Goot. Zo'n activiteit kan best ergens anders gevonden worden. (De Fatima Christmas Fair is in dit opzicht een succesvol voorbeeld) Lijkt mij typisch iets voor de activiteitencommissie.

Leeftijden

Een ander onderwerp is de grootte en leeftijdsopbouw van de club. Wij hebben ooit, meen ik mij te herinneren, afgesproken dat de club uit niet meer dan 40 actieve leden mag bestaan. Maar naarmate de gemiddelde leeftijd (door de ongetwijfeld gezonde lions-leefstijl) langzamerhand rond de 70 is komen te liggen, is de aanwas van jonge leden beperkt. Misschien moeten wij zeggen dat iedereen van 65, of binnenkort 67, of bijvoorbeeld 70 automatisch of, zo je wilt, verplicht vrijwillig (een soort) pm-er wordt, waardoor er ruimte komt om nieuwe leden aan te trekken van jeugdiger leeftijd. Let wel, 70+ leden mogen natuurlijk ten volle meedoen aan alle activiteiten en velen doen dat gelukkig ook, maar door deze afspraak blijft jeugdige aanwas meer tot de mogelijkheden behoren dan nu het geval is.

Gezamenlijke bijeenkomsten

Dan zijn er nog de gezamenlijke bijeenkomsten met de Papillons. De bestuursoverdracht, de bbq en de nieuwjaarsbijeenkomst. Het lijkt er op dat de belangstelling daarvoor tanende is. Wat de oorzaak daarvan is weet ik niet. Misschien moeten wij dit soort bijeenkomsten wat vereenvoudigen. Kunnen we de bestuursoverdracht gewoon op een avond laten plaats vinden. Het zou een uitdaging voor iedere nieuwe (vice)president kunnen zijn om op een zo origineel mogelijke manier het oude bestuur uit te luiden. De bbq moet natuurlijk weer terug in zijn oude gedaante. Toon heeft ons natuurlijk de laatste jaren enorm geholpen, maar binnen onze club zijn er mogelijkheden genoeg om voortaan weer naar het oude "handwerk" terug te gaan. Het zou mij dan niet eens erg verbazen als wij dan weer terug keren naar Wil en Henk. De opbouw van de bbq was immers een sociaal gebeuren van de

eerste rang. En zelfs de nieuwjaarsbijeenkomst zou een informele bijeenkomst worden waar je na het eerste glas prosecco gewoon elkaar weer bijpraat zonder dat je dan weer gedwongen wordt aan een lullig spelletje mee te doen of uren lang aan tafel te zitten met beperkte conversatiemogelijkheden aan je linker-of rechterkant. Het hoeven echt niet zulke “high brow events” te zijn waar wij met de borst vooruit trots lopen te zijn op onze geweldige club.

Als dit soort eenvoudige veranderingen zouden plaats vinden zou er veel meer ruimte komen om met elkaar te praten, om aandacht voor elkaar te hebben. Volgens mij is dat precies wat BartJaap met zijn opmerkingen bedoelde. Want ook in mijn ogen: “Hij had wel een punt”.

Onze zieken

En dan toch nog maar even de langdurig zieken onder ons. Henk en Gerard zullen niet vaak meer in ons midden verkeren. Maar dat betekent niet dat zij bezoek niet op prijs stellen. Henk vindt het erg leuk, biedt je graag een kop koffie aan en blijkt nog veel van de club te weten. Bij Gerard is dat wat lastiger, maar bezoek doet hem goed en hij krijgt meer mee dan wij denken. Om met Kerst een stukje te gaan brengen is op zich prima, maar als dat de jaarlijkse clubbijdrage is aan onze langdurig zieken is het wel wat beschamend. Laat niemand zich bezwaard voelen om bij hen langs te gaan. Stap over een eventuele drempel heen. Je doet hen er een plezier mee en je houdt er ook zelf een goed gevoel aan over. Het gaat tenslotte over vriendschap nietwaar...?

HB

BEZOEK AAN DORSTEN

Op 28 oktober zijn we met een grote delegatie naar Dorsten geweest om te luisteren naar een lezing over “der Tag, der Deutschland veränderte, 9. Oktober 1989”.

Aangezien we vanaf 19.00 uur welkom waren en we zeker niet te laat wilden komen waren we om 10 voor zeven in Dorsten bij het “Alte Radhaus” waar wij verwelkomd werden door August. Koffie konden we daar niet drinken, maar we werden uitgenodigd om mee te gaan naar een café aan het marktplein waar we op koffie getrakteerd werden. Weer terug in het Radhaus was er keurig een hele rij voor ons gereserveerd, wat wel nodig was aangezien het helemaal vol liep, er veel stoelen bijgezet moesten en het nog drukker werd.

Martin Jankowski, schrijver van het bovengenoemde boek hield daar een voordracht over die voor hem zo belangrijke dag. Hij begon te vertellen dat het geen fout was dat er niet bedoeld was 9 november maar dat 9 oktober eigenlijk de echte dag was dat de revolutie/eenwording begon.

Niets voorgelezen, geen powerpoint presentatie, maar gewoon vertellen. In een hoog tempo en vol overgave vertelde hij over die dag. Hij deed dit uit eerste hand, hij was zelf een van de mede-organisatoren van de “Friedensgebete” in Leipzig waar het allemaal begon. Deze Friedensgebete werden elke maandag in de Nicolaikirche gehouden. Deze gebeden verder gehouden voor kameraden die opgepakt waren. In die tijd mocht er niet gedemonstreerd worden, daarvoor in de plaats werd er gebeden en daarbij alle verhalen gehouden waarom iemand was opgepakt, waarom dat slecht was etc. Langzamerhand kwamen er steeds meer mensen naar de wekelijkse “gebedsdiensten”.

Op 9 oktober kwamen er 70.000 (!!!) mensen uit heel de DDR naar de Nicolaikirche. Er werd nooit bekendheid aan gegeven, het was enkel mond-op-mond reclame. De SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland) had honderden partijgenoten naar de kerk gestuurd om daar stoelen te bezetten en rond te vertellen dat niemand het mocht weten, maar dat er een grote politiemacht op de been was die bij ongeregelheden zou gaan schieten.

Omdat ook de politie geen idee had dat er zo veel mensen waren wisten ze niet wat ze moesten doen. Maar voor de mensen die daar demonstreerden werd het ook steeds spannender. Wat zou de politie gaan doen? Gaat er geschoten worden? Komen we vanavond nog wel levend thuis?

Dat het een vredige, geweldloze demonstratie is gebleven is, heeft o.a. te maken met het feit dat één van leuzen van de demonstranten was: “Wir sind das Volk”. (Je schiet niet op je eigen volk, maar wat was er die zomer in Peking gebeurd?).

Op een gegeven moment wist het hoofd van de politie niet meer wat te doen en belde hij Egon Krenz, de latere opvolger van Erich Honecker, het toenmalige staatshoofd van de DDR. Saillant detail was dat Krenz zich in juni 1989 positief had uitgelaten over de onderdrukking van de studentenopstand in Peking. Egon Krenz was op dat moment niet aan de telefoon te krijgen, maar hij zou terugbellen en tot die tijd mocht er niet ingegrepen worden. Maar Krenz belde niet terug. De demonstratie werd alsmat groter, er was geen houden meer aan, maar er werd vreedzaam gedemonstreerd, er waren gelukkig geen idioten die met stenen of iets gingen gooien. Daarna gaf de SED-leiding het bevel om de demonstranten te laten lopen en zelf aan de zijlijn te blijven. Het werd steeds vrolijker en zelfs werd de "Internationale" gezongen, ondanks het feit dat de meesten enkel het refrein kenden. De vreedzame revolutie was geslaagd. De volgende dag gingen de mensen weer gewoon naar het werk, er was geen schot gevallen.

Het was een bijzonder interessant verhaal verteld door een gepassioneerd verteller. Zo kende ik het verhaal niet, natuurlijk wel de spectaculaire beelden van 9 november, de val van de muur (ik heb het net weer op het journaal gezien). Maar wat er in Leipzig (en andere steden in de DDR) aan voorafging was mij nauwelijks bekend.

Het was dus een gezellige en leerzame avond.

Kees van Steenbergen, 9 november 2009

COMMISSIES 2009-2010

● ACF

Henk Breuker
Bert Lamers
Ruud Wink

● Activiteiten

Hans de Vries, voorzitter
Herman van den Broek, vice-voorzitter
Hans Kietselaer
Bart van der Laan
Jan Loggers
Ben Smeenk
Kees van Wingerden

● Bulletin & ICT

Henk Breuker, voorzitter
Theo Soontjens, vice voorzitter
Han Meibergen, content officer
Henk Drost, photo-officer
Henk Dijk
Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2
Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & puzzle

● Interservice

Toon Gasseling
Bert Lamers

● Jeugd

Henk Dijk, voorzitter
Gerard Roelofsen, vice-voorzitter
Chris Geurink
Marnix Jansen-Venneboer

● Jumelage

Henk Drost
Jan van Iersel
Marnix Jansen Venneboer
Jan Kruit
Han Meibergen

● Kascontrole

Hans Kietselaer
Gerard Roelofsen

● Leden

Toon Gasseling
Tom Jacobs
Martin Liefink

● ACF

Martin Liefink, voorzitter
Henk Breuker
Chris Geurink
Jan van Iersel
Tom Jacobs
Bart van der Laan
Theo Soontjens

● Tail Twisters

Chris Geurink
Jan Jurriens

● We Serve

Wim Frommé, voorzitter
Ruud Wink, vice-voorzitter
Jan van Iersel, secretaris
John Brands
Jos Niesink

● Privileged Members

Rien ter Brugge
Arnold van der Goot
Theo Kamps
Henk Kets
Harm Kloosterboer
Jan Kruit
Toon van Oudheusden
Koos Witkop
Jan Thijssen

● Members at Large

Henk Heezen
Gerard Hehenkamp

WE-SERVE PROJECTGROEPEN 2009-2010

■ Cultuur

Herman van den Broek, voorzitter

Henk Breuker

Hans Kietselaar

Han Meibergen

Jos Niesink

Theo Soontiëns

Marnix Jansen Venneboer

Ruud Wink

Koos Witkop PM

■ Onderwijs

Bart Jaap Pull ter Gunne, voorzitter

Henk Dijk

Arnold van der Goot PM

Tom Jacobs

Jan Jurriëns

Koos Kuiper

Bert Lamers

Ben Smeenk

Jan Thijssen PM

■ Ontwikkelingssamenwerking

Peter Bob Peerenboom, voorzitter

John Brands

Hans Bruyn

Toon Gasseling

Henk Kets PM

Toon van Oudheusden PM

Gerard Roelofsen

Theo Soontiëns

■ Zorg

Aart van Silfhout, voorzitter

Rien ter Brugge PM

Henk Drost

Wim Frommé

Chris Geurink

Jan van Iersel

Theo Kamps PM

Harm Kloosterboer

Jan Kruit PM

Bart van der Laan

Martin Liefrink

Jan Loggers

Hans de Vries

Kees van Wingerden

Participatieproject

■ Betrokken Doetinchem

Henk Breuker

Toon Gasseling

Bert Lamers

AGENDA 2009-2010

2 september 2009	19.45 uur	<i>Start Fiscal Year bij Markant</i>	
16 september 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
30 september 2009	17.30 uur	<i>Museum Pan Emmerich</i>	
7 oktober 2009	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
21 oktober 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
4 november 2009	19.45 uur	<i>Willem Traag, Rijkswaterstaat</i>	
18 november 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
2 december 2009	19.45 uur	<i>Ben Smeenk. RABO bank</i>	
10-12 december 2009	20.00 uur	<i>Achterhoekse Christmas Fair</i>	
12 december 2009	20.00 uur	<i>Een stem voor een kind</i>	
9 januari 2010	?? uur	<i>Nieuwjaarsreceptie in de DRU in Uift</i>	
20 januari 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
3 februari 2010	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
20 februari 2010	?? uur	<i>50 jaar Charternight, Borghuis</i>	
3 maart 2010	19.45 uur	<i>Dirk van der Veen, reclame en gezondheid</i>	
17 maart 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
31 maart 2010	?? uur	<i>Bedrijfsbezoek Rensa inclusief diner</i>	
7 april 2010	19.45 uur	<i>Marieke Jonker, Medi-Fit, valpreventie</i>	
21 april 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
19 mei 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
?? Mei 2010	??	<i>Jaaruitje</i>	
2 juni 2010	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
16 juni 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
30 juni 2010	18.00 uur	<i>Bestuursoverdracht</i>	
