

Bestuur

President : Kees van Steenberg
Oud President : Toon Gasseling
1^e Vice President : John Brands
2^e Vice President : Chris Geurink
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Jos Niesink
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

Secretariaat

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
Mobiel :
E-mail : info@Lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.Lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : www.Lions\lolas

Bijeenkomsten

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.

Plaats : Hotel Villa Ruimzicht
Ds van Dijkweg 40
7001 CV Doetinchem

Telefoon : 0314 - 320680
E-mail : info@hotelvillaruumzicht.nl

- Bij verhindering voor de vergadering altijd bij de secretaris afmelden

- Bij verhindering voor de taphap altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij de secretaris afmelden

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden zoals aangegeven op de uitnodiging

Wat staat er deze maand in het bulletin?

Pres(s)praat September 2009.....	3
Daar sta je dan.....	5
Seizoensopening.	7
Verslag Clubavond 8 oktober 2009.....	10
De Verjaardagskalender.	14
Evenwicht.	15
Commissies 2009-2010.....	17
We-Serve projectgroepen 2009-2010.....	18
Agenda 2009-2010.....	19

Pres(s)praat September 2009

Mijn eerste presspraat als president van de Lionsclub. Voor mij is het een bijzondere tijd want vorig jaar rond deze tijd werd ik langzaam weer een beetje wakker na die hartstilstand eind augustus. Je staat daar toch wel even bij stil.

Afgelopen jaar ben ik verder ingewerkt om president te worden. Op 1 juli j.l. was de bestuursoverdracht waar ik geïnstalleerd ben. Daar leef je toch wel met een gezonde spanning naar toe. Ik heb daar met veel plezier op terug gekeken. (Voor de leden die er niet waren : mijn "toespraak" staat elders in het bulletin)

Wij hebben daarna genoten van een heerlijke zomervakantie in Nederland op onze boot. Nederland blijft een prachtig land, zeker vanaf het water van IJsselmeer, Waddenzee en Noordzee. En we hebben natuurlijk vreselijk geluk gehad met het mooie weer van deze zomer. (Ik zit dit te schrijven terwijl het stormt en regent).

En dan begint eind augustus het gewone leven weer. De eerste bestuursvergadering als president was gelijk een record qua tijd, nog nooit zo snel vergadert en toch alles goed besproken. Dit had mede te maken met dat Peter Bob net twee uur(!) terug was van zijn vakantie, toch de agenda had gemaakt en alles goed had voorbereid. (Hulde!) Hij vond het ook niet erg om vlot te vergaderen en weer naar huis te gaan. Wel met de mededeling dat hij voor zijn werk de komende tijd veelvuldig in Afrika is en dus de bestuursvergaderingen zo af en toe moet missen. We proberen ons er doorheen te slaan. Dat het toch nog laat wordt na zo'n vergadering heeft te maken met de gezellige sfeer waarin alles gaat.

Voor het komende jaar staan er weer allerlei projecten op stapel. De commissie "Een stem voor een kind" is druk bezig met de voorbereidingen. Het programma is vrijwel rond. Natuurlijk wordt er tijdens de Achterhoekse Christmas Fair weer het nodige van de Lionsleden verwacht. Clemens heeft er op de clubavond van 7 oktober het nodige over verteld.

Het seizoen is dit jaar voor het eerst in lange tijd op een andere manier en op een andere locatie begonnen. Bij outdoorcentrum "Markant" hebben we eerst wat gedaan aan lichamelijke activiteiten zoals boogschieten en kubben

(een Scandinavisch spel met het gooien van stokjes). Dit was natuurlijk niet verplicht maar alleen voor degenen die er zin in hadden. Dat had vrijwel iedereen. Er liep daar aardig wat talent rond. Daarna een heerlijk buffet. De opkomst was niet hoog, maar het was toch een heel gezellige avond. Voor mij was het bijzonder dat ik Gerard Hehenkamp mocht huldigen voor 30 jaar Lionslidmaatschap. Nogmaals gefeliciteerd.

Ik kijk uit naar een goed Lionsjaar met de nodige activiteiten maar ook met veel gezelligheid. Lionsclub Doetinchem, 50 (51) jaar jong en we blijven in beweging

Kees van Steenbergen

4 september '09

Daar sta je dan

Toespraak van onze kersverse [President](#)

In het najaar van 2002 word ik door Ruud Wink en Gerard Hehenkamp gevraagd om Lion te worden. Ik voelde me best een beetje vereerd, maar ook had ik vraagtekens. Heb ik daar wel voldoende tijd voor?

Marnix was in dat jaar president en hij heeft mij dus geïnstalleerd. De hele gang van zaken was voor mij natuurlijk nieuw. Elk jaar een nieuwe president, die zijn eigen jaar invult. Vanuit mijn ervaring in de sportwereld is het gebruikelijk dat een bestuur enige jaren hetzelfde is. Het leuke en goede van een jaarlijkse wisseling is dat iedere president op z'n eigen manier invulling geeft aan het zelfgemaakte jaarprogramma.

Zo'n 2½ jaar geleden vroeg Martin of ik in het fiscal year 2009-2010 president wilde worden. Natuurlijk houd je met die vraag rekening, maar zo snel al?

Ik heb er dus ook grondig over nagedacht of ik dit wel kon. Tegelijkertijd werd mij ook gevraagd of ik penningmeester van Tennisvereniging TC Zuid wilde worden. Zoiets doe je ook wel 4 jaar. Toch maar gekozen om president te worden.

Je wordt hiervoor wel degelijk voorbereid. Je gaat een keer naar een avond voor aanstaande presidenten van Lionsclubs uit ons district. Om met elkaar te praten over allerlei zaken die op je af kunnen komen. Daarin merk je dat we wel een bijzondere Lionsclub zijn. Een club die al lang bestaat (dat weten we natuurlijk nog). Ook was het bij geen enkele club gebruikelijk dat de president zelf z'n jaarprogramma vaststelt ipv de programmacommissie.

Ruud heeft dat bij mijn weten in zijn jaar (1995) geïntroduceerd. Ook was het bij veel clubs normaal dat de president gewoon wordt aangewezen en niet gevraagd werd. Ook hoorde ik dat het bij vele clubs heel normaal is dat iemand na een x-aantal jaar gewoon stopt als Lion. Hij vindt dan dat hij genoeg gedaan heeft of wil er minder tijd aan besteden. Dit gebeurt bij onze club nauwelijks. Als ik zie hoeveel Lions bij ons een chevron krijgen voor 10-20-30-40- en zelfs 50 jaar Lion zijn.

Natuurlijk word je niet van het ene op het andere moment president. Zonder een gedegen inwerkperiode als 2e vice- en vice-president zou het nooit lukken. De laatste presidenten Toon ("de 2e" zoals Martin hem vorig jaar

noemde) en Martin hebben hiervoor erg veel werk verzet. Heel erg bedankt hiervoor. Toon stapt nu uit het bestuur, maar eigenlijk zou hij nog erg veel goede inbreng kunnen hebben. We hebben een vice-vice president, waarom dan geen vice- vice past president?

Martin heeft afgelopen jaar op een bijzonder goede manier inhoud gegeven aan het bijzondere junileumjaar. Naast de "normale" avonden natuurlijk de fantastische gala-avond met receptie. Hiervoor heeft hij een prachtig fotoboek laten maken. Daarnaast het cadeau dat we Doetinchem hebben gegeven onder de naam Betrokken Doetinchem.

Dit Fiscal Year krijgen we nog een klein staartje van 50 jaar Lionsclub Doetinchem, maar daarover straks in het jaaroverzicht meer.

Dit jaar gaan we verder met de We-serve-gedachte. Er staan allerlei activiteiten op het programma, waaronder de actie "Een stem voor een kind" die vorig jaar zo'n geweldig succes was. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat de informele momenten blijven bestaan. Gezellig napraten na een Tap-hap bij voorbeeld.

Het bestuur blijft grotendeels hetzelfde, Toon stopt, maar de rest van de bestuursleden blijft gewoon aan, en wie is er dan bereid gevonden om de nieuwe vice-vice president te worden. Hier ben ik erg blij mee: Chris Geurink. Al met al blijft de club (en dat is mijn thema voor dit jaar) "in beweging."

September 2009

Kees van Steenbergen

Seizoensopening

Op woensdag 2 september was de eerste bijeenkomst van dit seizoen van onze Lionsclub met onze lieve Papillons bij Markant Outdoorcentrum in Braamt. Dit in tegenstelling tot de jaarlijkse BBQ die in de afgelopen jaren werd gehouden bij Wil en Henk Kets. Dit keer ook geen gasten, maar waren wij met uitsluitend "eigen volk" op deze "sportieve" locatie met elkaar aanwezig.

Na een hartelijk woord van welkom door onze President Kees van Steenberg, werden we uitgedaagd de degens met elkaar te kruisen t.g.v. de "Montferlandspelen".



Hoe dit er allemaal uitzag en hoe de spanning van de gezichten was af te zien, kunnen jullie aanschouwen op de bijgevoegde fotoserie, die tijdens dit evenement zijn gemaakt.



Na al die sportiviteit werden we getraakteerd op een uitstekend verzorgd buffet, waarbij de gezelligheid een prominente rol vervulde en waar natuurlijk de jarigen van de afgelopen periode feestelijk werden toegezongen!





Een bijzonder woord van aandacht geldt voor onze trouwe Lion Gerard Hehenkamp, die zijn 30-jarig lidmaatschap vierde. Gerard werd in het bijzijn van zijn immer charmante Rita onderscheiden door onze president Kees. Gerard én Rita, van harte gefeliciteerd met dit heuglijke feit!



Een goed begin van het nieuwe Lionsjaar en met dank aan de organisatoren ervan!

Marnix J. Venneboer

Verlag Clubavond 8 oktober 2009

! Xmas-fair Fatima

Na de opening door Kees Steenbergen wordt aan de hand van een presentatie van Clemens Kock van Fatima van gedachten gewisseld over de komende Christmas Fair. Het wordt weer een aantrekkelijk programma dat als thema heeft 'Andere culturen'.

Er wordt dit jaar uitdrukkelijk meer aan externe communicatie gedaan (flyers, website, persberichten, enz.); onze club kan voor 'Stem voor een Kind' hierbij aanhaken.

Henk Breuker verzorgt weer de verdeling van taken. Het programma met de behoefte aan inzet staat op de website en alle leden worden uitdrukkelijk verzocht zich bij Henk op te geven. Harry doet dat zelfs direct.

! Ingekomen stukken

- " Op een verzoek om steun van de Stichting Vrijwillige Oppas en Thuishulp is door het bestuur gereageerd met de toezegging van een gift van €150,-.
- " Het Jaarverslag 2008 van de Stichting DOS.
- " Een brief van de Gemeente Doetinchem waarbij zij mededeelt dat voortaan alle vrijwilligers in de Gemeente zijn verzekerd.
- " Diverse verzoeken om steun waarop negatief is gereageerd.

! Mededelingen

- " Aart van Silfhout wordt door de president gehuldigd voor zijn 30-jarig jubileum.
Een trouwe en betrouwbare Lion, met vele hobby's waaronder bouw van modelspoorbanen.



- " Op 2 september is ons Lionsjaar gestart bij Markant. De voorzitter roept de leden op om hun ervaring dan wel suggesties voor iets anders aan hem door te geven voor de planning van volgend jaar.
- " De geringe aanmelding (12 personen) voor 30 september (PAM museum) wordt betreurd. Waren er te veel activiteiten in september?
- " In het bestuur wordt nagedacht over de toekomst van het bulletin. De drukkosten zijn relatief hoog (€2000,-) en verspreiding via de website wordt overwogen. Leden die daar bezwaar tegen hebben worden uitgenodigd dit aan de president kenbaar te maken.
- " Op 28 oktober gaan een aantal bestuursleden naar LC Dorsten om een thema-avond over de veranderende rol van Duitsland. Andere belangstellenden kunnen zich opgeven via de website.

! Jaarrekening, begroting en kascontrole

Penningmeester Jos Niessink licht de jaarrekening 2008-2009 toe. Het jaar werd afgesloten met een negatief saldo van de clubkas van €2.011,87. Belangrijkste oorzaak was ons eigen 50-jarig jubileum. De vergadering verleent de penningmeester decharge na het positieve verslag van de kascommissie (Hans Kietselaer en Gerard Roelofsen). De door de penningmeester voorgestelde begroting wordt met algemene stemmen aangenomen. Henk Drost wordt als nieuw lid van de kascommissie benoemd.

! We Serve Commissie

Wim geeft als voorzitter een korte inleiding op de stand van zaken. Er zijn nu 4 werkgroepen: Onderwijs (Vz. Bart Jaap), Zorg (Vz. Aart), Cultuur (Vz. Herman) en Ontwikkelingssamenwerking (Vz. Peter Bob). De aanwezige voorzitters zeggen toe hun werkgroep op korte termijn bij elkaar te roepen om weer aan de slag te gaan. De samenstelling van de werkgroepen staat op de website.

! Een stem voor een Kind

Op enthousiaste wijze wordt door Theo en Martin verslag gedaan van de vele activiteiten die de afgelopen maanden zijn ondernomen. Zangers, zangeressen en coaches zoeken, repeteren, enz. het verloopt allemaal voorspoedig. Graafschap TV doet ook mee. Vanaf begin november worden de PR activiteiten opgestart. Kaarten worden verkocht voor

€30,00 inclusief een consumptie. Zangers zijn druk aan het oefenen en volgende week is er de doorlopende repetitie. Het goede doel wordt dit jaar de Stichting Opkikker. Deze stichting organiseert activiteiten voor langdurig zieke kinderen en hun familie (www.opkikker.nl).

! Betrokken Doetinchem

Onlangs is er een tweede bijeenkomst geweest met de leden. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het opstarten van een werkgroep projecten en het inventariseren van de capaciteiten van de leden. Op 8 december a.s. zal ook meer inhoud worden gegeven aan het aspect sociëteit. Uitdaging ligt nog bij het goed bemensen van het bestuur. Na een eerste enthousiasme moet nu naar opbouw en continuïteit worden gestreefd.

! Van de commissies

De voorzitter geeft een compliment aan onze webbeheerder Han. De website is nu veel actueler en de mailtjes met nieuws werkt nu goed. Theo S. zegt toe dat het bulletin deze week nog zal verschijnen. (Hetgeen mislukt! (red)) De jumelage-commissie is actief en heeft binnenkort een bijeenkomst met Dorsten om het programma voor dit jaar verder af te stemmen.

! De Wijnactie

Een jaarlijks terugkerende activiteit die structureel onze fondsenwervingspot vult. Ook dit jaar gaat het weer om uitstekende wijn voor een koopje. Henk Drost roept alle leden op om op korte termijn het bestelformulier bij hem in te leveren.

! Rondvraag

" Ruud Wink geeft een schets van de laatste ontwikkelingen rond het Borghuis. Het Oude Postkantoor wordt binnenkort door de Gemeente gerenoveerd en het zou voor het Borghuis een prima locatie betekenen. Ook Betrokken Doetinchem en onze Lions Club zouden kunnen overwegen hier de sociëteitsgedachte meer vorm te geven. Vraag ligt bij het bestuur.

- " Op een vraag van Hans Kietselaer over onze betrokkenheid bij de Regatta wordt geantwoord dat Gerard nog steeds een vrachtwagen verzorgt, de Umdraaiers de vlaggen en een zoon van Kees de duikers. Dus individuele leden zijn er nog steeds zijdelings bij betrokken.
 - " Henk Kets deelt een compliment uit aan Theo S. voor de wijze waarop hij in Huize Bergh een toneelvoorstelling heeft geregisseerd. Theo geeft aan dat hij blij is weer regelmatig de vergaderingen te kunnen bijwonen na een lange periode van afwezigheid.
 - " Herman heeft onlangs een delegatie uit Dorsten in zijn studio ontvangen. Een leuke spin-off van onze jumelage.
- ! Om 22.10 wordt na een strakke leiding van onze president de vergadering afgesloten om daarna nog gezellig een glaasje te kunnen drinken. Aan het einde constateer ik dat wij als club met veel dingen actief bezig zijn.

Peter Bob Peerenboom, secretaris.

De Verjaardagskalender

De afgelopen maandEN

5 juli	Gerard Roelofsen	63 jaar
22 juli	Henk Heezen	81 jaar
24 juli	Bart van der Laan	47 jaar
4 augustus	Harry Mathijssen	61 jaar
10 augustus	Theo Soontiëns	52 jaar
19 augustus	Jan Loggers	72 jaar
27 augustus	Wim Frommé	71 jaar
1 september	Hans de Vries	65 jaar
9 september	Jan van Iersel	68 jaar
15 september	Arnold van der Goot	86 jaar
16 september	Jan Thijssen	78 jaar
13 oktober	Aart van Silfhout	72 jaar
20 oktober	Toon van Oudheusden	77 jaar

Alsnogmaals gefeliciteerd!



De komende maand

27 oktober	Hans Bruijn	77 jaar
31 oktober	Bart Jaap Pull ter Gunne	63 jaar

Wij wensen U een fijne verjaardag!

Evenwicht

Ik reed een vogel dood vandaag. Ik zag het gebeuren en ik signaleerde dat ik het zag en tegelijkertijd verbaasde ik mij dat ik niks deed. Mijn auto reed gewoon door in dezelfde lijn als waarin hij reed voor hij de vogel raakte.



Er was daarna veel om over na te denken. Zoals dat ik het eigenlijk had zien aankomen. Dat kopje, dat even boven het gras uit piepte, dat parmantig links en rechts keek, en dat daarna deed wat ik eigenlijk al dacht dat het zou doen: het besluit nemen om de rest van het vogellijf in werking te zetten en vlak voor mijn auto op te vliegen. Ik signaleerde dat ik dacht: "Hij gaat het doen-hij zal het toch niet echt gaan doen-hij doet het!" Boem!

En dan de vreemde gewaarwording dat je dat allemaal wel kunt denken, maar dat je handen niets doen. Niet bijsturen. Dat je voeten niet op de rem gaan staan. Dat je gewoon doorrijdt in de richting waarin je reed. Een vervelend gevoel gloeit op in mijn rechterbeen, waaronder de vogel verdween.

En dan -in je hoofd- de vergoelijkende woorden die je tot jezelf richt. "Je kon er niks aan doen. Het ging te snel. Het was geen slimme vogel. Ze was vast al ziek. De natuurlijke selectie. Zo gaan die dingen."

En tenslotte het gevoel dat je jezelf voor de gek zit te houden. Dat je een dier hebt doodgereden omdat je niet alert was. Of niet snel genoeg *kon* reageren omdat je te oud bent. Schuldig aan dood door schuld.

Ondertussen ben ik aangekomen in de buurt van Lichtenvoorde. Al remmend voor de afslag kijk ik rechts van de weg. In het weiland staan 2 koeien. Een eind uit elkaar. Met een ervan is iets raars aan de hand. Er steekt iets uit. Een stok of zo. Wat raar. Ik kijk nog eens. Terwijl ik doorrijd kom ik meer achter het dier terecht en de stok blijkt een pootje te zijn. En een snuitje lijkt ook zichtbaar. Die koe staat te kalveren!

Ik rijd door maar vraag me ondertussen af of er nu iets van me verwacht wordt. Moet ik niet iemand gaan waarschuwen? Ik ben geen boer en heb heel veel vertrouwen in de natuur, maar zo eenzaam als die koe daar stond te kalveren, dat lijkt me geen goede gedachte dus ik neem de rotonde waar ik ondertussen aangekomen ben, met 360° en rijd terug, richting de plek waar ik denk dat de boerderij die bij het weiland hoort moet staan.

Ik parkeer de auto op het erf en stap uit. Twee koeien van honden beginnen zwijgend aan me het snuffelen. Doodeng, stilzwijgende snuffelhonden. Ik zeg alvast vaarwel tegen de gedachte aan nageslacht en roep voorzichtig "Hallo!" Er gebeurt niks. "Hallo!" probeer ik nog eens. Het blijft stil maar als ik mij afvraag of ik misschien "Volluk" moet roepen komt een olijke jonge boer uit een van de schuren lopen: "Moi"

"Goedemiddag." zeg ik. "Ik weet het niet zeker, maar kan het zijn dat een van uw koeien in de wei staat te kalveren?"

"Ow, is ut al zo wiet? Dan za'k zo moar's goan kieken."

Het is niet direct de paniecreactie die ik in gedachten had, maar het "dankeweah" dat volgt, geeft me toch de indruk dat mijn komst enige functie heeft gehad. Tevreden stap ik in mijn auto. Terwijl ik start bekruipt me de gedachte dat er een soort van evenwicht tot stand gebracht is. Het nare gevoel in mijn rechterbeen is in ieder geval verdwenen.

Theo Soontiëns

Commissies 2009-2010

● ACF

Henk Breuker
Bert Lamers
Ruud Wink

● Activiteiten

Hans de Vries, voorzitter
Herman van den Broek, vice-voorzitter
Hans Kietselaer
Bart van der Laan
Jan Loggers
Ben Smeenk
Kees van Wingerden

● Bulletin & ICT

Henk Breuker, voorzitter
Theo Soontiëns, vice voorzitter
Han Meibergen, content officer
Henk Drost, photo-officer
Henk Dijk
Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2
Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & puzzle

● Interservice

Toon Gasseling
Bert Lamers

● Jeugd

Henk Dijk, voorzitter
Gerard Roelofsen, vice-voorzitter
Chris Geurink
Marnix Jansen-Venneboer

● Jumelage

Henk Drost
Jan van Iersel
Marnix Jansen Venneboer
Jan Kruit
Han Meibergen

● Kascontrole

Hans Kietselaer
Gerard Roelofsen

● Leden

Toon Gasseling
Tom Jacobs
Martin Liefrink

● ACF

Martin Liefrink, voorzitter
Henk Breuker
Chris Geurink
Jan van Iersel
Tom Jacobs
Bart van der Laan
Theo Soontiëns

● Tail Twisters

Chris Geurink
Jan Jurriëns

● We Serve

Wim Frommé, voorzitter
Ruud Wink, vice-voorzitter
Jan van Iersel, secretaris
John Brands
Jos Niesink

● Privileged Members

Rien ter Brugge
Arnold van der Goot
Theo Kamps
Henk Kets
Harm Kloosterboer
Jan Kruit
Toon van Oudheusden
Koos Witkop
Jan Thijssen

● Members at Large

Henk Heezen
Gerard Hehenkamp

We-Serve projectgroepen 2009-2010

O Cultuur

Herman van den Broek, voorzitter

Henk Breuker
Hans Kietselaar
Han Meibergen
Jos Niesink
Theo Soontiëns
Marnix Jansen Venneboer
Ruud Wink
Koos Witkop PM

O Onderwijs

Bart Jaap Pull ter Gunne, voorzitter

Henk Dijk
Arnold van der Goot PM
Jan Jurriëns
Tom Jacobs
Koos Kuiper
Bert Lamers
Ben Smeenk
Jan Thijssen PM

O Ontwikkelingssamenwerking

Peter Bob Peerenboom, voorzitter

John Brands
Hans Bruyn
Toon Gasseling
Henk Kets PM
Toon van Oudheusden PM
Gerard Roelofsen

O Zorg

Aart van Silfhout, voorzitter

Rien ter Brugge PM
Henk Drost
Wim Frommé
Chris Geurink
Jan van Iersel
Theo Kamps PM
Harm Kloosterboer
Jan Kruit PM
Bart van der Laan
Martin Liefink
Jan Loggers
Hans de Vries
Kees van Wingerden

Participatieproject

O Betrokken Doetinchem

Henk Breuker
Toon Gasseling
Bert Lamers

Agenda 2009-2010

2 september 2009	19.45 uur	<i>Start Fiscal Year bij Markant</i>	
16 september 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
30 september 2009	17.30 uur	<i>Museum Pan Emmerich</i>	
7 oktober 2009	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
21 oktober 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
4 november 2009	19.45 uur	<i>Willem Traag, Rijkswaterstaat</i>	
18 november 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
2 december 2009	19.45 uur	<i>Ben Smeenk. RABO bank</i>	
10-12 december 2009	20.00 uur	<i>Achterhoekse Christmas Fair</i>	
12 december 2009	20.00 uur	<i>Een stem voor een kind</i>	
9 januari 2010	?? uur	<i>Nieuwjaarsreceptie</i>	
20 januari 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
3 februari 2010	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
20 februari 2010	?? uur	<i>50 jaar Charternight, Borghuis</i>	
3 maart 2010	19.45 uur	<i>Dirk van der Veen, reclame en gezondheid</i>	
17 maart 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
31 maart 2010	?? uur	<i>Bedrijfsbezoek Rensa inclusief diner</i>	
7 april 2010	19.45 uur	<i>Marieke Jonker, Medi-Fit, valpreventie</i>	
21 april 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
19 mei 2010	18.00 uur	<i>Tapap</i>	
?? Mei 2010	??	<i>Jaaruitje</i>	
2 juni 2010	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
16 juni 2010	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
30 juni 2010	18.00 uur	<i>Bestuursoverdracht</i>	
