

## BESTUUR

President : Martin Liefrink  
Oud President : Toon Gasseling  
1° Vice President : Kees van Steenbergem  
2° Vice President : John Brands  
Secretaris : Peter Bob Peerenboom  
Penningmeester : Jos Niesink  
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232  
(Postrekening van de bank: 824200)

## SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24  
7006 CP Doetinchem  
Telefoon : 0314 346096  
Mobiel :  
E-mail : [info@lionsclubdoetinchem.nl](mailto:info@lionsclubdoetinchem.nl)  
Website : [www.lionsclubdoetinchem.nl](http://www.lionsclubdoetinchem.nl)  
Digitaal ledenboek : [www.lions\lolas](http://www.lions\lolas)

## BIJEENKOMSTEN

Iedere maand : 1° woensdag 19.45 uur Vergadering  
3° woensdag 18.00 uur Taphap  
5° woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.  
Plaats : Hotel Villa Ruimzicht  
Ds van Dijkweg 40  
7001 CV Doetinchem  
Telefoon : 0314 - 320680  
E-mail : [info@hotelvillaruumzicht.nl](mailto:info@hotelvillaruumzicht.nl)

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd** bij de secretaris **afmelden**

- Bij verhindering voor de taphap **altijd** dinsdag vóór 20.00 uur bij de secretaris **afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

**WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?**

Pres(s)praat april 2009. ....	3
Verslag ledenvergadering I april 2009. ....	5
Verjaardagen. ....	7
Een oranje druppel. ....	8
Daar houd ik nou van. ....	11
Commissies 2008-2009.....	13
Agenda 2008-2009.....	14

**PRES(S)PRAAT APRIL 2009****Nieuw leven in verschillende facetten**

Beste Lions,

Het is steeds een bijzondere tijd ieder jaar, de dagen vóór en rond de Pasen. Omdat ik lid ben van het herenkoor van de Paskerk zoals deze kerk in het Doetinchemse doorgaans bekend is, (de officiële naam van de kerk is overigens Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming) zijn wij als koorleden extra in de weer om de vele vieringen met koorzang te ondersteunen en op te luisteren.



Met Pasen wordt er ook vaak iets nieuws aan het repertoire toegevoegd, zeg maar een nieuw stuk zangleven, dat dan weer mooi past bij het nieuwe leven dat in deze tijd zichtbaar in de natuur ontspruit. Dit jaar dient zich ook nieuw leven aan voor onze familie omdat ons 7e kleinkind in aantocht is. Het 3e kind van onze zoon Frans-Jan en zijn Silvia waarvan wij al lange tijd weten dat het een kleinzoon wordt. (De ouders wilden dit niet voor hen alleen houden). Het is toch steeds weer een wonder zo'n nieuw mensje. Maar hopen dat alles weer goed mag verlopen.

De presentatie die Frans-Jan en Pieter gaven tijdens op onze clubavond van 1 april j.l. over Kairos, onderdeel van de Pompestichting (beter bekend als de Pompekliniek), was heel verhelderend. Zoiets geeft toch vaak een andere kijk op alles wat zich rond TBS afspeelt.

Dat het een interessant onderwerp was bleek uit de aandacht en vele vragen van onze Lions tijdens de presentatie. Voor Ans en mij was het bijzonder, want op deze manier verneem je toch meer van het echte werk van je kinderen dan waarover je doorgaans met je kinderen spreekt als het over hun werk gaat. Dat Ans en ik trots zijn op onze jongens (het nieuwe leven van de jaren zeventig) willen wij best wel weten, ook hiérin zijn ze groter gegroeid!

Op 24 april gaat er ook (een) nieuw leven in Doetinchem komen in de vorm van de officiële start van Betrokken Doetinchem, waarvan sociëteit Het Ei, onder meer als broedplaats voor ideeën die iets toe kunnen voegen aan

Doetinchem, het sturende element is. Het Ei ook als 'antenne voor talenten', de titel van het theaterprogramma die avond.

Ik ben er trots op dat ons 'jubileumraamwerk' (in aangepaste vorm) tot wasdom is gekomen en dat de 3 bedachte pijlers: het Fonds, de Kennisbank en de Sociëteit - op onze jubileumdag 24 april 2009 in Amphion werkelijkheid gaan worden.

Geheel zoals bedoeld, geen Lions-feestje op 24/4 maar een project van Betrokken Doetinchemmers op 24/4. Heel veel dank aan de leden van de stuurgroep 24/4 o.l.v. Bert Lamers, deze stuurgroep die deels opging in de voorbereidingscommissie 24/4. Ik hoop dat veel Lions met hun partner, lid of (nog) geen lid, deze avond gaan meebeleven.

Op vrijdagmorgen 24 april a.s. gaan we onze chartermember Henk Heezen op zijn thuisbasis in De Gouden Leeuw verrassen met een bezoek ter gelegenheid van zijn 50-jarig lidmaatschap van Lions Club Doetinchem. Namens onze club zal Henk de chevron ontvangen, behorend bij 50 jaar lidmaatschap alsmede het jubileumboek van de jubileumviering van 17 januari j.l. waarin Henk in verschillende vormen 'prominent aanwezig' is. Fijn dat een aantal Lions mij die morgen gaan vergezellen. Een extra Lions-jubileumdag dus op 24 april 2009!

11 april 2009

Martin Liefink

---

## VERSLAG LEDENVERGADERING 1 APRIL 2009

Ditmaal slechts een kort verslag omdat de vergadering pas om half tien aanving. Voor de pauze konden alle aanwezigen luisteren naar de prima inleiding van Frans-Jan Liefink over zijn werk bij de Pompestichting. Gezien de vele vragen en enthousiaste reacties een geslaagd verhaal. De ledenvergadering startte met nieuws rond de leden. Toon van Oudheusden was sinds maanden weer van de partij, nog steeds wat bleekjes rond de neus, maar zijn opmerkingen rond Latijn en Grieks waren als vanouds. Minder voorspoedig gaat het met Gus. Door de hersenbloeding zijn er uitvalsverschijnselen. Zij zal op korte termijn een revalidatiebehandeling starten, mogelijk poliklinisch in het Slingeland of in een revalidatiekliniek. Vervolgens werd Tom Jacobs toegezongen voor zijn verjaardag. Het enig ingekomen stuk was een uitnodiging van de Stichting Lions en Milieuactiviteiten voor het symposium 'cradle to cradle' op 25 april a.s. in Eindhoven.

### Korte mededelingen:

- Mogelijk komen op 15 april a.s. een aantal leden uit Dorsten op bezoek.
  - Onze club heeft €8.000,- overgemaakt voor de Stichting Digibeter met het verzoek ons terug te koppelen welke voorlichtingsactiviteiten in onze regio zijn ondernomen.
  - Op 15 mei staat de jeugduitwisseling met Dorsten op het programma. Leerlingen van het Ludger en het Gymnasium Pretrinum bezoeken het Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem, Markant in Braamt en sluiten de dag af in Restaurant Gasseling.
  - Op 24 april viert onze chartermember Henk Heezen zijn 50-jarig lidmaatschap! De voorzitter zal vergezeld van een flink aantal leden (Harm, Henk, Herman, Gerard, Arnold en Rien) de jubilaris gaan feliciteren. Het fotoboek van de jubileum receptie van januari zal hem worden aangeboden.
  - Het voorzitterschap van de commissie 'Een stem voor een kind' is van John overgegaan naar Martin. Het wordt op 12 december aanstaande weer een verrassende avond. Noteer dat alvast maar in de agenda's zou ik zeggen.
-

- Het bestuur heeft de tail-twisters gevraagd alleen na de tap-hap op te treden om op die manier wat meer aandacht te krijgen. Anderzijds is hen ook op de officiële reglementen rond de tail-twisters gewezen, dus alle leden wordt aangeraden de volgende bijeenkomsten stipt op tijd aanwezig te zijn en vooral ook netjes gekleed en met speldje. Anders loop je een zeker risico...
- Twee leden werden verrast met een nieuw chevron: Oud hoofdofficier derde klasse van de BB Jan Thijssen vierde zijn 35-jarig lidmaatschap en Henk Kets oud-voorzitter van onze club in 1972 werd gefeliciteerd met zijn 45-jarig lidmaatschap. Henk werd op 31-jarige leeftijd lid! Dat kan ons aan het denken zetten, dunkt me.
- En dan als laatste lichtte Bert Lamers de activiteiten rond 'Betrokken Doetinchemmers' nog een keer toe. Er zijn nu 93 personen die zich als lid hebben opgegeven! De oprichtingsactes van de Stichting en de Vereniging zijn vorige week gepasseerd bij Notaris Jos Niesink; voor hem waren het de eerste officiële actes die hij na zijn beëdiging kon passeren! Een tweede nieuwsbrief en de uitnodigingen voor 24-4 gaan binnenkort de deur uit. Onze lionsleden die geen lid van de vereniging worden kunnen kaarten kopen voor de avond à €15,00 het stuk. Het belooft onder regie van Theo een heel spektakel te worden 'Antenne voor talent'.

Peter Bob Peerenboom, secretaris.

---

**VERJAARDAGEN**

In de afgelopen periode zijn de volgende Lions jarig geweest:

<i>Koos Witkop</i>	<i>8 april</i>	<i>(88 jaar)</i>
<i>Han Meijbergen</i>	<i>12 april</i>	<i>(62 jaar)</i>
<i>Jos Niesink</i>	<i>26 april</i>	<i>(59 jaar)</i>
<i>Rien ter Brugge</i>	<i>9 mei</i>	<i>(78 jaar)</i>

Bij deze (nogmaals) gefeliciteerd.

In de komende maand hopen

<i>Hans Kietselaer</i>	<i>11 mei</i>	<i>(61 jaar)</i>
<i>Harm Kloosterboer</i>	<i>17 mei</i>	<i>(86 jaar)</i>

hun verjaardag te vieren.

We wensen hen een fijne verjaardag toe.



## EEN ORANJE DRUPPEL

Ruud Wink lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op weg naar de parkeerautomaat hoor ik achter mij iemand zeggen: "Toch gek dat heel Doetinchem weet wat de persoon zelf nog niet weet." Inderdaad. Een beetje vreemd gevoel had ik wel, die woensdagmiddag daar in Doetinchem. Op de parkeerplaats wemelde het letterlijk van de bekenden. Lions en niet-Lions, mensen van Wink en mensen die ik ergens anders wel eens tegen het lijf was gelopen, liepen allemaal op en neer tussen auto en parkeerautomaat en allemaal groetten ze elkaar met een glimlach die ik nog kende van mijn broertje als die zijn sinterklaassurprises aan het maken was. We deelden een geheim. Sommigen al weken lang. Zelf was ik en-passant door Henk Dijk op de hoogte gebracht toen we een datum zochten om een keer samen



met Ruud om de tafel te gaan zitten voor een klus: "Oh, dan doen we dat op 29 april in het Borghuis, want dan is Ruud daar toch voor zijn lintje. Kunnen we daarna mooi vergaderen" Los van het feit dat die vergadering uiteraard niet is doorgegaan, was de stijl waarin de mededeling werd gedaan helemaal op zijn Henk Dijks. Ineens wist ik dat Ruud Wink een lintje zou krijgen.

En inderdaad, heel Doetinchem leek het ook te weten, want het Borghuis zat afgeladen vol met mensen die getuige wilden zijn van deze bijzondere gebeurtenis. De stemming was, mede door het heerlijk zonnige weer, vrolijk en uitgelaten. Misschien verbeelde ik het me, door de toon van de gesprekken, door de vrolijkheid van de gesprekken, of door de uitgelatenheid van de ontmoetingen, maar ik meende te zien dat heel deze groep mensen aan elkaar gelinkt was door een gezamenlijk gevoel van trots. Waarom anders had iedereen zomaar vrij genomen? Waarom was het de drukste advocaten gelukt om er snel even tussenuit te piepen op de zaak?

---



Hoe kon het anders dat een chirurg even een uurtje zijn operatiekamer had verlaten om hier aanwezig te zijn? ("Zou de patiënt er wel nog liggen?") Iets moest ons verbinden, en dat kon alleen maar zijn omdat we allemaal dachten dat we er iets mee te maken hadden. Met het lintje van Ruud.

Het wachten duurde lang, maar was geen vervelend wachten. Het was een ontmoeting met velen die ik net even te lang niet gezien had. Samen even bijkletsen en snel wat foto's maken voor het bulletin. En om half een was het dan zover. Een spannende stilte daalde neer over de mensen in het Borghuis. Vreemd, de stilte werd niet opgeroepen of aangekondigd, zij daalde neer. Fotografen namen de beste posities in, en als basisschoolkinderen die onder de banken van de bus het schoolplein oprijden, zo stil hielden we ons allemaal. Buiten heerste de felle zon, binnen de koele duisternis van het Borghuis, dus Ruud kon ook niet zien dat het Borghuis stampvol zat met geliefden, vrienden en bekenden.



In zijn gewone werkkloffe liep hij het Borghuis binnen, hield zijn pas in toen hij in het donker een massa mensen ontwaarde. En nog voor hij zich kon realiseren wat dat voor massa was -het duurt doorgaans een hele tijd voor iemand zich bewust wordt dat een massa tegenover hem bestaat uit alleen maar mensen uit zijn eigen adressenboekje- barste een daverend en langdurig applaus los over het verbaasde hoofd van Ruud Wink. Hij twijfelde waar hij in die mensenmassa het eerst heen zou gaan en vond uiteindelijk richting toen hij de kleinste en dierbaarste strohalmen in de omgeving ontwaarde: zijn kleinkinderen in hun wandelwagentje. Dat ankerpunt eenmaal gevonden hebbend hervond Ruud zich weer en toen Henk Dijk eenmaal de



reden van deze samenkomst aangekondigd had kon Ruud ontspannen door de zaal manoeuvrerend “zijn” gasten begroeten.

Het duurde lang voor Burgemeester Kaiser op zijn lintjesticht door de gemeente -als laatste- het Borghuis zou vinden. Maar wie maalde daarom? Sabine misschien, die het broodjes- en soepbuffet had klaarstaan, dat eigenlijk na de plechtigheid zou worden aangesproken. En zoals dat gaat wanneer je op iets wacht dat moet gebeuren, zodra je besluit dat je overgaat naar het volgende programmapunt dient toch ineens het dralende onderwerp zich aan.



Burgemeester Kaiser, ondertussen een goede bekende geworden van de Lions en daardoor nauwkeurig laverend tussen de hartelijke momenten waarop hij tutoyerend sprak en de officiële momenten waarop hij Ruud met “meneer Wink” en “U” aansprak, nam er de tijd voor. Niet alleen om te verschijnen, maar ook om in een uitgebreide toespraak te verduidelijken waarom het Hare Majesteit had behaagd Ruud te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ja, hij nam, de burgemeester, maar hij gaf ook. Een heel mooie geste van hem was het om het uiteindelijke opspelden van de koninklijke onderscheiding over te laten aan lionsvriend Koos Kuiper. En weer was daar dat gevoel van die wonderlijke verbondenheid; dat het niet alleen Koos was, die Ruud dat lintje opspeldde, maar dat we allemaal in heel die zaal middels de handen van Koos dat lintje aan het opspelden waren.



Een uurtje later, na een golf van applaus, zoenen, gelukwensen en een uitbundig gezongen Lions felicitatielied, toen iedereen al weer terug gegaan was naar zijn of haar werkzaamheden, zat Ruud in een klein groepje wat na te suizen, de medaille nog pront op zijn revers: “Prachtig! Gewoon prachtig!”

## DAAR HOUD IK NOU VAN

“Wereld Handels Organisatie” legde de interviewer uit aan de luisteraars, die de geïnterviewde zojuist “WHO” hadden horen zeggen in een zin die ging over de Mexicaanse Griep.



In zat in een auto en moest ook op het verkeer letten, maar binnen een milliseconde signaleerde ik dat ik dacht “dit klopt niet” ook al wist ik ook niet zo snel waar WHO wel voor stond. Of beter gezegd, ik wist wel wat de WHO was maar kon niet zo snel op de woorden komen waar die drie letters voor stonden. Maar dat het niet Wereld Handels Organisatie was, wist ik “*in a split second*”. De interviewer ook trouwens. Want hij wilde zich corrigeren en dat klonk als volgt: “Wereld (pauze) eh... Gezondheidsorganisatie.”

En van zo'n weifeling, kijk, daar houd ik nou van. Dat boeit me mateloos. Omdat die weifeling inzicht geeft in de werking van de hersenen. Je krijgt zomaar een blik in wat er in dat hoofd van zo'n interviewer gebeurt:

Hij hoort WHO. Hij wil dat aan de luisteraars uitleggen, maar laat zich in de luren leggen door die H. De op zich plausible vertaling van die letter H door het woord “Handels” is eerder bij de mond dan dat de corrigerende gedachte, dat de afkorting Engelstalig is, opgehaald is uit het onderbewustzijn. Dat duurt namelijk verschrikkelijk lang. Eerst realiseert de interviewer -waarschijnlijk net zo snel als ik: “Het klopt niet” Dan moeten allerlei systemen in dat hoofd aan het werk om zich te realiseren wat er niet klopt. Waarschijnlijk realiseert hij zich dat de Wereld HANDELS Organisatie niets te maken heeft met het onderwerp waarover ze spreken. Dus zal dat gedeelte dat niet klopt wel met de middelste letter te maken hebben. Dus hij begint alvast aan zijn correctie door meteen het woord te zeggen dat direct als wel-kloppend in het kader van het gespreksonderwerp wordt gezien: “Wereld”. Maar dan stukt het. Razendsnel zoekt het brein een uitkomst voor het probleem dat die H niet overeenkomt met een bij het onderwerp passend Nederlands woord. Dan realiseert het brein zich dat de afkorting Engels is en moet op een heel andere plek gaan zoeken. Je moet er na benadering van je nl. op een heel andere manier dan alle later aangeleerde talen. Vandaar dat je na een uur Duits praten in Dorsten zo bekaf bent en ineens niet meer op de woorden kunt komen. En dan eindelijk vindt het brein de passende en waarschijnlijk juiste oplossing:

“Health” Maar dan is hij er nog niet. Want de interviewer had zich voorgenomen om de luisteraar iets uit te leggen. Namelijk de betekenis van de WHO. Maar die luisteraar is niet gebaat met een Engelstalige uitleg van die H. Dus moet het brein naarstig op zoek naar de betekenis van het woord Health. En dan eindelijk, na die pauze en die “eh” komt het er uit: “Gezondheidsorganisatie”. En dan klopt alles en kan het interview weer verder. Overigens neemt dit hele proces slechts een paar seconden in beslag, maar in die paar seconden gebeurt in zo’n hoofd verschrikkelijk veel.

Overigens had de geïnterviewde niet gewacht op de uitkomst van al dat geploeter van de interviewer. Hij wist natuurlijk al wat hij bedoelde met WHO maar zei veel te vroeg “ja, ja” toen de interviewer “Wereld Handels Organisatie” zei. Ook in het hoofd van de geïnterviewde ontstond het besef dat er iets niet klopte. Toen moesten ze allebei in hun respectievelijke hoofden op zoek naar het juiste woord. Wonderlijk genoeg kostte het de geïnterviewde nu evenveel tijd om in zijn hoofd het woordje “Gezondheid” te vinden als het de interviewer kostte om het in *zijn* hoofd te vinden. Waarschijnlijk kostte de interferentie met de foutieve gedachten van de interviewer de geïnterviewde zo veel meer tijd dan het normaal gekost zou hebben. Als de interviewer het niet zelf had ingevuld maar gevraagd had: “WHO staat voor?” dan had de geïnterviewde waarschijnlijk feilloos direct de juiste vertaling gegeven.

Kijk, daar houd ik nou van. Van die blikjes in de hoofden van mensen. Je hoeft er geen boek voor te lezen. Als je goed kijkt zie je het allemaal heel helder voor je.

Als je 25 jaar lang kinderen en volwassenen hebt zien ploeteren met het zeggen van teksten uit toneelboekjes raak je hoe dan ook gebiologeerd door de vraag hoe die dingen toch werken in een hoofd. Zo kijkend naar kinderen ben ik al heel wat te weten gekomen over de routes die woorden allemaal moeten afleggen in hoofden voor ze er goed gearticuleerd, op de juiste toon gesproken en zodanig belevend worden gezegd, dat de luisteraar denkt dat je het echt meent. Geen onwaarachtigheid dus, die aan mijn luisterend oor ontsnapt.

Theo Soontiëns

---

**COMMISSIES 2008-2009**● **24-04-09**Bert Lamers, voorzitterToon Gasseling, vice-voorzitter

John Brands

Henk Breuker

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Martin Liefrink

Jos Niesink

Theo Soontiëns

Hans de Vries

Ruud Wink

● **ACF**John Brands, voorzitter

Henk Breuker

Chris Geurink

Jan van Iersel

Bart van der Laan

Theo Soontiëns

● **Activiteiten**Hans de Vries, voorzitter

Herman van den Broek, vice-voorzitter

Hans Kietselaer

Bart van der Laan

Jan Loggers

Bart-Jaap Pull ter Gunne

● **Bulletin & ICT**Henk Breuker, voorzitterTheo Soontiëns, vice voorzitter

Han Meibergen, content officer

Henk Drost, photo-officer

Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2

Henk Dijk

Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon &amp; puzzle

Kees van Steenbergen, ICT officer

Ruud Wink

● **Interservice**

Henk Breuker

Bert Lamers

● **Jeugd**Henk Dijk, voorzitterGerard Roelofs, vice-voorzitter

Chris Geurink

● **Jumelage**

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Jan van Iersel

Han Meibergen

● **Kasconrole**

Hans Kietselaer

Aart van Silfhout

● **Leden**Bert Lamers, voorzitter

Tom Jacobs

Toon Gasseling

● **Milieu**

Hans Bruyn

Koos Kuiper

● **Tail Twisters**

Chris Geurink

Jan Jurriëns

● **Guiding Lions LC****Montferland-Emmerich**

Henk Breuker

Jan Kruit

● **We Serve**Wim Frommé, voorzitterRuud Wink, vice-voorzitter

John Brands, manager projecten

Jan van Iersel, secretaris

Jos Niesink

Kees van Steenbergen

● **Privilege Members**

Rien ter Brugge

Arnold van der Goot

Theo Kamps

Henk Kets

Harm Kloosterboer

Jan Kruit

Toon van Oudheusden

Koos Witkop

● **Members at large**

Henk Heezen

Gerard Hehenkamp

**AGENDA 2008-2009**

3 september 2008	19.45 uur	<i>Lezing Het ei voor &amp; na 1945 - Th. Rougoor</i>	
17 september 2008	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
26 september 2008	13.00 uur	<i>Metzo Regatta</i>	
1 oktober 2008	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
15 oktober 2008	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
18 oktober 2008	19.30 uur	<i>Jeu de Boulle avond</i>	
29 oktober 2008	18.00 uur	<i>5° woensdag - het Borghuis</i>	
5 november 2008	19.45 uur	<i>Bezoek Metzo-college</i>	
19 november 2008	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
3 december 2008	19.45 uur	<i>Lezing Ferry Nahon (Marktlink)</i>	
11-13 december 2008		<i>de ACF met op 13 december Lionsnight</i>	
17 december 2008	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
17 januari 2009	14.00 uur	<i>Jubileumreceptie villa Ruimzicht</i>	
	20.00 uur	<i>Jubileumgala in villa Ruimzicht</i>	
4 februari 2009	19.45 uur	<i>Clubavond - herhalingsoefening reanimatie</i>	
18 februari 2009	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
4 maart 2009	19.45 uur	<i>Freddie Heinzel, advocaat te Kleve en lid van LC Montforland/Emmerich spreekt over Nederlands-Duitse betrekkingen.</i>	
18 maart 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
1 april 2009	19.45 uur	<i>Martin Kaal en Herman van Zandbrink over rol van de Provincie in Achterhoek /Liemers</i>	
15 april 2009	18.00 uur	<i>Taphap</i>	
<u>24 april 2009</u>	<u>??</u>	<u><i>Jubileumactiviteit in Schouwborg Amphion</i></u>	
6 mei 2009	19.45 uur	<i>Clubavond</i>	
20 mei 2009	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
3 juni 2009	19.45 uur	<i>Frans-Jan Liefrink over Kiros/Pompestichting</i>	
17 juni 2009	18.00 uur	<i>Tap Hap</i>	
1 juli 2009	18.00 uur	<i>Bestuursoverdracht met Papillons</i>	