

BESTUUR

President : Martin Liefrink
Oud President : Toon Gasseling
1° Vice President : Kees van Steenberg
2° Vice President : John Brands
Secretaris : Peter Bob Peerenboom
Penningmeester : Jos Niesink
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

SECRETARIAAT

Peter Bob Peerenboom : Nonnenmate 24
7006 CP Doetinchem
Telefoon : 0314-346096
Mobiel :
E-mail : info@lionsclubdoetinchem.nl
Website : www.lionsclubdoetinchem.nl
Digitaal ledenboek : www.lions\lolas

BIJEENKOMSTEN

Iedere maand : 1° woensdag 19.45 uur Vergadering
3° woensdag 18.00 uur Taphap
5° woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.
Plaats : Hotel Villa Ruimzicht
Ds van Dijkweg 40
7001 CV Doetinchem
Telefoon : 0314 - 320680
E-mail : info@hotelvillaruumzicht.nl

- Bij verhindering voor de vergadering **altijd** bij de secretaris **afmelden**

- Bij verhindering voor de taphap **altijd** dinsdag vóór 20.00 uur bij de secretaris **afmelden**

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden **zoals aangegeven op de uitnodiging**

WAT STAAT ER DEZE MAAND IN HET BULLETIN?

Pres(s)praat oktober 2008.	4
Verslag bijeenkomst I oktober 2008.	6
Verjaardagen.	10
Een dikke onvoldoende!.	11
Il y a 800 ans.....	12
Papillons naar “Wijngoed Kranenburg”.....	19
Commissies 2008-2009.....	21
Agenda 2008-2009.....	22

PRES(S)PRAAT OKTOBER 2008

Beste Lions,

Als je inzendschema van Henk Breuker volgt dan besef ik weer eens hoe snel het allemaal gaat als ik ga zitten voor de pres(s)praak van oktober.

De afgelopen tijd en zeker de laatste dagen is er nogal wat gebeurd. Wat gaat er nog meer gebeuren in de financiële wereld en wat zijn de economische gevolgen hiervan?

Vooralsnog vooral wat er met Fortis is gebeurd raakt je als oud-werknemer natuurlijk wel bijzonder.

In het Fortis scenario zou Fortis Bank Nederland worden ingebed in de ABN-Amro -organisatie en men is hier, voor zover ik het uit de informatie die ik geregeld krijg kan volgen, het hele jaar al in goede harmonie druk mee bezig. Dit proces kan nu gewoon doorgang vinden met dat verschil dat nu niet Fortis maar vooralsnog ABN-Amro aan de knoppen gaat zitten. Wél onder een door de nieuwe aandeelhouder te benoemen RvB/RvC. Welke persoon met groot gezag (lijkt mij wel gewenst) zal hiervan het boegbeeld worden? Zo'n 'Rijke man' als 'Rijkman' mag het toch niet meer worden als het aan de Nederlandse Staat ligt. We zullen ons laten verrassen en hopen dat er ook weer snel rust komt in de financiële sector.

Tijdens de club-avond van vorige week werd weer eens duidelijk dat onze Lions Club bruist van activiteiten en initiatieven. Fijn dat zowel Hans Kietselaer als onze vice-president Kees van Steenberg (geleidelijk) weer hun opwachting konden maken.

De ACF is weer in voorbereiding en het ligt in de verwachting dat er ook weer een beroep op Lions zal worden gedaan voor de op- en afbouw alsmede de bemensing van de stands tijdens die dagen. De inmiddels uitgebreide commissie ACF vergadert vanavond weer omtrent de nadere uitwerking van het concert van zaterdag 13 december in de Catharinakerk.

Ik hoop van harte en verwacht ook dat het initiatief van de projectgroep sport, de Jeu de Boule avond op zaterdag 18 oktober a.s. inmiddels tot meer aanmeldingen heeft geleid. Ook de andere projectgroepen gaven tijdens de



voortgangsrapportage blijk van voortgaande activiteit dan wel om nieuwe impulsen hieraan te geven. Dit bleken geen loze woorden want gisteren kwam o.a. de projectgroep 'Zorg' bij elkaar om nieuw elan aan het gekozen project te geven met Jan van Iersel als inspirator.

Het bestuur van de voorbereidingscommissie 24-04: Bert, Toon, Marnix en John werken een tussentijdse evaluatie met de PR/wervingscommissie uit om op de geplande derde dinsdag 21/10 met de hele commissie effectief voortgang te kunnen maken met het project Betrokken Doetinchemmers.

Een aantal Lions waren als belangstellenden aanwezig tijdens de Metzo-Regatta op 26 september j.l. Een prachtige dag was dat voor de roeiers en het publiek. Gaat deze Regatta echt een traditie worden in Doetinchem? Wellicht is er tijdens ons bezoek aan het Metzo-college op woensdag 5 november a.s. ook gelegenheid om met de leerkrachten over de Regatta van gedachten te wisselen. Naast de presentatie van de leerlingen die vertellen over hun ervaringen van de trip naar Nicaragua belooft het weer een speciale avond te worden in dit gebouw dat inmiddels ook is voorzien van wel een heel bijzondere paraplu! Ik hoop op een grote opkomst die avond.

Mede namens de leden van de activiteitencommissie dank ik alle aanwezige Lions nog voor de gebleken instemming met het plan van aanpak van de jubileumviering op zaterdag 17 januari a.s.. Een gewaardeerde ondersteuning van dit jubileumproject!

Martin Liefrink

7 oktober 2008



Herfst 2008 in Wolfersveen

VERSLAG BIJENKOMST 1 OKTOBER 2008

I. Opening

De voorzitter heeft iedereen van harte welkom, met name Kees van Steenberghe die voldoende is hersteld om in ieder geval het eerste deel van de bijeenkomst bij te wonen. Welkom Kees! Er zijn geen jarigen maar Jan van Iersel biedt een rondje aan omdat hij er de vorige keer niet was en wordt daarop spontaan door de vergadering toegezongen.



2. Ingekomen stukken

De secretaris laat de ingekomen stukken rondgaan: het jaarverslag van DOS, enkele stukken rond fondsenwerving en verzoeken om steun. Belangrijkste nieuws komt van het district over het voornemen om een nieuwe club in Ruurlo op te richten met als giding lion Rob Schuurman.

3. Mededelingen

- De voorzitter is samen met Bert Lamers bij Gerard Hehenkamp op bezoek geweest. Zijn situatie is stabiel. Hij hoopt samen met Rita op 29 oktober aanwezig te zijn in het Borghuis. De uitnodiging met vermelding van de kosten wordt nog apart rondgestuurd. Maar nu al is het verstandig de partners te informeren zodat de agenda's worden vrijgehouden.
 - Henk Dijk heeft bij zijn bezoek het vaantje van de Lions club Bronckhorst mee gekregen. Deze club zal voor de receptie bij ons jubileum worden uitgenodigd.
 - Er zijn diverse vergaderingen in aantocht. De zonevergadering van woensdag 22 oktober valt samen met een bestuursvergadering; Toon G. en Marnix zullen worden afgevaardigd. Op de districtsvergadering van maandag 3 november zullen in ieder geval Martin en Jan Kruit onze club vertegenwoordigen.
-

- De MezzoRegatta van afgelopen vrijdag 26 september verliep goed. Men bouwt echter voort op de oude formule zonder veel vernieuwing, met het risico dat op termijn het enthousiasme gaat verminderen. Een aantal Lions en onze vlaggen waren aanwezig en via onze leden was de actie ook gesponsord door Wink en Rotra.



4. Jaarrekening

Jos Niesink licht als penningmeester de jaarrekening 2007-2008 en de begroting 2008-2009 toe. Na een positief advies van de kascommissie worden de penningmeester en bestuur gedechargeerd. De begroting 2008-2009 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Aart van Silfhout is aftredend als lid van de kascommissie. Hans Kietselaer blijft nog een jaar. Als nieuw lid wordt benoemd Jan Kruit.

5. Wijnactie

Henk Drost brengt met enthousiasme nog eens de komende actie onder de aandacht. Het aantal bestellingen ligt op schema. Het gaat om uitstekende wijnen voor een redelijke prijs. Vraag blijft nog of onze jumelage club uit Dorsten dit jaar weer flink gaat meedoen. Zij hadden vorig jaar moeite met de witte wijn, reden waarom de keus dit jaar is gevallen op een andere wijn uit Sicilië.

6. Activiteiten commissie

Bij afwezigheid van de voorzitter van de commissie doet Martin verslag van de ideeën die bestaan rond de viering van ons jubileum. Op 17 januari wordt er in de middag eerst een receptie gehouden. Alle leden zijn daarbij van harte welkom, desgewenst met partner. Alle kosten van de receptie worden betaald uit de clubkas, dus ook voor de leden. 's Avonds wordt een galafeest georganiseerd voor alle leden (black tie) met partners in avondkleding. Er is één kamer beschikbaar voor diegenen die zich tussen receptie en gala willen omkleden. Naar aanleiding van opmerkingen door de leden zal het bestuur een tweede kamer zien te realiseren. De kosten voor het feest worden op

twee manieren gedekt. Voor de vaste kosten wordt een opslag op de contributie 2008-2009 geheven van €75,00 per lid. Daarnaast betaalt iedere deelnemer aan het feest €35,00 per persoon voor het live cooking buffet en vanzelfsprekend zijn eigen drankjes. Het voorstel wordt met applaus door de vergadering aangenomen.

7. We-Serve-commissies en -werkgroepen

De leden van de Werkgroep Zorg ondersteunen nog steeds de extra activiteiten voor de bewoners van de Ooiman. Enige versterking is dringend gewenst en meerdere leden geven aan dit ook wel te willen. Jan van Iersel zal het rooster toesturen. Het is verstandig de mogelijkheid voor het inschakelen van niet-lions te bevorderen. Hierdoor kan er op termijn ook meer continuïteit worden verzekerd.

De Werkgroep Sport roept iedereen op zich vooral op te geven voor de Jeu- de-Boule-avond op 18 oktober om 19.00 uur. Het aantal aanmeldingen blijft sterk achter bij de verwachting! Ook staat het idee weer op het programma om gasten de mogelijkheid te geven een wedstrijd bij te wonen in samenwerking met een aantal topclubs uit Doetinchem.



Vanuit de Werkgroep Milieu is geen nieuws te melden. De Werkgroep Onderwijs heeft de ambitie om dit jaar 6 groepen van het Mezzocollege met microkrediet aan het werk te laten gaan. De 3 groepen van vorig jaar waren een groot succes met een netto resultaat van ongeveer €900,00 voor het goede doel.

De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking is druk doende met het organiseren van de internationale wedstrijd voor de Vredeposter. 7 groepen van 6 scholen doen mee. Unicef verzorgt gastlessen en de start is deze week. De jury is bijna rond en de uitreiking van de Doetinchemse prijs is op 7 november a.s. in Het Weerdje. De leden worden opgeroepen om op 6 november overdag mee te helpen met het ophangen van de posters in Het Weerdje.

De Werkgroep Cultuur geeft ondersteuning aan een startende ondernemster om de werken van Fatima, Spindo en Sozijn te verspreiden in het bedrijfsleven.

8. Stuurgroep 2404 (jubileum activiteit)

Toon G. doet verslag van de 1^e bijeenkomst op 8 september j.l. Een enorm succes dat is uitgemond in het vormen van de een Dagelijks bestuur en een viertal commissies: PR, financiën, programma (voor 24-04) en juridische zaken. Vergaderingen zijn gepland en de deelname van niet-lions is goed. Op 21 oktober komt er in de ondernemersbijlage van de Gelderlander een eerste stuk in de krant.

9. Christmas fair op zaterdagavond 13 december a.s.



John vertelt dat onlangs de bijeenkomst is geweest met 8 coaches en de 16 zangers. Een succes, waarbij ook door de deelnemers is gezongen om de koudwatervrees weg te nemen. Op 15 november wordt er een hele dag gerepeteerd samen met het muzikale combo.

10. Diversen

- Han Meibergen meldt dat de website binnenkort zal worden aangepast. De definitieve offerte is binnen. Voor de taphap van 15 oktober wordt iedereen verzocht zich nog aan- of af te melden.
 - De jumelage commissie heeft binnenkort overleg met bestuur en Dorsten om de bakens iets te verzetten. Meer nieuws volgt. Van groot belang is in ieder geval het voortzetten van de jeugduitwisseling. Jan Kruit treedt hierbij als actieve consul op.
 - Jan Kruit meldt als Guiding Lion van de club Montferland-Emmerich dat het vinden van Nederlandse mannen een lastig karwei blijkt te zijn! Voor
-

deze dochterclub is het seizoen gestart met een prima avond over het thema Nederland - Duitsland.

12. Diversen en rondvraag

- o Naar aanleiding van het besluit om het tekort van ons uitje met Dorsten te betalen uit de opbrengst van de wijnactie 2008, doet Henk Dorst een oproep om het geld uit de fundraisingpot niet voor andere doelen te gebruiken.
- o John Brands treedt donderdagavond de 2e oktober als gast op het de Achterhoekse Hartshow. (Radio Optimaal). De Christmas fair zal ongetwijfeld een van de onderwerpen worden.
- o Henk Dijk roept als interim manager van het Streekarchief de leden op vooral de Open Dag te bezoeken op 11 oktober.

De vergadering sluit precies om 22.00 uur.

Peter Bob Peerenboom
secretaris

VERJAARDAGEN

In de afgelopen periode zijn de volgende Lions jarig geweest:

<i>Aart van Silfhout</i>	<i>13 oktober</i>	<i>(71jaar)</i>
<i>Toon van Oudheusden</i>	<i>20 oktober</i>	<i>(76 jaar)</i>
<i>Hans Bruyn</i>	<i>27 oktober</i>	<i>(76 jaar)</i>

Bij deze (nogmaals) gefeliciteerd.

In de komende maand hoopt

Bart-Jaap Pull ter Gunne 31 oktober (62 jaar)

zijn verjaardag te vieren.

Bart Jaap, we wensen je een fijne verjaardag toe.



EEN DIKKE ONVOLDENDE!

Het jaarlijkse uitstapje met Dorsten is dit jaar niet echt een succes geweest. De belangstelling was gering, de calculatie ongelukkig en dus was een financieel tekort het logische gevolg. Terecht was onlangs de club van mening dat wij voor dit deficit op moesten draaien.



Tot mijn stomme verbazing hoorde ik dat op de laatste bijeenkomst werd meegedeeld dat het bestuur heeft besloten dat het tekort zou worden verhaald op de opbrengst van de jaarlijkse wijnactie. De vergadering, die kennelijk heeft zitten slapen, stemde daar mee in, ondanks de bezwaren die Henk Drost daar tegen inbracht.

Het is al vele jaren gebruikelijk dat in de financiële clubhuishouding een onderscheid wordt gemaakt tussen de fundraising-pot en de rekening van lopende clubaangelegenheden. Immers, wij dienen bij onze plezieruitgaven niet alleen budgettair neutraal te zijn, maar in ieder geval onze eigen broek op te houden en zeker niet onze tekorten te dekken uit de fundraisingpot die bestemd is om de We Serve gedachte invulling te geven.

Het bestuursbesluit is derhalve principieel onjuist. Ook de wijnactie spekt de fundraising-pot. Het feit dat een deel daarvan een doelbestemming heeft in de vorm van de jumelagepot doet daar niets aan af. Dus ook hier: handen af als het gaat om het dekken van tekorten die ontstaan zijn door eigen uitstapjes.

Het bestuur verdient derhalve voorlopig een dikke onvoldoende. Voorlopig, want, zoals tegenwoordig gewoonte schijn te zijn bij gemaakte fouten, een herkansing is mogelijk. Ik ga er dan ook van uit dat het bestuur deze omissie corrigeert. Zo niet, dan dient de vergadering zich opnieuw uit te spreken en dit bestuursbesluit ongedaan maken.

IL Y A 800 ANS....

Het klinkt bijna sprookjesachtig, ware het niet dat het vervolg in de schitterend uitgevoerde glossy uitgave van Pyrénées Histoire luidt: "La croisade contre la Foi", duidend op een gitzwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis. Eerst een historisch aanloopje.

Constantijn de Grote stelde bij het Edict van Milaan in 313 het christendom gelijkwaardig met de andere beleden godsdiensten. (Scheiding van kerk en staat was in de Romeinse tijd niet aan de orde.) Op zijn sterfbed bekeerde hij zichzelf alsnog tot het christendom. In de loop van de 4e eeuw namen de ongeregeldheden in het rijk zodanig toe dat de toen heersende keizer Theodosius het nodig achtte om het Christendom in 395 tot staatsgodsdienst te verklaren. En hoewel de christenen zelf in sommige tijden streng vervolgd werden tijdens het Romeinse imperium, schroomde de toen inmiddels katholiek genoemde christelijke kerk niet om -toen zij een machtspositie verkregen had- andersdenkenden te onderwerpen aan dezelfde repressieve wetten waaronder zij zelf zo geleden had. Anders denken, ketterij dus, was niet alleen een misdaad tegen kerk en staat maar ook majesteitsschennis. Straffen als boetes, verbeurdverklaring van bezittingen, verboden om openbare ambten uit te oefenen of verbanning waren aan de orde van de dag. De meeste kerkvaders waren van mening dat dit niet alleen het recht van de kerk was, maar zelfs een plicht. Foltering en doodslag werden aanvankelijk afgekeurd als zijn de in strijd met de christelijke leer, maar uiteindelijk werden die ook als strafmaatregel goedgekeurd als andere middelen ketteren niet tot het ware geloof konden bekeren. Waarbij in latere eeuwen, toen de scheiding van staat en kerk tot stand was gekomen de uitvoering van deze vonnissen dan wel aan de seculiere overheid werd gelaten...

In de loop van de 11e eeuw bereikten nieuwe religieuze stromingen met een min of meer zelfde gedachtegoed vanuit de Balkan het Rijnland en Frankrijk. De aanhangers daarvan noemde zich meestal de ware christenen, geloofden niet dat Jezus uit de maagd Maria was geboren en verwierpen katholieke sacramenten als het huwelijk en de kinderdoop. Evenmin geloofden zij dat tijdens de mis brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus. De verering van heiligen en het kruis werden afgewezen. Vaak was ook de weelde waarin de katholieke kerk zich baadde en de machtswellust die uitgeoefend werd de ketteren een doorn in het oog. Boeiend is ook de

dualistische opvatting dat de God die het goede geschapen heeft niet tevens verantwoordelijk kan zijn voor het kwaad in de wereld, een variant op de leer van Zoroaster die in Perzië leefde in de 5e eeuw BC.

Hebben de repressieve kerkelijk maatregelen vooral in het noorden succes, in het zuiden verliep de strijd tegen de ketters veel moeizamer. Door de internationale handelscontacten was niet alleen de cultuur op een hoger peil komen te staan dan in het noorden, maar was ook de Occitaanse maatschappij veel opener en toleranter. Joden en moslims konden er belangrijke posten vervullen en aan andersdenkenden werd vrije ruimte gegeven.

Natuurlijk verzette de kerk zich hiertegen en werd niets nagelaten om de Occitaanse heerser te verplichten zich in de strijd tegen de ketters te mengen ter verdediging van het katholieke geloof. Maar ondanks een aantal concilies dat hen daartoe dwong op straffe van excommunicatie en interdict, weigerden de vorsten te strijden tegen hun eigen bevolking. Ook de missie van Bernardus van Clairvaux had geen succes, evenmin als die van Dominico de Guzman, die jarenlang pastoor is geweest in de plaats Franjeaux. (Hij was in 1215 de oprichter van de Dominicaner orde in Toulouse, een orde die nog weer later een overheersende rol heeft gespeeld in de inquisitie.)

In 1198 was inmiddels Innocentius III tot paus gewijd. Hij was er van overtuigd dat hij niet de plaatsvervanger was van de apostel Paulus, maar van Christus zelf (maar ach, wat verschilt het met Khomeini die zich in 1979 tot plaatsvervanger verklaarde van de verdwenen 12e imam) en voelde zich boven alle seculiere heersers verheven. Niet alleen richtte hij zijn pijlen op de herovering van Jeruzalem, waartoe hij de 4e kruistocht opriep, ook de strijd tegen de ketters in de Languedoc had zijn volle aandacht. Pauselijke legaten stelden alles in het werk om de vorsten in het Occitaanse land tegen de ketters te laten optreden, ook de geestelijkheid zelf werd onderdruk gezet om de ketterij met straffe hand te bestrijden. Zo werd in 1203 Pierre de Castela de pauselijke legaat in de Languedoc die echter nauwelijks een voet aan de grond kreeg bij vorsten en bevolking van het belangrijke graafschap Toulouse. Sterker nog, hij maakte zich enorm gehaat bij de plaatselijke bevolking en werd in 1208 in Saint-Gilles-du-Gard vermoord. Vrijwel direct daarna riep paus Innocentius op tot de kruistocht tegen de Albigenzen, ofwel de kruistocht tegen de katharen. Maar de Franse koning Philippe-Augustus

weigerde mee te doen omdat hijzelf te druk was met de strijd tegen Engeland en Vlaanderen, en bovendien niet graag zijn eigen vazallen in het zuiden bevocht geeft aan hoe broos de pauselijke macht eigenlijk nog was. (Dat hij dat een paar decennia wel zou doen had alles te maken met de aantrekkelijke vooruitzichten van toenemende macht.)

Dit jaar is dat 800 jaar geleden en omdat wij onlangs in het Pays Cathares verbleven een goede reden om ons te verdiepen in deze dramatische gebeurtenis. Tussen Toulouse en Carcassone bewoonden wij een prachtige gîte die een mooie uitvalsbasis vormde voor onze tocht naar deze kathaarse geschiedenis. De literatuur die wij tevoren hadden doorgenomen krijgt pas smool als je ter plekke bent en je realiseert wat er allemaal gebeurd is. Een paar impressies.

Zoals een bezoek aan Saint-Felix-Lauragais waar in 1167 het eerste kathaarse concilie werd gehouden waar onder leiding van de Nicetas, de patriarch van de Bogomilen in Constantinopel, de kathaarse kerk, die wars was van officiële organisatievormen om praktische redenen in een 4-tal bisdommen werd opgesplitst. Het enorme klooster is niet meer in gebruik en huisvest nu het atelier van een artisan, maar de huizen zijn nog steeds middeleeuws. Direct al besef je dat het een grote opgave moet zijn geweest om een verzameling mensen bij elkaar te krijgen uit zo verre streken. (In het boek "Montaillou, een ketters dorp in de Pyreneeën" lezen wij dat een verplaatsing van zo'n 70 km per dag te voet niet erg ongewoon was.)

Wij rijden door naar Avignonet, destijds een belangrijk kathaars centrum waar de gelovigen en hun leidlieden, de bonnes hommes of dames, (ook wel parfais, parfaites of perfecti genoemd), openlijk hun geloof belijden. In 1242 is er een aantal inquisiteurs aan het werk, resulterend in de oprichting van een 30-tal brandstapels. Vanuit het castrum Monségur vertrekt een kleine groep ruiters naar Avignonet (ook hier weer zo'n 90 km, dit keer te paard) om daar de inquisiteurs midden in hun slaap te vermoorden. Deze raid in commandostijl leidt tot het besluit om Monségur definitief van de kaart te vegen, maar daarover later.

Wij bezoeken Mazamet, ten stad ten zuid-westen van Castres. Wij vinden daar een goed gedocumenteerd museum over de katharen, waarbij ook het dagelijks leven interactief wordt getoond. Ik mis op de eerste verdieping het afgeplakte raam met daarin een rond gat waardoor je het middeleeuwse dorp

Hautpol kan zien liggen, onze volgende bestemming. Buiten wijst Gus mij dat



aan en ik schrik behoorlijk. Het dorp ligt hoog tegen de bergen geplakt. Eenmaal flink geklommen nemen wij een beangstigend smalle afslag en komen na een tijdje boven in het dorp aan. Het is onbegrijpelijk hoe men in de Middeleeuwen zo iets heeft kunnen bouwen. Ook hier leden de katharen onder de vervolging. Na de verovering door de gevreesde Simon de Montfort wordt het kasteel in brand gestoken. Wij

lopen een eindje naar beneden in verbazing over de steilte van het dorp en de bloedige strijd indachtig.

Aan Albi heeft de “kruistocht tegen de albigenzen” haar naam ontleend, maar de stad is de paus altijd getrouw gebleven. Wel woonden er veel katharen in de omgeving en dus slaat de inquisitie hier toch hard toe. Zelfs “ketterse” kadavers worden opgegraven om die aan het “zuiverende” vuur te geven. De stad wordt beheerst door de imposante kathedraal van Saint-Cécile, het grootste bakstenen bouwwerk ter wereld. Van buiten oogt het als een kasteel (de bisschop van Albi voelde zich niet veilig in het door katharen omringde gebied) van binnen is het een gotisch meesterwerk. Je kijkt je ogen uit naar de getoonde rijkdom. Het wrange is dan wel weer dat juist dit gebouw als symbool moest dienen van de macht en grandeur van de katholieke kerk in haar strijd tegen de kathaarse rivaal. Pracht en praal bekostigd uit de in beslag genomen bezittingen van veroordeelde katharen. Om de smaak wat weg te spoelen bezoeken wij in het al even robuuste bisschoppelijk paleis van Berbie het Toulouse-Lautrec museum en zien Artiside Bruant in volle glorie in zijn cabaret.

Niet iedere dag staat in het teken van de katharen. Op de meegenomen fietsen rijden wij zo'n 40 kilometer langs het Canal du Midi, een onvoorstelbaar indrukwekkend project uit de 17e eeuw. Ruim 240 km lang verbindt het de Garonne met de Middellandse Zee en dat alles door miljoenen arbeiders met de spade uitgegraven. Tegenwoordig zijn de talloze

sluizen elektrisch bedienbaar, maar ook dat is vroeger handwerk geweest. Bij het bassin van Castelnaudary kijken wij vol bewondering naar de vier opeenvolgende sluizen. Langs het kanaal fietsen is geweldig, zeker nu de bomen al wat indian summer-achtige kleuren krijgen en er vrijwel geen toeristen zijn. Eenmaal in het wat suffige Bram aangekomen duiken dan toch de katharen weer op. Begin 1210 hebben een aantal kathaarse graven hun bezittingen terug heroverd op Simon de Montfort. Zodra de weesomstandigheden het toelaten probeert hij dit tij te keren. De stad Bram weigert de poorten open te doen en dat heeft het geweten. Na de inname werd een 100-tal burgers de ogen uitgestoken, neus en lippen afgesneden. Eén man werd gespaard, dat wil zeggen hem werd slechts één oog uitgestoken en zo werd de groep op weg gestuurd naar de kastelen van Lastours-Cabaret om de heren daar te laten zien wat de kruisvaarders doen met diegenen die hen dwars zitten. Wij hebben de weg naar Lastours per auto gedaan, toch gauw zo'n 30 km door destijds onherbergzaam gebied. Moet gruwelijk geweest zijn.

Maar het hele gebied is getekend door een afschuwelijk verleden. Wat te denken van Lavour. Een tegenwoordig charmante stad waar het gezellig rondwalen is. Ondanks een bezetting door de kruisridders in 1181 bleef de stad daarna onder kathaarse invloed. Kasteelvrouw Guiraude de Laurac was parfaite en bood onderdak aan de katharen die de massaslachting van Beziers in 1209 konden ontlopen. Uiteindelijk werd de stad na een nieuw beleg van 5 weken toch ingenomen. De 400 katharen die in het kasteel hun toevlucht hadden gezocht, weigerden zich te bekeren: het leidde tot de grootste brandstapel van de kruistocht. De kasteelvrouw werd verkracht, levend in een put gegooid en met stenen bedolven. De broer van Guiraude, aanvankelijk kruidridder maar na het drama van Beziers (waar zo'n 16.000 inwoners werden afgeslacht, waarbij de geestelijk leider van de kruistocht Arnaud Aumary genadeloos zei: "Doodt ze allen, God zal de Zijnen wel herkennen".) weer de kant van het zuiden toegegaan, die zijn zus te hulp gekomen was, werd met 80 ridders opgehangen. Van het kasteel is niets meer over. Wel staat er nog een gedenkteken. Wij gaan even zitten om wat bij te komen en kijken naar het groepje mannen dat gezellig aan het jeu de boulen is. Zouden zij enig idee hebben war hier ooit heeft plaatsgevonden ?

De val van de Monségur betekende het einde van de officiële kathaarse kerk

en eigenlijk symboliseert het de geschiedenis van de katharen. Je moet er dus geweest zijn als je een vakantie doorbrengt in de voetsporen van de katharen. Maar de afstand leek wat ver. Maar bij het VVV in Mirepoix (prachtige bastide, schilderachtige huizen, fraaie markthal en een heerlijke lunch) kreeg



ik de tip om binnendoor te rijden, nog maar een kleine 30 km. Het landschap is ongelooflijk mooi. Heuvelachtig, weids, lieflijk een genot om door te rijden, misschien wel bekoorlijker dan de Provence. De Monségur (veilige berg) ligt in de Pyreneeën en dus wordt het klimmen. Tot onze verrassing komen wij al snel ski-verhuurbedrijven

tegen en even later vermeldt een bord dat de col open is. Na een tijdje klimmen opeens een bord dat verwijst naar de stoeltjeslift, maar wij gaan hogerop. En dan opeens komt hij in zicht.

Een onvergetelijk moment om de beroemde berg te zien waarover wij zoveel gelezen hebben. Uiterlijk een heel opvallende bult - maar dan wel een enorm grote - en daar dan weer bovenop de onneembaar geachte vesting. Maar ook die werd uiteindelijk in 1243 veroverd na een langdurig beleg. De kathaarse bisschop Bertrand Marty hield boven zijn laatste preek en de katharen volgde hem naar de voet van de pog zoals de Occitaanse benaming luidt. Meer dan 200 katharen sterven op de brandstapel. Het duurde drie dagen eer de vlammen waren gedoofd. Op die plek staan wij letterlijk even stil.

De val van Monségur betekende het einde van het kathaarse verzet, maar niet de ondergang van het katarisme. Dat zou nog aanhangers hebben tot in de 14e eeuw toen de inquisitie er in slaagde de laatste parfait op de brandstapel te brengen. Ongetwijfeld zonder het consolamentum te hebben ontvangen dat hij zo vaak een andere heeft geschonken als een soort verzekeringsbewijs voor een goede aankomst in het hemelse.

Het is indrukwekkend om een paar weken stil te staan bij de ongelooflijke gebeurtenissen die in de 13e en 14e eeuw daar hebben plaatsgevonden. Even de moderne tijd wegdenken en proberen je voor te stellen onder welke omstandigheden alles heeft plaatsgevonden. Kastelen waarvan vooral nog maar ruïnes resten (eigenlijk is alleen dat van Foix nog in goede doen), en meestal op onbegaanbare rotsen gebouwd, door de bastides met de fraaie vakwerkhuisen te lopen die een indruk geven van het middeleeuwse leven waarbij Cordes-sur-ciel zo steil is gebouwd dat hij werkelijk rechtstreeks naar de hemel lijkt te gaan.



Even onderduiken dus in een andere wereld, die toch ook weer veel op de onze lijkt. Want is het niet van alle tijden dat in de naam van religie ongelooflijk veel leed werd, wordt en zal worden veroorzaakt? Emeritus hoogleraar ethiek en inleiding dogmatiek Kuitert heeft een paar jaar geleden de opvallende woorden geschreven: “Alles wat over boven gezegd wordt komt van beneden.” Daarmee aangevend dat religie gewoon een menselijke constructie is. Daarom blijf ik religie zo ongelooflijk boeiend vinden: het gaat immers vooral over mensen.

HB

PAPILLONS NAAR "WIJNGOED KRANENBURG"

Op donderdag 9 oktober bezochten 13 papillons "Wijngoed Kranenburg", dat gelegen is tussen Vorden en Kranenburg. Hier worden op ca. Anderhalve hectare beekklei op milieuvriendelijke wijze druiven verbouwd.



Eigenaar Henk Takken (oud-eigenaar van Olthuis Takken, bloemisterij) volgde 5 jaar geleden een opleiding tot wijnbouwer. Na deze opleiding besloten elf personen verder te gaan en zo ontstond het CVAW. **Coöperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers** bestaat uit elf enthousiaste wijnbouwers die hun kennis, ervaring en krachten bundelen om structureel een unieke streekwijn van hoge kwaliteit onder eigen label te produceren. De bevlogen wijnboeren zijn door hun samenwerking in staat om expertise in te huren. Ze kunnen daardoor professioneel worden begeleid door zeer deskundige wijnmakers uit Duitsland en Zuid-Afrika.



Afgelopen september sleepte het CVAW maar liefst 8 prijzen in de wacht tijdens de Nationale Wijnkeuring 2008 in Baarn. Met een zilveren, twee bronzen medailles en vijf keurzegels werd de Achterhoekse wijn als zeer goed beoordeeld door de Stichting Wijninstituut Nederland.

De keuring vond plaats volgens de normen van het

Office International de la Vigne et du Vin.

Aanvankelijk bedroeg de productie zo'n 10.000 flessen. Inmiddels is die gestegen tot een aantal van 80.000 en is een verdere uitbreiding naar 120.000 flessen voorzien. Vanwege die toegenomen productie en de gestegen kwaliteit moet er nu vooral gekeken gaan worden hoe de wijnen goed verkocht kunnen worden. Een enkele supermarkt heeft de wijnen in het vak "streekproducten" staan, en naast bloemen verkoopt Olthuis Takken nu ook

Achterhoekse wijnen. Altijd leuk om vrienden in den lande een fles uit eigen streek cadeau te doen.

De Papillons hadden een prima middag op het zonovergoten wijngoed. Ontvangst met koffie/thee, uitgebreide uitleg over het ontstaan en bedrijfsvoering, een rondleiding over het terrein waar nog een enkele druif hing en tot slot een wijnproeverij van een witte wijn (Uut Bloazen 2007), een rosé wijn en een rode wijn (Rondo 2007). Henk Takken wist ons twee uur enorm te boeien. Werkelijk, een bevlogen wijnboer!

Gus Breuker-Mendelts, oppervlinder

Beste Papillons,

Nu ons nieuwe seizoen weer begonnen is wil ik jullie er even op attenderen dat het ook weer tijd is om de vrijwillige bijdrage te doen. Uit deze bijdrage worden kaartjes, bloemetjes etc. bekostigd en soms is er een “rondje van de zaak” tijdens uitstapjes.



De vrijwillige bijdrage bedraagt 12,50 euro
overmaken naar bankrekening 10 90 64 976
t.n.v. P.S. Geurink-Frouws

Dank voor jullie medewerking.
Gus Breuker-Mendelts.

COMMISSIES 2008-2009

● 24-0409

Bert Lamers, voorzitter

Toon Gasseling, vice-voorzitter

John Brands

Henk Breuker

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Martin Liefink

Jos Niesink

Theo Soontiëns

Hans de Vries

Ruud Wink

● ACF

John Brands, voorzitter

Henk Breuker

Jan van Iersel

Theo Soontiëns

● Activiteiten

Hans de Vries, voorzitter

Herman van den Broek, vice-voorzitter

Hans Kietselaer

Bart van der Laan

Jan Loggers

Bart-Jaap Pull ter Gunne

● Bulletin & ICT

Henk Breuker, voorzitter

Theo Soontiëns, vice voorzitter

Han Meibergen, content officer

Henk Drost, photo-officer

Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2

Henk Dijk

Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & puzzel

Kees van Steenberg, ICT officer

Ruud Wink

● Interservice

Henk Breuker

Bert Lamers

● Jeugd

Henk Dijk, voorzitter

Gerard Roelofsen, vice-voorzitter

Chris Geurink

● Jumelage

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Jan van Iersel

Han Meibergen

● Kascontrole

Hans Kietselaer

Aart van Silfhout

● Leden

Bert Lamers, voorzitter

Tom Jacobs

Toon Gasseling

● Milieu

Hans Bruyn

Koos Kuiper

● Tail Twisters

Chris Geurink

Jan Jurriëns

● Guiding Lions LC

Montferland-Emmerich

Henk Breuker

Jan Kruit

● We Serve

Wim Frommé, voorzitter

Ruud Wink, vice-voorzitter

John Brands, manager projecten

Jan van Iersel, secretaris

Jos Niesink

Kees van Steenberg

AGENDA 2008-2009

3 september 2008	19.45 uur	Lezing Het ei voor & na 1945 - Th. Rougoor	
17 september 2008	18.00 uur	Tap Hap	
26 september 2008	13.00 uur	Metzo Regatta	
1 oktober 2008	19.45 uur	Clubavond	
15 oktober 2008	18.00 uur	Tap Hap	
18 oktober 2008	19.30 uur	Jeu de Boule avond	
29 oktober 2008	18.00 uur	5° woensdag - het Borghuis	
5 november 2008	19.45 uur	Bezoek Metzo-college	
19 november 2008	18.00 uur	Taphap	
3 december 2008	19.45 uur	Lezing Ferry Nahon (Marktlink)	
11-13 december 2008		de ACF met op 13 december Lionsnight	
17 december 2008	18.00 uur	Tap Hap	
17 januari 2009	14.00 uur	Jubileumreceptie villa Ruimzicht	
	20.00 uur	Jubileumgala in villa Ruimzicht	
4 februari 2009	19.45 uur	Clubavond - herhalingsoefening reanimatie	
18 februari 2009	18.00 uur	Tap Hap	
4 maart 2009	19.45 uur	Freddie Heinzl, advocaat te Kleve en lid van LC Montforland/Emmerich spreekt over Nederlands-Duitse betrekkingen.	
18 maart 2009	18.00 uur	Taphap	
1 april 2009	19.45 uur	Martin Kaal en Herman van Zandbrink over rol van de Provincie in Achterhoek /Liemers	
15 april 2009	18.00 uur	Taphap	
<u>24 april 2009</u>	<u>??</u>	<u>Jubileumactiviteit in Schouwburg Amphion</u>	
6 mei 2009	19.45 uur	Clubavond	
20 mei 2009	18.00 uur	Tap Hap	
3 juni 2009	19.45 uur	Frans-Jan Liefink over Kiro's/Pompestichting	
17 juni 2009	18.00 uur	Tap Hap	
1 juli 2008	18.00 uur	Bestuursoverdracht met Papillons	