

Bestuur

President : Toon Gasseling
Oud President : Tom Jacobs
1^e Vice President : Martin Liefrink
2^e Vice President : Kees van Steenbergem
Secretaris : Marnix Jansen Venneboer
Penningmeester : Jos Niesink
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

Secretariaat

Marnix Jansen Venneboer : Lorentzlaan 20
7002 HB Doetinchem
Telefoon : 0314-334984
Mobiel : 06-23847832
E-mail : doetinchem@lions.nl
Website : www.lions.nl/doetinchem
Digitaal ledenboek : www.lions.nl/lolas

Bijeenkomsten

Iedere maand : 1^e woensdag 19.45 uur Vergadering
3^e woensdag 18.00 uur Taphap
5^e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.
Plaats : Hotel Villa Ruimzicht
Ds van Dijkweg 40
7001 CV Doetinchem
Telefoon : 0314 - 320680
E-mail : info@hotelvillaruumzicht.nl

- Bij verhindering voor de vergadering altijd bij de secretaris afmelden

- Bij verhindering voor de taphap altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij de secretaris afmelden

Let op! Bij niet-tijdig afmelden zal € 14,50 in rekening worden gebracht ten behoeve van de fundraisingkas.

- Voor bijeenkomsten met Papillons opgeven of afmelden zoals aangegeven op de uitnodiging

Wat staat er deze keer in het bulletin?

Pres(s)praat juli 2008.....	<u>3</u>
Het openbaar Vervoer Museum.....	<u>5</u>
Bestuursoverdracht 2 juli 2008.....	<u>7</u>
Maiden speech van onze nieuwe president.....	<u>9</u>
Verjaardagen.....	<u>16</u>
Weggoien is een knop.....	<u>17</u>
Chartermember Henk Heezen, 80 jaar.....	<u>19</u>
Commissies 2008-2009.....	<u>20</u>
Agenda 2008-2009.....	<u>21</u>

Pres(s)praat juli 2008

Lieve dames en beste heren.

Dit is al weer mijn laatste press-praat. Bewust heb ik deze keer de dames genoemd in de aanhef. Ik heb dit jaar namelijk gemerkt, dat ons bulletin waarschijnlijk door de dames nog meer

g e l e z e n -
g e w a a r d e e r d
w o r d t d a n d o o r



de heren. Verschillende dames hebben mij gecompimenteerd. En u kunt zich voorstellen dat mij dat deugd heeft gedaan. Ik zou haast gaan geloven dat ik een volleerd schrijver aan het worden ben. Maar ook de heren hebben zich niet onbetuigd gelaten. Daar er echter in de erecode staat: WEES

VOORZICHTIG MET KRITIEK, MAAR ROYAAL MET LOF, hecht ik in dit geval meer waarde aan het oordeel van de dames.

Het bezoek aan het OV museum was een bijzondere happening. Een prima ontvangst, een mooie film over oud Doetinchem en er werden vele herinneringen opgehaald bij het bekijken van allerlei attributen. Geweldig was natuurlijk het aanbieden van 2 aandelen uit 1903 van de Emmerich-Zutphen lijn door onze eigen Henk Ketz. De avond kreeg zelfs nog een officieel tintje, door de installatie van Bart van der Laan, die zich nu een van de onze mag noemen. Bart, nogmaals van harte welkom in onze club.

Een emotioneel moment was de binnenkomst van



Gerard. Henk en Gus hadden het op zich genomen om dit goed te laten verlopen, geweldig!

Gerard kwam binnen met een big smile en genoot zichtbaar van de aandacht die hij kreeg. Hij ging zelfs spontaan staan toen de erecode werd voorgelezen. Het volgende seizoen, zullen wij zeker proberen, om dit vaker mogelijk te maken. Afgelopen week ben ik samen met Jos nog bij Gerard geweest en hebben wij met hem een rondje Terborg gewandeld. Hij was opgewekt en gaf ons het gevoel dat het clubbezoek hem goed heeft gedaan.



Terugkijken doe ik nu nog niet. Wel wil ik alvast vooruit kijken, naar het volgende Fiscal Year. Naar de BBQ bij Henk en Wil bijvoorbeeld. De laatste die ik met Irma organiseer. Ik ben benieuwd wat de huidige vice-vice (Cees) in zijn jaar gaat doen.

Ik ben benieuwd of de wijn echt zo lekker als Henk ze omschreven heeft. Voor de zekerheid ga ik de bestelling maar iets verhogen en dat lijkt mij voor u, ook een goed idee.

En dan natuurlijk ons jubileum. Een 50 jarige club die nog springlevend is en bruist van de activiteiten. Martin staat al in de startblokken. Als oud carnavalsprins beschikt hij over het juiste gevoel voor decorum, wat belangrijk is bij ons jubileum. Ik ben ervan overtuigd dat hij ons een glorieus jaar gaat bezorgen.

Dames en heren, ik hoop u allen op 2 juli bij de bestuursoverdracht te ontmoeten. Maar nu wil ik alvast zeggen, het was mij een eer u een jaar te mogen dienen.

Toon Gasseling

Het openbaar Vervoer Museum

Verslag bijeenkomst 4 juni 2008



Het is telkens weer opvallend hoe onze achtereenvolgende Lionspresidenten in de loop van hun presidentieel jaar steeds vlotter, makkelijker en uitbundiger sprekend, hun troepen leiden. Zo ook Toon, die net zo gemakkelijk een pleidooi



houdt voor sponsoring van een museum als een oproep doet toch vooral aandacht te blijven schenken aan onze jumelage. Het gaat hem vlot af, we hoeven niet meer ongerust te "Kieken wa't wu't". Het is gewoon af.

Zo ook ons bezoek aan het Openbaar Vervoer Museum aan de Stationsstraat te Doetinchem. Om een aantal redenen weer een geslaagde avond.



Ontvangst door Dick Chargois, voorzitter, met zijn mannen en door twee liefvallige dames die ons de hele avond voorzien van koffie en ander geestrijk vocht. Geheel in stijl op de achtergrond het geluid van vertrekkende en aankomende treinen



van het echte spoor. De ouderen onder ons voelen zich zichtbaar thuis op de banken uit vroegere treincoupés.

Naarmate het aantal levensjaren toeneemt, neemt ook het aantal privileges in de club toe. Als we ons naar de filmzaal begeven zijn de zitplaatsen voor de senioren, de junioren rest een staanplaats. We zijn onder de indruk van een film in zwart-wit over het openbaar vervoer in Doetinchem en omstreken. Paraderende militairen al dan niet met muziek, gebombardeerd centrum van Doetinchem, mannen –wat zagen ze er toen toch al vroeg oud uit!- die zich

vermaken met door autobanden te kruipen en vooral veel treinen. Jong en oud is er bijna een half uur stil van. Dan moet het bijzonder zijn als zoveel Lions zo'n tijd hun mond houden.





Een hoogtepunt vormt zich onverwacht, als Gerard Hehenkamp, met de zeer gewaardeerde hulp van Gus en Henk Breuker, voor het eerst na zijn ernstig ongeluk weer een clubbijeenkomst kan bijwonen. Hij blijft een dik uur bij ons,



herkent zijn Lionsvrienden, spreekt kleine beetjes met ze en drinkt rustig zijn biertje. We hopen allen van harte dat verder herstel zijn deel zal zijn.

Samen met Gerard bewonderen we de vele treinattributen die in het museum staan uitgesteld. Uniformen, modeltreinen, veel foto's, conducteursfluit en -pet. Alles overzichtelijk tentoongesteld.

Dan een volgend hoogtepunt. Voor iedere president is het een eer en een mijlpaal als hij in zijn jaar een nieuw lid mag installeren. Bart van der Laan, zoon van een Lion, wordt door de president plechtig toegesproken en nadat

onze secretaris de Lionsgeboden voor ons allen nog eens luid en duidelijk heeft gedeclameerd, beantwoordt Bart de vraag of hij toe wil treden tot onze club met een volmondig 'ja'.



Tenslotte nog iets heel bijzonders. Henk Kets, autochtoon bewoner van deze



streek, vond in zijn familie-archief nog twee aandelen van respectievelijk 500 en 250 gulden van het spoorlijntje dat van Emmerich naar Zutphen liep. Op zijn karakteristieke humoristische manier vertelt Henk dat zijn vader met deze aandelen het spoor ondersteunde om zo zijn kinderen beter in staat te stellen onderwijs in Doetinchem te volgen. Ze hoefden niet meer het hele stuk van Braamt naar Doetinchem te lopen voor de middelbare school. Dick Chargois was geweldig vereerd met deze toch wel unieke schenking.

Onze taitwister Jan Jurriëns tenslotte weet weer op zijn onnavolgbare wijze verleden en heden van het vervoer met elkaar te verbinden met soms verrassende dwarsstraten. Een passend slot van weer een inspirerende avond uit het jaar van onze president.



Henk Drost

Bestuursoverdracht 2 juli 2008

Het is een zonnige dag, de 2e juli, wanneer we het lopende Fiscal Year afsluiten en afscheid nemen van onze zittende president Toon Gassing en ook van onze secretaris Marnix Jansen Venneboer. Niet dat ze uit ons leven zullen verdwijnen en dat er niet uiterst capabele mensen staan te trappelen om hen in die functies te vervangen, maar het is toch een moment.



Het terras van villa Ruimzicht vult zich gestaag met gebloesde heren en behoedde dames. Een zomers beeld waaraan de verfrissingen, die gezwind door de kelners van Ruimzicht door de Leeuwenkuil worden gemanoeuvreed en op de geëigende plekken worden afgeleverd, alleen maar bijdragen.



Maar hoe gezellig het op het terras ook is, het moment van de bestuurswisseling kan uiteindelijk niet langer worden uitgesteld en het gezelschap neemt plaats in de ook gezellige eetzaal van Ruimzicht.



Wanneer iedereen uiteindelijk een plaats heeft gevonden, opent onze scheidende president Toon voor het laatst officieel de vergadering. Want hoe leuk en gezellig het allemaal ook is, het blijft een vergadering.

Dat blijkt ook wel want voordat we de maaltijd recht doen worden eerst nog wat zakelijke mededelingen gedaan:

- ★ Het bestuur heeft 500 euro geschonken aan Fight for Sight.
- ★ Jan Kruit heeft het bestuur verzocht om Privileged Member te worden. Dat verzoek is door het bestuur met de grootst mogelijke eer ingewilligd.
- ★ Peter Bob Peerenboom heeft de bus gemist. Aangezien dat gebeurde in Sierra Leone ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat hij deze vergadering nog op zal komen dagen.



Maar dan is het ook tijd voor het voorgerecht. Als dat genuttigd is nemen we even de tijd om Henk Kets, die jarig is geweest, toe te zingen met ons Lions-verjaardags-feestvier-lied. En ik weet niet of het de nieuwigheid van zijn positie is of dat mijn oren er nog niet aan gewend zijn maar ik hoor de aanstaande president toch echt "verzagen" zingen i.p.v. "versagen". Nou is versagen ook wel een beetje een archaisch woord, dus misschien moeten we dat een keer veranderen.

Na deze feestelijke gebeurtenissen komen we aan de kern van de bijeenkomst: de bestuurswisseling. Allereerst bedankt de president in zijn laatste speech de scheidend secretaris Marnix voor alle steun en bijval van het afgelopen jaar. Peter Bob Peerenboom zal hem als secretaris opvolgen.





Daarna blikte Toon terug op het op zijn einde lopende Fiscal Year. En hij kijkt met genoeg terug. Graag was hij nog een paar jaar langer president geweest maar Martin Liefrink staat al popelend klaar om de fakkel over te nemen.

Of nou ja, de fakkel, in praktijk zijn dat de hamer en de versierselen die bij een Lions-president horen. Wanneer Toon deze versierselen

plechtig aan Martin heeft overhandigd, is hij de facto president-af.

En om dat feit nog maar eens in te peperen, krijgt hij van de vorige past-president, Tom Jacobs de Past-President-jas aangetrokken. Een jas die de vorige Past President goed paste, maar die de nieuwe Past President wel wat krap zat, hetgeen Toon deed opmerken dat het geen jas voor een president met inhoud was. Daarna volgt:



De Maiden speech van onze nieuwe president

'Beste Lions, lieve Papillons,

Daar sta je dan als nieuwe president. Een moment waar ik toch wel naar uitgekeken heb. Daarom vinden Ans en ik het leuk en waardevol dat onze drie kinderen, Frans-Jan, Toke en Pieter hier vanavond bij kunnen zijn.

Evenzo vind ik het fantastisch dat ons Chartermember Henk Heezen hier vanavond aanwezig kan zijn bij de overdracht naar dit 50e Fiscal Year en wij hopen allen, Henk, dat je ook onze jubileumactiviteiten in 2009 kunt bijwonen!





Na al een aantal jaren penningmeester geweest te zijn van deze Lions Club kwamen de 2 T-tjes, de toenmalige vice-presidenten (Tom en Toon de 2e) met de vraag of ik 2e vice-president wilde worden. Ik zeg bewust Toon de 2e omdat Toon de 1e (Toon van Oudheusden) onze President was in het Fiscal Year 1991-1992. Bij de Umdraeyers wordt ónze Toon de

2e wellicht óók nog eens Stadsprins Toon de 2e van Leutekum!

Wetende dat die vraag een keer kan komen heb ik natuurlijk 'ja' gezegd, mij toen echter niet direct realiserend dat in het Fiscal Year dat ik zou gaan aantreden (2008/2009) Lions Club Doetinchem 50 jaar zou bestaan. Een gouden jubileum! Maar als je je dat dan realiseert is het ook een enorme uitdaging en eer dit te mogen doen!

Zo'n gouden jubileumjaar mag dan ook wel iets bijzonders worden, dan moet er ook iets speciaals op touw worden gezet. Vijf jaar geleden (toen we 45 jaar bestonden) heb ik een mooie voorproef gehad met de mede organisatie van het succesvolle project 'wij vierden 04-04-04' (allemaal vieren).



In een vroeg stadium ben ik al, aanvankelijk samen met Hans de Vries (mijn eerste president) het 50-jarig jubileumvooruitzicht bij onze Lions in de week gaan leggen. Met president Toon heb ik daarna de afspraak gemaakt er naar te zullen streven dat wij tegen het einde van zijn presidentsjaar een concept voor het jubileum van 2009 gereed zouden hebben en dát is gelukt!

In de commissie We Serve o.l.v. Wim Frommé hebben we een concept voor een plan van aanpak bedacht hetgeen resulteerde in de vorming van een stuurgroep: de commissie 24-4 onder leiding van Bert Lamers.

Vanaf februari van dit jaar is er door deze stuurgroep zeer inspirerend gewerkt hetgeen resulteerde in het plan dat Bert op 18 juni heeft gepresenteerd en dat door de aanwezige leden van onze Lions Club werd ondersteund. We mogen er verder mee te gaan.



Nog los van de definitieve vorm en naamgeving wil Lions Club Doetinchem in Doetinchem een soort Sociëteit, een Fonds en een Kennisbank mogelijk maken die vorm gegeven wordt door mensen die zich sterk bij Doetinchem Betrokken voelen. 'Een bank voor sociaal kapitaal' zei onze burgemeester spontaan toen hij onlangs kennis nam van het idee. Betrokken bij Doetinchem, dát zijn de sleutel woorden. 'Modern Naoberschap en maatschappelijk ondernemen' leeft in Doetinchem en daar gaat Lions Club Doetinchem - wij dus - het komende Fiscal Year op inspelen. Daarbij reken ik op de steun van al onze Lions!

Een ambitieus maar in de ogen van de stuurgroep kansrijk plan dus dat we in de komende maanden verder gaan uitwerken met de bedoeling om het op de

dag van ons 50-jarig bestaan - vrijdag 24 april 2009 - officieel van start te laten gaan in schouwburg Amphion.

Dit initiatief moet ons jubileumcadeau worden aan de Doetinchemse gemeenschap! Hier gaan we voor! Daarmee wil Lions Club Doetinchem bewijzen, ook al bestaat deze Lions Club in 2009 al 50 jaar, dat het een energieke en

inspirerende club is die de toekomst als een uitdaging maar het ook als een duurzame plicht ziet, het 'we serve'-gedachtegoed tot in lengte jaren daadwerkelijk inhoud te blijven geven. Dus ook in 2009 is Lions Club Doetinchem van geest nog een jonge Lions Club, mede gelet op de volgende periode van 50 jaar!



President zijn van deze Lions Club, is een functie die er ieder jaar toe doet en iedere president probeert hier op zijn eigen wijze, niet alleen - maar met elkaar -, inhoud aan te geven. Dát is ook in het jaar van mijn voorganger President Toon Gasseling weer eens overduidelijk gebleken!

Er hoort ook een bepaald protocol bij en dat spreekt mij aan. Daarom zal ik dit bijzondere ambtslint om hebben bij officiële gebeurtenissen. Onze clubvergaderingen vallen daar naar mijn mening ook onder. Daarmee leg ik ook een link naar mijn andere grote hobby: het carnaval, hier hoort ook protocol bij. Als president van de Lions Club maar ook als Prins Carnaval, ook onze ZDH Prins John 1e zal dat beamen, mag je in een bepaald seizoen de club- en functieleiden voorgaan om er met elkaar - vooral ook voor anderen - iets waardevols van te maken, een ontspannende inspanning, vrijwillig maar niet vrijblijvend voor allen die er actief aan mee willen doen!

Iedere president heeft min of meer een eigen motto en dat heb ik ook, maar dit motto wil ik een motto van ons allen laten zijn en het nieuwe bestuur heeft deze wens, een gezamenlijk motto voor ons jubileumjaar, van harte omarmt.

In de aanloop hier naar toe leg ik ook weer de link naar het carnaval.

In 1990, toen ik mij presenteerde als 12e Stadsprins van Leutekum, heb ik een aanloop gekozen die ik min of meer hier ook ga toepassen:



Mijn eerste president (in het Fiscal Year 1999/2000) was Hans de Vries, die ons mee liet kijken achter diverse schermen. In 2000/2001 kwam president Jan Kruit, het handhaven van de clubetiquette was toen -en ook nu nog- een van zijn termen. President Han Meibergen in 2001/2002 haalde onze interesse en ondersteuning voor de hulphond uit de kast en in

2002/2003 was president Marnix Jansen Venneboer met de 1e 'Past-President's outfit' zeer wel in z'n sas en wij hebben gezien dat deze outfit Past-President Toon vanavond óók wel past!

President Henk Drost ging in 2003/2004 met de hele Club hartverwarmend voor het succes van 4-4-04. Jullie weten het nog, 2004/2005 was het jaar van President Koos Kuiper, die bracht het tot wethouder van deze mooie stad, natuurlijk mede door het lidmaatschap van deze Lions Club hier.



President Bert Lamers van 2005/2006. Met het millenniumfeest, 04-04-04 wás -en nu ook weer met 24-04-09- is zijn inbreng voor ons een mooi geschenk. In 2006/2007, onder president Tom Jacobs, kwam de commissie 'We Serve' en daarmee nieuwe pro-actieve initiatieven uit de denktank.

In 2007/2008 zei president Toon Gasseling "Kieken Wa't Wu't", en het wérd wat! In vele opzichten is hij een geweldige kei. En dan is het nu 2008/2009, beste Lions, in ons 50e Lionsjaar, mogen jullie het doen met mij

Al 50 jaar lang met energie en inspiratie spelen we hierop in. Met 'We serve' geven we ook dit jaar inhoud aan ons motto. Een motto dat we voelen en delen met elkaar:

Lions Club Doetinchem **pas 50 jaar!** "



En met dit nieuwe motto, waarvan tot op dit moment op-een-na al onze leden de waarheid en de diepgang aan den lijve hebben ondervonden, gaan we het nieuwe Fiscal Year en ons jubileumjaar in.

We waren nog niet aan het einde van de overdrachten vanavond. Want ook Janny Thijssen draagt na 18 jaar het voorzittersstokje van



de Papillons over. Zij neemt afscheid met een terugblik op de sfeervolle jaren die zijn met de Papillons heeft doorgebracht. Zij wordt opgevolgd door Gus Breuker, die zij met een succescadeau verwelkomt in haar nieuwe taak. Gus op haar beurt bedankt Janny namens alle Papillons met een prachtige bos bloemen.

Ook onze nieuwe president laat zich niet onbetuigd en als eerste officiële daad verwoord hij de kwaliteiten van de scheidend voorzitter van de Lions en zet haar ook in de welverdiende bloemen.

Hieronder een dankwoord dat Janny aan de Papillons schreef.

“Cheres Papillons,

Waarom Frans? Och, even iets anders dan Chinees.

Ik kijk terug op woensdag 6 augustus 2008. Een gezellige ontspannen middag ter ere van mij. Wel even wennen om zo in het zonnetje gezet te worden en de leiding uit handen te geven.

Henk Breuker haalde me op om me naar het huis van Pietje en Bart-Jaap te brengen. Het was schitterend weer. Daar aangekomen zaten de Papillons met hun “opper” buiten aan een lange feestelijke tafel en hieven meteen een lied aan.

Koffie, thee en zelfgebakken taart stonden klaar onder een grote parasol. Zo gezellig. Ondertussen kwam Gus om me een prachtige corsage op te spelden.



(witte roos) Daar bleef het niet bij. Als aandenken aan mijn ca. 18-jarig leiderschap (vaak geholpen door andere Papillons) kreeg ik een mooie drinkbeker en een set onderzetters. Alles in het teken van de vlinder. Snoezig. De stemming kwam er goed in toen de wijn en de hapjes op tafel kwamen. Ik heb een fijne, ontspannen middag gehad.



Gus en alle andere Papillons, hartelijk dank. Natuurlijk ook Pietje en BartJaap die hun huis en tuin beschikbaar stelden. Wik Kets die me weer thuis bracht.

Het viel me op dat wij toch niet zonder onze Lions kunnen. Henk en BartJaap werden beide voor deze middag ingeschakeld. En dan het Bulletin dat steeds een plekje voor ons beschikbaar heeft. Nogmaals hartelijk dank voor alles.



Ik wens Gus en Nellie een fijne en inspirerende tijd als bestuurtje van de Papillons en hoop de bijeenkomsten vaak te bezoeken.

Janny Thijssen.

En zo werd op een heerlijke zomeravond nogal wat veranderingen teweeg gebracht in de organisatie van onze Lions en de Papillons. Tezamen met een eenvoudige doch voedzame maaltijd en een verfrissing op zijn tijd een genoeglijke gebeurtenis om de zomerperiode mee in te gaan. Martin, succes met je presidentschap in dit drukke jubileumjaar! Peter Bob en Gus, jullie ook veel succes in jullie nieuwe functies gewenst.

Theo Soontiëns

Verjaardagen

In de afgelopen periode zijn de volgende Lions jarig geweest:

<i>Henk Breuker</i>	<i>11 juni</i>	<i>(62 jaar)</i>
<i>Henk Kets</i>	<i>29 juni</i>	<i>(76 jaar)</i>
<i>Gerard Roelofsen</i>	<i>5 juli</i>	<i>(62 jaar)</i>
<i>Henk Heezen</i>	<i>22 juli</i>	<i>(80 jaar)</i>
<i>Bart van der Laan</i>	<i>24 juli</i>	<i>(46 jaar)</i>
<i>Harry Mathijssen</i>	<i>4 augustus</i>	<i>(60 jaar)</i>
<i>Theo Soontiëns</i>	<i>10 augustus</i>	<i>(51 jaar)</i>
<i>Jan Loggers</i>	<i>19 augustus</i>	<i>(71 jaar)</i>

Bij deze (nogmaals) gefeliciteerd.

In de komende maand hopen

<i>Wim Frommé</i>	<i>27 augustus</i>	<i>(70 jaar)</i>
<i>Hans de Vries</i>	<i>1 september</i>	<i>(64 jaar)</i>
<i>Jan van Iersel</i>	<i>9 september</i>	<i>(67 jaar)</i>
<i>Arnold van der Goot</i>	<i>15 september</i>	<i>(85 jaar)</i>
<i>Jan Thijssen</i>	<i>16 september</i>	<i>(77 jaar)</i>

hun verjaardag te vieren.

We wensen hen een fijne verjaardag toe.



Weggooien is een knop

Wat een mens al niet bewaart. Nou kan ik niet over alle mensen iets zeggen, maar over mij kan ik duidelijk zijn: ik bewaar alles. Of in ieder geval heb ik dat tot nu toe gedaan. Als het een sterrenbeeld was zou ik absoluut geboren zijn onder het teken van de Hamster. Eigenschappen: Veel!



Veel eigen schappen om alles op te leggen wat je niet wil weggooien omdat je denkt dat je het ooit nog wel eens nodig hebt. Of omdat je er emotioneel aan verbonden bent. Dingen die je op de een of andere manier verbinden met ervaringen die nog niet ten volle doorleefd zijn. Die blijkbaar nog af en toe opgeroepen moeten worden om er uit te halen wat er nog niet uitgehaald is.

Deze zomer had ik me voorgenomen om eens flink de bezem te halen door die zolder met spullen die daar al 25 jaar lagen niks te doen. Ik kon de zolder nauwelijks op. Alles stond opgetast in loze dozen, krakkemikkige kratjes, verzamel-potten, blikken of gewoon zomaar kaal, bovenop iets anders: boeken en mappen en schriften van school, foto's en negatieven, knikkers, kinderverrassingseierenverrassingen, cassettes van een antwoordapparaat met daarop de stemmen honderden mensen, theaterkleding (muf!) maskers, ruis- en rinkelinstrumenten, tenten, gym schoenen, sinterklaasgedichten, oude schoolkranten, tekeningen van kinderen, dagboeken, een parfumesje van mijn eerste geliefde (het geurde nog hetzelfde!), mijn eerste schminkkoffertje, oude telefoons, een niet werkende pick-up, en ach, mijn agenda uit de brugklas, hihi lief, ansichtkaartstandaards, bot gereedschap, een beker van een theaterwedstrijd, een horloge dat absoluut niet van mij was geweest (roze met hartjes??) een binnentent, dozen waar apparatuur in had gezeten, een oude naaimachine uit de vakschool Terborg, briefjes met ideeën voor thema's voor kinderkampen, een uit elkaar gehaalde dia-projector, een groot laten met daarop geschilderd een doodshoofd, muizenkeutels, een doosje met uitgekauwde kauwgumpjes van dezelfde geliefde, een oude potkachel van mijn vader, 2 winkelmandjes, een trapeuning (lag die hier??) 13 kratjes met stripboeken, 5 jaargangen van een audiovisueel maandblad, een vogelkooi met 4 plastic parkieten, een kogelvrij vest (zwaar!), 2 leren jassen, een buikspiertrainingsapparaat....

Ik heb alles weggegooid.

Behalve de stripboeken.

En het parfumflesje.

En de potkachel

En de agenda heb ik ergens anders neergelegd.

En mijn eerste schminkkoffertje doet weer dienst

En de potkachel van mijn vader ...

Ach laat ook maar...

Theo Soontiëns

Chartermember Henk Heezen, 80 jaar

Dinsdag 22 juli werd onze chartermember Henk Heezen 80 jaar.

Die morgen verrasten onze president Martin en past-president Toon de jarige in zorghotel De Gouden Leeuw om hem te feliciteren en hem namens Lions Club Doetinchem een bouquet bloemen en een exemplaar van de bekende vierkante fles aan te bieden. Twee van zijn dochters waren hierbij aanwezig. Chartermember zijn van onze Lions Club én 80 jaar worden, dát verdiende deze hulde die bijzonder op prijs werd gesteld!



Commissies 2008-2009

● 24-0409

Bert Lamers, voorzitter

Toon Gasseling, vice-voorzitter

John Brands

Henk Breuker

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Martin Liefink

Jos Niesink

Theo Soontiens

Hans de Vries

Ruud Wink

● ACF

John Brands, voorzitter

Henk Breuker

Jan van Iersel

Theo Soontiens

● Activiteiten

Hans de Vries, voorzitter

Herman van den Broek, vice-voorzitter

Hans Kietselaer

Bart van der Laan

Jan Loggers

Bart-Jaap Pull ter Gunne

● Bulletin & ICT

Henk Breuker, voorzitter

Theo Soontiens, vice voorzitter

Han Meibergen, content officer

Henk Drost, photo-officer

Marnix Jansen Venneboer, photo-officer 2

Henk Dijk

Bart-Jaap Pull ter Gunne, cartoon & puzzle

Kees van Steenberg, ICT officer

Ruud Wink

● Interservice

Henk Breuker

Bert Lamers

● Jeugd

Henk Dijk, voorzitter

Gerard Roelofsen, vice-voorzitter

Chris Geurink

● Jumelage

Henk Drost

Marnix Jansen Venneboer

Jan van Iersel

Han Meibergen

● Kascontrole

Hans Kietselaer

Aart van Silfhout

● Leden

Bert Lamers, voorzitter

Tom Jacobs

Toon Gasseling

● Milieu

Hans Bruyn

Koos Kuiper

● Tail Twisters

Chris Geurink

Jan Jurriëns

● Uitbreiding

Henk Breuker

Henk Drost

● We Serve

Wim Frommé, voorzitter

Ruud Wink, vice-voorzitter

John Brands, manager projecten

Jan van Iersel, secretaris

Jos Niesink

Kees van Steenberg

Agenda 2008-2009

20 augustus 2008	18.00 uur	Barbecue bij Wil & Henk Kets	
3 september 2008	19.45 uur	Lezing Het ei voor & na 1945 - Th. Rougoor	
17 september 2008	18.00 uur	Tap Hap	
26 september 2008	13.00 uur	Metzo Regatta	
1 oktober 2008	19.45 uur	Clubavond	
15 oktober 2008	18.00 uur	Tap Hap	
29 oktober 2008	19.45 uur	5 ^e woensdag - het Borghuis	
5 november 2008	19.45 uur	Bezoek Metzo-college	
19 november 2008	18.00 uur	Taphap	
3 december 2008	19.45 uur	Lezing Ferry Nahon (Marktlink)	
11-13 december 2008		de ACF met op 13 december Lionsnight	
17 december 2008	18.00 uur	Tap Hap	
17 januari 2009	14.00 uur	Jubileumreceptie villa Ruimzicht	
	20.00 uur	Jubileumgala in villa Ruimzicht	
4 februari 2009	19.45 uur	Clubavond - herhalingsoefening reanimatie	
18 februari 2009	18.00 uur	Tap Hap	
4 maart 2009	19.45 uur	Freddie Heinzl, advocaat te Kleve en lid van LC Montforland-Emmerich spreekt over Nederlands-Duitse betrekkingen.	
18 maart 2009	18.00 uur	Taphap	
1 april 2009	19.45 uur	Martin Kaal en Herman van Zandbrink over rol van de Provincie in Achterhoek -Liemers	
15 april 2009	18.00 uur	Taphap	
24 april 2009	??	Jubileumactiviteit in Schouwburg Amphion	
6 mei 2009	19.45 uur	Clubavond	
20 mei 2009	18.00 uur	Tap Hap	
3 juni 2009	19.45 uur	Frans-Jan Liefink over Kiroso-Pompestichting	
17 juni 2009	18.00 uur	Tap Hap	
1 juli 2008	18.00 uur	Bestuursoverdracht met Papillons	