

## Bestuur

President : Tom Jacobs  
Oud President : Bert Lamers  
1<sup>e</sup> Vice President : Toon Gasseling  
2<sup>e</sup> Vice President : Martin Liefrink  
Secretaris : Marnix Jansen Venneboer  
Penningmeester : Jos Niesink  
Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232  
(Postrekening van de bank: 824200)

## Secretariaat

Marnix Jansen Venneboer : Lorentzlaan 20  
7002 HB Doetinchem  
Telefoon : 0314-334984  
Mobiel : 06-23847832  
E-mail : [doetinchem@lions.nl](mailto:doetinchem@lions.nl)  
Website : [www.lions.nl/doetinchem](http://www.lions.nl/doetinchem)  
Digitaal ledenboek : [www.lions.nl/lolas](http://www.lions.nl/lolas)

## Bijeenkomsten

Iedere maand : 1<sup>e</sup> woensdag 20.00 uur Vergadering  
3<sup>e</sup> woensdag 18.00 uur Taphap  
5<sup>e</sup> woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.  
Plaats : Gasterije De Heereboer  
Oude Doetinchemseweg 42  
7038 BJ Zeddam  
Telefoon : 0314 – 651940  
Fax : 0314 – 652488  
E-mail : [info@deheereboer.nl](mailto:info@deheereboer.nl)

Bij verhindering voor de vergadering altijd bij de secretaris afmelden.

Bij verhindering voor de taphap altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij Gasterije "de Heereboer" afmelden

Voor bijeenkomsten met Papillons altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij Gasterije "de Heereboer" opgeven

## Wat staat er deze maand in het bulletin?

Pres(s)praat september 2006. ....	4
BBQ opening op 23 augustus 2006.. ....	5
"Tropische" bestuurswisseling in De Heereboer. ....	6
Verjaardagen. ....	9
Rondeleiding en proeverij Domein Hof te Dieren. ....	10
Ondertussen bij de Papillons. ....	12
Liefde voor Letteren. ....	13
Gevalletje van imagoschade ?. ....	19
De Metzto Regatta. ....	20
Kort verslag activiteitencommissie 2005/2006. ....	21
Bericht voor de Papillons. ....	22
Uitslag enquêtes. ....	23
De Rapportcijfers. ....	24
Commissies. ....	26
Agenda 2006-2007. ....	27

## Pres(s)praat september 2006

Beste Lions,

Enkele Lions genieten nog van een najaarsvakantie, maar de meesten onder ons verkeren alweer in het alledaagse ritme. Zo is het ook met onze Lions activiteiten. De BBQ en de eerste woensdag van september hebben we, gezegend door de weergoden, al weer met veel plezier mogen beleven. De eerste bestuurs- en commissievergaderingen zijn een feit. De kersverse "We Serve" commissie bruist van de energie. Kees van Steenberghe heeft onze website helemaal up-to-date gemaakt. Herman van den Broek heeft twee schitterende kalenders gemaakt en het eerste Bulletin van dit seizoen ligt weer voor jullie.



Jaap Gosses heeft helaas een minder goede start gemaakt. Jaap is herstellende van een longontsteking maar hopelijk is hij op dit moment weer thuis. Anderhalve week geleden bleek een ziekenhuisopname noodzakelijk. Jaap, van harte beterschap.

Ook de wereld heeft zijn normale ritme weer opgepakt. Ik heb altijd het gevoel dat de gebeurtenissen in de wereld tijdens de vakantieperiode op een lager pitje staan, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik veel minder nieuws lees en beluister. De politici van deze wereld hebben in ieder geval hun werk weer opgepakt en maken zich als vanouds druk om belangrijke én onbelangrijke zaken. Aan ons de taak om ons te wijden aan de noden in deze wereld die minder aandacht krijgen dan ze verdienen.

Boven deze pres(s)praat prijkt wederom een nieuw embleem. Bart-Jaaps karakterisering van jullie president in de vorm van een zoekplaatje. Aan mij de eer om Bart Jaaps onderliggende gedachten te ontrafelen: Ik ontdek in het totaal 8 elementen: mijn leeftijd van inderdaad 50 jaar, mijn passie voor tennis, een piano waar ik in tegenstelling tot het plaatje, al geruime tijd niet meer op heb gespeeld, mijn werkgever Stork, het lionsjaar 2006-2007 en een hartje, lijkt mij, dat waarschijnlijk slaat op het warme hart dat ik de Lions Club Doetinchem toedraag. Het op een dollar lijkende teken links en het kleine e-tje bezorgen mij echter hoofdbrekens. Ik moet met enige schroom bekennen dat ik daar geen verklaring voor kan bedenken.

Met Lions groet

Tom Jacobs

### BBQ opening op 23 augustus 2006.

De opening van het Lionsjaar 2006/07 vond traditiegetrouw plaats op de fantastische locatie "Hertenbroeksgoed" van Wil & Henk Kets in Braamt.

Het fraai versierde en aangeklede tuin-erf, gelegen nabij de monumentale woonboerderij met een weids uitzicht over de landerijen en het Montferland, belooft een geweldige avond.

Dat de meeste Lions met hun dames er erg veel zin in hadden, bleek wel uit de enorme opkomst. Bijna 90 deelnemers wilden dit openingsfestijn niet missen. Ook onze vrienden uit Dorsten en de Lions van de nieuwe club Emmerich-Montferland waren goed vertegenwoordigd.

Voorzien van een heuse megafoon heette president Tom Jacobs alle aanwezigen van harte welkom. De tevredenheid straalde van zijn gezicht, niet alleen omdat de weergoden ons gunstig gestemd waren, maar ook omdat de organisatie van deze avond uiterst professioneel bleek. Dank aan allen die hieraan hun steentje hebben bijgedragen! Zonder wie dan ook tekort te doen, geldt deze dank in het bijzonder voor Hans de Vries, de altijd actieve voorzitter van de activiteitencommissie. En niet te vergeten Toon Gasseling, die samen met zijn Irma en enkele medewerkers druk in de weer waren deze avond zo uitstekend te laten verlopen. De perfecte manier van organiseren en servicing van deze BBQ zal menig andere Lions Club jaloers maken.

Voor Toon overigens niets bijzonders. Zoals hijzelf vertelde: "Dit is geen gewone BBQ, maar een gezellig avondje "outdoor cooking".

Arnold van der Goot werd door onze president een chevron opgespeld, die behoort bij het 35-jarig lidmaatschap van onze club! In augustus 1971 is Arnold geïnstalleerd als lionslid. Hoewel hij nu als "PM-er" door het Lionsleven gaat, blijft hij nog steeds actief en nauw betrokken met alles wat er binnen onze club gebeurt. Hulde Arnold, en proficiat met dit prachtige jubileum. Wij hopen dat je nog vele jaren als een zeer betrokken Lion in ons midden zult blijven.

Nadat de duisternis was ingevallen, sloot Tom deze gezellige avond af door iedereen een goede thuisreis te wensen. We kunnen terugzien op een geslaagde avond, met dank van allen aan gastvrouw Wil en gastheer Henk.

Frank Wendlandt (Montferland / Emmerich) stuurde n.a.v. de BBQ een mailtje met de volgende inhoud:

Beste Lionsvrienden,

Wederom hebben wij als Lionsclub Montferland / Emmerich een bijzondere avond beleefd op het landgoed van Henk en Wil Kets. De traditionele barbecue als start van een nieuw Lionsjaar doet ons beseffen dat ook onze club ruim een jaar geleden is gestart. Ook nu een warm welkom van onze "buurclub", fantastisch weer, een gestroomlijnde organisatie en het internationale clubgevoel geeft ons vele tips over onze toekomst.

Bedankt voor deze heerlijke avond en in het bijzonder de gastvrijheid van Henk en Wil Kets.

Een fantastisch Lions jaar gewenst,

Frank Wendlant, Sekretar LC Montferland / Emmerich

Voor een uitgebreide foto-impressie zie: [www.lions.nl/doetinchem](http://www.lions.nl/doetinchem)

#### "Tropische" bestuurswisseling in De Heereboer

Woensdag 4 juli was de laatste keer dat Bert Lamers als President van Lions Club Doetinchem optrad om de bestuursoverdracht voor zijn rekening te nemen.

In tegenstelling tot eerdere van dit soort gebeurtenissen, was het stropdasgehalte bij de Lions dit keer zeer laag te noemen.

We werden getroffen door tropische temperaturen! Gelukkig heb ik geen korte broeken kunnen signaleren, je weet ten slotte maar nooit wat een mens beweegt de hitte te ontlopen. Desondanks -en dankzij het feit dat het Nederlands elftal al uit de WK lag- was de attendance zeer hoog. Maar liefst 34 Lions en Papillons - ook wel LLL's genoemd - (maar dan nu voor het laatst! red.) waren bij deze plechtige gebeurtenis aanwezig.

---

Na de inloop en de borrel startte Bert zijn openingsspeech door iedereen van harte welkom te heten. Als verrassing én ter verhoging van de feestvreugde had Bert gezorgd voor een fantastische muzikale omlijsting van de avond. Victor "hallo, ik ben een zanger" van den Broek trakteerde ons samen met zijn muzikale vrienden op prachtige luisterliedjes.

In zijn terugblik memoreerde Bert de vele gebeurtenissen en activiteiten tijdens zijn presidentschap. Met "knikkende" knieën en nog onwennig als broekie -zoals hijzelf vertelde - begon Bert enthousiast aan zijn Lionsjaar. Dat dit een boeiend en leerzaam jaar is geweest, moge blijken uit zijn uitgebreide terugblik over het jaar 2005/2006.

Behalve de reguliere vergaderingen en Tap-Hap bijeenkomsten in De Heereboer, zijn we ook een aantal keer op excursie geweest.

Weerman Gerrit Vossers van weerstation "De Lichtenberg" beet wat dat betreft de spits af. Deze voormalige agrariër -sprekend met een fraai achterhoeks accent- heeft ons in "de keuken van het weer" laten kijken.

Ook het bezoek aan Rotra van Gerard Roelofsen was meer dan de moeite waard. Het science-fiction aandoende rijwiel distributiecentrum vond ik het absolute hoogtepunt van dit interessante bedrijfsbezoek.

In de persoonlijke sfeer mocht Bert een 2-tal Lions in de schijnwerpers zetten. Koos Witkop kreeg de chevron opgespeld wegens 30 jaar lidmaatschap en Hans Kietselaar ontving eveneens een chevron omdat hij alweer 15 jaar lid is van onze club.

En dan richt Bert zich tot Henk Breuker. Henk, die maar liefst 6 jaar secretaris is geweest, krijgt n.l. op de meest eervolle wijze "ontslag". Henk had al eerder dit jaar aangegeven te willen stoppen met zijn secretariaatswerkzaamheden en dit verzoek, hoe kan het ook anders, dient na zo'n lange staat van dienst gehonoreerd te worden.

Terecht prees Bert de vele activiteiten en de grote betrokkenheid van Henk bij onze club, maar ook daarbuiten. Behalve dat Henk de afgelopen jaren nooit verzuimd heeft bij vergaderingen en Tap-Hap bijeenkomsten, was hij dé steun en toeverlaat van de President en andere leden van het bestuur.

Actief in de Bulletincommissie, frequent bezoeker van de zonevergaderingen en nauw betrokken in de Uitbreidingscommissie: 'Henk is een echte Lions-goeroe!' aldus Bert! Als dank voor zijn inzet, mocht Henk een fraai boek in

---

ontvangst nemen met de titel "De geschiedenis van de Nederlandse literatuur". De secretariaats scepter zal vanaf juli door ondergetekende worden overgenomen.

De klok liep door en stoorde zich niet aan de nog steeds veel te hoge temperatuur in de eet/feestzaal. Er was geen ontkomen meer aan, het "moment suprême" was nabij: Bert nodigde Tom Jacobs uit en droeg op plechtige wijze het presidentschap over aan Tom met de bijbehorende presidentsversierselen.

Bert, namens ons allen: goed gedaan jochie!

Daarop -nog vóór dat de nieuwe president zijn maidenspeech kon houden-greep de kersverse wethouder van Doetinchem én oud-president Koos Kuiper de microfoon voor korte 'act'.

Een fraai jacquet met daarop de namen geborduurd van vorige presidenten, werd voor één jaar in bewaring gegeven aan de nieuwe Oud-president Bert.

Dit oude gebruik is sinds 2003 weer in ere hersteld.

Hiermee is het Lionsjaar 2005 – 2006 definitief afgesloten.

Na een muzikaal intermezzo door Viktor en zijn vrienden, nam President Tom Jacobs het woord. Hij startte zijn maidenspeech met een korte terugblik én de constatering dat onze club volop in beweging is. Hij keek vooruit op enkele interessante projecten in het komende seizoen: De Metzo Regatta, de nieuwe club Montferland-Emmerich en de "We Serve"-commissie. Tevens stond hij stil bij de gewijzigde bestuurssamenstelling en de aanpassingen van de diverse commissies. Teveel om hier allemaal op te noemen. En dat is ook niet nodig op deze plaats. Want een echte noviteit bleek het Extra Bulletin, waarin onder meer het gehele jaarprogramma 2006-2007 en alle commissies zijn opgenomen. Dit bulletin ziet er werkelijk fantastisch verzorgd uit.

Na alle Lions en Papillons bedankt te hebben, eindigt Tom zijn toespraak:

'We sluiten vandaag een mooi jaar af. En met jullie steun, die van het bestuur en natuurlijk die van Marlie, zullen we er samen beslist wéér een mooi jaar van gaan maken! Ik zie er in ieder geval met heel veel plezier naar uit!'

Wij verheugen ons ook op een wederom een mooi Lionsjaar en wensen Tom daarbij veel succes toe.

## Verjaardagen

In de afgelopen periode zijn de volgende Lions jarig geweest:

<i>Henk Kets</i>	<i>29 juni</i>	<i>(74 jaar)</i>
<i>Gerard Roelofsen</i>	<i>5 juli</i>	<i>(60 jaar)</i>
<i>Henk Heezen</i>	<i>22 juli</i>	<i>(78 jaar)</i>
<i>Harry Mathijssen</i>	<i>4 augustus</i>	<i>(58 jaar)</i>
<i>Theo Soontiëns</i>	<i>10 augustus</i>	<i>(49 jaar)</i>
<i>Jan Loggers</i>	<i>19 augustus</i>	<i>(69 jaar)</i>
<i>Wim Frommé</i>	<i>27 augustus</i>	<i>(68 jaar)</i>
<i>Hans de Vries</i>	<i>1 september</i>	<i>(62 jaar)</i>
<i>Jan van Iersel</i>	<i>9 september</i>	<i>(65 jaar)</i>
<i>Arnold van der Goot</i>	<i>15 september</i>	<i>(83 jaar)</i>
<i>Jan Thijssen</i>	<i>16 september</i>	<i>(75 jaar)</i>

Bij deze (nogmaals) gefeliciteerd.

In de komende maand hoopt

*Aart van Silfhout* 13 oktober (69 jaar)

zijn verjaardag te vieren.

We wensen hem een fijne verjaardag toe.





## Rondleiding en proeverij Domein Hof te Dieren



De eerste septemberactiviteit van het programma 2006/2007 is het bezoek aan het Domein Hof te Dieren. Met 25 Lions "sterk" worden we persoonlijk welkom geheten door wijngaardenier Youp Cretier. Deze nog jonge en enthousiaste ondernemer leidt ons deze avond rond over zijn domein, dat hij -na een hectisch bestaan als financieel adviseur- in 2004 in Dieren begonnen is.

Terwijl Youp uitleg geeft over de Solaris, de Johanniter en de Merzling, gaan we op pad in zijn biologische wijngaard. Niet voor de volle 100% biologisch overigens, er wordt n.l. op zeer beperkte schaal gebruik gemaakt van chemische middelen.

Vanavond zullen we enkele wijnen gaan proeven van het jaar 2005, de eerste oogst van dit bijzondere wijngoed. De eerste proeve is een Merzling, zeer droog met een hoog zuurgehalte. De reacties uit onze groep zijn erg verschillend over deze wijn. Sommigen vinden deze wijn wat "appelig" smaken. Anderen vinden hem juist wel lekker. Hoe dan ook, een aantal "bekkentrekkende" Lions is het gevolg. Het blijft toch een kwestie van smaak.

In totaal staan er in deze wijngaard 6.000 druivenplanten. Youp vertelt dat de wijnbouw in Nederland pas begin jaren negentig weer op gang is gekomen, terwijl de wijnbouw al in de Middeleeuwen bekend was in ons land. Door nieuwe teelwijzen en hoge ranken (tot wel 2,5 meter hoog) is wijnbouw in Nederland tegenwoordig goed mogelijk.

In 2004 is Youp Cretier gestart met de wijnbouw, als pachter van een lap van 3 hectare vruchtbare grond bij de entree van Dieren. Dit domein is de grootste ommuurde wijngaard van Nederland.

De bakstenen muur is 2,75 meter hoog en stamt uit 1885. Samen met zijn vrouw Riet runt Youp deze wijngaard met uitzicht op de Martinikerk (what's in a name?) van Doesburg.

Als de duisternis is ingevallen en de volle maan het verhaal van Youp extra luister bijzet, keren we terug naar de ontvangstplek; een grote tent met houten tafels

en banken. Hier proeven we nog een paar wijnen en zitten we nog een tijdje gezellig na te praten.



Dan neemt onze president het woord en zet de jarigen van de afgelopen periode in het zonnetje. Zoals gebruikelijk zingen we - dit keer in de aangename buitenlucht - Theo Soontiëns, Jan Loggers, Hans de Vries en Wim Frommé uit volle borst toe.

Na deze ceremonie neemt Tom het woord en bedankt Youp voor zijn vakkundige en boeiende uiteenzetting. Dit keer niet met een flesje wijn, maar met een fraai boeketje bloemen.

MJV



## Onder tussen bij de Papillons

Op woensdag 3 september 2006 rijden 14 Papillons door de mooie en zonovergoten Achterhoek richting Huize Verwolde, 2 km ten NO van Laren(Gld). Na aankomst krijgen zij daar een rondleiding van gids Mara, die veel over de historie van dit prachtige huis weet te vertellen.

Verwolde kan bogen op een lange historie. Het geslacht Van Keppel verbleef hier vermoedelijk al in de 12<sup>e</sup> eeuw. In de 15<sup>e</sup> en 16<sup>e</sup> eeuw bevond zich op Verwolde een binnen drie grachten gelegen versterkt huis. Aan het begin van de 18<sup>e</sup> eeuw was hier niet meer van over dan een eenvoudige behuizing.

In 1738 kwam het in handen van Allard Philip van der Borch, wiens nazaten het landgoed nog altijd grotendeels bezitten. In 1776 gaf het echtpaar Van der Borch-Van Rechteren de stadhoudelijke architect P.W. Schonk opdracht een nieuw huis te ontwerpen. De eerdere formele tuinaanleg werd omstreeks 1795 veranderd in een landschappelijk park naar ontwerp van J.P. Pooth.

In 1926 gaf de vooruitstrevende barones Van der Borch en Verwolde-VouÛte opdracht het huis ingrijpend te verbouwen. Er werd elektriciteit, centrale verwarming, stromend water en een lift aangelegd. Een toren werd aan het huis gebouwd, omdat er ruimtegebrek was voor het 6 kinderen tellend gezin. Tevens werd een geometrisch ingedeelde tuin aangelegd door de bekende tuinarchitect Hugo Poortman.

Huis Verwolde is de periode '40-'45 van de vorige eeuw redelijk goed doorgekomen. Het Huis diende als opvang van TBC-patiënten en de Duitsers waren als de dood om besmet te raken.

Het Huis Verwolde werd in 1977 eigendom van de Stichting 'Vrienden der Geldersche Kasteelen'.

Tijdens de rondleiding genieten wij van veel mooie en herkenbare gebruiksvoorwerpen en van de vele vertrekken. In de kelders leven wij mee met het huishoudelijk personeel uit vervlogen tijden.

Na de rondleiding in het Huis dwalen wij door de tuinen om de bijzondere bomen te bekijken en komen zo ook bij een 4-tal graven van de familie Van

---

der Borch. Wij zijn getroffen door een kindergrafje waarin 2 kindertjes liggen, een Mary'tje (zij mocht maar 6 maanden worden) en een Phillippietje. En met haar leeftijd was toch iets bijzonders aan de hand. Op haar grafje staat:

\*20-09-1956 †17-09-1956.

Wij stonden en staan nog steeds voor een raadsel.

Na een drankje en een lekkere hap vertrokken wij naar onze verlaten huizen, immers onze mannen hadden hun bezoek aan de wijngaard met proeverij na.



Gus Breuker-Mendelts.

---

#### Liefde voor Letteren

Tijdens de bestuursoverdracht werd ik blij verrast met een vuistdik boek over moderne literatuurgeschiedenis. Dat leidde tot de vaker gestelde vraag of ik neerlandicus ben. Om die vraag voorgoed de wereld uit te helpen: Ik ben ooit afgestudeerd als staatkundig econoom. Met als hoofdvakken macro-economie (waarin vooral structuur- en conjunctuurpolitiek met het hogere modellenwerk en voor mij veelal onbegrijpelijke differentiaal- en integraalberekeningen) en staatsrecht (leidend tot een afstudeerscriptie over het kiesstelsel waarin ik pleitte voor een kiesdrempel van 5% en een beperkt districtenstelsel en waarbij Gus gelukkig hielp de tientallen pagina's uit te typen). Als bijvakken koos ik openbare financiën (met enige nadruk op het toen nog nieuwe onderdeel ziekenhuiseconomie) en het al even in de kinderschoenen staande vak bestuurswetenschap. Daarbij een klein uitstapje naar het vak moderne geschiedenis dat werd gedoceerd door Lou de Jong maar waarbij ik afhaakte omdat het mij iets te overdreven voorkwam om de toen pas verschenen delen *Ondergang van Presser* bijna uit het hoofd te moeten leren. (Boeken overigens die ik een half jaar daarvoor op 1 maart 1967 van Gus heb gekregen ter gelegenheid van het slagen voor mijn kandidaatsexamen.) Het moge duidelijk zijn dat na deze schriftelijke x-minuten van... de neerlandicusvraag niet meer gesteld mag worden.

---

Maar wel had ik van jongs af aan veel belangstelling voor boeken (voor mijn 12e verjaardag kreeg ik De geschiedenis van de filosofie van Störig. Krankjorum natuurlijk, net zo als het feit dat ik decennia later "De wereld van Sofie" bij de kinderboeken moest zoeken) en later voor literatuur. Belangrijke rol daarbij hebben ongetwijfeld gespeeld de verschillende docenten Nederlands die ik op middelbare school tegenkwam. Eén daarvan zal ik zeker nooit vergeten. Hij was een erudiete docent die buitengewoon creatief was in het slijten van het literatuuronderwijs aan mijn klas 4a die slechts uit 6 jongens bestond. (Ik heb ergens nog een klassenfoto van dit kleine gezelschap waarop wij keurig met stropdas en colbert poseren, een vrij normale dracht in die tijd.) Een bijzonderheid van deze man was ook dat hij lange tijd bevriend was met Gerrit Achterberg en wij genoten van zijn verhalen over de moord die GA heeft gepleegd op zijn hospita en zijn jarenlange verbanning naar een psychiatrische inrichting. Als puberende jongeren hielden wij talloze twistgesprekken of je de persoon van een auteur moest betrekken in de verklaring en beoordeling van zijn werk, iets waarmee iedere student Nederlands nog steeds geconfronteerd wordt. (Met literatuurwetenschap en -filosofie heb ik weinig op trouwens, evenmin met groene of witte spelling wat ik gerommel in de literaire marge vind.)

Het kadoboek "Altijd weer vogels die nesten beginnen" is het laatste deel van (maar als tweede verschenen in) een nieuwe geschiedenis van de moderne literatuur. Ik was toen net bezig met het eerste deel "Stemmen op schrift", een schitterende titel voor een boek dat de overgang van de oraliteit naar de verschriftelijking (van Dale kent dit woord niet. red.) in ons taalgebied beschrijft. Ik vind zo'n overgang buitengewoon boeiend, net zo als ik vorig jaar koude rillingen kreeg in het nationale museum van Damascus toen ik daar het eerste alfabet, het Ugarit, op een kleitablet geschreven zag staan. Minuscuul klein, want slechts 5,1x1,7 cm met daarop 30 karakters diende dat als voorbeeld voor leerlingen. Wij schrijven dan wel de 14<sup>e</sup> eeuw v.C.

De oudste vondst van Nederlandstalige schrift is evenzeer opwindend. Waarschijnlijk is in de voetsporen van Willem de Veroveraar -begin twaalfde eeuw- een Vlaamse monnik naar Engeland overgestoken om daar in het scriptorium van een benedictijner abdij in Kent als kopiist van Latijnse teksten de clerus te dienen. Dat gebeurde uiteraard met een ganzenpen. En hoewel de meesten van ons ooit nog met de inktpot hebben gewerkt kunnen wij ons

---

in deze tijd van tekstverwerking amper voorstellen dat op een gewone dag zo'n schrijvende monnik wel zestig keer per dag zijn veer moest bijlijpen om het onderhanden genomen kerkelijke document leesbaar te houden. Tijdens het oponthoud van zo'n pennenproef moet de monnik aan zijn vaderland gedacht hebben en schreef hij een tekst in het Oudnederlands dat waarschijnlijk aan een liefdesliedje is ontleend:



Respect natuurlijk voor de literatuurvorsers die zomaar in een Latijns traktaat zo'n regel tegenkomen die de inmiddels bij literatuurliedhebbers overbekende regel heeft opgeleverd: "alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve jij en ik; waar wachten wij nog op?" (Maar misschien was het ook gewoon toeval dat dit ontdekt werd.)

Overigens was er hiermee nog geen sprake van een vorm van Vroegnederlands. De eerste Nederlandse woorden verschenen vooral als glossen bij Latijnse teksten en dienden er voor om de kennis van het Latijn te vergroten. Zo staat onze taal in het begin dus letterlijk in de marge van het kerklitijn.

"Stemmen op schrift" voelt als een warm bad. Het is een uitgebreide herhaling van het literatuuronderwijs dat ik op de HBS heb gekregen. Het Gruuthuse-handschrift, de Heliand, Heer Halewijn, Heinric van Veldeke, het Roelantslied, Lancelot, de Beatrijs en natuurlijk Willem die Reynaart maakte, het werk waar ik al weer lang gelden een verhaal in dit bulletin over schreef toen wij op clubexcursie naar de Gasunie in Groningen ook een bezoek brachten aan Malpertuis.

(Waar kom je dit vroegere literatuuronderwijs nog tegen? Na bezuinigingen en dientengevolge afkalking van lesprogramma's is daar amper ruimte meer

voor. Ruimte voor zorg over het onderwijs des te meer. In het NRC-maandblad M uit hoogleraar Onderwijs en Leren, van der Werf, haar zorg over het (almaar) dalende niveau van nagenoeg alle soorten onderwijs. Uit haar onderzoek blijkt dat leerlingen steeds lager op haar toetsen scoren, maar dat het aantal vwo en havo geslaagden steeds stijgt. Over het WO zegt zij: "Nu komt het voor dat leerlingen amper fatsoenlijk kunnen spellen en grammatica correct kunnen schrijven. Ik vind dat je dan niet aan een studie kunt beginnen." Het opleuken van met name HBO-opleidingen heeft er inmiddels toe geleid dat er 4200 (!!!) verschillende opleidingen bestaan. Dit studiejaar zijn er 96 bijgekomen. Een voorlopig laatste dieptepunt las ik onlangs in De Gelderlander: leerkrachten van het Metzo-college hebben de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde samengevoegd en noemen dat nu "science". Je kunt er vanuit gaan dat geen van de bedenkers van dit onzalige idee ooit een universiteit van binnen heeft gezien. Welk een blamage voor een directie die dit laat passeren. Het is bijna net zo gênant als de vele woorden die in de verkiezingsprogramma's aan het onderwijs worden besteed. Er wordt veel geld beloofd, maar nergens vind je een visie.)

Ondertussen is het natuurlijk erg boeiend het belang te onderzoeken wat een zich ontwikkelende taal betekent heeft voor dat wat uiteindelijk onze hedendaagse maatschappij is geworden. Voor ons is het allemaal gewoon, maar zelfs een klein beetje geschiedenis van onze taal leert ons veel over onze Nederlandse geschiedenis en identiteit.

550 pagina's heeft van Frits van Oostrom nodig om de geschiedenis van de Nederlandse literatuur tot 1300 te brengen. Hugo Brems, die over de literatuurgeschiedenis van 1945 tot 2005 heeft er 670 voor nodig. Ook daar weer hetzelfde gevoel als bij Stemmen op Schrift. Weliswaar veel aandacht voor poëzie, waar ik minder affiniteit mee heb (uitgezonderd Achterberg, J.B. Charles en Reve) maar toch weer de literatuurlessen uit de vijfde klas HBS en de constatering na vergelijking van boek en boekenkast dat ik ook na mijn eindexamen in 1964 de moderne literatuur aardig heb bijgehouden. (Niet altijd met even veel succes. Het werkstuk over Reve dat ik schreef voor onze jongste dochter werd slechts beoordeeld met een krappe 6. Gelukkig kreeg een jongere leerling die een paar jaar later bij dezelfde leraar voor de tweede keer "mijn" werkstuk inleverde, een ruime 8.)

---

Ook "Altijd weer vogels.." leest als een geschiedenisboek. Niet alleen de literatuur komt aan de orde, maar de gehele culturele en maatschappelijke ontwikkeling van na de oorlog passeert de revue. Het is de geschiedenis van onze eigen tijd waardoor de leesbaarheid natuurlijk flink bevordert wordt. Glimlachend komt een tv-programma als "Zo is het toevallig ook nog eens een keer" voorbij, evenals "Hoepla" met de onvergetelijke Phil Bloom die met haar blote verschijning min of meer aan het begin van de seksuele revolutie stond. Het is de tijd die wij als Lions ook terug vinden in het door de Papillons gemaakte fotoboekje "A sentimental journey". Kijk naar de foto's van Marnix, Hans Kietselaer, Herman en vooral Henk Drost: de roerige zestiger- en zeventiger jaren ten top.

Voor mij was het vooral de tijd van het (goedkope) literaire pocketboek. Dank zij dat fenomeen is de bereikbaarheid van literatuur enorm toegenomen. Op mijn 16<sup>e</sup> al op kamers wonend, besteedde ik de wekelijkse gulden niet aan olie voor de kachel maar aan boeken als "De komst van Joachim Stiller" (het magisch realisme van Lamp intrigeerde), "Jeugdproces" van Manuel van Lochem (toneel dat ik ooit in het theater had gezien) of "Zolang te water" van Simon Vinkenoog (een rebel waar ik met mijn calvinistische opvoeding als achtergrond alleen maar jaloers op kon zijn). Tientallen pockets sieren nog mijn boekenkast als denkbare herinnering aan de talrijke leesuren doorgebracht op een onverwarmde zolderkamer.

Onmogelijk om een overzicht te geven van de tientallen auteurs die in "Altijd weer vogels..." de revue passeren. Bovendien is de geschiedenis van vandaag morgen al weer achterhaald. Denk aan (toch wel mijn favoriete auteur) Gerard Reve. Al jarenlang niet meer productief en langzaam wegwijnend in een Belgisch verzorgingshuis zorgt hij er met zijn dood dit voorjaar voor dat alle media weer uitgebreid aandacht aan hem besteden. Ook zuurpruim Mulisch. Hij meende nog in april over Reve te moeten opmerken dat hij hooguit een inferieure schrijver was. "Over vijftien jaar is er een nieuwe generatie en die begrijpt hem niet meer. Zijn werk is onvertaalbaar. Het is niet voor niets dat hij in het buitenland nooit aansloeg."

Tot mijn verbazing lees ik dat er een professor Hollander (sic) is die op Berkeley (CA) Nederlands doceert aan een overigens erg kleine groep studenten. Na Reve geïntroduceerd te hebben, leest zij het vertederende gedicht Roeping voor en daagt haar studenten uit dat te vertalen. Zie hier het resultaat:

---



Roeping

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar  
verlamde oude mensen wast, in bed  
verschoont en eten voert,  
zal nooit haar naam vermeld zien.  
Maar elke ongewassen aap die met een bord  
dat hij voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert  
ziet 's avonds reeds zijn smoel op de tee vee.

Toch goed dat er een God is.

Vocation

Sister Immaculata, for thirty-four years  
has been washing, cleaning and feeding  
incapitated old people in their beds,  
Will never see her name mentioned anywhere.  
But any scruffy jackass who, with his pro-this  
and anti-that placards blocks the traffic  
can already see his mug on the tube that  
evening.

It's good there is a God.

Reve onvertaalbaar? Ik dacht het niet. Laten ze nu maar aan de Avonden beginnen. Het wordt tijd om salonfilosoof Vulles de les te lezen.

Het moge duidelijk zijn dat ik mijn secretariele afscheidscadeau in grote dank geconsumeerd heb. Maar lezen houdt nooit op. Als jullie dit bulletin krijgen vertoeven wij in Livramento (klinkt al leuk boekerig) in Portugal. In de boekentas: "De Delta deceptie" van Dan Brown (gewoon lekker spannend leesvoer aan het strand), "Het psalmenoproer" van Maarten 't Hart, "Het satijnen hart" van Remco Campert (die op oudere leeftijd steeds beter gaat schrijven; vergelijk zijn "Liefdesschijnbewegingen" maar eens met zijn vorige boek "Een liefde in Parijs") en "Mohammed" van Karen Armstrong (als aanloop naar een bijdrage over grote mensenknikkers en het bezoek van Guus Kuijer aan onze club in januari.)

**HB**

### Gevalletje van imagoschade ?

In "Altijd weer vogels die nesten beginnen" wordt op blz. 469 aandacht besteed aan het in 1972 opgerichte Antwerpse genootschap Pink Poet. Het gezelschap was de bezegeling van een vriend- en geestverwantschap en tegelijkertijd een ludieke reactie tegen o.a. de maatschappelijke en literaire vervlaking. Het groeide zelfs uit tot een 13 leden tellende formele groep bestaande uit gecoöpteerde schrijvers, kunstenaars en intellectuelen. Om een en ander te verduidelijken legt de auteur uit: "Pink Poet was geïnspireerd op modellen van de Britse clubs, verenigingen zoals Rotary en Lyons" (geen typefout, het staat er echt ). En om niet begripenden wat meer inzicht te geven in de aard van dergelijke verenigingen: "De club was besloten, liet geen vrouwen toe, cultiveerde de onderlinge vriendschap, beperkte zijn activiteiten hoofdzakelijk tot maandelijkse diners en creëerde daardoor een waas van geheimzinnigheid en een imago van elitair dandyisme." En een bladzijde verder: "De club was vooral een imago, een uit de hand gelopen jongensclub, een mentaliteit. (...) En vooral: het was een duidelijk geval van wat men later netwerken is gaan noemen. Ook in dat opzicht ligt een vergelijking met de serviceclubs voor de hand."

De auteur van het boek is Hugo Brems, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de K.U. Leuven. Het leek mij goed na te gaan of Brems zelf Lions lid is. Helaas stuitte ik op [www.lions.be](http://www.lions.be) op een afgesloten gedeelte dat alleen voor Belgische Lions toegankelijk is. Maar verder is er meer dan genoeg te beleven op de zuiderbuurse site, misschien moeten wij er wel jaloers op zijn. (Wat te denken van : "U hebt verklaard beschikbaar te zijn. Wees dus stipt aanwezig op de vergaderingen".)

Bij de vereiste kwaliteiten voor een Lions staat o.a.: "Bij de Lions moet men in vrijheid en op gelijke voet, samen kunnen werken en handelen. Daarom moet men de kunst verstaan om initiatieven te nemen om die met volharding waar te maken, maar wel steeds in eensgezindheid. Het gaat er om klaar te staan om te helpen en bereid te zijn om zelf de handen uit de mouwen te steken en soms zelfs ondankbare taken uit te voeren."

Dat lijkt natuurlijk wel heel erg weinig op elitair dandyisme en een waas van geheimzinnigheid. Brems had beter kunnen weten als hij bijvoorbeeld in Les mains sales van Sartre had gelezen over verantwoordelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid. Maar dat valt buiten zijn vakgebied. Met als gevolg dat Brems nu zelf vuile handen maakt.

## De Metzo Regatta

Nog krap 14 dagen en dan moet het gaan plaatsvinden, de Metzo Regatta. Op papier staat alles mooi, in werkelijkheid is er nog een boel te doen. De docenten van het Metzo-college hebben het de afgelopen weken niet makkelijk gehad. Waar de scholen voor andere docenten glimmend-schoon en leeg liggen te wachten op de komst van de leerlingen, moesten de leerkrachten van het Metzo zich een weg banen over illegale fietspaden, wankel houten loopplanken, door modderbaden, over trappen waar werkluï nog stonden te stuken, om aan te komen in een hal waar schoolmeubilair tot aan het plafond opgestapeld stond te wachten om vervoerd te worden naar de diverse lokalen die in de meeste gevallen nog niet af waren.

Zo gaan die dingen.

Maar daar waar de meesten van ons dan verontwaardigd op zoek zouden gaan naar een mogelijke schuldige aan onze ellende, gingen de leerkrachten van het Metzo aan de slag -zo goed en zo kwaad als het kon- om op zo kort mogelijke termijn leerlingen te kunnen opvangen en les te gaan geven.

Er zijn daar -in dat wonderschone gebouw- de afgelopen weken onder moeilijke omstandigheden bergen werk verzet.

Zo gaan die dingen dan ook.

Logisch dat de Regatta niet bij iedereen hoog op de prioriteitenlijst stond. Maar langzaam aan begint het te komen. We hebben een eerste bijeenkomst van de Coördinatiecommissie gehad -Toon Gasseling bood ons een meer dan gastvrije ontvangst toen het Metzo gebouw daar nog niet aan toe was, waarvoor dank- en daardoor is de motor gaan draaien.

Het is nu zaak om de andere scholen ook op te peppen en de media op onze activiteit gericht te krijgen. De komende 2 weken zullen we heel wat kilometers gaan maken om van de Regatta dat succes te maken waarop we hopen. Er zullen dingen tegen gaan vallen en er zullen dingen mee gaan vallen.

Want zo gaan de dingen.

Maar waar we nu al tevreden over kunnen zijn is dat er een organisatie staat. Dat er een draaiboek is waarin staat wie waarom welke kilometers in welke richting moet maken. Op vrijdag 29 september vanaf 13.00 uur aan de IJsselkade in Doetinchem zullen we zien of de dingen dan ook werkelijk zo zullen gaan, als ze bedoeld zijn. We hopen velen van jullie daar dan te zien.

Theo Soontjens

---

## Kort verslag activiteitencommissie 2005/2006

! 2 juli 2005

Uitstapje (met LC Dorsten) Watermuseum en Park & Villa Sonsbeek te Arnhem. O.a. met inleidingen van Prof. Ir. Wil Segeren en Prof. M. Hans Wessel.

72 deelnemers

! 24 augustus 2005

Barbecue bij familie Kets te Braamt. Tijdens de bbq installatie keygroup LC Montferland – Emmerich.

78 deelnemers (excl. keygroup en gouverneurs etc.)

! 14 januari 2006

Nieuwjaarsbijeenkomst bij Boldiek te Halle. Wandeling Halsche Vloed + onderweg glühwein en winterkostbuffet met muziek (trekharmonica).

74 deelnemers

NB: Zowel voor het uitstapje, de barbecue, als de nieuwjaarsbijeenkomst waren de deelnemersaantallen beduidend hoger dan voorgaande jaren!

De activiteitencommissie vergaderde afgelopen periode 2005/2006 vier keer voltallig en daarnaast kwamen een aantal werkgroepen enige keren bijeen ter voorbereiding van de diverse activiteiten. Verder werd hulp geboden vanuit de commissie voor een aantal andere activiteiten in kader van fundraising of dienstverlening.

In het kader van de afspraken nieuwe structuur commissies, zal de activiteitencommissie in de toekomst zich vooral gaan richten op de "interne activiteiten" van onze Lionsclub, te weten de organisatie van het tweejaarlijkse uitstapje, de jaarlijkse barbecue, de nieuwjaarsbijeenkomst, en de vijfde woensdagen (bijeenkomst met dames) en eventueel nog nieuw te organiseren activiteiten. Verder zal in het komende Lionsjaar worden gestart met de voorbereiding voor het 50 jarig bestaan van onze club, op 24 april 2009 (natuurlijk in samenwerking met het bestuur en de andere commissies).

---

## Bericht voor de Papillons



Zoals jullie weten is Bouwien Wieringa - Oosting zo vriendelijk om voor de Papillons op 4 oktober 2006 de avondbijeenkomst te verzorgen, met als onderwerp:

! Interlandelijke adoptie

Deze bijeenkomst wordt gehouden ten huize van de familie Kietselaer. Toen José hoorde dat we een huiskamer zochten voor dit doel, bood ze spontaan haar huis aan. Heel fijn José.

Bouwien geeft onderstaande toelichting

“Zowel uit eigen ervaring als door mijn werk ben ik nauw met adoptie verbonden. Welke weg moeten ouders bewandelen als ze besluiten een kindje te adopteren ? Voor welke keuzes komen ouders te staan ? Hierover en over vele andere vragen zal ik jullie deze avond iets vertellen.

Ik zie jullie graag op 4 oktober.”

Bouwien Oosting.

Adres: Haafsweg 6 in Doetinchem. tel. 0314-341813.

! 19.30 uur ontvangst met koffie / thee.

! 20.00 uur causerie door Bouwien.

! 20.45 uur pauze met koffie / thee.

! 21.00 uur gelegenheid tot vragenstellen.

Na afloop gezellig nababbelen onder genot van een glaasje + hapje.  
We hopen dat veel Papillons naar hun Papillon komen luisteren.

Janny is de maand september afwezig, dus opgave voor 1 oktober bij:

Mieke Niesink: [j.j.a.m.niesink@hethet.nl](mailto:j.j.a.m.niesink@hethet.nl)

tel. 0314-641731

Ans Liefink: [mcvaliefink@prettel.nl](mailto:mcvaliefink@prettel.nl)

tel. 0314-323629

### Uitslag enquêtes

In het extra Lionsbulletin van juli j.l. met het jaarprogramma 2006-2007 was een enquêteformulier gevoegd, met het verzoek dit formulier voor eind augustus te retourneren. Maar liefst 36 leden (onze Lionsclub telt 43 leden inclusief PM's), hebben de enquêtes opgestuurd (= 84%).

#### Enquête Lionsweekend

1. Vindt het een goed initiatief om een Lionsweekend te organiseren:  
26 (= 72 %).
2. Zal zich zeker inschrijven voor een Lionsweekend:  
10 (= 28%).
3. Zal zich misschien inschrijven voor een Lionsweekend:  
11 (= 30%).

Maximaal aantal dat zich mogelijk zal inschrijven voor een Lionsweekend  
21 (= 58%).

4. Zal zich niet inschrijven voor een Lionsweekend: 15 (= 42%).

#### Samenvatting opmerkingen:

Leuk initiatief

Goed idee, voorjaar zeer geschikt

Geen behoefte aan, weekends teveel bezet

Neen, neemt reeds deel aan Lions golfweek

Vol programma, misschien te organiseren rond 50-jarig bestaan club.

Gezien gezondheidstoestand niet mogelijk deel te nemen.

Prima idee, voorkeur mei/juni of september.

#### Enquête herhalingscursus reanimatie:

Van de 36 reacties zijn 22 voorstander van herhaling (= 61%) en vinden 14 leden (= 39%) een herhalingscursus niet nodig. Een 3-tal nieuwe leden hebben geen reanimatiecursus kunnen volgen maar zijn daar nog wel in geïnteresseerd.

De activiteitencommissie zal de uitslag van beide enquêtes op korte termijn in eigen kring bespreken en met een reactie/voorstel komen.

Hans de Vries.

### De Rapportcijfers

Zoals ieder jaar komen de attendance-cijfers van de leden in het eerste bulletin van het nieuwe clubjaar. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden zijn om bekende redenen Jaap, Harry en Henk buiten beschouwing gelaten. Voor de club is op jaarbasis een percentage gevonden van 69%. Dat is een bevredigend resultaat, zeker als men bedenkt dat sommige leden een aantal keren verstek heeft moeten laten gaan door zaken al familieomstandigheden en fysiek malheur.

De attendance richtlijn in onze club bedraagt 70 %. Aan ieder de gelegenheid om een conclusie te trekken.

Naam	1e halfjaar	2e halfjaar	gemiddeld
Actieve leden			
Brands	50	71	62
Breuker	100	100	100
Vd Broek	60	28	41
Bruyn	70	64	66
Drost	90	71	79
Dijk	60	57	58
Frommé	80	71	75
Gasseling	80	85	83
Geurink	60	57	58
Hehenkamp	80	85	83
Van Iersel	70	85	79
Jacobs	90	92	91
Jansen Venneboer	80	92	87
Jurriëns	50	50	50
Kets	80	78	79
Kietselaer	80	85	83
Kuiper*	30	42	38
Kruit	100	78	87
Lamers	70	100	87
Liefrink	90	85	87
Loggers	50	35	41
Meibergen	50	85	70
Niessink	70	35	50
Van Oudheusden	100	92	95
Peerenboom	40	64	54
Pull ter Gunne	90	57	70
Roelofsen	40	57	50
Van Silfhout	50	71	62

Soontiëns	20	42	33
Van Steenberg	70	57	62
Thijssen	70	57	62
Toepoel	40	42	41
De Vries	80	71	75
Wieringa	90	50	66
Wink	80	85	83
Vrijgestelde leden			
Ter Brugge	80	92	87
Van der Goot	70	71	71
Kamps	50	57	54
Kloosterboer	90	50	66
Witkop	80	85	83

\* In het Lionshandboek 2005/2006 is o.a. te lezen: Als attendance geldt (...) verhindering wegens het bijwonen van een bijeenkomst uit hoofde van een gekozen overheidsfunctie. Koos Kuiper heeft ongetwijfeld veel vergaderingen bijgewoond ten behoeve van de gemeente Doetinchem. Omdat hij niet heeft aangegeven wanneer dat zo was kan geen echte score worden berekend. Maar het zal ongetwijfeld minimaal het dubbele zijn van het thans genoteerde percentage.

**HB**

---



## Commissies

### ● Activiteiten

Hans de Vries, voorzitter

Peter Bob Peerenboom, vice-voorzitter

Herman van den Broek

Hans Kietselaer

Martin Liefink

Jan Loggers

Bart-Jaap Pull ter Gunne

Kees van Steenberghe

Mario Toepoel

### ● Bulletin & ICT

Theo Soontjens, voorzitter

Kees van Steenberghe, ICT officer

Han Meibergen, Smoelenboek

Henk Breuker

Henk Dijk

Henk Drost

Bart-Jaap Pull ter Gunne

Ruud Wink

### ● Foto officer

Henk Drost

### ● Interservice

Toon van Oudheusden

Henk Breuker

Bert Lamers

### ● Jeugd

Henk Dijk, voorzitter

John Brands, vice-voorzitter

Chris Geurink

Mario Toepoel

### ● Jumelage

Jan Kruit, voorzitter

Jan van Iersel, vice-voorzitter

Henk Drost

Gerard Hehenkamp

Toon van Oudheusden

Marnix Jansen Venneboer

### ● Kascontrole

Gerard Roelofsen

Aart van Silfhout

### ● Leden

Henk Drost, voorzitter

Koos Kuiper

Bert Lamers

### ● Milieu officer

Hans Bruyn

Koos Kuiper

### ● Public Relations

Ruud Wink

### ● Sjoelbak & Vaantjes

Henk Kets

Harry Mathijssen

Jan Thijssen

### ● Tail Twisters

Chris Geurink

Jan Jurriens

### ● Uitbreiding

Henk Breuker

Henk Drost

Jan Kruit

### ● We Serve

Wim Fromme, voorzitter

Toon Gasseling, vice-voorzitter

John Brands

Jan van Iersel

Jos Niesink

Siert Wieringa

Ruud Wink

## Agenda 2006-2007

23 augustus 2006	18.00 uur	Barbecue bij Wil & Henk Kets 
6 september 2006	19.30 uur	Wijngaard Hof te Dieren
20 september 2006	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Jan Thijssen
29 september 2006	13.00 uur	Metzo Regatta
4 oktober 2006	20.00 uur	Henk Roselle, Stichting Digibeter
18 oktober 2006	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Jan Jurriëns
1 november 2006	20.00 uur	Graafschap TV Doetinchem
15 november 2006	18.00 uur	Tap Hap; 10 min Kees van Steenberg
29 november 2006	15.00 uur	Aviko Steenderen - Restaurant Pepe Baak 
6 december 2006	20.00 uur	Louw van Eijk, Stichting Ypsilon
20 december 2006	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Hans Kietselaer
13 januari 2007	?? uur	Nieuwjaarsbijeenkomst Bronbeek Arnhem 
17 januari 2007	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Hans de Vries
31 januari 2007	18.00 uur	Guus Kuijer in eetcafé Het Borghuis 
7 februari 2007	20.00 uur	Boudewijn Haverkort Technische Communicatiesystemen
21 februari 2007	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Koos Kuiper
7 maart 2007	20.00 uur	Introductie Siert Wieringa. Lezing
21 maart 2007	18.00 uur	Interservice met Lions Isala en Graafschap
4 april 2007	20.00 uur	Ruud Grootenboer, Europa
18 april 2007	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Chris Geurink
20-22 april 2007	(optie)	Lionsweekend op Vlieland 
2 mei 2007	20.00 uur	Introductie Mario Toepoel. Lezing
12 mei 2007	?? uur	Uitstapje met Lions Dorsten 
16 mei 2007	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Hans Bruyn
30 mei 2007	18.00 uur	Wokken met en voor de Papillons 
6 juni 2007	20.00 uur	Rioolwaterzuiveringsinstallatie Varsseveld
20 juni 2007	18.00 uur	Tap Hap; 10 minuten van Henk Drost
4 juli 2007	18.00 uur	Bestuursoverdracht met Papillons 

---