

Bestuur

President : Bert Lamers

Oud President : Koos Kuiper

1^e Vice President : Tom Jacobs2^e Vice President : Toon Gasseling

Secretaris : Henk Breuker

Penningmeester : Martin Liefrink

Bankrekening : ABN-AMRO 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

Secretariaat

Henk Breuker : Lebuïnusstraat 23
7009 MV Doetinchem

Telefoon : 0314 - 343056

Mobiel : 06 - 22376774

Fax : 0314 – 354697

E-mail : Doetinchem@lions.nlWebsite : www.Lions.nl/DoetinchemDigitaal ledenboek : www.lions.nl/lolas

Bijeenkomsten

Iedere maand : 1^e woensdag 20.00 uur Vergadering3^e woensdag 18.00 uur Taphap5^e woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.

Plaats : Gasterije De Heereboer

Oude Doetinchemseweg 42

7038 BJ Zeddam

Telefoon : 0314 – 651940

Fax : 0314 – 652488

E-mail : info@deheereboer.nlBij verhindering voor de vergadering altijd bij de secretaris afmelden.Bij verhindering voor de taphap altijd dinsdag vóór 20.00 uur bij Gasterije "de Heereboer" afmelden.Voor de 5^e woensdag altijd tussen 12.00 en 17.00 uur bij Gasterije "de Heereboer" opgeven

Wat staat er deze maand in het bulletin?

Pres(s)praat februari 2006	5
Beeldverslag Taphap 18 januari 2006	6
De 10 minuten van Jan Kruit	7
Omgaan met Rusland	9
Verjaardagen	15
Brewinc Regatta wordt Metzo Regatta	16
Ziek	18
De halfjaarlijkse rapportcijfers	19
Contributie	20
Commissies	22
Agenda 2005-2006	23

Pres(s)praat februari 2006

Beste Lions,

De eerste triomfen van de winterspelen zijn binnen. Wat een genot om naar te kijken. De wereld ziet er direct anders uit.

Sport verbreedert. Muziek heeft ook zo'n zelfde positieve eigenschap in zich.

Dat heeft de wereld op dit moment hard nodig na alle heftige en emotionele reacties vanuit met name de islamitische wereld op de Deense publicaties van spotprenten over hun religie.

Ik moet natuurlijk voorzichtig zijn over politieke stellingname, maar het moet van mijn hart om te zeggen: Lieve mensen we kunnen toch wel wat meer rekening houden met elkaar, en wat meer respect hebben voor elkaars ideologieën en levensopvatting.

En natuurlijk staat als een paal boven water dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is in ons vrije westen, maar hier moet dan wel correct en fatsoenlijk mee omgegaan worden en daar mankeert het vaak aan en wordt er veelal weer misbruik van gemaakt.

Respect, fatsoen, begrip; het zijn kwaliteiten die heden in onze maatschappij soms ver te zoeken zijn.

Op alle fronten zal hier hard aan gewerkt moeten worden. Door de Politiek, binnen het onderwijs, maar op de 1^e plaats in de opvoeding van kinderen. En dat is nu op dit moment in onze westerse welvaart schijnbaar erg moeilijk voor zeer velen. En dat zie je in alle lagen van de bevolking.

Maar gelukkig zie je dan toch nog van die mooie momenten zoals nu bij die prachtige overwinning van de beide dames op de 3 km. schaatsen op de Olympische Winterspelen in Torino.

Daarbij speelden de ouders juist een belangrijke rol en gelukkig werd dit door de pers opgepakt en goed in beeld gebracht.

Ik hoop dat deze winterspelen en het komende WK voetbal in Duitsland een positieve invloed hebben en wat meer ontspanning leveren in de wereld.

Met Lions groet,
Bert Lamers.

Beeldverslag Taphap 18 januari 2006



Zingen en proosten voor Gerard Hehenkamp ter gelegenheid van zijn 68^e verjaardag.

Stop!! Gerard belooft GEEN rondje te gaan geven aan de aanwezige Lionsvrienden, maar zegt toe het equivalent van deze kosten als BIJDRAGE te zullen storten voor kinderen en oudere hulpbehoevende mensen in Blantyre (Malawi/Afrika). Dit gebaar wordt met luid applaus bekrachtigd!!



Theo Kamps in zijn uitstekende en onderhoudende rol van Taillwister

De 10 minuten van Jan Kruit

18 januari was de eer aan Jan Kruit. Maar oeps!, dat was hij even vergeten. Voor Jan echter geen enkel probleem. Uit de losse pols vertelt hij zijn boeiende levensverhaal. Onderwijl maak ik driftig mijn aantekeningen, want tenslotte wil je alles correct weergeven en in 10 minuten kan een mens heel wat vertellen. Gelukkig belt Jan me een aantal dagen later op met de vraag of hij alsnog wat op papier zal zetten. Dit karakteriseert Jan en het is ook geheel in lijn met zijn verhaal. Jan is een harde en gedreven werker, die zich met veel energie inzet voor anderen. Ik aanvaarde dan ook dankbaar de onderstaande kopij van Jan TJ

Jan werd geboren op 12 maart 1935 in Rotterdam-Kralingen, als oudste van 6 kinderen. Mei 1940, toen Rotterdam zo vreselijk werd gebombardeerd, werd het gezin uit Kralingen weggehaald door een neef, die uit Nieuwpoort a/d Lek met een taxi was gestuurd door Jan's Opa, de vader van zijn moeder. Nadat zijn vader terugkwam uit krijgsgevangenschap, besloot het gezin in Nieuwpoort te blijven wonen.



Jan zat in Nieuwpoort op de Lagere School (nr. 1), maar na een jaar besloot zijn vader dat hij naar een Christelijke School in Langerak moest (school nr.2), ca. 45 minuten lopen op klompen over de Lekdijk. In 1946 verhuisde het gezin terug naar Rotterdam en zij gingen wonen op de Westzeedijk in Rotterdam-Delftshaven. In Rotterdam aangekomen ging hij naar school nr. 3. In de oorlog had Jan, zoals zoveel kinderen, één jaar geen school doordat veel scholen werden gevorderd door de Duitsers. Na de Lagere School volgde, na één jaar ULO, de Ambachtsschool. Tijdens die twee jaar deed hij ook de pré-VMTO. Daarna 2 jaar VMTO.

Op 13 maart 1951, als 16-jarige, ging hij werken als leerling-machinebankwerker en deed tot zijn 28e jaar avondstudie erbij. Na één jaar als leerling-machinebankwerker in de fabriek van Machinefabriek Keller ging hij naar de tekenkamer als leerling-tekenaar en eindigde als constructeur van scheepsvorststuwing installaties, enz. bij de firma Keller. Intussen was hij ook van 1955 tot 1956 in militaire dienst.

In 1959 trouwde hij met Mia en zij kregen 3 kinderen. 2 Dochters en 1 zoon. In 1963 werd Jan hoofd technische dienst van een zandzuig- en baggerbedrijf, totdat dit bedrijf in 1976 werd verkocht. In 1970 verhuisden zij van Rotterdam naar Nieuwerkerk a/d IJssel.

In 1974 kwam Jan in de Gemeenteraad en werd na korte tijd gekozen als wethouder voor de VVD. Het was een turbulente tijd in Nieuwerkerk a/d IJssel, daar er in ca. 5 jaar 3.000 huizen moesten worden gebouwd, met een winkelcentrum, bejaardenwoningen, een bejaardenserviceflat en sportaccommodaties.

Inmiddels had hij met een vriend-collega een eigen technisch bureau. Daarbij kwam het gemeentewerk en alle colleges waarin hij zat: het was dus hard werken en nooit thuis.

Na een sollicitatieprocedure werd hij in januari 1984 benoemd tot Algemeen Directeur van het Nederlands Astmacentrum in Davos, Zwitserland, het vroegere Sanatorium voor TBC-patiënten. Mia en hij verhuisden dus naar Davos, welk gelegen is op 1560 m. hoogte. In 1985 werd Jan Honorair-Consul voor Graubünden en Vorstendom Liechtenstein. Maart 1995 ging hij in de OBU en eind 1995, na bijna 12 jaar, kwamen Mia en hij terug in Nederland en vestigden zij zich in 's Heerenberg, omdat 2 van de 3 kinderen in het Oosten van Nederland wonen.

De Lionsclub: op 16 september 1978 kreeg hij in Nieuwerkerk a/d IJssel het Charter Membership Certificate uitgereikt. In 1984 werd hij lid van LC Klosters-Davos, totdat hij weer verhuisde naar Nederland. En vanaf januari 1996 is hij lid van LC Doetinchem.

Wat doet hij nu in zijn "vrije" tijd?: als het nodig is zijn zoon helpen in diens bedrijf als manusje-van-alles, d.w.z. soms weer achter de tekenplank, chauffeur, enz. Hij was tot januari 2005 lid van de ledenraad van de ANWB. Verder is hij lid van de Maatschappelijke Raad van Philadelphiazorg Gelderland-Oost en de Stichting Evenbeeld te Angerlo.

Hobby's: reizen (met de caravan), lezen, koken en... Lions! Op het moment is hij druk met het oprichten van een grensoverschrijdende gemengde Lionsclub Montferland/Emmerich.

Tot zover: een leven in een notendop.

Jan Kruit.

Omgaan met Rusland

Onlangs dreigde de Russische president Poetin de gaskraan voor de Oekraïne dicht te draaien. "Wat vonden wij daar nu van?" en "Wat moeten wij in het westen eigenlijk met zo'n man?"

Zo opende Marie Therèse ter Haar haar voordracht tijdens de februaribijeenkomst van onze club. Centraal onderwerp daarin was: "Rusland nu, hoe daar mee om te gaan?"

Haar belangstelling en liefde dateert alweer van lang geleden. Op het station van Hengelo zag zij ooit een indrukwekkende trein met de letters CCCP: de Trans-Siberië Express. Haar opa liet op de atlas zien dat de afstand van Hoek van Holland naar Moskou niet minder dan 3200 km is. Maar dan ben je nog maar in het westen van dat immense land. Immers, van Moskou naar de Beringstraat is het nog eens 14.750 km! Geen wonder dat zo'n mastodontisch land aantrekkingskracht uitoefent op een klein kind. Zo erg zelfs dat zij later Russisch en Ruslandkunde is gaan studeren, jaren lang in Rusland heeft gewoond en ook nu nog daar zeker 5 maanden per jaar doorbrengt.



En als wij al met een wat vreemde blik naar dat kleine mannetje Poetin kijken, die ook nog eens een KGB-verleden heeft en bovendien de macht in het Kremlin aardig naar zich lijkt te hebben toegetrokken, klinkt het wat ongeloofwaardig om te horen dat niet minder dan 80 % van de bevolking (redelijk) tevreden is met deze president. En niet alleen in Moskou, maar ook van Wladiwostok tot Moermansk.

Om dat begrijpelijker te maken krijgen wij een historisch overzicht van de recente geschiedenis van de Sovjet-Unie.

Vertrekpunt daarbij zijn de jaren '70-'80. Terwijl wij in het vrije westen wonen, leven 300 miljoen Russen onder een communistisch stelsel. In die

Breznev-tijd hebben de bewoners een redelijk leven gehad: gratis water, een gratis woning, verzekerd van werk, een eigen datsja (weliswaar na een wachttijd, maar toch..), er was voldoende voedsel (misschien wat eenzijdig met veel aardappels en wortels, maar honger was er niet) en bovenal was er onder de bevolking veel saamhorigheid. Volgens Marie Therèse is dat laatste iets wat veel voorkomt bij (in onze ogen) onderdrukte landen. Maar er was ook wel een keerzijde: de seksuele revolutie is aan die tijd voorbij gegaan, van emancipatie was geen sprake; de Beatles mochten niet beluisterd worden; buitenlandse vliegreizen waren onmogelijk om maar wat te noemen.

Mensen zijn mensen, waar ook ter wereld. En een kenmerk van ieder mens is wel dat hij zich wil onderscheiden van anderen. Zo ook in Rusland. Maar onmogelijk om dat te doen met een nog mooiere auto of een nog luxer bankstel of de meest geavanceerde apparatuur. Ondanks de apathie en lethargie die de bevolking kenmerkt (je zult maar met 18 gezinnen 1 toilet moeten delen) zoekt men naar wegen om de eigen identiteit te tonen. Dat uit zich dan in kleding, religie (met als feestelijk hoogtepunt het Paasfeest), schrijvers, boeken, muziek, architectuur en niet te vergeten sport. En ook in onderwijs, waar een studentenstop onbekend is, waardoor bijvoorbeeld veel vrouwen in hoge functies kunnen werken, met als gevolg dat bijvoorbeeld in 1982 op iedere patiënt liefst 2 artsen over het fysieke welzijn waakten. En naast de maatschappelijke orde was er een buitengewoon hoog opgeleide culturele gemeenschap, want door het bestaan van een gemeenschappelijke vijand (zo werd de overheid toch wel ervaren) zoekt men zijn eigen identiteit in een desnoods verborgen hoogstaande cultuur.

Maar wat de bevolking en dus het land mist is bekendheid met de westerse denk- en leefwereld. Daarom kon er geen middenklasse ontstaan, kwamen apathie en lethargie in de plaats van ondernemingsgezindheid. Kortom, een nagenoeg volledig gebrek aan economisch denken. (Waarbij niet vergeten moet worden dat wij in het westen eeuwen de tijd hebben gehad om die denkvorm te ontwikkelen en ons eigen te maken.)

Al met al, een beetje welvaart, maar wel onder het regime van een vaak dronken president, die bovendien een schare om zich heen verzamelde die ook niet vies was van zelfverrijking. Denk bijvoorbeeld aan Gromyko en Andropov.

De gevolgen van deze communistische praktijken waren rampzalig. In de periode tussen '82-'84 was het geld nagenoeg op. Na wat presidenten als tussen-figuren verschijnt in 1985 Gorbatsjov op het toneel. Niet geplaagd door een KGB-verleden beloofde hij het volk dat alles beter zou worden en introduceerde hij de beroemde perestrojka (hervorming) en glasnost (openheid). Hij vergat er echter bij te zeggen dat het geld nagenoeg op was en geen banen betekent geen loon: het land is bijna failliet. Toch heerst er optimisme, er ontstaat euforie, er wordt weer gelachen. Tenslotte is er nog gewoon water, licht, verwarming.



Niet gewend aan zoveel vrijheid slaat de bevolking min of meer op hol. Maar scheuren worden al snel wat zichtbaar. De Duitse Mathias Rust landde met een klein vliegtuigje op het Rode Plein: een behoorlijke confrontatie met de gevolgen van de openheid. Verdachtmakingen over de moord op een Poolse priester door de KGB kunnen maar nauwelijks worden ontzenuwd, de

Tjernobyrramp kan niet worden verzwegen en zaait twijfel en onrust. De vondst van 20.000 Poolse slachtoffers uit WOII is een schok.

En dan stort het land als een kaartenhuis in elkaar. Lonen en pensioenen gaan aanzienlijk omlaag, er staan lange rijen voor de winkels, de bevolking gaat hamsteren en er ontstaat honger in het land. Er zijn geen onderdelen meer voor vliegtuigen en treinen, het ontbreekt aan benzine. Sovchozen en kolchozen gaan ten onder.

Om het onheil te keren zoekt Gorbatsjov steun in het westen. Zo doet hij Reagan het voorstel om de wapenwedloop te stoppen, hetgeen zeer edelmoedig leek, maar de achterliggende grond was het simpele feit dat de UdSSR gewoon geen geld meer had. Ook de naburige communistische landen

waren bang geen geld meer van de grote buur te krijgen. Walesa en Havel konden amper gerustgesteld worden: die landen zouden geen last meer hebben van de vroegere vijand. Maar ook hier was de echte reden: het geld was gewoon op. Vanaf '88 kregen Polen en (toen nog) Tjechoslowakije geen geld meer uit Rusland. Min of meer tegelijkertijd stort in Roemenië het regime van de Ceaucescu in en leidt de feestelijke viering van 40 jaar DDR onder leiding van Honnecker en Mielke het einde van deze republiek in.

Rusland moddert bijna letterlijk nog twee jaar door. De puinhoop in het land is enorm, de frustratie overal voelbaar. En terwijl Gorbatsjov op vakantie is op zijn luxe datsja op de Krim grijpt Boris Jeltsin in. Wie herinnert zich niet hoe hij voor het Witte Huis in Moskou een tank beklimt en het volk toespreekt, zich gesteund wetend door het rode leger. Jeltsin maakt Gorbatsjov duidelijk dat hij moet aftreden. De vermoeid ogende Gorbatsjov lijkt nauwelijks te kunnen bevatten wat er allemaal aan de hand is: de tijd van het communisme is voorbij.

Een wildwest-tijd breekt aan. Jeltsin proclameert het vrije Rusland met een marktconform stelsel, maar het land is failliet. De problemen zijn enorm en worden nog vergroot als 7,5 miljoen soldaten terugkomen uit de landen van de oude bondgenoten. Er zijn geen huizen, geen banen; de boeren zitten zonder zaaigoed; er heerst honger, armoede en grote werkeloosheid.

Maar als zo vaak in dit soort omstandigheden is niet iedereen slachtoffer. De oude nomenklatoera zorgt goed voor zichzelf: de "onfatsoenlijke Rus" is geboren. Kenmerkend voor hem zijn de dikke nek, het kale hoofd, de gouden kettingen, het Armanikostuum, de Chanel-zonnebril, de puntschoenen en niet te vergeten de bodyguard met geweer en kalašnikovs. Onder hun tirannie verliezen miljoenen mensen hun woning en worden de straat op gedreven. De weg naar privatisering mislukt, de corruptie tiert welig, westerse bedrijven haken af. Overheidsbescherming wordt niet meer geboden; in plaats daarvan verschijnt de maffiose beschermheer. Het zijn vooral de corrupte Gouverneurs die de eigen zakken vullen en het volk grotendeels aan zijn lot overlaat.

In '96 loopt het echt uit de hand. Nu wreekt zich echt dat zich geen (economische) middenklasse heeft kunnen ontwikkelen. De oligarchen grabbelen naar hartelust verder en verdelen onderling de koek. Grote internationals als Shell en BP verlaten het land vanwege de corruptie. Zo

wordt het mogelijk dat Berezovzki in drie jaar tijd de rijkste man wordt van het land (met schitterende valleien, eilanden en paleizen in eigendom) door het manipuleren van de auto- en gasindustrie. Hij koopt media op waardoor hij een enorme invloed krijgt in het hele land en koopt zijn programma's vooral in het westen. SM, porno, criminele films zijn de hele dag door op de tv te zien.

Het is duidelijk dat de Russen de nieuwe vrijheid totaal niet aankunnen. Het banenverlies gaat door. Personeel van kerncentrales krijgen gezondheidsproblemen en worden misleid met geldelijk niet uitbetaald gewin met als enig doel de sleutel van uraniumkamers in handen van de criminele oligarchen te spelen.

Het westen ziet dit natuurlijk argwanend aan. De Russen worden uitgenodigd deel te gaan uitmaken van het westen, maar natuurlijk wel alleen en uitsluitend op westerse voorwaarden: een shock-therapie (zoals toegepast met de DDR), dat wil zeggen diep ingrijpen in de organisatie van het land. Het zal veel pijn veroorzaken, maar niet voor lange tijd.

Ondertussen wil de bevolking van Jelstin af. Maar de oligarchen zijn bang voor de macht van Berezovski, vooral vanwege zijn communistische sympathieën. Daarom spannen de oligarchen samen en bieden Jelstin aan de verkiezingen voor hem te winnen. Hetgeen uiteindelijk ook zal gebeuren. Maar wel tegen een heel hoge prijs. De laatste Russische kroonjuwelen worden uitgeleverd: gas- en olievelden en onroerend goed komt in handen van de machtige rijken. De oligarchen hebben vanaf nu de macht in handen.

Maar dan is daar ineens de figuur Poetin. Hij heeft lang in de DDR gewerkt, maar is daar nooit de topspion geweest die sommigen van hem gemaakt hebben. Na zijn terugkeer naar St. Petersburg ging hij voor de nieuwe burgemeester werken en is hij zelfs een tijd loco-burgemeester van deze stad geweest. In 1998 werd hij hoofd van de beruchte KGB.

Op oudejaarsdag 1999 wordt Poetin benoemd tot (interim)president en is het land voorgoed verlost van de (ook hij) dronkzuchtige Jelstin. Met zijn aantreden begint er zich een ander klimaat te ontwikkelen in het land. Grootste misser in zijn eerste jaar was ongetwijfeld zijn lauwe reactie op het onderzeebootdrama dat tientallen mariniers het leven zal kosten: hij bleef voorlopig gewoon op zijn vakantieadres. Toch ziet hij kans om binnen twee jaar de Russen een redelijk gevoel van tevredenheid te geven. Daartoe heeft

zeker bijgedragen zijn optreden tegenover de oligarchen. In 2001 kondigt hij aan dat zij zwaar gestraft zullen worden als er niets verandert. Er is inmiddels een bedrag van 188 miljard (!) euro door hen naar het buitenland gesluisd. Zes van hen vluchtten metterdaad naar het buitenland (waaronder de steenrijke eigenaar van de FC Chelsea, Abramowitz), vijf bleven er in Rusland en werden gedwongen om gewoon belasting te betalen en zich daarnaast fatsoenlijk te gedragen, maar drie zijn gewoon op de oude voet door gegaan. Geen wonder dus dat tycoons als Berezovski en Abramowitz nog steeds proberen om de positie van Poetin te ondermijnen. Niettemin lijkt het erop dat in 2002 de macht van de oligarchen definitief gebroken is. Er komen grote landbouwhervormingen. Daardoor wordt het mogelijk om goedkoop landbouwgrond te pachten of zelfs te kopen. Er is nu sprake van een eigen productie. Eenzelfde ontwikkeling is te zien in de industrie. Winkels komen weer op gang en, niet onbelangrijk, er worden weer belastingen betaald. Met als gevolg dat in 2003 achterstallige lonen en pensioenen weer betaald konden worden.

Natuurlijk, Poetin heeft ook de tijd wel een beetje mee. De hoge olieprijs heeft Rusland natuurlijk geen windeieren gelegd. Maar toch, de goede ontwikkelingen zijn onmiskenbaar. Het niveau van de tv-programma's is sterk omhoog gegaan. Er is betere informatie, ook over de ellende die er nog volop is en ook over de corruptie die toch nog wel de kop opsteekt.



Aan het eind van haar verhaal spreekt Marie Therèse haar optimisme uit over de Russische jeugd. Die heeft een uitstekende mentaliteit en een grote honger naar kennis. De jeugd ziet in dat een verbreding van de talenkennis een absolute must is om vooruit te komen in de wereld. En die vooruitgang wordt door de jeugd bepaald niet altijd gelijk gesteld aan

eigenbelang. Voor veel jeugdigen betekent vooruitgang bijvoorbeeld om aan een oude oma een nieuwe woning te kunnen geven.

Het is ontgezeglijk waar dat wij na deze boeiende voordracht ons realiseren dat bij ons een zeker gebrek aan kennis over Rusland wel aanwezig is. Hoe gemakkelijk is het niet om een belerend westers vingertje te heffen als Rusland aan de orde komt. Of wanneer het om Poetin gaat hem te laten merken hoe hij zich beter dient te gedragen om in de wereldpolitiek zijn rol mee te mogen spelen, zoals de 2^e Kamer onlangs nog deed toen Poetin daar op bezoek was. Het doel van Marie Therèse ter Haar was om in die leemte te voorzien. Dat doel heeft zij zeker bereikt. Bovendien was haar aansprekende manier van vertellen boeiend genoeg om de aandacht van het begin tot het eind vast te houden.

HB

Verjaardagen

In de afgelopen periode zijn de volgende Lions jarig geweest:

<i>Peter-Bob Peerenboom</i>	<i>3 februari</i>	<i>(57 jaar)</i>
<i>Jan Jurriëns</i>	<i>9 februari</i>	<i>(54 jaar)</i>

Bij deze (nogmaals) gefeliciteerd.

In de komende maand hopen

<i>Bert Lamers</i>	<i>17 februari</i>	<i>(54 jaar)</i>
<i>Henk Drost</i>	<i>24 februari</i>	<i>(53 jaar)</i>
<i>Marnix Jansen Venneboer</i>	<i>1 maart</i>	<i>(59 jaar)</i>
<i>John Brands</i>	<i>9 maart</i>	<i>(49 jaar)</i>
<i>Jan Kruit</i>	<i>12 maart</i>	<i>(71 jaar)</i>

hun verjaardag te vieren.

We wensen hen een fijne verjaardag toe.



Brewinc Regatta wordt Metzo Regatta

...een gezamenlijk project van het Brewinc College en Lions Club Doetinchem

Op 29 september is het zover. Dan vindt in Doetinchem de eerste Regatta plaats tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs in Doetinchem.

Het project, dat gestart is onder de naam "Brewinc Regatta 2006" is een pilotproject voor een jaarlijks terugkerende, ludieke, maritieme krachtmeting tussen de Doetinchemse scholen voor voortgezet onderwijs.

De locaties waar het spektakel zal plaatsvinden zijn de Oude IJssel (het gedeelte tussen de "oude brug" ter hoogte van de Waterstraat/Missetstraat en de spoorbrug stroomopwaarts) en "De Bleek." Deze locaties vormen vrijdag 29 september het centrum voor de scholieren de organisatie en het publiek.



Deze Regatta is een samenwerkingsproject tussen het Brewinc College en de Lions Club Doetinchem. De naam "Brewinc Regatta", die al een half jaar de werktitel van het project is, zal door de naamsverandering van de school gewijzigd worden in "Metzo

Regatta". De vmbo-school gaat vanaf augustus 2006 "Metzo College" heten. Een mooi moment dus om de nieuwe naam van de school aan dit project te verbinden en een mooi project om de nieuwe naam meteen positief naar buiten te brengen.

Theo Soontiëns heeft het boekje, waarin informatie is opgenomen over de doelstellingen van de regatta en de samenstelling van de verschillende werkgroepen up-to-date gemaakt. In iedere werkgroep functioneren docenten van het Brewinc College. Zij worden in dat werk ondersteund door leden van onze Lionsclub. De Brewinc docenten zijn leidend bij dit project en

dragen ook de verantwoordelijkheid voor het geheel. De Lions ondersteunen en adviseren. Het boekje is inmiddels aan de Lions uitgereikt tijdens de vergadering op 1 februari en is ook digitaal verstuurd aan Lions en Brewincdocenten.

Belangrijke data voor de werkgroepbijeenkomsten zijn:

- 20 feb: Gezamenlijke presentatie van de Werkgroepen, inclusief begroting op de locatie Spinbaan (20.00 uur)
- 24 mei: alle werkgroepen hebben hun opdracht gereed
- 15 mei: draaiboek naar gemeente Doetinchem
- 22 jun: uur laatste bijeenkomst Coördinatiegroep voor het zomerreces
- 6 sep: Controle van alle afspraken, materialen, etc. door de werkgroepen
- 25 sep: Laatste bijeenkomst door de Coördinatiegroep voor de Regatta
- 29 sep: 13.00 - 17.00 uur Metzo Regatta 2006

De eerste vergaderingen zijn erg constructief en positief verlopen. Maar er zullen - zoals vaak bij pilotprojecten de ervaring is, - tegenslagen en "hobbels" overwonnen moeten worden. Natuurlijk zullen wij als Lions alles in het werk stellen om dit project niet *"in het water te laten vallen"*. Of misschien moeten we wel alles in het werk stellen om het project *wel* in het water te doen belanden. Want dat is tenslotte de opzet van al ons werk: een prachtige middag in, op en om onze Oude IJssel. De Regatta kan een groot succes voor het Metzo-college en daarmee ook voor onze club worden. Graag blijven wij dan ook rekenen op jullie professionele inzet en enthousiaste medewerking aan dit unieke, mooie en sportieve evenement.

Namens allen die actief zijn in de Metzo Regatta 2006

Marnix Jansen Venneboer

Ziek

Er wordt nogal eens door vrouwen beweerd dat mannen, wanneer ze ziek zijn, verworden tot zielige stumperds. Ik ken geen vrouwelijke cabaretier die daarover *geen* -meer of minder leuke- sketch heeft gemaakt. En o, wat vinden ze zichzelf dan toch ineens sterk en goed, die vrouwen. Omdat ze kinderen hebben gekregen en bewezen hebben dat ze pijn kunnen doorstaan - of omdat ze kinderen *zouden kunnen* krijgen en bewezen hebben dat ze pijn *zouden kunnen* doorstaan- staan ze met zijn allen op het podium ons en onze ellende te kleineren. Ze moesten eens weten, hoe ziek we kunnen zijn, wij mannen.

Kinderen krijgen, het mocht wat. Omdat wij het toch niet kunnen controleren is het nogal makkelijk te beweren hoe zeer dat doet. Het zou me niks verbazen als het helemaal geen zeer doet. Dat er een eeuwenoude, wereldwijde, vrouwelijke samenzwering bestaat met als doel ons mannen te laten denken dat bevallen pijnlijk is. Maar mij hebben ze zo snel niet mee in die gedachte. Ik denk maar zo: als het zo'n pijn doet, hadden ze het echt geen "bevallen" genoemd. En ik wil het nog wel eens zien dat als wij mannen zwanger zouden raken, wij het minder goed zouden doen dan vrouwen. Het is voor vrouwen op kraamvisites toch altijd een favoriet onderwerp van gesprek: je voorstellen hoe de kersverse vader zich zou hebben gedragen als *hij* het kind ter wereld had moeten brengen. Heel de kraamvisite is er dan van overtuigd dat de man in kwestie ruim voor de eerste wee al flauwgefallen zou zijn van de pijn. En bij het horen van "twee centimeter ontsluiting" had hij vast de notaris laten komen voor het opstellen van zijn testament.

Ik denk dat het wel mee zou vallen. Ik denk zelfs, dat als *wij mannen* onze kinderen ter wereld zouden moeten brengen, wij het gewoon beter zouden doen. Slimmer. Persoonlijk zou ik gekozen hebben voor Het Ei. Dat is esthetisch, schoon en praktisch. Je kan het tijdens de zwangerschap -lees het uitbroeden- gewoon overal mee naar toe nemen. We zouden fijn door kunnen blijven werken en je kan het uitbroeden zelfs bij tijd en wijle aan een warme lamp overlaten, of desnoods aan je partner. Kortom, het is ongelofelijk dat vrouwen er ooit, ergens in de evolutie, voor gekozen hebben om die baby zo lang bij zich te dragen. Ik bedoel, dan *kan* het toch ook bijna geen pijn doen. Nee, weet je wat echte pijn, echte ellende is: een week fikse griep! Geloof me.



De halfjaarlijkse rapportcijfers

In de eerste helft van het lopende fiscal year zijn er 10 bijeenkomsten geweest. De berekening van de attendance spreekt derhalve voor zich. Om bekende redenen zijn Henk Heeze, Jaap Gosses en Harry Mathijssen buiten beschouwing gelaten. De *privileged members* zijn onderaan apart opgenomen.

De resultaten in procenten

20 %: Kouwenberg, Soontiëns.

30 %: Kuiper.

40 %: Peerenboom, Toepoel, Roelofsen.

50 %: Brands, Jurriëns, Loggers, Meibergen, van Silfhout.

60 % : vd Broek, Dijk, Geurink.

70 %: Bruyn, van Iersel, Lamers, Niessink, van Steenberg, Thyssen.

80 %: Frommé, Gasseling, Hehenkamp, Jansen Venneboer, Kets, Kietselaer, de Vries, Wink.

90 %: Drost, Jacobs, Liefink, Pull ter Gunne, Wieringa.

100%: Breuker, Kruit, van Oudheusden.

P.M. -ers

50 %: Kamps.

70 %: van der Goot.

80 %: ter Brugge, Witkop.

90 %: Kloosterboer.

De gemiddelde attendance van de actieve leden bedraagt 65,7 %. De P.M.ers komen uit op 74 %. Daarmee komt het totale gemiddelde uit op 68,3 %.

Daarmee wijkt het beeld niet erg af van voorgaande jaren. Wat wel opvalt is dat 26 % van de leden een attendance haalt van hoogstens 50 %. Hopelijk is dat geen nieuwe trend.

De secretaris

Contributie

In de laatste nieuwsbrief van de DG was o.a. een stukje opgenomen over de verdeling van de afdrachten die wij aan de verschillende Lions-echelons verschuldigd zijn. Van onze jaarlijkse bijdrage aan onze penningmeester van € 150 gaat ruim de helft naar instanties boven clubniveau. Daarom wordt een overzicht uit genoemde nieuwsbrief opgenomen om een beter inzicht te krijgen in de diverse Lions geldstromen.

De Lionsorganisatie bestaat wereldwijd uit zo'n 1,4 miljoen leden in ca. 750 districten. Het is een unieke service organisatie, de grootste van de wereld, die veel voor onze medemens betekent. In de Internationale Conventie, dit jaar in Hong Kong is mij duidelijk gemaakt dat Lions trots kunnen zijn op datgene wat Lions betekenen voor de medemens in nood of in moeilijke omstandigheden. Het succes van Sight First I is het voor de Lionsorganisatie tevens een springplank geworden naar China. Dit jaar is het nieuwe programma Sight First II van start gegaan.

De kosten zijn voor alle Lions een belangrijk punt. En terecht. Regelmatig wordt er naar gevraagd. Ik wil in deze Nieuwsbrief ook een overzicht geven van de bedragen die naar het District 110 BZ, het Meervoudig District 110 en Lions Clubs International Oak Brook gaan.

Wie krijgt wat?

De contributie voor de lionsorganisatie boven clubniveau bedraagt € 85,- per jaar.

Hiervan gaat:

€ 9,50 naar het District

€ 44,- naar Meervoudige District 110

€ 32,- naar Lions Clubs International

Wat wordt daar mee gedaan en wat krijgt u er voor terug?

District 110 BZ

Van deze € 9,50 per lid gaat € 2,50 naar het jumelageproject met 111 WL. Verder worden er de kosten van vergaderingen van bestuur, kabinet, zonevergaderingen, districtconventies en speciale bijeenkomsten mee gefinancierd.

Meervoudig District 110

Van de bijdrage van € 44,- gaat direct € 9,39 naar goede doelen zoals Stichting Jeugdactiviteiten € 4,75. LCIF krijgt € 2,27 en Stichting Fondsbeheer en Activiteiten LCI Nederland -het zogenaamde GR fonds- krijgt € 2,37 per lid.

Van de € 34,- die over blijft gaat € 11.50 naar het landelijke secretariaat van Wissenraeth en Van Spaendonk te Tilburg, vergaderkosten landelijk € 2,60 (Raad van Toezicht, Gouverneursraad, Districtsecretarissen bijeenkomsten en de vele districtscommissies), Conventies € 4,80 en naar Lolas gaat € 7,80. Naar The Lion gaat € 7,- The Lion kost meer maar door advertenties en bijdrage van Oak Brook is die bijdrage dus minder dan het kost.

Lions Clubs International (Oak Brook)

Van de € 32,- gaat ongeveer € 4,50 weer terug als bijdrage voor The Lion. Daarnaast krijgt de DG vanuit Oak Brook kosten vergoed wat uitkomt op ca. € 2. Daarnaast wordt de Internationale conventie bekostigd, Communicatie met de wereldwijde (ca. 47000) clubs en districten. De contributie is dit jaar op het afgesproken niveau gekomen. Jarenlang werd vastgehouden aan \$ 24,00 maar in 2003 is besloten tot jaarlijkse verhogingen tot maximaal \$ 39,00. Aangezien de Euro een hogere waarde heeft is de koers gunstig. Er was echter ook een periode dat de Euro slechts 75 cent waarde had t.o.v. de dollar. Dus verandering van waarde kan grote verschillen geven.

HB

Commissies

● *Activiteiten*

Hans de Vries, voorzitter
Peter Bob Peerenboom, vice voorzitter
Herman van den Broek
Martin Liefink
Gerard Roelofsen
Theo Soontiëns
Bart-Jaap Pull ter Gunne
Kees van Steenberg
Mario Toepoel
Hans Kietselaer
Aart van Silfhout
Harry Mathijssen

● *Activiteiten "denk tank" commissie*

Ruud Wink
Toon Gasseling
Gerard Hehenkamp
Henk Dijk
Tom Jacobs
Martin Liefink

● *Bulletin*

Tom Jacobs, voorzitter
Henk Breuker
Ruud Wink
Bart-Jaap Pull ter Gunne
Theo Soontiëns
Henk Dijk
Henk Drost

● *Foto officer*

Marnix Jansen Venneboer

● *ICT officer*

Henk Drost

● *Interservice*

Toon van Oudheusden
Wim Frommé

● *Jeugd*

Chris Geurink, voorzitter
John Brands, vice voorzitter
Jos Niesink
Siert Wieringa

● *Jumelage*

Jan Kruit, voorzitter
Henk Kouwenberg, vice voorzitter
Henk Drost
Jan van Iersel
Toon van Oudheusden
Gerard Hehenkamp
Marnix Jansen Venneboer

● *Kascontrole*

Jan Jurriens
Gerard Roelofsen

● *Leden*

Marnix Jansen Venneboer, voorzitter
Henk Drost
Koos Kuiper

● *Ledenzorg*

Bestuur

● *Milieu officer*

Hans Bruyn

● *Public Relations*

Ruud Wink

● *Sjoelbak*

Jan Thijssen, voorzitter
Henk Kets
Rien ter Brugge

● *Smoelenboek*

Han Meibergen

● *Tail Twisters*

Chris Geurink
Theo Kamps
Jan Jurriens

● *Uitbreidingscommissie*

Jan Kruit
Henk Breuker
Henk Drost

Agenda 2005-2006

- 24 augustus 2005 17.00 uur *Barbecue bij Wil & Henk Kets*
- 7 september 2005 20.00 uur *Rien van den Heuvel: "Het Gelders Eiland."*
- 21 september 2005 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Harm Kloosterboer*
- 5 oktober 2005 20.00 uur *Weerman*
- 19 oktober 2005 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Jan van Iersel*
- 2 november 2005 20.00 uur *Joop Hofmeyer, docent restauratietechniek*
- 16 november 2005 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Gerard Hehenkamp*
- 30 november 2005 18.00 uur *Tap Hap; voorbereiding Kerst in het Borghuis*
- 7 december 2005 20.00 uur *Harm Post, landschapsarchitect*
- 21 december 2005 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Herman vd Broek*
- 14 januari 2006 14.00 uur *Nieuwjaarsbijeenkomst (met dames)*
- 18 januari 2006 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Jan Kruit*
- 1 februari 2006 20.00 uur *Een brug tussen West- en Oost Europa.
Marie-Thérèse ter Haar (met dames)*
- 15 februari 2006 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Harry Mathijsen*
- 1 maart 2006 20.00 uur *Introductie Henk Dijk. Lezing*
- 15 maart 2006 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Tom Jacobs*
- 16 maart 2006 20.00 uur *Lions bijeenkomst in het Hart van Doetinchem
bij L.C. Isala.*
- 29 maart 2006 16.00 uur *Vorbereiding keuken.*
18.00 uur *Wokken met Papillons*
- 5 april 2006 20.00 uur *Introductie John Brands*
- 19 april 2006 18.00 uur *Bedrijfsbezoek Rotra/Gazelle; Eten Borghuis*
- 3 mei 2006 20.00 uur *Bouwer / ontwikkelaar Johan Klaassen*
- 17 mei 2006 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Han Meibergen*
- 20 mei 2006 18.00 uur *Uitje met Lions Dorsten*
- 7 juni 2006 20.00 uur *Nog in te vullen*
- 21 juni 2006 18.00 uur *Tap Hap; 10 minuten van Jan Thijssen*
- 5 juli 2006 18.00 uur *Bestuursoverdracht met Papillons ladies*
-