

Lions Club Doetinchem



Bulletin 187

JAARGANG 22 / september 2002

Agenda 2002 / 2003

2002

21 augustus 2002	18.00 uur	Barbeque bij Wil & Henk Kets
4 september 2002	20.00 uur	Doetinchem, 25 jaar geleden. Jan Berends, oud voorzitter Oudheidkundige Vereniging "Deutekom", toont ons de transformatie van onze stad.
18 september 2002	18.00 uur	Tap Hap
2 oktober 2002	20.00 uur	Bedrijfsbezoek aan Carglass BV te Doetinchem
5 oktober 2002	19.00 uur	Optreden "Achterdoek" in Dorsten
16 oktober 2002	18.00 uur	Tap Hap
30 oktober 2002	19.00 uur	Dinner for Papillons (voorbereiding Lions 16.00 uur)
6 november 2002	20.00 uur	Jacqueline Mekelenkamp, manager bij Sterpolis, geeft een kijkje achter de schermen over de afwikkeling van personenschade
10 november 2002	11.00 uur	Jazz Fruhshoppen in de Reithalle Lippe-Bruch Gahlen i.s.m. Lions Club Dorsten
20 november 2002	18.00 uur	Tap Hap met Lions Dorsten
4 december 2002	20.00 uur	Henk Doedens vertelt over La Libertad (Nicaragua) partnerstad van de gemeente Doetinchem
18 december 2002	18.00 uur	Tap Hap

2003

1 januari 2003		vervalt i.v.m. het nieuwe jaar
11 januari 2003	15.00 uur	Nieuwjaarsbijeenkomst met dames Borrel en buffet bij "Het Borghuis"
22 januari 2003	18.00 uur	Tap Hap
5 februari 2003	20.00 uur	John Backus, anesthesist, maakt ons deelgenoot van de wereld van de anesthesie
19 februari 2003	18.00 uur	Tap Hap
5 maart 2003	20.00 uur	Lionslidstelt zich voor
19 maart 2003	18.00 uur	Tap Hap
2 april 2003	20.00 uur	Achter de schermen van de Wereldwinkel
16 april 2003	18.00 uur	Tap Hap
30 april 2003		Vervalt; Koninginnedag
7 mei 2003	20.00 uur	Lionpresenteert zich
21 mei 2003	18.00 uur	Tap Hap
4 juni 2003	20.00 uur	Eesge Botma, architect en tevens Citrofiel. vertelt over en showt zijn hobby
18 juni 2003	18.00 uur	Tap Hap
2 juli 2003	18.00 uur	Bestuursoverdracht met Papillons ladies

Pres(s)praat

Het is zondag 18 augustus als ik mijn eerste pres(s)praat schrijf, terwijl de temperatuur buiten oploopt naar boven de 30 graden. Om mij toch te kunnen concentreren verhuis ik mijn werkplek van de studeerkamer naar het zitje achterin de tuin. De koelte onder de bomen doet me goed en het koude biertje trouwens ook.

Terugblikkend op de bestuurswisseling, kan ik ronduit stellen dat het een zeer geslaagde happening is geweest. Met name de hoge opkomst van onze leden met hun partners heeft hieraan bijgedragen, maar zeker ook het door Han Meibergen gearrangeerde ludieke trio "Goed snik". Ik concludeer hieruit dat er sprake is van een hoog loyaliteitsgehalte bij onze club en zal mij het komende jaar inzetten dit te bestendigen en uit te breiden.

Het nieuwe Lionsjaar is begonnen en dat betekent een gewijzigde samenstelling van het bestuur en enkele aanpassingen in de samenstelling van de commissies.

Nieuw is de aanstelling van de social officer. De belangrijkste taak van de social officer is in bepaalde situaties (ziekte, ongeval of overlijden) ervoor te zorgen dat de leden en ook de Lions-ladies hierover tijdig worden geïnformeerd.

Dick de Bruin heeft zich bereid verklaard de rol van de officer voor het komende jaar voor zijn rekening te nemen.

Elders in dit Bulletin is een "belschema" opgenomen, met behulp waarvan in voorkomende situaties snel en efficiënt iedereen op de hoogte gebracht kan worden.

De agenda 2002 / 2003 is tevens in het Bulletin opgenomen. Er volgen nog een aantal aanvullingen omdat bij het schrijven van deze pres(s)praat nog niet alle data en informatie bekend is. In ieder geval ontvangen wij van de Lions uit Dorsten nog een uitnodiging voor een bijeenkomst of een activiteit in het najaar. De inmiddels traditionele "winteractiviteit" (bomen kappen en hout stapelen bij Arnold van der Goot) zal eind januari/begin februari 2003 plaatsvinden en het jaarlijkse uitstapje in de maand mei. Ik hoop de exacte data en bijzonderheden zo spoedig mogelijk te kunnen communiceren.

Tenslotte..... in de eerste bestuursvergadering op 12 augustus jongstleden, hebben wij met elkaar uitgesproken er weer een "mooi Lionsjaar" van te maken. Uiteraard vanuit de We Serve – gedachte, maar ook ter verdere versteviging van de onderlinge en externe contacten.

Graag reken ik op een ieders inbreng en betrokkenheid.

Met Lionsgroet,
Marnix Jansen Venneboer

(Niet) goed snik

Eigenlijk was het de bedoeling dat dit stukje zou gaan over de bestuursoverdracht. Over de enorme belangstelling voor deze avond, de deel gans gevuld met eettafels voor een heerlijk diner, de spanning over wat ons te wachten zou staan ("Goh, wij krijgen muziek"), maar ook over het gedurfde streepjeskostuum van de president gecombineerd met een opvallend fortuynlijke stropdas. En over de haast waarmee Han zijn presidentslint overdroeg aan Marnix, opgelucht dat hij zijn jaar tot een goed einde heeft gebracht en het veelbelovende aantreden van zijn opvolger die direkt liet merken de zaken goed in de hand te houden. Maar vooral natuurlijk ook over het merkwaardige gezelschap Goed Snik dat ons op een bewonderenswaardige wijze tussen de gangen door tot lachtranen bracht zoals zelden op een clubbijeenkomst is vertoond. En over een cabaratesk optreden van zo grote simpelheid, met zo weinig middelen dat je denkt "Dat kan ik zelf toch ook", hetgeen evenwel een grove misvatting is. Of over het onnavolgbare "Gezellig, hè ?", van meneer Wagenaar, dat ik weken later nog op een feestje hoorde en direkt weer een lach op de gezichten toverde. Om maar niet te spreken over de tragische lotgevallen van Johanna die in toon deed denken aan de polyphone 13^e eeuwse litanie Etinem sederunt principes.

Maar nee, over dat alles gaat dit stukje niet. Het gaat over een terloopse opmerking van een clublid tussen de gangen door dat het eigenlijk overbodig is om in het bulletin verslagen te schrijven over de clubbijeenkomsten. Er bestaat immers zo iets als verschijningsplicht voor de bijeenkomsten, dus iedereen behoort al op de hoogte te zijn van wat er op die avonden gebeurt. En afwezig zijn behoren niet in de watten gelegd te worden met een verslag achteraf en moeten zelf maar achterhalen wat er gebeurd is. (Natuurlijk, je kunt wel degelijk soms twifelen aan de validiteit van de afwezigheid van leden, maar zou er soms ook een omgekeerd evenredig verband bestaan tussen de stukjes in het bulletin en de attendance ? Als dat zo is en je kijkt naar de ontwikkeling van de attendance het laatste halfjaar (zie elders) dan moeten de stukjes toch wel goed geweest zijn.)

Tja, daar sta je dan als scribe, die kort daarvoor nog tot tweemaal toe een veer in de kont gestoken heeft gekregen voor zijn regelmatige bijdragen aan het clubblad. En opmerken dat de Papillons ook graag op de hoogte blijven van het wel en wee der club verlaagt het bulletin direkt tot een damesblad. Hetgeen niet eens zo erg is want vrouwen lezen waarschijnlijk vaker dan mannen en wat is nu vervelender dan te

beseffen dat je stukjes helemaal niet gelezen worden. (Hoewel je met zo'n conclusie wel voorzichtig moet zijn, want tot mijn verrassing zag ik bij Henk en Wil Kets "Publieke werken" van Roosenboom liggen -een prachtboek- en "De Toverberg" van Mann -niet om door te komen- die niet door Wil maar door Henk werden gelezen.)

Maar het werd nog erger met de opmerking dat sommige stukjes wel erg moeilijk waren en boven de leden uitstaken. Met als voorbeeld een verhaal over liefde en seks van een tijdje geleden. Misschien staat er wel eens veel in weinig zinnen, maar van overschatting van de intellectuele vermogens van de clubleden kan daarbij toch geen sprake zijn.

De gevolgen van zulke opmerkingen laten zich natuurlijk raden: een compleet writers block ! (Dat is dramatisch en kan bovendien lang duren: Isabel Allende heeft er pas nog drie jaar mee geworsteld en haar nieuwste boek werd neergesabeld: een Harry Potter-achtig boek met veel esoterisch gewauwel.) Gevolg was een nachtenlang onrustig slapen, met angstzweet wakker worden, zorgen maken over hoe het nu verder moet met het bulletin (hetgeen wel tamelijk arrogant is), en maar piekeren over een verhaaltje over de bestuursoverdracht waarvan je geen letter op het scherm krijgt.

Maar dan begint de Lions schrijfkriebel toch weer te komen: de eerste bestuursvergadering, de barbecue met weer aardige opmerkingen over de stukjes en een telefoontje van de hoofdredacteur of ik toevallig nog wat kopij had. Bovendien lees ik op de valreep dat Conny Palmén schrijven mannelijk vindt: "Schrijven is een ding maken dat in de buitenwereld een eigen leven gaat leiden. Dat is toch een mannelijke vorm van baren."

Nee, denk maar niet dat ik mij door een paar opmerkingen laat afhouden van verder schrijven, dat ik niet goed snik ben. Het tegendeel heb ik op de avond van de bestuursoverdracht wel geleerd. En wel zeer tot mijn genoegen.

HB.

Attendance 2001-2002

De nieuwe president was wel wat erg voorbarig door tijdens de bbq te verwijzen naar het attendance-overzicht in het juli bulletin. Immers, ook de bestuursoverdrachtaanwezigheid (past niet eens op het scrabble bord) diende nog verwerkt te worden en dus kon dat onmogelijk op diezelfde avond worden gepubliceerd. Nu heb ik niet de indruk dat veel

Lions, weer thuis gekomen, direkt hun score zijn gaan nakijken, maar toch....

Eerst nu kunnen derhalve de cijfers bekendgemaakt worden. Hieronder staat het overzicht van respectievelijk het eerste -, het tweede halfjaar en het totaal in percentages en (tussen haakjes) in absolute getallen per lid. Het clubgemiddelde completeert het geheel.

Naam	1 ^o halfjaar	2 ^o halfjaar	totaal
Henk Breuker	90 (9)	93 (13)	92 (22)
Herman vd Broek	60 (6)	43 (6)	50 (12)
Rien ter Brugge	70 (7)	86 (12)	79 (19)
Dick de Bruin	100 (10)	79 (11)	88 (21)
Hans Bruyn	70 (7)	86 (12)	79 (19)
Henk Drost	90 (9)	79 (11)	83 (20)
Wim Frommé	80 (8)	57 (8)	67 (16)
Toon Gasseling	90 (9)	43 (6)	63 (15)
Chris Geurink	50 (5)	43 (6)	33 (11)
Jaap Gosses	30 (3)	29 (4)	29 (7)
Gerard Hehenkamp	80 (8)	71 (10)	75 (18)
Jan van Iersel	80 (8)	36 (5)	54 (13)
Tom Jacobs	90 (9)	64 (9)	75 (18)
Marnix Jansen Venneboer	80 (8)	71 (10)	75 (18)
Jan Jurriëns	50 (5)	43 (6)	46 (11)
Theo Kamps	70 (7)	79 (11)	75 (18)
Henk Kets	80 (8)	93 (13)	88 (21)
Hans Kietselaer	80 (8)	71 (10)	75 (18)
Jan Kruit	70 (7)	57 (8)	63 (15)
Koos Kuiper	60 (6)	57 (8)	58 (14)
Bert Lamers	-	-	-
Martin Liefink	60 (6)	64 (9)	63 (15)
Jan Loggers	60 (6)	71 (10)	67 (16)
Harrij Mathijssen	40 (4)	0 (0)	17 (4)
Han Meibergen	100 (10)	86 (12)	92 (22)
Toon van Oudheusden	100 (10)	100 (14)	100 (24)
Bart-Jaap Pull ter Gunne	60 (6)	64 (9)	63 (15)
Gerard Roelofsen	60 (6)	57 (8)	58 (14)
Aart van Silfhout	70 (7)	43 (6)	54 (13)
Theo Soontiëns	20 (2)	43 (6)	25 (8)
Jan Thijssen	90 (9)	64 (9)	75 (18)
Hans de Vries	70 (7)	57 (8)	63 (15)
Ruud Wink	80 (8)	36 (5)	54 (13)

Arnold vd Goot	90 (9)	79 (11)	83 (20)
Henk Heezen	-	-	-
Harm Kloosterboer	90 (9)	57 (8)	71 (17)
Koos Witkop	90 (9)	64 (9)	75 (18)
Gemiddeld	71	63	67

Opvallend is natuurlijk de 100 % score van Toon van Oudheusden, iets wat maar zelden voorkomt. Wat een ironie dan ook dat juist toen de president hem daarvoor in het zonnetje wilde zetten tijdens de drukbezochte bbq juist hij als één van de weinigen ontbrak. Overigens natuurlijk wel netjes schriftelijk afgemeld, met als keurige aanhef "Amice", zoals Toon G. glunderend vertelde omdat hij nog nooit zo was aangesproken.

Het clubgemiddelde geeft over het hele jaar een acceptabel cijfer te zien. Toch valt er wel een kanttekening bij te maken. Zoals bekend vinden wij in de club dat een attendance van 50 % als een absoluut minimum moet worden gezien. In het eerste halfjaar voldeden drie leden daar niet aan. Helaas is dat aantal in het tweede halfjaar gestegen tot 10. Daar dient dus wel verandering in te komen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat het gebruik is dat afwezigheid altijd dient te worden gemeld bij de secretaris. Dat zelfde geldt voor het afmelden bij de Heereboer voor de taphap. Met name dat laatste wil er nog wel eens bij inschieten.

Als leden hebben wij niet echt veel plichten, maar dit is er wel één van. Het is een kleine moeite, dus ...?

HB.

Een goede start

Misschien iets te nadrukkelijk, maar natuurlijk ook wel weer enthousiast, zei Wil Kets tijdens de seizoenopening dat de voorbereiding van de bbq welhaast nog gezelliger was dan de avond zelf. Op zich heeft zij daarin gelijk, maar stel voor dat dat volgend jaar tot een enorme toeloop leidt, want wie wil dat nu ook niet eens een keertje zelf meemaken? Dan valt het jaarlijkse uitstapje wel erg vroeg in het seizoen.

Want de voorbereiding is leuk. Immers, je hebt elkaar een tijd niet gezien en er valt dus het nodige bij te praten. Dit jaar wel in het bijzonder. Wat te denken van de brand bij Theo en Ria met een onvoorstelbare impact, de gestolen voiture van Henk Drost (niet echt leuk als je met je gezin

terugkomt van een buitenlands uitstapje) of de vakantieperikelen van Marnix en Irene (door slordigheid in stromende regen zonder brandstof komen te staan, 2 km heen lopen en ook weer terug met een jerrycan en even later ook nog aangereden worden)? Spannende kout dus bij de koffie en heerlijke Braamtse koek. Voeg daarbij de grappen en grollen die onderling gemaakt worden en je kunt je voorstellen dat het sjouwen en tillen nauwelijks meer moeite en energie kost. En zeker niet nu dit jaar Bart-Jaap twee dagen eerder de schuur al helemaal schoon heeft gemaakt. Neem van mij aan dat dat een heel karwei is. In ieder geval was het voor de sjouwers een grote verrassing of meer nog, ontlasting. Mee daardoor hadden wij die ochtend van de onvoorstelbare regenbuien nauwelijks last. Hoewel dat laatste ook kwam door de petten door Toon verstrekt, zodat er nu voortaan sprake is van een Resto-cap-opbouw team.

Voor het eerst in al die jaren reed ik zelf een keertje met Henk Kets mee op de tractor, hetgeen met schoenmaat 46 en 1 meter 86 Houdini-achtige kwaliteiten vergt. Maar ik weet nu inmiddels wel waarom er twee rotondes in Braamt zijn en dat het aanleggen van twee van die obstakels goedkoper is dat één, waarvan de ratio mij overigens nog steeds niet duidelijk is. Maar ik neem aan dat dit project de parlementaire bouw enquête niet haalt.

Buitengewoon verrassend was het te ontdekken dat op het dashboard van de tractor een fietscomputertje was gemonteerd. Die het bovendien ook nog bleek te doen. Natuurlijk had Henk dat zelf gedaan, hetgeen hem wel de nodige moeite had gekost en wie zelf zo'n ding wel eens op zijn fiets heeft gemonteerd kan zich dat gemakkelijk voorstellen. Gevraagd naar het nut ervan, leerde ik dat het belangrijk is om bijvoorbeeld bij het sproeien de juiste snelheid te hebben en dat let nauw. Niet 7, ook niet 7,2, maar precies 7,1 km per uur! Hoe kom je er op? Boeren slimheid? Ongetwijfeld, maar even later Henk gevraagd naar de weersverwachting voor die avond keek hij niet omhoog om als geoefend weerman naar de lucht te kijken, maar werden wij direkt meegesleept naar de computer om te zien hoe het weer zich die dag in Braamt zou ontwikkelen. Henk zegt tussendoor ook nog even achteloos het helemaal niet erg te vinden zo lang te hebben doorgewerkt, want hij zou het computertijdperk niet graag gemist hebben. Je leert nog eens wat tijdens zo'n klaarzetklus.

En dan de bbq zelf. Iedere nieuwe president is toch ongetwijfeld altijd wat gespannen omdat het zijn eerste zelfstandige optreden is. Het begint al met de vraag wel of geen jasje aan en dasje om. Besluit je dat wel te doen, dan zal je zien dat je ongeveer de enige bent. Maar Marnix sloeg er zich geweldig door heen. Met slechts een klein memoblaadje voor

zich liet hij zien zich erg goed voorbereid te hebben. Voor het bestuur geen verrassing, want in de bestuursvergaderingen hebben wij al gemerkt hoe serieus hij zijn taak opvat, hoe goed hij zich voorbereidt en welk een tijd hij al heeft gestoken in onze club. Nee, dit jaar zitten wij zeker goed met deze president. Al was het maar vanwege de goede wijn die er op de vergaderavonden wordt geschonken.

Gerard H. en Toon G. hebben een buitengewoon goede beslissing genomen door de bbq te laten cateren. Niks geen gezeur meer met te weinig vuurhaarden die te laat aangestoken zijn, net niet helemaal gaar vlees en pas eetbaar als alle salades al op zijn, geen speklappen en fricandellen, en ook geen verkoop van overtalig vlees waar je niet op zit te wachten.

Op één of andere manier was het gevolg al vanaf het begin merkbaar. De sfeer zat er vanaf het eerste begin goed in, gewoon gezellig elkaar weer ontmoeten, beetje bijkletsen, twee beetje drinken en voor dat je het weet blijkt ineens het vlees al gaar te zijn. Daarbij heerlijke salades, voortreffelijke sauzen, vooral de cranberrysaus. Bordje pakken, opscheppen, glas wederom vullen en genieten maar. Slager Rosendahl kreeg daar terecht later dan ook alle lof voor toegezwaid.

Ook goed natuurlijk dat Henk en Ger Heezen er waren. Ook al rolt hij zich nu vooral door het leven, het kleine glaasje op de tafel gaf aan dat hij zich goed vermaakte en plezier had. En natuurlijk wist hij dat de "we serve" gedachte er voor zou zorgen dat hij nooit droog kwam te staan. Ook zijn vertrouwde stem waarmee hij de president soms onderbrak klonk als vanouds. Vol overgave zongen wij hem met elkaar toe bij zijn vertrek. Helaas pas thuis dacht ik dat wij wel wat creatiever hadden kunnen zijn door even gauw een aangepast couplet te maken, dat heeft hij warempel toch wel verdiend. Dat zou dan bijvoorbeeld als volgt kunnen gaan als:

" Het ga je goed (2x), dat wensen jou de Lions,
Het was weer goed bij ons te zijn (2x)
Tot volgend jaar (2x), dat wensen jou de Lions,"
(Laten wij het er op houden dat je dat volgend jaar tegoed houdt Henk,
want dan ben je er natuurlijk gewoon weer bij !)

Opvallend was dat zo rond de klok van 9 de bbq eigenlijk voorbij was. Het was bovendien nog niet eens donker toen Marnix iedereen voor de aanwezigheid bedankte, om natuurlijk wel aan te sporen nog even te blijven. Maar toen hij zelf om half elf aanstalten maakte om te vertrekken werd hem wel duidelijk te verstaan gegeven dat dat een president niet past. Irma verraadde haar horeca ervaring door binnen de kortste keren

een redelijk groot aantal nog half volle flessen voor zijn neus te zetten en maakte het hem aldus onmogelijk om op een president waardige manier te vertrekken. "Ik moet alleen maar even over een drempel geholpen worden" probeerde hij zich eruit te redden. Hetgeen niet erg overtuigend was, maar hij leerde snel.

Dan toch ook nog even iets over de bloemstukjes. Die zijn eigenlijk aan Wil te danken. De laatste jaren zette ik wel wat struiken uit de Ketstuin in een Keulse pot, maar dat viel niemand op en bovendien wat je 's middags plukt is 's avonds vaak al verdord. Dus dit jaar maar niet. Hetgeen ik tegen Wil zei toen zij mij vroeg "de bloemen weer te doen". Maar voor de onweerstaanbare charme waarmee zij mij vroeg dat toch nog een keer te overdenken viel ik natuurlijk direkt. Alleen zou ik het anders doen want het leek mij wel aardig gebruik te maken van het fraaie gebint in de schuur. Zonder ruggespraak met de penningmeester wat ingekocht en het resultaat hebben jullie gezien. En dan is het natuurlijk leuk om zoveel complimentjes te krijgen. Iemand sprak zelfs van een meerwaarde, maar dat gaat wel wat ver. En verder voor de duidelijkheid: nee, ik heb nooit een cursus bloemschikken gevolgd; nee, ik doe dat thuis ook nooit, ik kóóp gewoon af en toe een struikje voor Gus; mijn enige bloemschikboek heb ik ooit in (colonial) Williamsburg gekocht, maar dat ging over kerstversiering en toen de uitwerking daarvan duurder bleek te zijn dan de aanschaf van acht kerstbomen ben ik daar direkt mee gestopt.; nee, het is ook geen residu van de flower-power tijd, want door de calvinistische ouderlijke ramkraak die ik destijds over mij heen heb gekregen is die tijd alleen passief aan mij voorbij gegaan en ben ik nooit verder gekomen dan eind jaren zestig als recreatieleider op een grote camping (een periode waar ik overigens wel Gus aan overgehouden heb) vol overgave "Mijnheer de president" te zingen mijzelf daarbij begeleidend op gitaar tijdens een kampvuur met 500 aanwezigen (alhoewel ik meer genoot van melancholische liedjes als "Verdronken vlinder" met de prachtige woorden " Zo te sterven op het water met je vleugels van papier" , hetgeen bijna net zo mooi is als de woorden in een dramatische scène uit de musical Aïda " Het water draagt de allerlaatste tranen naar de zee") en tenslotte ja, ik vind het wel erg leuk om dit soort dingen een keertje te doen. Bloemschikken is wel een hobby van Ietsje Kuiper, hetgeen ik niets wist. Toen zij mij dan ook een compliment gaf stelde ik natuurlijk direkt voor het volgend jaar samen te doen. Dat staat dus nu al vast. En bovendien zei Wil dat zij er volgend jaar voor zal zorgen een zonnebloemperk aan te leggen, dat wordt dan waarschijnlijk de eerste Lionstuin ooit.

De volgende ochtend ontmoette ik al vroeg twee uitgewoond ogende Papillons die "nogal wat moeite hadden om weer op gang te komen" (uit privacy overwegingen houd ik natuurlijk namen en ontmoetingsplaats geheim) en ook bij Henk op het erf waren er wat opruim-Lions met een houterig gevoel in het hoofd. Niettemin in vlot tempo de boel weer keurig in orde gemaakt en afgesloten met een kopje koffie in Braamts enige bruine café.

Het was een mooie opening van het nieuwe Lionsjaar.

HB

De Linterhof verklaard

Zo af en toe valt in onze club de naam Leo Linter en/of Linterhof. Daarbij is dan wel duidelijk dat het om iets gaat waar geld voor goede doelen beschikbaar is. Het fijne wist ik er evenwel niet van of ben ik vergeten (ik heb mij wel eens afgevraagd wie is nu eigenlijk Leo Linter) en ik denk dat dat voor veel meer Lions geldt. Toevallig kreeg ik onlangs een brochure van de Stichting De Linterhof in handen. Daaruit werd alles een stuk duidelijker. Het leek mij een goed idee om daarvan een samenvatting te maken.

In het begin van de jaren70 vinden er in het bedrijfsleven veel fusies plaats. Mede onder invloed daarvan verliezen ook leidinggevende werknemers hun baan. Om er voor te zorgen dat er op die manier geen kennis en ervaring verloren gaat neemt de LC Doetinchem het initiatief om projecten op te zetten zodat deze mensen nieuwe contacten kunnen leggen en gedwongen niets doen kunnen omzetten in zinvol werk.

Daarom wordt begin 1973 de stichting Leo Linter opgericht waarvan het bestuur uit Lionsleden bestaat. Leo Linter is latijn en betekent: "door de leeuw uit losse onderdelen gevormde verbinding." (Volgens Wim Frommé een door ons oud-lid Anton Rasch bedachte naam.) Tot de eerste bestuursleden behoorden o.a. Arnold vd Goot en Harm Kloosterboer.

Er wordt een aantal projecten in studie genomen en op gang gebracht. Eén daarvan behelst het plan om een vakantiehôtel annex recreatieoord voor gehandicapten van de grond te krijgen. Avro's Televisier wordt er zelfs meegehaald.

Het oog valt op een voormalig landhuis met bijgebouwen en grote tuin bij de Wrange. Er wordt een plan uitgewerkt inclusief een exploitatiebegroting, maar zonder hulp van derden is dit niet haalbaar. Door de minder gunstige economische situatie (o.a. de oliecrisis) lukt het echter niet een en ander te realiseren. De eigenaar van het gebouw, de stichting Bartimeus in Zeist dringt aan op definitieve koop. Dan blijkt dat er enkele speculanten proberen het pand in handen te krijgen om hiervan een opvangcentrum te maken voor naar Nederland komende rijksgenoten.

De Leo Linterstichting besluit dan dit idee over te nemen en dit plan zelf ter hand te nemen. Daartoe wordt in 1975 een nieuwe stichting opgericht: de Stichting "De Linterhof". Ons oud-lid Pelgrom van Lent wordt daar voorzitter van. Het opvangproject krijgt de toepasselijke naam "De Springplank".

Omdat de opvang van rijksgenoten een tijdelijk karakter heeft denkt men goede ervaring op te kunnen doen met de exploitatie van dergelijke voorzieningen. Het lukt de stichting een lening af te sluiten bij de Gemeentelijke Spaarbank Doetinchem, waarvoor de gemeente Doetinchem borg staat en het ministerie van CRM een sluitende exploitatie garandeert gedurende de contractperiode van 1½ jaar.

Het project verloopt over het algemeen probleemloos. In de eerste maanden verblijven er gemiddeld honderd personen die met veel zorg en toewijding worden omringd. In de laatste maanden van de contractperiode zijn er echter nog maar gemiddeld 25 personen aanwezig. Eén van de oorzaken is dat de meeste Surinaamse bewoners na gemiddeld 6 weken verblijf zelfstandige woonruimte vinden. Om dat de toestroom minder wordt, wordt het contract door CRM niet verlengd en bezit de stichting op 1 juni 1977 een aantal lege gebouwen.

Het idee komt weer op om het oorspronkelijke plan, een vakantiehôtel voor gehandicapten, weer op te pakken. Navraag leert echter dat er in Nederland een overcapaciteit aan vakantieaccommodatie voor deze mensen bestaat.

Besloten wordt dan ook om met ingang van 1 juli 1977 de activiteiten van de stichting te beëindigen hetgeen o.a. tot gevolg heeft dat de panden en het terrein te koop wordt aangeboden. Dat lukt binnen een paar maanden en het positieve resultaat van de exploitatie van de Springplank wordt bij de opbrengst van grond en gebouwen gevoegd. Besloten wordt nu om de revenuen van het vermogen of een deel daarvan ten goede te laten komen aan hulpbehoevende en/of

gehandicapte medemensen. Daartoe worden eind 1980 de statuten gewijzigd. De huidige doelstelling luidt nu:

"(...) het beheer van het in de stichting aanwezige vermogen alsmede het aanwenden, geheel of gedeeltelijk, hiervan voor activiteiten ten behoeve van personen die geestelijk of lichamelijk gehandicapt zijn en/of uit andere hoofde hulp behoeven, hetzij direkt of indirekt."

Gedurende de afgelopen jaren zijn talloze activiteiten ondersteund, in totaal voor zeker 400.000 euro. Als voorbeelden zijn te noemen o.a. een geluidsinstallatie voor Fatima, een bijdrage voor de aanleg van een tuin voor Sravana, een bijdrage voor de aanschaf van een busje voor het Weerdje en een donatie bij de start van Het Borghuis.

Wim Frommé is sinds 1980 bestuurslid en vanaf 1996 voorzitter. Een andere Lionsband wordt gevormd door het bestuurslidmaatschap van Marchien Oosterhuis van LC Isala.

HB

B E L S C H E M A

Social Officer Dick de Bruin : 0314 324420

(Bij afwezigheid Henk Breuker 0314 343056 of Marnix Jansen Venneboer 0314 334984)

De club is in zes groepen verdeeld; de social officer belt met de bovenaan genoemde Lionsleden, deze op hun beurt bellen vervolgens de genoemde 5 leden die in het rijtje vermeld staan.

Rien ter Brugge 0313 472763

Dick de Bruin 0314 324420, Gerard Hehenkamp 0314 333462, Theo Kamps 0314 325253, Jan Loggers 0314 342420, Koos Witkop 0315 323398

Herman vd Broek 0314 381025

Hans Bruyn 0314 333638, Jan Thijssen 0314 324876, Henk Drost 0314 366214, Jan v Iersel 0314 326602, Arnold vd Goot 0315 323268

Han Meibergen 0313 484301

Jaap Gosses 0314 342983, Aart v Silfhout 0314 326345, Marnix J V 0314 334984, Henk Heezen 0314 381720, Jan Kruit 0314 662243

Gerard Roelofsen 0313 474821

Jan Jurriëns 0314 346082, Harry Mathijssen 0314 360933, Bert Lamers 0314 326804, Hans Kietselaar 0314 341813, Henk Kets 0314 651270

Hans de Vries 0314 381822

Harm Kloosterboer 0314 382256, Toon Gasseling 0314 345050, Martin Liefink 0315 298028, Koos Kuiper 0314 340339, Toon v Oudheusden 0315 324192

Tom Jacobs 0314 382404

Bart J Pull ter Gunne 0314 641896, Chris Geurink 0314 341680, Ruud Wink 0314 326500, Wim Frommé 026 4437976, Theo Soontiëns 0315 326345

Commissies 2002 / 2003

Leden	Hans Kietselaar, voorzitter Hans de Vries Jan Kruit Chris Geurink
Social officer	Dick de Bruin
Activiteiten	Toon Gasselink, voorzitter Gerard Hehenkamp Herman van den Broek Bert Lamers Jan Jurriëns Jan Thijssen Gerard Roelofsen Theo Soontiëns Bart-Jaap Pull ter Gunne Koos Kuiper
Jumelage	Jan Kruit, voorzitter Henk Drost Jan van Iersel Martin Liefink
Jeugd	Dick de Bruin Koos Kuiper
Bulletin	Tom Jacobs, voorzitter Henk Breuker Ruud Wink Bart-Jaap Pull ter Gunne
Kascontrole	Theo Kamps Hans Bruyn
Tail Twisters	Theo Kamps Chris Geurink
Public Relations	Ruud Wink
Interservice	Wim Frommé Bert Lamers
Sjoelbak	Jan Thijssen, voorzitter Henk Kets Rien ter Brugge Jan Loggers Aart van Silfhout Harry Mathijssen Gerard Roelofsen
ICT officer	Henk Drost

Bestuur 2002 / 2003

President	Marnix Jansen Venneboer
Oud President	Han Meibergen
1 ^o Vice President	Henk Drost
2 ^o Vice President	Koos Kuiper
Secretaris	Henk Breuker
Pennigmeester	Martin Liefink

Secretariaat:

Henk Breuker,
Lebuïnusstraat 23, 7009 MV Doetinchem
Telefoon 0314 - 343056, mobiel 06 – 22376774
Fax 0314 – 354697 E-mail: Doetinchem@lions.nl
Website: www.Lions.nl/Doetinchem
Digitaal ledenboek: www.lions.nl/lolas

Bankrekening ABN-AMRO : 66.03.11.232
(Postrekening van de bank: 824200)

Bijeenkomsten

Iedere maand:

- 1^o woensdag 20.00 uur Vergadering
- 3^o woensdag 18.00 uur Taphap
- 5^o woensdag 18.00 uur Taphap met L.L.L.

Plaats:

**Gasterije De Heereboer, Oude Doetinchemseweg 42
Zeddam, telefoon 0314 – 651940, telefax 0314 – 652488.**

Bij verhindering **altijd** bij de secretaris afmelden: 0314–343056
Bij verhindering taphap **altijd** tussen 12.00 en 17.00 uur bij Gasterije
De Heereboer afmelden.

Voor 5^o woensdag opgave bij Gasterije De Heereboer
Tussen 12.00 en 17.00 uur.