

LIONS CLUB DOETINCHEM



BULLETIN 176 / JAARGANG 20 / MEI 2001

Beste Lionsvrienden,

Ik ben wat laat met schrijven van mijn bijdrage. Waarom ?
Ik wilde graag melding maken van onze bezoeken op 2 mei j.l. aan Kavelaer en Xanten en op 19 mei j.l. aan Papenburg.

2 mei: Over het geheel genomen was het een zeer geslaagd bezoek aan orgelbouwer Romanus Seifert, ondanks dat er niets in het eind-stadium was van opbouw. Dit is echter niet zo eenvoudig te organiseren en de opmerking, die ik hoorde: er gebeurde niets meer in de fabriek. Wij waren aanwezig daar nadat het personeel reeds naar huis was. Het is vrijwel uitgesloten om als groep van ca. 40 mensen in zo'n kleine fabriek te lopen zonder geweldig te storen en daarbij is het niet ongevaarlijk. Maar ik denk toch dat wij een goede indruk hebben gekregen van zo'n fabriek en hoe oud deze productie-methoden zijn.

Na het gezellige etentje, het concert in de Dom van Xanten, waar de organist Wolfgang Schwering ons vele klankkleuren heeft laten horen, die in zo'n instrument aanwezig zijn. Het is een Kunst, al lijkt het zo gemakkelijk om met twee handen en twee voeten het instrument te bespelen. Een groot organist heeft mij eens verteld, dat een beroepsorganist tussen 6 en 8 uur per dag studeert om muziek en instrument te beheersen en dat vele dagen per week. De ogen moeten drie notenbalken lezen en het is een geweldige training om dit alles te laten klinken.

19 mei: het bezoek aan Papenburg.
De afstand is ruim 200 km. en te rijden binnen ca. 2 1/2 uur. Papenburg is een aardige stad in een oud veengebied. Van onze club waren alle ingeschreven deelnemers aanwezig: 10 Lions en 8 partners. Wat betreft de 10 Lions vond ik de deelname wat weinig van een club van 41 leden. Wij, alle leden van LC Doetinchem hebben met de partners uit Dorsten afgesproken :

- Tweemaal per jaar een programma-onderdeel in het normale clubprogramma, waar beide clubs aan deel kunnen nemen.
- Barbecue d.d. 23.08.'00
- Kavelaer-Xanten d.d. 02.05.'01
- en eenmaal een gezamenlijke dagtocht, om het jaar te organiseren door een der beide clubs. Onze activiteitencommissie had aangegeven, dat de datum van 19.05 j.l. de beste was.

Jumelage met een club geeft verplichtingen en dat moeten wij allen zoveel als enigszins mogelijk is nakomen.

Nu het bezoek :

De ontvangst in Gut Altenkamp was gezellig, lekker en hartelijk. De schilderijen-tentoonstelling werd bezocht en velen vonden het knap maar wel erg bont en niet zo geschikt voor huiselijke versiering. De sculpturen zijn zeer abstrakt. De rondwandeling door de stad was interessant, vooral als je dit ziet in historisch perspectief. Daarna het bezoek aan de Meyer-werf, de enige overgebleven werf van ca. 250 werven, die ca. 200 jaar geleden zijn begonnen met het bouwen van turtransport-scheepjes..

De Meyer-werf heeft nu 's werelds grootste overdekte bouwdokken en bouwt daar cruiseschepen, geheel op het droge, onderdak kant en klaar: ca. 28 meter breed - ca. 50 meter hoog en ca. 240 meter lang !!, met alle luxe die denkbaar is. Hutten met eigen balkons, zwembaden, tennisbanen, golf (geen minigolf), fitnessruimten, bars, theater, filmzalen, casino's, restaurants, medische afdeling, enz. enz. Alles van het mooiste en het beste. Als je rond zo'n schip in het dok loopt, en dat hebben wij gedaan, dan krijg je diep respect voor ontwerp, planning, logistiek en moed om in een familiebedrijf, zonder subsidie van overheden, dergelijke grote schepen te ontwikkelen en te bouwen. Wie er niet bij was heeft een geweldige kans gemist. Nog twee vergaderingen en dan zit mijn presidentsjaar er op. Ik vond het erg leuk om het te doen en ik hoop dat alle Lionsvrienden er ook genoeg aan hebben beleefd.

Tot zover mijn bijdrage, Jan Kruit.

Verslag vergadering 4 april

De president opent de vergadering met een speciaal woord van welkom aan de Lionsladies en de gastspreker Hanno Niemeyer. Daarnaast waren er deze avond niet minder dan 32 leden aanwezig waaronder 5 privileged members.

Op de bekende wijze worden de verjaardagen van Theo Kamps en Koos Witkop bezongen. (Helaas pas later ontdekt de secretaris dat Koos de leeftijd van 80 jaar (!!!) heeft bereikt. Deze bestuurlijke omissie komt ongetwijfeld door het nog jeugdige aanblik van ons oudste lid.)

Daarna is het wordt aan de gastspreker. Hij introduceert zichzelf door mee te delen dat hij geen antroposoof is maar predikant. Wel voelt hij sympathie voor het antroposofische gedachtegoed. Na een omschrijving van het hindoeïsme, een beschrijving van buitenaf en meer een verzamelnaam voor een leer die wel 800.000 goden kent, nodigt hij de vergadering uit aan te geven welke gedachten antroposofie oproept. Enkele reacties: God is overal, Steiner als antisemiet, Goethe, Dornbach, abgeecte vorm van de NMB-bank, vrije school en meer religie en geen wetenschap. Niemeyer vertelt dat antroposofie de wetenschap van de mens is. Aan de oorsprong ervan staat Steiner, de filosoof die

gepromoveerd is op Nietzsche. Hij vroeg zich: "Watis en hoe zien wij de wereld. Is wat wij zien werkelijkheid of zit er meer achter? Is er sprake van een vormend beginsel zoals de plant uit het zaad komt? Wat is de weg die de mens, maar ook de natuur, de dierenwereld en de kosmos, moeten gaan? Bij Steiner speelde de reïncarnatie (weer in het vlees komen) een belangrijke rol. De ziel ontwikkelt zich door de verschillende zijswijzen tot een hoger niveau. Karma is het pakket dat je nu hebt en waarmee je het moet doen om tot een hogere staat te geraken. Steiner probeerde een systeem te ontwikkelen om de hogere wereld om ons heen te bereiken en te begrijpen, iets waar de spreker overigens vraagtekens bijzet. De spreker is in aanraking gekomen door het kennismaken van de resultaten van de begeleiding van mongoloïde kinderen waarbij door o.a. het gebruik van kunstzinnige activiteiten opvallende resultaten werden bereikt. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bewegingsleer, diverse soorten badeb eb esoterische oliën.

Bewustzijn is een belangrijke voorwaarde om een zinnig bestaan te kunnen leiden. Idealisten zijn zeker nodig om dit te bereiken, maar soms moeten zij ingedamd worden. Immers, ieder voordeel heeft zijn nadeel. De spreker maakt nog enkele opmerkingen over de toepassing van antroposofie in de gezondheidszorg: belangrijke uitgangspunt is het gezonde in de mens en de pogingen om dat te versterken in plaats van uitgaan van de ziekte. Het gaat niet alleen om het praten over ziekte of het toedienen van medicijnen; ook door doen kan men het leven weer zinvol gaan vinden, dat wil zeggen zinvol deel gaan uitmaken van de maatschappij.

Over toepassingen in de praktijk komt aan de orde de groeiende rol en betekenis van bijvoorbeeld de Triodosbank waar het zogenaamde groen beleggen een principiële zaak is.

Tot slot geeft de spreker de gelegenheid om met hem in discussie te gaan. Dat komt er helaas niet erg van omdat het meer lijkt op het uitwisselen van overtuigingen. De meesten zien weinig in de antroposofie en beschouwen dat eerder als een geloof of zelfs een sekte. Hoewel waarschijnlijk lang niet alles voor iedereen even duidelijk of realistisch was, kon toch teruggekeken worden op een boeiende voordracht, waarvoor de president de heer Niemeyer dan ook hartelijk bedankte onder aanbidding van een ongetwijfeld fles goede wijn.

Er komen verder weinig belangrijke zaken aan de orde. Theo Kamps verrast en verblijdt de president met het aanbieden van twee nieuwe bijlen die de eerste tijdens het houthakken onder invloed van ongekende oerkrachten in barrels heeft weten te krijgen. Zoals gebruikelijk is het laatste woord aan taitwister Toon. Bijna vanzelfsprekend refereert hij ook nu weer aan de inmiddels beroemde of beruchte Murphy's law kalender. Dit maal komt hij met nieuws van het genen front. Te simpel gezegd gaat het hierbij om niets meer dan het nodige knip- en plakwerk. Verslaglegging hiervan is de secretaris onmogelijk omdat hij is ingehuurd voor het notuleren van de bijeenkomsten en niet voor het opstellen van collegeverslagen. Hetgeen natuurlijk meer over hem zegt dan over de taitwister.

HB

Those were the days ...

Maandagochtend vroeg. Gus leest in de krant het overlijdensbericht van Arnold van der Goot junior. De eerste reactie is "O, nee, niet weer." De gedachten gaan terug naar de nieuwjaarsbijeenkomst waar wij Arnold en Hascha toewensten dat het nieuwe jaar beter mocht verlopen dan het vorige. Het heeft dus niet lang mogen duren.

Denkend aan Arnold sr is het niet te bevatten wat hij in zijn leven al heeft moeten doorstaan. Na zo'n bericht raak je dat niet snel kwijt. Natuurlijk dezelfde dag nog een briefje gestuurd. Dan rijst ook de vraag: "Hoe ga je hier als club mee om?" Contact gezocht met Jan en besloten om namens de club een condoleancebrief te sturen. Herman belt heel attent op om te vragen of wij als bestuur op de hoogte zijn. Niet geheel duidelijk is of het op prijs gesteld wordt door de familie om bij de begrafenis aanwezig te zijn. Toch maar gegaan.

Gelukkig zijn er meer Lions aanwezig. En daarnaast heel veel anderen. De veel te kleine aula is meer dan vol. Opvallend veel jonge mensen. Natuurlijk, want zo jong hoor je niet te sterven.

De bijeenkomst is buitengewoon indrukwekkend. Klasgenootjes van Arnolds kleinkinderen laten hun gevoel spreken. Wat moet dat op de familie een indruk maken. Dan Arnold zelf die een korte schets geeft van zijn zoon. Soms anekdotisch, maar wel als een gebroken man. Veelbetekenend zijn laatste zin, bijna al in het weglipen: "Het is goed dat zijn moeder hier niet is." Dat zegt ook veel over Arnold zelf. Een indrukwekkend gedicht van de schoonouders. Twee dochtertjes die naast de kist waarin hun pappa ligt muziek maken. Wat gaat er wel niet in ze om? De jongste heeft een tekst gemaakt die je door merg en been gaat. Zus Els die bewogen goede herinneringen ophaalt. Het beeld van een bijzondere familie die teveel heeft moeten meemaken. Kippenvel. Het koor dat moeite heeft om de emoties in bedwang te houden. Je voelt dat zij intens bij junior zijn. Studiegenoten die een schets geven van hun ervaringen met hem. Hoewel je hem persoonlijk niet kent weet je dat het hier om een heel bijzondere zoon gaat. Goot werd hij genoemd en hij heeft ongetwijfeld trekken en eigenschappen gehad die Arnold ook heeft.

Daarna naar het graf. Bij het verlaten van de aula klinkt Let it be. Twee keer zelfs. Hoeveel mensen zouden dat bewust gehoord hebben? Rond het graf drommen de tientallen mensen samen. Nog wat toespraken. Arnolds juniors vrouw zelf laat de kist zakken. Aan de andere kant staan de kinderen met een bloem in de hand. Aangedane familie. Dan begint het orkest te spelen waar junior deel van uitmaakte. Hij wilde dat zo.

"Those were the days" klinkt. Indrukwekkend, langzaam, snel, langzaam. Nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Ook de volgende nummers klinken ingetogen mooi. Zijn favoriete Beatles-song, die Els eerder had genoemd. Zou het veel mensen opgevallen zijn?

Juniors vrouw heeft de kracht om te spreken. Wat moet zij zich alleen gevoeld hebben in dat grote gezelschap. Met stokkende stem zegt zij dat het er om gaat hoe je met dit verlies omgaat. Is natuurlijk wel zo, maar dat kan toch niet op zo'n moment, je moet er toch eerst doorheen?

Het is bijna voelbaar dat haar woorden iedereen diep raakten

Teruglopend merk en hoor je dat iedereen onder de indruk is. Door de lange duur helaas geen tijd om persoonlijk te condoleren. Alleen in de auto zittend schieten allerlei gedachten door je hoofd. Je raakt het de hele dag niet meer kwijt. Je denkt aan Arnold. Hoeveel ellende kan iemand verdragen. Gelukkig is er Hascha.

Maar ook: hoe moeten wij als club met zo'n situatie omgaan ? Wat is goed en wat niet. Op welke manier moeten of kunnen wij er voor een clublid zijn ? Het gaat toch niet alleen om vergadering en taphap ? Kunnen wij daar niet eens over praten ? Of is het alleen maar, speaking words of wisdom, "let it be." ?

Henk Breuker

Bezoek aan Kevelaer en Xanten

Vrijwel geheel computergestuurd reisden een 16-tal Lions, vergezeld door 13 Papillons, naar Kevelaer om een bezoek te brengen aan Orgelbau Romanus Seifert. Het gezelschap werd gecompleteerd met ongeveer 15 Lions en dames van de jumelageclub Dorsten. Ter plekke werden wij in de geheimen van het orgel ingewijd door Andreas Saage, de intonateur van het bedrijf. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik nog nooit van dat woord had gehoord en daarin was ik niet de enige. Orgelstemmer dus.

Na een korte inleiding over de geschiedenis van het bedrijf (daterend van 1885) bezochten wij als eerste de houtopslag. Het laat zich raden dat de kwaliteit daarvan belangrijk is voor de uiteindelijke klank van het orgel. Er wordt daarom zorgvuldig geselecteerd, vooral eiken- en sparrenhout. Vervolgens werd de werkplaats aangedaan. Helaas was er op dat moment geen orgel in aanbouw, dus moesten wij het doen met de aanblik van de benodigde apparatuur en machines. Aanschouwelijk was de afdeling waar de orgelpijpen werden bewerkt. Van miniscuul kleine pijpen tot reusachtige exemplaren van vele meters hoog. Indrukwekkend was de toelichting over het werk van Andreas zelf, het intoneren. Fracties van millimeters kunnen al een verschillende toon voortbrengen. Nog indrukwekkender was het gegeven dat in een orgel van gemiddelde grootte wel 6000 tot 8000 pijpen verwerkt worden. Het intoneren kost ongeveer 20 minuten per pijp, dus het laat zich raden dat dat enige tijd in beslag neemt. Uiteraard heeft o.a. dat gevolgen voor de prijs van een orgel. Een gemiddelde prijs van om en nabij 1 miljoen D-mark is niet ongewoon. Bij Seifert worden jaarlijks 3 of 4 orgels gebouwd. Toen verteld werd dat er in het bedrijf 25 mensen werken kon je een aantal Lions zien berekenen dat werken in de orgelbouw geen vetpot is. Dat is echter een misvatting want het merendeel van de werkzaamheden bestaan uit onderhoud en reparatie van talloze orgels al dan niet door Seifert zelf gebouwd. Van het repareren of beter restaureren kregen wij nog wel een indruk toen wij een grote hoeveelheid hout ontwaardden die ooit een orgel uit Munster voorstelde.

Al met al een bijzonder boeiend bezoek. Verrijkt met een cd met orgelmuziek op weg naar Xanten alwaar ons een eenvoudige doch voedzame maaltijd wachtte in het Gotisches Haus op de Markt. Voor het zover was evenwel eerst een koel glas bier om de dorst te lessen die door het prachtige bijna zomerse weer was opgekomen.

Een beetje gehaast liepen wij naar de prachtige Domkerk. Een katholieke Papillon vroeg waarom dit nu een Domkerk heette, waarna uit van oorsprong protestante richting het antwoord kwam dat het hier gaat om een (aarts)bisschoppelijke hoofdkerk. Dat was een beetje dom dus, om de aanvallige Maxima te citeren. In de kerk werden wij door de organist Wolfgang Schwering kort ingelicht over het daar aanwezige Seifert orgel. Modern uitziend, maar toch al weer 25 jaar oud en eigenlijk een beetje te klein voor zo'n grote kerk.

De organist had het concert zo ingericht dat alle mogelijkheden van het orgel te horen waren. Als Bachliefhebber kost het wat moeite om toe te geven, maar zijn werken klonken die avond niet als het mooiste. In de bedankbrief die Jan een paar dagen zou schrijven zegt hij o.a. dat "Bach der grosste unter allen Anderen ist", maar deze avond vormde daar in mijn oren een uitzondering op. Misschien dat het beroemde adagio een wat gelukkiger, maar natuurlijk minder originele keuze zou zijn geweest. Meer gecharmeerd was ik van de "Skizzen fur den Pedalflugel" van Robert Schumann. Wat een rijkdom aan tonen en wat een volume waar zo'n grote kerk om vraagt. Niet mooi, maar wel interessant was het "Chant de Paix" van Jean Langlais. Het tevoren aangekondigde "zwevende" geluid was meer dan herkenbaar. Het meest imponerende voor mij was evenwel het Präludium uit de orgelsonate "Zur Friedensfeuer" van Josef Rheinberger. Zo majestueus hoort een orgel te klinken.

De 25 Lions die om wat voor reden ook niet aanwezig waren hebben een bezoek gemist dat buitengewoon geslaagd mag worden genoemd. Een compliment voor onze president die dat heeft mogelijk gemaakt!

Henk Breuker

LOLAS of Lions-on-line administratiesysteem

Sinds kort is de ledenadministratie volledig geautomatiseerd op het WWW. Voor de (nabije?) toekomst betekent dat o.a. dat het jaarlijkse ledenboek verdwijnt. In plaats daarvan kan het ledenbestand alleen nog maar via het internet worden geraadpleegd.

Het MD kent al een eigen website die te vinden is onder www.lions.nl. Op de eerste pagina staat algemene informatie met nieuws dat voor alle Lions van belang kan zijn. Denk aan de nationale conventie en speciale bijeenkomsten. Vanaf deze pagina kan worden doorgelinkt door in het menu aan de rechterkant een keuze te maken. Zo kan via de link districten doorgelinkt worden naar een bepaalde club en vandaar uit naar de homepage van een club. (Overigens kan ook rechtstreeks naar onze website worden gegaan die te vinden is onder www.Lions.nl/Doetinchem.) De ledenlijst van alle clubs kan worden gevonden in www.lions.nl/lolas. Het is niet zo dat iedereen toegang heeft tot deze site. Ter bescherming van gebruik door derden moet worden ingelogd. Dat kan door in het vak gebruikersnaam de naam van de club via het rolscherm in te

voeren. In ons geval dient in dat scherm Doetinchem te worden aangeklikt. Vervolgens dient het wachtwoord te worden ingevuld. Dat wachtwoord is: aardboog. Door vervolgens het vak verzend aan te klikken krijg je toegang tot lolas. Je kunt overigens dat standaard invoeren door het vakje onthoud gegevens aan te vinken. Op de pagina die dan verschijnt staat het kopje clubs. Als je het leden bestand van een bepaalde club wilt opzoeken vul je de naam daarvan via het rolvenster in het vak clubnaam. De zoekresultaten worden onderaan vermeldt. Voor onze club staat daar MD 110 BZ 3 B. Door dat aan te klikken verschijnt de ledenlijst met de gegevens die wij kennen uit het traditionele ledenboek.

Eventueel kan ook op district of soort club geselecteerd worden. Uiteraard zullen uiteindelijk dezelfde gegevens verschijnen.

Er kan ook gezocht worden naar andere leden. Door het veld leden aan te klikken verschijnt een venster waarin op 5 criteria kan worden gezocht: achternaam, clubnaam, voornaam, woonplaats en district. Door bij achternaam bijvoorbeeld in te vullen Berg verschijnt een lijst (eventueel verdeelt over meerdere pagina's) van alle leden die Berg, vd Berg, op den Berg enz heten. Door vervolgens weer op een naam te klikken verschijnen de gegevens van het betreffende lid.

Als je klaar bent met zoeken in lolas dien je uit te loggen. Dat doe je door op de knop Logoff te drukken.

De secretaris is verantwoordelijk voor de actualisering van het ledenbestand. Dat kan uiteraard alleen wanneer de leden hem van welke wijziging dan ook op de hoogte stellen. Denk er dus aan dat als er iets verandert je dat aan hem doorgeeft. In ieder geval is het prettig als hij de beschikking krijgt over eventuele e-mail adressen.

Zoals je in de ledenlijst kunt zien zijn er al een aantal ingevuld, maar waarschijnlijk zijn er nog leden van wie dat adres niet bekend is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor fax- en mobiele nummers. Wil je die opgenomen zien in het leden bestand dan moet je die dus doorgeven aan de secretaris. Hij is de enige die wijzigingen kan aanbrengen in het ledenbestand. Afzonderlijke leden hebben namelijk geen toegang tot het mutatiesbestand.

Tot nu toe ontving ik vooral van "bovenaf" allerlei post via mijn eigen e-mail adres. Sinds kort is dat niet meer nodig omdat onze club een eigen e-mail adres heeft. Het voordeel daarvan is dat bij verandering in het secretariaat het e-mail adres niet gewijzigd hoeft te worden, omdat dat gekoppeld is aan de functie en niet meer aan de persoon. Ons e-mailadres is Doetinchem@lions.nl. Het is handig om dat adres in je adreslijst op te nemen, hetgeen evenzeer geldt voor het bookmarken van de pagina's www.lions.nl en www.lions.nl/lolas.

Mochten er over het bovenstaande vragen zijn dan kan je je wenden tot onze eigen ICT-commissaris Henk Drost of tot ondergetekende.
Veel plezier met dit digitale avontuur.

Henk Breuker.

Bestuur 2000/2001

President	Jan Kruit
Oud President	Hans de Vries
1e Vice President	Han Meibergen
2e Vice President	Marnix Jansen Venneboer
Secretaris	Henk Breuker
Penningmeester	Gerrit Kempers

Secretariaat:
Henk Breuker,
Lebuïnusstraat 23, 7009 MV Doetinchem, telefoon 0314 - 343056
Mobiel 06 - 22376774, e-mail henk.breuker@wxs.nl

Bankrekening ABN-AMRO: 66.03.11.232
(Postgirorekening van de bank: 824200)

Bijeenkomsten

Iedere maand:
1e woensdag 20.00 uur Vergadering
3e woensdag 18.00 uur Taphap
5e woensdag 18.00 uur Taphap met LLL

Plaats:
Gasterije De Heereboer, Oude Doetinchemseweg 42
Zeddam, telefoon 0314 - 651940, telefax 0314-652488.

Bij verhindering altijd de secretaris bellen 0314 - 343056.
Bij verhindering taphap altijd tussen 12.00 en 17.00 uur Gasterije
De Heereboer bellen.

Voor 5e woensdag opgave bij Gasterije De Heereboer
tussen 12.00 en 17.00 uur.

Agenda 2000/2001

- | | | |
|-------|-------|--|
| 23-08 | 18.00 | Seizoenopening met barbecue + dames bij Henk en Wil Kets op de boerderij (aanmelden) |
| 06-09 | 19.30 | Vergadering: wijnproefavond met Drs. J.A. Kamsma (aanmelden) |
| 20-09 | 18.00 | Taphap |
| 04-10 | 20.00 | Vergadering: Jan Kruit: Zijn leven en zijn werk |
| 18-10 | 18.00 | Taphap |
| 01-11 | 20.00 | Vergadering: Prof. Dr. J. van London (oud- Directeur Generaal van WVC en thans voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid. Thema: Volksgezondheid en de Nederlandse politiek |
| 15-11 | 18.00 | Taphap |
| 25-11 | 17.00 | Meals on Wheels (aanmelden) |
| 06-12 | 20.00 | Vergadering: Thema: Volksgebruiken in de Achterhoek |
| 20-12 | 18.00 | Taphap |
| 13-01 | 15.00 | Nieuwjaarsbijeenkomst (aanmelden) |
| 17-01 | 18.00 | Taphap |
| 31-01 | 18.00 | Taphap + dames |
| 07-02 | 20.00 | Vergadering: dhr J. de Boer, vice-voorzitter Raad van Bestuur AGTS-groep Amersfoort (Ziektekostenverzekeraar). Thema: Ziektekostenverzekering vroeger en nu |
| 21-02 | 18.00 | Taphap |
| 07-03 | 20.00 | Vergadering: dhr. H. Niemeyer: Thema: Antroposofie |
| 21-03 | 18.00 | Taphap |
| 04-04 | 20.00 | Vergadering: Martin Liefink: Zijn leven en zijn werk |
| 18-04 | 18.00 | Taphap |
| 02-05 | 17.00 | Vergadering: Samen met de LC Dorsten bezoeken wij een orgelbouwer in de grensstreek. Na een eenvoudige maaltijd wordt een klein orgelconcert voor ons gegeven (aanmelden). |
| 16-05 | 18.00 | Taphap |
| 30-05 | 18.00 | Taphap + dames |
| 06-06 | 20.00 | Vergadering: Tom Jacobs: Zijn leven en zijn werk |
| 20-06 | 18.00 | Taphap + aansluitend bestuursoverdracht (met dames) |

Commissies 2000/2001

Leden:	Hans Kietselaer - voorzitter Hans de Vries Henk Drost Chris Geurink
Activiteiten:	Toon Gasseling - voorzitter Gerard Hehenkamp Marnix Jansen Venneboer Herman van den Broek Bert Lamers Chris Geurink Jan Jurriëns Martin Liefink Jan Thijssen Gerard Roelofsen
Jumelage:	Jan Kruit - voorzitter Henk Drost Jan van Iersel Martin Liefink
Jeugd:	Dick de Bruin - voorzitter Koos Kuiper Gerrit Kempers
Bulletin:	Koos Kuiper Ruud Wink Evert Bouma Tom Jacobs
Kascontrole:	Theo Kamps Hans Bruyn
Lion Tamer:	Herman van den Broek
Tail Twister:	Chris Geurink Toon van Oudheusden
Public Relations:	Ruud Wink
Interservice:	Wim Frommé Bert Lamers
Sjoelbak:	Jan Thijssen - voorzitter Rien ten Brugge Henk Kets Harry Mathijssen Jan Loggers Gerrit Kempers Aart van Silfhout Gerard Roelofsen